

# Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 2

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 14 januari 2017

**Kerkdienst voor: Zondag 15 januari 2017**

## PATMOSKERK

10.00 uur Ds. H Dekker

Organist: D. Kes

Koster(s): J. Boes en K. Boes

Schoollied: Lied 416

Schoollied lezen: Jarno Zondervan

Kindernevendienst D. Springer en T. J. Boes

Crèche: Christina Pereboom en Marcella Kaars

Eerste collecte: is bestemd voor Project Waterlandse Gemeenten

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

### Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	15 januari	Johannes 2	1 – 12	Feestvreugde
Maandag	16 januari	Johannes 2	13 – 22	Tegen marktwerking
Dinsdag	17 januari	2 Kronieken 1	1 – 17	Wijze wens
Woensdag	18 januari	2 Kronieken 1	18 – 2/9	Grote plannen
Donderdag	19 januari	2 Kronieken 2	10 – 17	Positieve reactie
Vrijdag	20 januari	Matteüs 4	1 – 11	Woordstrijd
Zaterdag	21 januari	Matteüs 4	12 – 25	Licht in het donker

### Gemeentevergadering

Maandag 16 januari 2017 in de hal van de Patmoskerk

Aanvang 20.00 uur

## Overdenking / Meditatie

Ik ben omdat wij zijn.

In mijn vorige meditatie (dd. 08 – 10 – 2016) had ik het over “Barmhartigheid” een van de teksten uit de “Bergrede”. Deze keer een wat andere invalshoek. Ik werd daarmee geconfronteerd in een gesprek over gastvrijheid. Ik ben omdat wij zijn” In het Engels “Interconnection” met elkaar verbonden zeggen wij in Nederland.

De ik, het individu, dat niet los van zijn omgeving, los van anderen, andere mensen kan bestaan. Het is niet goed als de mens alleen is, zo staat het in het begin van de Bijbel (Genesis 2). Pas door een naaste die een beroep op je doet kan jij worden die je ten diepste bent. Maar hoe ver gaat dat? Strekt dat zich uit tot je familie, je vriendenkring, je kerkgemeenschap, of gaat dat veel verder?

“Ik ben omdat wij zijn” Met elkaar verbonden, meeleven met elkaar, meevieren met de vreugde en meevoelen met het verdriet en de pijn van de ander.

Mensen die de dood van dichtbij hebben meegemaakt zullen het beamen. Het is alsof er een deel van jezelf is afgestorven. Je bent als het ware een stukje kleiner geworden.

Er breekt iets, er breekt iets af. Er sterft iets in jou.

Zou dat het ook niet zijn als we de beelden over de oorlog in Syrië via de T.V. bij ons binnenkrijgen, bombardementen, vluchtende mensen, grote aantallen doden.

Er gaat een pijnscheut door je heen, niet om aan te zien, niet om te verdragen.

“Ik ben omdat wij zijn”. Maar als we niet zijn, niet meer zijn. Ben ik er dan nog wel ?

Ik ga nu even naar de brieven van Paulus 1 Korinthe 12 : 12 – 27. De gemeente daar dreigt door allerlei meningsverschillen verdeelt te raken.

Het lijkt me goed deze verzen nu eerst te lezen.

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen door één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: “Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, ‘hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn?

Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen: “ Het oog kan niet tegen de hand zeggen ik heb je niet nodig, en het hoofd ken dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig.

God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

Een metafoor, een beeld dat gedurende het gehele verhaal wordt volgehouden. Hier het beeld van het lichaam. Een lichaam is geen samenstelling van losse delen, zo van hier een oor, daar een oog en een been. Zet aan elkaar en het leeft. Een lichaam is geen coöperatie een samenwerkingsverband. Een lichaam is een corpus, een corporatie. Er is iets tussen de delen, waardoor ze één zijn en niet los verkrijgbaar.

Het gaat in alle onderdelen waaruit een lichaam bestaat tegelijk ook over de eenheid. Die eenheid zit overal in. Het specifieke D.N.A. van elk menskind vindt je in al haar delen terug. Je kunt aan een haar zien waar hij thuishoort. Het geheel zit in de delen en omgekeerd. Als één deel schade lijdt, ondervindt het geheel daar hinder van. En als je verdriet hebt, wil het met het lijf ook niet zo. En zoals het met het lichaam is, zo is het ook met de gemeenschap. Nu kan je ziek worden als gemeenschap, en misschien is dat wel wat we wereldwijd zien gebeuren.

Echter Paulus houdt ons voor, je kunt ook samen gezond worden. Dan spreekt hij over de Geest. Herinner je je dat je in één Geest gedoopt bent zegt hij tegen de gemeente, van één Geest doordrenkt, met al je verschillen slaaf of vrije, joodse of Griekse afkomst.

In het licht van die ene Geest ben je samengevoegd. En als je dat eenmaal weet, je dat goed en wel beseft, en ook steeds voor ogen houdt, dan kan je daar ook naar gaan leven.

Dan ga je elkaar vanzelfsprekend met respect behandelen, je hoort immers bij elkaar, en kunt alleen samen verder. En de meest kwetsbare delen, de schaamdelen behandelen we het meest zorgvuldig. Ze zijn immers het kwetsbaarst. Als je die gedachte nu eens doorvoert, niet alleen op de geloofsgemeenschap toepast, maar veel breder maakt. Wie zijn dan de schaamdelen? De mensen uit een andere cultuur, de mensen met een andere religie, de mensen die de kerk de rug hebben toegekeerd. De jonge crimineeltjes die anderen het leven zuur maken, om maar wat te noemen. Zouden zij buiten het lichaam vallen? Moet je geloven, bij een kerk horen, om deel uit te maken van dat lichaam? Of betekend geloven eerder dat je je ervan bewust bent, van het ik en die ander, en de samenhang, en daar dus naar handelen kunt. Inclusief denken. Hoever gaat dat? Hoe groot kan je in je verbeelding dat lichaam maken?

Hoever gaat de uitstralende kracht van Christus in de wereld?

"Ik ben omdat wij zijn", kan het echt daaruit leven, daar handen en voeten aan geven.

Nog niet zo lang geleden is daar een prachtig voorbeeld van gegeven. Zuid Afrika.

Nelson Mandela – bisschop Tutu, de waarheids- en verzoeningscommissie. Begonnen vanuit de overtuiging dat er voor Zuid Afrika geen toekomst zou zijn, als zwart en wit tegenover elkaar zouden blijven staan. Een indrukwekkende bewustwording. Zo van, we moeten elkaar in de ogen kijken, elkaar de verhalen vertellen van het lijden en de pijn. Van wat gedaan is en wat aangedaan is. Dader en slachtoffer bij elkaar brengen, om opnieuw dat ene lichaam te kunnen zijn. We leven momenteel in een verscheurde wereld en het lijkt alleen maar erger te worden. En dan deze boodschap aan het begin van het nieuwe jaar.

Huib Oosterhuis dichte een prachtig lied, waarin je die uitstraling steeds groter ziet worden.

**1. Wij zullen, jood en Griek, zijn lichaam worden,  
Zijn uitstralende kracht in deze wereld,  
als wij de woorden doen van de Thora  
die Jezus heeft gedaan en doorgegeven.  
Zijn geest is het die ons tezamen voegt  
en liefde die ons maakt tot zijn gemeente.**

**2. Deemoed geduld ontferming vonken geest  
waar mensen afgekeerd zijn van geweld.  
Niet zwichten voor de oude dode wereld  
van geld is god of welk bewind dan ook.  
Waar wij elkaar behoeden en doen leven  
waar laatsten eersten zijn daar woont hij in.**

**3. Weest daarom één van harte en van hoop-  
De geest bestiere uw intiemst verlangen:  
een nieuwe aarde in gerechtigheid  
waar brood en liefde is genoeg voor allen.  
Geliefden, nooit heeft iemand God gezien.  
Wie naar de liefde leeft zal in Hem wonen.**

Ik wens u allen veel Zegen in het Nieuwe Jaar.

Gerrit Visser

## Voorbede

1. Heer, wees bij de vervolgte Christenen, dat Uw engelen waken over hun ziel.
2. Voor hen die rouw dragen, dat de duisternis geen macht over hen krijgt. Maar U die het lijden kent en de hemel heeft geopend, vervul hen met Uw vrede.
3. Ontferm U over de kerkenraad, ga met hen, zodat er blijdschap mag zijn in de Gemeente.
4. Dat we verwachtingsvol mogen uitzien naar de werken, welke U wilt doen in ons leven.
5. Breng mensen op ons pad die we over Jezus kunnen vertellen.
6. Maak ons bewust van wat anderen weerhoud om U te loven.
7. Help de Christelijke Gemeente in Taba Tek Singh in Pakistan nu meer dan 100 kinderen wees geworden zijn. Dat ze liefdevol opgevangen mogen worden.

Ria Kaars

---

## Opbrengst Collecten

Zondag 8 januari

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 244.75

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 225,85

---

## Ledenadministratie – verhuizingen buiten Marken

Wanneer u verhuist naar een locatie buiten Marken, dan wordt die verhuizing in de meeste gevallen automatisch, vanuit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), doorgegeven aan de landelijke ledenadministratie van de Kerk.

**Let op !!! U wordt dan ook automatisch ‘overgeschreven’ naar de Kerkelijke gemeente, waartoe uw nieuwe adres behoort.**

Als u bijvoorbeeld verhuist van Marken naar Swaensborch in Monnickendam, dan wordt u automatisch overgeschreven naar de Protestantse gemeente in Monnickendam.

Indien u echter lidmaat wilt blijven van de Protestantse gemeente Marken, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de ledenadministratie van de Protestantse gemeente Marken. Dit heet ‘Voorkeurslidmaatschap’.

### Hoe werkt dat?

Als u verhuist naar een locatie buiten Marken en u wilt lid blijven van de Protestantse gemeente Marken, dan ontvangen wij graag een verhuisbericht (schriftelijk of via e-mail) met daarin de volgende gegevens:

- Naam
- Geboortedatum
- Oud adres
- Nieuw adres
- Aangeven dat u lid wilt blijven van de Protestantse gemeente Marken

Nadat uw verzoek verwerkt is, ontvangt u daarvan een schriftelijke of digitale bevestiging.

Ledenadministratie PGM  
De Pieterlanden 1  
1156 DN MARKEN  
e-mail: [secretaris@protestantsmarken.nl](mailto:secretaris@protestantsmarken.nl)

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Patmoskerk. Er is ook deze zondag crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. En uiteraard ook weer de mogelijkheid om te blijven koffiedrinken ná de kerkdienst voor een ieder die dat wil. We lezen op deze zondagmorgen Daniël 2: 26-35 en Matteüs 6: 7-13 en zingen de volgende Liederen: 24: 1, 2, 3, 416, 721, 348: 1, 756: 1,2,3,4,5, 605, 25: 6, 7, 27: 7, 369B, 771. Van harte een fijne zondag gewenst!

**Zieken.** Wij denken aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

**Wij gedenken.** Zaterdag 7 januari jl. overleed na een lang ziekbed in de leeftijd van 69 jr. Luutje de Waart, sinds 9 augustus 2007 weduwe van Pieter Roos. Langdurig ziek zijn is een zware opgave. Ze droeg haar ziekte op geheel eigen wijze. En ik zeg dat met groot respect. Dapper en vastberaden ging ze haar weg. Zeker, ze wist maar al te goed dat ze niet beter zou worden. Maar medelijden en pottenkijkers had ze niet nodig. Tot het laatst bleef ze helder van geest. Zodat ze zelf aan kon geven dat nóg een behandeling na al die jaren van ziekte niet meer nodig was.

Dapper en gelovig ging ze hierin haar weg. Want zonder hulp van Bóven kon ze haar ziekte niet verdragen. Alleen met Hem kom ik hier doorheen zei ze altijd als ik haar bezocht. En dat gaf haar iedere keer weer kracht om door te gaan. Nauwlettend volgde ze de kerkdiensten op tv, en via de kerkradio. Het 7<sup>e</sup> couplet van Ps. 27 in de oude berijming werd haar Lied van kracht en hoop. 'Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer!' Met dankbaarheid mochten we haar woensdag jl. gedenken in de Grote Kerk voorafgaande aan haar begrafenis. En haar toevertrouwen aan onze Hemelse Vader. Want haar leven, hoe kwetsbaar ook en hoe overhoopgehaald door alles wat haar overkwam, was veilig bij God. Voor eeuwig. Dat mag de troost zijn voor haar kinderen, kleinkinderen en voor allen die haar zozeer zullen missen.

Op diezelfde 7<sup>e</sup> januari kwam in de leeftijd van 87 jr. op een geheel andere manier een einde aan het aardse leven van Maartje Bakker, sinds 15 januari 2015 weduwe van Klaas de Jong. Haar kinderen vonden haar zondagmorgen 8 januari. Volkómen onverwacht uit dit leven weggerukt. Dat is uiteraard een grote schok voor haar gezin. Er waren net voorbereidingen getroffen om haar 88<sup>e</sup> verjaardag te gaan vieren, op de haar geheel eigen wijze. Toen de verzorging van haar man Klaas voorbij was, voegde ze zich weer heel trouw temidden van de gemeente op zondagmorgen. Ze was een scherpe luisteraar. En ging graag in discussie. En ik zeg dat met groot respect en

plezier! Als je bij haar kwam als dominee dan wist je in ieder geval zeker dat je preken van de laatste weken nog eens grondig afgestoft werden! Haar wetenschappelijke achtergrond liet haar ook op hoge leeftijd daarin niet in de steek. Ze bleef alles volgen en onderzoeken. Haar Bijbels stonden vol met onderstrepingen, uitroepetekens, vraagtekens. Haar cognitief vermogen voerde daarin de boventoon en streed voortdurend om de voorrang met haar gelovige luisterhouding. Vrijdag 13 januari nemen we afscheid in de Grote Kerk voorafgaande aan haar begrafenis. De tekst uit Psalm 31 die op de rouwkaart staat afgedrukt zal daarbij onze leidraad zijn. Die tekst drukt iets uit van de sterke vrouw die ze was. Maar niet alléén sterk. Soms was ze ook heel kwetsbaar in haar alleen zijn. Maar diezelfde tekst drukt ook iets uit van het voor eeuwig geborgen zijn in Gods hand. En in dat vertrouwen zullen we haar begeleiden naar haar laatste rustplaats. Wij leven mee met haar kinderen en kleinkinderen om dit alles te kunnen verwerken.

Ter overweging. Eén van mijn leermeesters is Prof. Dr. Anne van der Meiden. Aan zijn colleges heb ik heel veel te danken, met name als het gaat om de overdracht van het Evangelie aan je hoorders. Uit zijn boek *Geloven op Jaarbasis* citeer ik: "In het leven van vader en moeder, dierbare vrienden en begenadigde dichters en schilders zit het getuigenis van de Eeuwige verpakt. Is geloven daarmee niet altijd per definitie gedeeld geloven? Kan best zijn dat het vrijzinnig klinkt, maar ik bedoel het ruimzinnig, omdat het een mens in de ruimte kan stellen."

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

### *Gemeente Groei Groep.*

Donderdagavond 19 januari komt de *Gemeente Groei Groep* weer bij elkaar. Zoals bekend zijn de twee brieven van de apostel Petrus de leidraad in onze gesprekken.

Petrus heeft twee brieven geschreven en in de NBV zijn deze twee brieven onderverdeeld in zeven "thema's".

Donderdag 19 januari zal het thema 'Het gezag in de gemeente', onze gesprekken bepalen. We lezen hierover in 1 Petrus 5 vers 14

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, maar ook diegene die nog nooit zijn geweest, zijn bij deze van harte uitgenodigd.

Wees van harte welkom op donderdagavond 19 januari om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.

De data voor overige bijeenkomsten en het thema zijn:

*donderdag 9 februari, thema 5: Maak uw roeping waar. 2 Petrus 1 vers 3 tot 11*

*donderdag 9 maart, thema 6: Waarschuwing tegen dwaling. 2 Petrus 1 vers 12 tot 2 vers 22*

*donderdag 6 april, thema 7: De dag van de Heer. 2 Petrus 3 vers 1 tot 18*

Vanwege het afscheid van de dominee in Wilnis ben ik deze keer niet aanwezig en zal Jannie Visser-de Groot de avond leiden.

Kees Kersbergen

## COLLECTE PROJECT WATERLANDSE DIACONIEËN

Zondag 15 januari a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Op 31 december 2016 is het project Casa Recanto (opvanghuis voor kinderen die op straat leven) afgerond. Hoeveel het in totaal heeft opgebracht, is nog niet bekend, omdat er nog bedragen binnenkomen, maar dat laten we u zeker in de komende maanden weten.

Vanaf 1 januari 2017 steunen we samen met een aantal andere diaconieën uit het Waterlandse ons nieuwe project van de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën. Het is een project van de Holland Gambian Foundation. Deze Foundation is een jonge stichting die kinderen in Gambia, waar 63% van de bevolking onder de armoedegrens leeft, een betere toekomst wil bieden door te focussen op onderwijs.

In 2013 hebben zij samen met hun Gambiaanse partner een school gebouwd in Sukuta-Nema. Daar krijgen nu 130 kinderen onderwijs. In 2014 is er een keuken bijgebouwd en de schoolkinderen krijgen daar elke dag nu een gezonde warme maaltijd. In 2015 is er een klein opleidingscentrum naast de school gebouwd, waar nu 24 jongeren de 3-jarige opleiding tot kleermaker volgen. In 2016 is er een klas bijgebouwd vanwege de toestroom van kinderen. Ook is er een mais- en cassaveveld aangelegd. En er is een begin gemaakt met een kleinvee boerderij.

In 2017 wil de Holland Gambian Foundation samen met de partner in Gambia graag de kleinveeboerderij uitbreiden en ook de land- en tuinbouwvelden vergroten. En met die wens voor 2017 willen de Waterlandse Diaconieën graag helpen. In Gambia hoopt men op termijn allereerst leerkrachten en kinderen te kunnen voeden van de uitbreiding. En wat er overblijft zal verkocht worden om weer ten goede te laten komen aan de school en bijkomende projecten. Ook wil men op termijn het schoolproject minder afhankelijk laten worden van onze steun. Dit alles gebeurt in samenwerking met de lokale bevolking en de partner in Gambia..

Om u een indicatie te geven van de kosten: een kind een jaar naar school laten gaan en elke dag een goede maaltijd geven, kost 85 euro per jaar.

Bij deze plannen voor 2017 willen de Waterlandse Diaconieën graag helpen.

Namens de diaconie,  
Eef Visser

### Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
Verpleeghuis	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
	Gouwezee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
Zorgcentrum	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickedam

***Bijbelstudiekring.***

Aanstaande dinsdagmiddag 17 januari komt de Bijbelstudiekring weer samen.

Dit seizoen gaan we onze blik richten op personen uit het volk Israël die het ambt van koning, priester en profeet hebben vervuld. De koningen hebben wij vorig jaar behandeld evenals de priester Aäron.

Deze keer kijken wij naar de priester Eli. Een man, een vader, een priester.

Als voor bereiding hierop is het goed om alvast eens wat te lezen over Eli. De eerste vier hoofdstukken van het Bijbelboek 1 Samuël vertellen ons over het leven en werk van deze priester.

Voor de agenda hieronder nog de volgende data.

Dinsdag 14 februari richten wij ons op de profeet Elia. Profeet die dacht hij alleen over was.

Dinsdag 14 maart richten wij ons op de profeet Jona. Profeet die wilde dat zijn eigen profetie zou uitkomen.

Dinsdag 11 april richten wij ons de Here Jezus. Hij was en is koning, priester en profeet bij uitstek.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op dinsdag 17 januari om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Kees Kersbergen

## Gebed

'Laat, als u bidt, liever uw hart zonder woorden zijn  
dan uw woorden zonder hart.'

**John Bunyan**

'Er zijn gedachten die gebeden zijn. Er zijn momenten dat,  
ongeacht de houding van het lichaam, de ziel op haar knieën ligt.'

**Victor Hugo**

'We moeten bidden met onze ogen gericht op God  
en niet op de moeilijkheden.'

**Oswald Chambers**

Doe gewoon je best,  
Bid om Gods zegen,  
En Hij zorgt voor de rest!



# Catechisatie 2017

## De kop is eraf, het was een mooi begin!!!

Zondag 8 januari zijn 15 jongeren en de leiding gestart met catechisatie volgens de methode van Alpha Youth. Een mooi begin met veel gezelligheid. De inhoud van de les/film ging over de vraag: Is er meer? Nu dat hopen wij met elkaar te ontdekken in de komende periode.

Komende zondag staat een andere vraag centraal. Wie is Jezus? Een spannende vraag die ons allemaal uitdaagt om op zoek te gaan naar het antwoord.

Het plaatje hieronder licht alvast een tipje van de sluier op en zegt: Jezus leren kennen is ontdekken wie God is. Of zoals Jezus dit zelf in de Bijbel zegt:

WIE DENK JIJ  
DAT JEZUS  
IS?



Wie

MIJ



gezien heeft, heeft

DE VADER

gezien. 卐



[Johannes 14:9]

Voor nu genoeg hierover, zondagmiddag gaan wij als groep hiermee aan de slag. Voor wie belangstelling heeft: kijk op facebook en laat eens weten wat je ervan vindt.

De jongeren die vorige week nog niet konden komen hopen wij zondagmiddag ook te zien. Kom erbij, het is een mooie groep en met jou erbij wordt het vast nog mooier.

De leiding van de catechisatie: Aaltje Maas, Annemieke de Haan, Daniëlle Springer, Elco Bogaart, Kees Kersbergen, Marie Janne Visser en Nienke Tammiga.



Ps. 27:7 – Bundel 1938

*Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven  
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,  
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?  
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.  
Wacht op den Heer, godvruchte schaar, houd moed!  
Hij is getrouw, de bron van alle goed.  
Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer.  
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer!*

In aanwezigheid van haar dierbaren is zacht ingeslapen onze lieve mem en bessie

**Luutje de Waart Jd.**

\* 24 juli 1947

† 7 januari 2017

Sinds 9 augustus 2007 weduwe van Pieter Roos Cz.

Cornelis en Neeltje Anita  
Jan Sijmen en Aaltje  
Sonja en Ted  
Pieter en Christa

*Niels, Myrthe  
Virginie, Chiara, Mick  
Sanne, Pieter*

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.

*Al voert mijn weg door diepe duist're dalen  
En zwaar mijn hart door zorgen overmand.  
Dan ben ik stil en wacht hier in de stilte  
Tot U daar bent en reikt uw Vaderhand.*

*Draag mij, Heer. Neem mij in Uw armen.  
Draag mij, Heer. Sluit mij in uw hart.  
Bent U bij mij, dan vlieg ik als een arend,  
Omdat uw geest mij draagt.  
U geeft mij vleugels Heer,  
met de kracht van Uw liefde.*

Vol vertrouwen geven we mem terug in Gods handen.

Cornelis & Neeltje Anita  
Jan Sijmen & Aaltje  
Sonja & Ted  
Pieter & Christa

*Heer, U bent altijd bij mij  
 U legt Uw handen op mij  
 En U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.*

Lieve Bessie Roos, we zullen je heel erg missen

Niels en Myrthe  
 Virginie, Chiara en Mick  
 Sanne en Pieter

---

*'t Hijgend hert, der jacht ontkomen,  
 Schreeuwt niet sterker naar 't genot  
 Van de frisse waterstromen,  
 Dan mijn ziel verlangt naar God.  
 Ja, mijn ziel dorst naar de Heer:  
 God des levens! ach! wanneer  
 Zal ik naad'ren voor Uw ogen,  
 In Uw huis Uw 'naam verhogen?*

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze Zus, Schoonzus en Peet

### **Luutje Roos - de Waart**

Wij wensen de kinderen: Cornelis en Neeltje Anita  
 Jan Sijmen en Aaltje  
 Sonja en Ted  
 Pieter en Christa

en de kleinkinderen: Niels, Myrthe, Virginie, Chiara, Mick, Sanne en Pieter

heel veel sterkte en Gods Zegen dit verdriet te verwerken.

Aagje en Pieter  
 Mariejanne  
 Gaynelle en Steven  
 Rebecca en Thomas

Al de weg leidt mij mijn Heiland.  
 Door al 't aardse stormgebruis.  
 En volkomen vreugde wacht mij.  
 In het zalig Vaderhuis.  
 Als 'k mijn kroon, die hij zal geven.  
 Aan Zijn voeten nederleg.  
 Zal mijn lied voor eeuwig wezen.  
 „ Jezus leidde m' al de weg.

J.H. 5:3

Verdrietig omdat zij er niet meer is, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard  
 gebleven is, moeten wij afscheid nemen van onze lieve nicht:

### Luutje Roos – de Waart

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en haar zussen en zwager  
 Gods troost en zegen toe bij het verwerken van dit verlies.

Ome Eb †  
 Peet Aagje  
 Peet Jannie  
 Peet Neel  
 Neven en Nichten

Afgelopen zaterdag is voormalig lid van toneelvereniging 't Voetlicht,  
 Luutje Roos - de Waart overleden.

Luutje was een gedreven speelster, die veel rollen heeft vertolkt. Ook was zij een  
 bestuurslid waarop gerekend kon worden.

Wij wensen de familie veel sterkte toe in de komende periode.

Toneelvereniging 't Voetlicht

Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens .....

Tot ons verdriet is onze buurvrouw **Luutje Roos – de Waart** overleden.  
Zij heeft haar strijd moedig gestreden.  
Moge zij in vrede rusten.

Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit  
grote verlies te dragen.

De buren van de Zeilstraat

---

Het verdrietige nieuws bereikte ons dat onze vriend Jan Sijmen afscheid heeft moeten  
nemen van zijn moeder.

Wij wensen Jan Sijmen, Aaltje , kinderen en verdere familie veel sterkte toe met het verlies  
van hun moeder, schoonmoeder en bessie.

Cornelis Pieter en Tiny  
André en Agnita

Cornelis en Judith  
Marco en Erica

Marc en Hilda  
Arnold en Linda

---

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,  
want slapend kom ik bij U thuis.  
Alleen bij U ben ik geborgen.  
Gij doet mij rusten tot de morgen  
en wonen in een veilig huis.

*Psalm 4 vers 3*

Met respect hoe zij al die jaren haar ziekte heeft gedragen,  
heeft de Heer tot zich genomen onze nicht

**Luutje Roos-de Waart**

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen haar zussen en zwager  
Gods troost en zegen toe bij het verwerken van dit verlies.

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
van Peet Pietertje † en Ome Dirk †

Allen die uw hoop vestigt op de HEER:  
wees sterk en houd moed.  
*Psalm 31:25*

**Maartje (Maps) de Jong-Bakker**  
Weduwe van Klaas de Jong

Amsterdam, 11 februari 1929

Marken, 7 januari 2017

Geertje en Jean-Pierre  
*Vinciane en Nanou*  
*Olivier*

Kees en Monica  
*Kim en Michiel*  
*Vincent en Sharon*  
*Aniek*

Gerritje †

Maarten en Mieke  
*Tim en Roos*

Neel

Correspondentie adres: Buurt III-13, 1156 BE, Marken

Maps is thuis, waar gelegenheid is tot afscheid nemen op vrijdag 13 januari van 10.00 tot 12.00 uur.

De dienst van afscheid wordt gehouden op vrijdag 13 januari om 14.00 uur in de Grote Kerk op de Kerkbuurt te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Hof van Marken, Buurt II.

# BAZAR

## Protestants Marken

### Donderdag 6 en vrijdag 7 april 2017



**Voor je het weet is het zover.**

**Om deze bazar tot een succes te maken vragen wij:**

- ✓ of u persoonlijk iets wilt maken of schenken;
- ✓ of u buurt(vereniging) een steentje wilt bijdragen;
- ✓ of u bedrijf/onderneming ons wilt ondersteunen;
- ✓ of u Markerkleding heeft
- ✓ wilt u ons deze dagen komen helpen d.m.v. loten verkopen, zitten, waken, rommelmarkt-verkoop, bardienst of andere activiteiten tijdens de bazar;
- ✓ spullen voor de rommelmarkt (geen meubels en elektrische spullen). Info over inlevering spullen volgt nog. Indien je nu al spullen hebt kan je altijd contact opnemen met de bazar commissie

**U kunt contact opnemen met één van de bazar-commissieleden:**

➤ Jongejaap Commandeur	Buurterstraat 40	601894
➤ Jaap Boes	Havenbuurt 27	601535
➤ Trijntje Boes	Noorderwerfstraat 12	601241
➤ Charlotte Schipper	IJsselmeerweg 74	602020
➤ Geertje Schouten	De Pieterlanden 7	603278
➤ Marie Appel	Buurt 4-20	601985
➤ Pietertje Visser	Buurterstraat 40	601894
➤ Adrie Visser	IJsselmeerweg 3	601998
➤ Freek Visser	IJsselmeerweg 3	601998
➤ Alice Bogaart	Buurterstraaat 7	601360

# Bedankt Marken



Wij willen iedereen enorm bedanken die op welke manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan onze actie. Wij hebben zo ontzettend veel levensmiddelen/(kerst)pakketten mogen ontvangen. Ook veel enthousiaste mensen die bij Deen 'inkopen' deden voor de voedselbank. In één woord geweldig.

Speciale dank aan Frida Sterkenburg, de medewerkers van Deen en Sijmon Zondervan en Piet Boes die ons al die jaren ondersteunen en ervoor zorgen dat wij de goederen naar Purmerend kunnen brengen.

Naast de levensmiddelen kunnen wij de voedselbank een bedrag overhandigen van € 952,93. Van dit bedrag kwam € 503,43 van de oudejaarscollecte. € 449,50 werd ons overhandigd tijdens onze actie. Dit wordt gebruikt voor o.a. vlees(waren) en andere onkosten.

Wij kijken terug op wederom een zéér geslaagde actie.

Nogmaals bedankt, ook namens de voedselbank en hopelijk tot volgend jaar.

Trijntje Boes-Boes en Willy Bosch-Uithuisje