

Protestants Marken



Jaargang 11. Nummer 3

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 jan. 2017

Kerkdienst voor : Zondag 22 januari 2017

Grote Kerk.

10.00 uur: Ds. J. de Goei, Amersfoort.

Organist: D. Kes.

Koster: K. Visser en J.P van Altena.

Schoollied Lied 313.

Schoollied lezen Elvis Visser.

Creche N.A. Schipper en G. van Belzen.

Kindernevendienst Marianne en Jannie

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Zondag	22 januari	1 Korintiërs	1 : 1 - 9	(Van) wie ben jij?
Maandag	23 januari	1 Korintiërs	1 : 10 - 25	Eenheidsstreven.
Dinsdag	24 januari	1 Korintiërs	1 : 26 - 2 : 5	Onverwachte keuzes.
Woensdag	25 januari	1 Korintiërs	2 : 6 - 16	Onthuld geheim.
Donderdag	26 januari	Psalm	37 : 1 - 11	Heb geduld.
Vrijdag	27 januari	Psalm	37 : 12 - 24	Eerlijk duurt het langst.
Zaterdag	28 januari	Psalm	37 : 25 - 40	Wie goed doet, goed ontmoet.

Opbrengst Collecte

Zondag 15 januari

De eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse Gemeente E 237,60

De tweede collecte is bestemd voor de Kerk

E 206,95

Meditatie

Hij was er heilig van overtuigd: de aanwijzingen voor de juistheid van de evolutie leer waren onomstotelijk. De aarde is miljoenen jaren geleden bewoond geweest door totaal andere wezens. Vijfenzestig miljoen jaar geleden ramde een kolossale meteoriet vanuit de ruimte de aarde in de golf van Mexico, veroorzaakte een wereldwijde catastrofe en luidde het einde van het dinosaurius-tijdperk in. Naast zijn studie wiskunde had hij ook sterrekunde gedaan.

Hoe het dus mogelijk was dat ik, zijn geachte collega, nog in God kon geloven! Alles was immers het gevolg van een oerknal 13,8 miljard jaar geleden.

Indachtig de woorden van Jezus "Als iemand je vraagt één mijl met hem te gaan, ga er dan twee met hem" zei ik: Alles is het gevolg van de oerknal: ook jij en ik, ook ons gesprek nu en zo ook mijn geloof en ook alle mogelijke toekomstige wezens met religie. Waarom doe je toch zo moeilijk je kan mijn geloof immers zelf vanuit je eigen inzichten verklaren. Vergeleken met die 13.800.000.000 jaar is de mens nog maar net begonnen te bestaan als religieus wezen, maak je niet druk.

Hij was wat teleurgesteld, er zaten nog wat andere collega's bij en het was nou zo aardig geweest als ik het bijbelse scheppingsverhaal van stal had gehaald, dat had pret kunnen geven, wat jammer nou.

Hoe moeten wij als christenen tegen deze dingen aankijken? Op 8 januari zat ik in de ochtenddienst en er werden nieuwe ambtsdragers bevestigd. Ook het bekende zinnetje werd weer uitgesproken:

"..... en belooft u te zullen verwerpen alles wat daarmee (de bijbel) in strijd is".

Praktisch vertaald: bent u bereid eerlijkheid ondergeschikt te maken aan bijbel- en kerkleer.

In 1616 mocht de aarde niet om de zon draaien op grond van o.a. Prediker 1:5. Dat deed (en doet) de aarde natuurlijk stiekem toch, alleen Galilëi mocht dat niet zeggen.

Ds. Geelkerken meent in 1925 dat de slang wat minder goed uit z'n woorden was gekomen dan de Schrift in Genesis 3 aangeeft. Hij wordt in 1926 door de synode afgezet. Mondje dicht Geelkerken!

Dit is allemaal nog binnenkerkelijk gekrakeel. Gelukkig gaat de wetenschap, onafhankelijk van bijbelteksten en kerkleer, al tastend z'n gang. Dankzij DNA-onderzoek bv. komt de genezing van kankersoorten steeds dichterbij. Maar je moet er toch niet aan denken dat Jezus in onze tijd had geleefd en in het programma "DNA onbekend" meegedaan had. We hebben het verhaal van het bezoek van Gabriël aan Maria nog maar net achter ons. Gelukkig, in het jaar nul kon het in ieder geval allemaal nog. En wie zijn wij om te oordelen over wat wel en niet kan.

Vroeger konden we onze kinderen grootbrengen in de vreze des Heeren. Het geloof liep voorop en de zuilen gaven beschutting. Tegenwoordig niet meer: de leerstof van het (vervolg-) onderwijs loopt voorop en wordt beschermd door keiharde bewijsvoering vanuit de wetenschap.

Hoe dan om te gaan met de doopbelofte, ze gaan over een aantal jaren immers naar school. Ik ken mensen die daar erg mee zitten en hun kinderen dan maar naar een zg. Refo-school sturen.

Klopt het dat als we hoe langer hoe *precieser* via evolutie naar de schepping kijken – want dat doet wetenschap – we dan hoe langer hoe *verder* van God af komen? Ik weiger dat te geloven. In dat geval kunnen we onze kinderen in de toekomst niets meer aanreiken. Tenzij ja tenzij wij alles wat nu, **na** de Bijbel, nog ontdekt wordt **aan de God van de Bijbel gaan toeschrijven**. "Op bergen en in dalen, ja overal is God" zegt het kinderliedje. Maak er maar gerust een grottemensenlied van. Misschien verkleint in sommige ogen het gezag van het boek maar de glorie van de God uit dat boek, De Eeuwige die daar een begin met ons maakt, die glorie wordt bij elke ontdekking steeds groter. En wij mogen (moeten!) die ontdekkingen doen en wel zonder eerlijkheid in te leveren. Even een brutale vraag van mij aan God: *Wat voor aardigheid heb Je aan een schepping van een universum als dat allemaal door niets en niemand opgemerkt wordt?* Vandaar dat moeten. Voorbeeld uit onze wereld: het schrijven van een muziekstuk geeft voldoening, maar het samen spelen ervan overtreft de vreugde van het schrijven. En wat te denken van het luisteren. De wetenschap is nog maar net begonnen met het "spelen" van Gods Muziek en er is nog maar een piepklein stukje van de Partituur bekend. Deze wending is sinds de verlichting ingezet, maar dat zou ik geen secularisatie willen noemen.

Klaas Kes

Voorbede

1. Ontferm U over de kerkenraad, ga met hen, zodat er blijdschap mag zijn in de Gemeente.
2. Dat we verwachtingsvol mogen uitzien naar de werken, welke U wilt doen in ons leven.
3. Breng mensen op ons pad die we over Jezus kunnen vertellen.
4. Maak ons bewust van wat anderen weerhoud om U te loven.
5. Help de Christelijke Gemeente in Taba Tek Singh in Pakistan nu meer dan 100 kinderen wees geworden zijn. Dat ze liefdevol opgevangen mogen worden.
6. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.

Ria Kaars

Collectebonnen

Met ingang van dit jaar zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden bij de uitgifte van collectebonnen. Nadat deze jaren lang door de Diaconie zijn uitgegeven nemen de Kerkrenmeesters dit stokje nu over. De coördinatie hiervan is handen van Freek Visser.

Voorlopig kunt u uw bestellingen voor collectebonnen van EUR 2,00 en EUR 5,00 nog gewoon plaatsen via de bankrekening van de Diaconie. U kunt een bestelling doen in veelvoud van 20. Per keer kunt u dan ook 20, 40, 60, 80, etc bonnen bestellen. Dit doet u door het totale bedrag van uw bestelling over te maken op het bankrekeningnummer NL04 INGB 0005 3801 50 van de Diaconie. Geef in de omschrijving aan welke bonnen u graag wilt ontvangen.

Collectebonnen van EUR 0,50 en EUR 1,00 zijn op dit moment niet meer te bestellen.

De Diaconie.

Kerktaxi

Zoals u eerder in de kerkbode heeft kunnen lezen, heeft de diaconie een kerktaxidienst opgezet.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dan dient u dat uiterlijk **zaterdag** voorafgaande aan de kerkdienst kenbaar te maken.

Voor zondag 22 januari aan Hein Pieter Zondervan, tel 0299-601910

Vanaf februari zal de kerktaxidienst vermeld worden op de voorpagina van de kerkbode.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot:

Piet Boes
 Voorzitter Diaconie
 Tel. 0299-601927

Zondag a.s. is voor mij een zogenoemde vrije zondag. Dus gaat er een gastpredikant voor. Ds. J. de Goei uit Amersfoort is inmiddels geen onbekende meer in onze gemeente. Samen met hem wens ik u graag een fijne kerkdienst!

Zieken. Wij denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. Het nieuwe kalenderjaar is nog maar een paar weken oud en alwéér moeten wij afscheid nemen van een gemeentelid. Na een lange periode van ziek zijn kwam er op zaterdag 14 januari jl. een einde aan het aardse leven van Cornelis van Altena, IJsselmeerweg 64. Hij mocht de leeftijd van 83 jaar bereiken Zijn steun en toeverlaat Anneke met wie hij nog weer 20 jaar samen gelukkig mocht zijn na het overlijden van zijn eerste vrouw Jannetje Zeeman, stond hem al die tijd zeer trouw terzijde. En dat dwingt groot respect af. Met hulp van zijn kinderen en de buurtzorg kon ze de taak volbrengen en hoefde Cornelis niet opnieuw naar het ziekenhuis of naar het verpleeghuis. Woensdag 18 januari jl. kwamen we bijeen in de Patmoskerk voor de afscheidsdienst en aansluitend zijn begrafenis. Herinneringen mochten gedeeld worden. En samen luisterden we naar het Bijbelboek Prediker, net zoals bij het overlijden van Jannetje. Dat Bijbelboek sprak tot zijn hart. En wie hem beter leerde kennen en hem probeerde te doorgronden kon dat wel snappen. Zijn humor liet hem nooit in de steek, dat was zijn karakter en natuurlijke aanleg. Maar de innerlijke strijd die hij moest strijden was diep en zwaar. In die strijd was er nogal eens verwarring over God en lot. Ja, dat rijmt wel op elkaar, maar die twee vallen niet samen. De God die roept en de dood die je komt halen, zijn immers twee totaal verschillende zaken. Een lang ziekbed te moeten ondergaan is uitermate moeilijk te verwerken. Maar laten we dan alstublieft blijven bedenken dat we een God hebben die meehuult en meelijdt. Net zoals Jezus eens huilde bij het graf van Zijn vriend Lazarus. En daarom mogen we weten dat ons leed God niet onbewogen laat. Maar dat Hij *in* dat leed ons nabij is als een liefdevolle Vader, die Zijn armen om Zijn kinderen slaat. Zo vertrouwden we Cornelis van Altena na een lang en bewogen leven toe aan onze Hemelse Vader. Ons meeleven gaat uit naar allen die hem zozeer zullen missen.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

PARKINSON

In december jl. deed Ramona Roos een oproep tot het stilstaan bij de zieke medemens. Met name aandacht voor de ziekte Parkinson en de diverse soorten van Parkinsonisme... Parkinson is een slopende ziekte waar Ramona ook mee moet dealen. Er moet een oplossing worden gevonden! Dat kan alleen maar door middel van veel onderzoek en daar is geld voor nodig... Veel geld!

Tijdens de Winterfair op 10 december jl. in het Trefpunt was het ook mogelijk om een donatie te doen in een bus bij haar verkoopkraam. Blij en dankbaar was/is Ramona dat er velen toen en ook al eerder hebben meegedaan.

Graag breng ik haar oproep van december jl. nogmaals onder uw aandacht. Ik hoop en vertrouw erop dat u haar en vele anderen wilt steunen door middel van een gift.

Ramona verzamelt de donaties via haar rekeningnummer NL45ingb0008273407 t.n.v. R. Roos. Daarna maakt zij het binnengekomen bedrag over naar de Stichting Parkinson.

Namens Ramona alvast bedankt voor uw gift.

Aaltje Zeeman

Beste allemaal van de Protestantse Gemeente te Marken,

Graag willen wij jullie heel hartelijk bedanken voor de gift van € 286,48 die wij in december van jullie ontvingen.

We vinden het geweldig hoe jullie je schouder aan schouder naast ons opstellen in de strijd tegen armoede en onrecht, en tegelijkertijd bij de verbreiding van Gods blijde boodschap die wij ten allen tijde mogen laten zien door Zijn liefde en bewogenheid uit te delen aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen hier in Brazilië: de kinderen, de minderbedeelden en de weduwen.

Het is altijd zo heerlijk om hen op te beuren en blijdschap te kunnen schenken en hun op allerlei manieren te laten weten dat zij de moeite waard zijn! Daarom nogmaals: hartelijk dank voor jullie hartverwarmende liefdegave. Moge God jullie er rijkelijk voor zegenen!

Vriendelijke groeten vanuit warm Brazilië.

Namens het gehele team:

Elma Steenbeek
(secretariaat Sabinópolis)

FINANCIEEL OVERZICHT KERKBLAD 2016

Rekg.NL RBRB 0850026997 Prot.Gem. inz Kerkblad.

Saldo 1-1-2016	4.002,87
Kasstortingen	1.200,--
Abonnementen	3.720,--
Advertenties	<u>4.259,77</u>
	13.182,64

<u>Uitgaven:</u>	
Papier etc.	2.594,54
Bankkosten	152,08
Onkosten	328,61
Naar Kerk	<u>4.000,--</u>
	<u>7.075,23</u>
Saldo 31-12-16	6.107,41

Rekg.NL 67 RBRB 8804137673 Spaarrekening

Saldo 15-1-16 10.073,56

Kassaldo 1-1-16	893,65
Advertenties	1.779,50
Abonnementen	<u>1.266,--</u>
	3.939,15

<u>Uitgaven:</u>	
Bezorgers	1.275,--
Porto	412,--
Naar Bank	<u>1.200,--</u>
	<u>2.887,--</u>
Kassaldo 31-12-16	1.052,15

Ingevolge gemaakte afspraken met de kerkrentmeesters zal binnenkort 7.000 euro overgemaakt worden naar de rekening van de kerk.

Er is een Buurter heengegaan....

Het verdrietige nieuws bereikte ons dat onze buurt afscheid heeft moeten nemen van buurvrouw Maps.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met dit verlies.

De buurtjes van Buurt III



Vrijdagavond 27 januari 2017

Gaan we weer kienen in de Patmoskerk!!

Aanvang 20.00 uur.

Voor in de agenda:
alle kiendatums van dit seizoen

2017

24 februari

17 maart



6 en 7 april 2017 Bazar

Verder van de wereld weg,
 elke dag een beetje,
 dichterbij naar de hemel toe.
 Elke dag een treetje.

Toon Hermans

Verdrietig, maar ook met dankbaarheid dat pijn en ongemak hem nu verder bespaard blijven, delen wij u mee dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader, bap en overgrootvader

Cornelis van Altena

Eerder gehuwd geweest met Jannetje Zeeman Ptd.

Marken, 8 november 1933

Marken, 14 januari 2017

Anneke Korstman

Maretje en Willem

Rogier en Karin, Frederique

Carina en Denny

Trijntje in herinnering

Johan en Willy, Aaron en Luca

Cornelis in herinnering

Cornelis en Miranda

Tim

Nina

Mark en Monica

Rosalie

Joost

Correspondentie adres: IJsselmeerweg 64, 1156 DD Marken

Mijn man, onze vader is opgebaard in de aula van dorps huis "Het Trefpunt" Kerkbuurt 90 op Marken, waar gelegenheid is tot condoleren op dinsdag 17 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op woensdag 18 januari om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 Marken.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid voor een kopje koffie in de hal van de Patmoskerk.

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van Buurtzorg Waterland en onze huisarts I. Mooij

'k Ben reizend naar die stad.
 Waar Christus 't licht zal zijn,
 Om eeuwig daar te zijn bij Hem,
 Bevrijd van zorg en pijn.
 Geen smart meer daar omhoog,
 Geen smart meer daar omhoog.
 God zelf wist daar de tranen droog,
 Geen smart meer daar omhoog.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze lieve Broer en Zwager

Cornelis van Altena

Wij wensen Anneke, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel
 sterkte toe met dit verlies.

Dirk † en Geertje †

Trijntje en Piet

Maretje en Kees

Jan Piet en Loppie

De strijd is gestreden,
 met telkens nieuwe moed.
 Verbazingwekkend krachtig.
 't Is op. Zo is het goed.

Wij zullen uw mooie verhalen missen...

Liefs,
 Rogier, Karin en Frederique
 Carina en Denny

Lieve Bap

's Avonds in het donker,
dan kijken wij naar de maan.
En zien wij tussen alle sterren,
jouw sterretje staan.

Het is de allermooiste,
hij geeft het meeste licht.
En als wij heel goed kijken,
zien wij jouw gezicht

Rosalie & Joost

Verdrietig omdat hij er niet meer is, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze zwager

Cees van Altena

Wij wensen Anneke, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Lob

Grietje

Klaas en Wil

Klaas

Kees

Piet en Geertje

Neven en Nichten

“Zolang doodgaan in de mode is, ben je je leven niet zeker.”

Met respect voor de wijze waarop hij met zijn ziekzijn omging, nemen wij afscheid van onze

Ome Cees

Wij zullen hem vooral blijven herinneren vanwege zijn optimisme en nimmer aflatende humor.

Wij wensen de familie heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Dirk en Lijs	Neeltje en Peter	Cornelis en Gerdien	Neeltje en Ronald
Cees en Trijntje	Elsa en Dirk		Klaas en Thirza
Anton en Carla			
Margreet			
Astrid en Cees			

Achter tranen van verdriet
schuilt een glimlach van herinneringen

Namens de Marker Evenementen Stichting
willen wij Mark, Monica, Cornelis, Miranda en verdere familie
heel veel sterkte toewensen met het verlies van hun vader, schoonvader, vriend en bap

Een lege plek
een groot gemis
een mooie herinnering is al
wat er nog is

Wij als opzit/vrienden wensen Cornelis, Miranda, Mark, Monica en verdere familie
heel veel sterkte met het verlies van hun vader, schoonvader, vriend en bap

Lieve Bap,

Geef me je hand....

Nooit meer je grappen en grollen.

Nooit meer je ondeugende lach.

Nooit meer een aai over onze bollen.

Nooit meer zomaar even langskomen op de dag.

Je hebt nu je rust gevonden, we zullen je missen Bap...

Johan, Willy,

Aaron & Luca

Lieve Bap

Jij was er altijd.

Jij was de grappemaker.

Jij was het die ons altijd aan het lachen maakte.

Lieve bap, wij zijn nu ouder en weten dat het beter is zo.

Jij hebt je strijd gestreden, nu heb je eindelijk je rust gevonden.

We zullen je missen.

Rust zacht bap.

Tim en Nina

Afgelopen zaterdag is de vader van onze vriend Cornelis overleden.

Wij wensen Cornelis, Miranda, Tim, Nina en de familie heel veel sterkte met dit grote verdriet.

Anja en Theo
Cornelia
Geertje en Dirk
Erna en Edward
Astrid en Cees
Janny en Roel
Diana en Klaas

Als het lichaam niet meer wil
 en het leven wordt een lijden
 kan men dankbaar zijn
 dat God het komt bevrijden.

Zaterdagochtend bereikte ons het bericht dat onze zwager en oom Cees van Altena is overleden.
 Wij wensen Anneke, de kinderen van Cees en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Jan en Andrea

Piet en Ria

Gretha en Robin

Mayra, Remi

Pieter en Hilda

Jorrit, Rinske, Menno

Je vader blijft je vader zo eigen en vertrouwd.
 Je wilt hem niet missen omdat je zoveel van hem houdt.
 Ineens is er dan die dag dat je je vader moet laten gaan.
 Het verstand zegt dat het goed is maar in je ogen staat een traan.

Toch nog onverwacht kregen we het bericht dat de vader van onze vriend Mark is overleden.
 We wensen Mark, Monica, kinderen en de verdere familie veel sterkte met dit verlies.
 Cornelis Pieter en Tiny, Klaas en Sandra, Eddy en Chantal, Richard en Annemieke.

Na een lang ziekbed is gestorven mijn vriend en buurman

Kees van Altena

Ik wens Anneke en zijn kinderen, ook namens mijn kinderen
 veel sterkte toe.

Ida Buisman.

Catechisatie 2017

Het wordt spannend!!!

Wie is Jezus? Dat was afgelopen zondagmiddag de vraag. Geef daar als jongere maar eens antwoord op.

Aanstaande zondag wordt het nog spannender want dan is de vraag: Waarom stierf Jezus en ook nog aan een kruis? Het kruis is voor christenen een belangrijk symbool. Mensen dragen het als speld of als hanger aan een ketting.

Het kruis is voor christenen het symbool van hun relatie met God.

**WAAROM ZOU JE EEN
WERKTUIG VAN MARTELING
EN DOOD ALS SIERAAD
DRAGEN?**



**WAT VIND
JE VAN HET
IDEE DAT
GOD EEN
RELATIE MET
JOU
WIL?**



Voor nu genoeg hierover, zondagmiddag gaan wij verder over praten. Voor wie belangstelling heeft: kijk eens op facebook en laat ons weten wat je ervan vindt.

Voor alle jongeren geldt, tot zondagmiddag.

De leiding van de catechisatie: Aaltje Maas, Annemieke de Haan, Daniëlle Springer, Elco Bogaart, Kees Kersbergen, Marie Janne Visser en Nienke Tammiga.