

# Protestants Marken



Juargang 11. Nummer 3

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 februari 2017

Kerkdienst voor : Zondag 5 februari 2017

Grote Kerk.

10.00 uur: Ds. H. Dekker.

Organist: Kees Ampt.

Koster: J. Blijleven en Hein Zeeman.

Schoolied Lied 310.

Schoolied lezen Dijan Schipper.

Creche Ria. Kaars en A. Commandeur.

Kindernevendienst Danielle en Trijntje.

Eerste collecte: Kerk in Actie, Werelddiaconaat.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Kerktaxi: Rob Zwiers, 06 – 52410698.

## Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	5 februari	2 Kronieken 4: 11 – 5: 1	Inrichting
Maandag	6 februari	Spreuken 10: 1 - 10	Kracht - termen
Dinsdag	7 februari	Spreuken 10: 11 - 21	Spreeken is modder zwijgen goud
Woensdag	8 februari	Spreuken 10: 22 - 32	Tegen - stellingen
Donderdag	9 februari	2 Kronieken 5: 2 - 14	De ark op de juiste plaats
Vrijdag	10 februari	2 Kronieken 6: 1 - 11	Zo moest het gaan
Zaterdag	11 februari	2 Kronieken: 6: 12 - 21	Luistervraag

### Meditatie.

Lezen: Psalm 49.

Er zijn nogal wat geleerden die menen dat deze Psalm behoorlijk uit de toon valt in vergelijking met de andere Psalmen. Nee, geen loflied dat je vrolijk aanheft bij het begin van een kerkdienst bijvoorbeeld. Een studiegenoot en collega van mij schreef over deze Psalm: "het lijkt wel een preek in een Oud - Gereformeerde Gemeente". En de Bijbel in Gewone Taal die nog niet zo lang geleden verscheen lijkt deze uitspraak te bevestigen door (bedenklijke) tussenkopjes in deze Psalm te plaatsen: "het leven is niet te koop", "in je graf kun je niets meenemen". Naarmate ik vorder in het lezen van deze nieuwe Bijbel kom ik steeds meer tot de overtuiging hoe gelukkig het besluit van onze synode is dat deze Bijbel geen Kanselbijbel mag worden in onze kerk. Prima om ernaast te leggen en te vergelijken met andere vertalingen, maar veel te veel afwijkend van de oorspronkelijke talen van de Bijbel, het Hebreeuws en het Grieks. En de bedachte tussenkopjes zijn soms vergezocht. De NBV, zoals wij die gebruiken in onze kerk, doet dat gelukkig niet en blijft dicht in de buurt van de Statenvertaling. Dat woorden hier en daar omgebogen zijn naar onze hedendaagse taal is niet erg. Want we leven in het hier en nu. De koorleider wil ons een wijze les meegeven in deze Psalm. Bij het spel op de lier wil hij die wijze les voor ons onthullen, staat er in vs. 5. Nu, die koorleider ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet, dat moge duidelijk zijn. En dan volgt voor ons een weg wijzend woord, dat ons kan helpen in deze tijd van verwarring allerwege. Hij beseft dat alle mensen moeten sterven, ook hijzelf. En dáárom zet hij zijn hart niet op aardse schatten, op geld en goed. Ja, zeker, die kunnen het leven wel voor een tijdje veraangenamen, maar ze kunnen je leven niet over de dood heen tillen.

En vervolgens schetst hij ons dan een ontluisterend beeld van dwaze mensen in kloeke bewoordingen. Psalmwoorden die wij niet zomaar in de mond nemen en zelden tot nooit zingen in de kerk. Zijn die woorden dan niet voor onze tijd? Je kunt niet zomaar alles uit deze Psalm overzetten naar het leven in het hier en nu. Maar laten we wél de gelóofstaal die deze koorleider wil zingen tot de onze proberen te maken. En dan zit mijn gewaardeerde collega er hélemaal naast als hij zich in deze Psalm in de sfeer van een Oud- Gereformeerde Gemeente waant. Want de kloeke taal die hier als geloofstaal geuit wordt door de koorleider wil zeggen: vertrouw op God, want Hij verlost ons leven uit de macht van het dodenrijk. (vs. 16). Anders gezegd: aan het eind komen we Thuis! Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Help de Christelijke Gemeente in Taba Tek Singh in Pakistan nu meer dan 100 kinderen wees geworden zijn. Dat ze liefdevol opgevangen mogen worden.
2. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
4. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.
5. Geef Heer, de dak- en thuislozen hoop op een nieuwe plaats in onze maatschappij.
6. Dat wij ons verbonden mogen weten met Uw volk Israël.
7. Maak ons bewust dat een lied over Uw grootheid ons wapent tegen de boze.

Ria Kaars

Opbrengst Collecte

Zondag 29 januari

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan, E 268,45.

De tweede collecte is bestemd voor de Kerk E 190,20.

Giften

Op rekening is ontvangen dd. 02.01.2017 een gift voor de kerk van Eur 250,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters



**Zondag** hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk. Laten we trouw zijn in de dienst aan God en allereerst de zondagmorgen aan Hem wijden. De kerkdienst van ongeveer een uur kán toch niet te veel gevraagd zijn? We lezen Jesaja 35 en Matteüs 11: 2-15 en zingen de volgende Liederen: 68: 7, 12, 310, 215: 6, 7, 348: 1, 146 A: 4, 6, 837: 1, 2, 4, 81: 1, 9, 534. Van harte een fijne zondag gewenst!

**Zieken.** Zr. M. Kes-Boes, Gouwzeestraat 10 moest opgenomen worden in het Waterlandziekenhuis. In het bijzonder willen we aan haar denken deze week in haar hoge ouderdom. Maar laten we ook de zieken thuis en allen die langdurig elders verpleegd worden dragen in onze voorbede.

**H. Doop.** Ouders die binnenkort hun kind willen laten dopen in onze gemeente worden verzocht mij dit te laten weten, zodat we een afspraak kunnen maken voor het doopgesprek, tel. 746169.

**Ter overweging.** Toen ik vorige week dinsdagavond met een aantal predikanten in Amsterdam bijeen was om Grieks op te frissen kwam in de pauze het gesprek op "de toestand in de wereld", zoals iemand zo treffend zei. Wat moeten we ervan denken? Waar gaat het naar toe? Mag je als dominee wel uitspraken doen over een nieuwe regeringsleider? Een collega verwoordde het heel treffend en zette zijn gedachte later nog eens op papier. Ik vat het samen: als men in de middeleeuwen een landkaart maakte, stond in het midden van die landkaart Israël, Jeruzalem. Daar klopt vanuit het ene perspectief gezien natuurlijk niets van. Eigenlijk is er volgens onze bedenkingen helemaal geen centrum. De wereld is rond, is een van de planeten in ons planetenstelsel, en ons planetenstelsel is weer een van de vele planetenstelsels in het heelal, en het heelal wordt nog steeds groter. Alles draait ook nog eens een keer, de aarde om de zon, maar ook de zon staat niet stil en het ene planetenstelsel draait weer om het andere. Dus van een middelpunt kunnen we al helemaal niet meer spreken. En toch, zei hij, die middeleeuwers hadden gelijk. In het midden staat Jeruzalem, in het midden staat de kribbe, in het midden staat het kruis. En God regeert vanuit dát midden. Hij is er ook nog!

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Pakistan 2

Het gezin van Farooq en Thareem zit nu al bijna 3 jaar op een adres in Sri Lanka. Daar hebben ze de vluchtelingenstatus maar het is hun verboden te werken. Onder doodsb bedreiging van moslims moesten ze Pakistan halsoverkop ontvluchten. Van de UNHCR krijgen ze maandelijks E. 140,-- voor het gezin (4 kinderen waarvan één gehandicapt). Afgelopen zondag was de collecte voor Pakistan 1. Dat is de school in Toba Tek Singh. Mijn contact daar is met de broer van Tahreem, Faras Mukhtar. Het gezin zou voor eind 2016 een zg. resettlement krijgen naar Amerika ( UNHCR en IOM verzorgen dat voor vluchtelingen wereldwijd). Op een paar medische keuringen na was het allemaal rond. Die keuringen zijn inmiddels geweest en waren goed.

**EN TOEN KWAM TRUMP . . . .**

Dear Brother Klaas

Thank you very much for your email. **Yes we have heard the news and it has effected all the refugees in general and to us as well.** We had our medical cleared, After the vaccination all the kids got very ill so that's why we could not write you about our medical and vaccinations. They are all clear.

**Now we had to wait for our tickets but this news has stopped everything.**

**The UNHCR has held all the requests until further notice from US.**

**So we do not know what will happen next. 120 days is a long time when there is no source of income.**

**There is no any option apart from waiting for further news from UNHCR Or IOM.**

We are thankful to you for helping us in the past.

We will continue to update you if there is any further news regarding our procedure with the UNHCR.

Thank very much

Tahreem and Farooq

Even de vertaling van de **vetgedrukte** zinnen:

Ja we hebben het nieuws gehoord en het gaat alle vluchtelingen aan in 't algemeen, ons ook.

Nu moesten we op onze tickets wachten maar dit nieuws bracht alles tot stilstand.

De UNHCR heeft alle verzoeken aangehouden tot verdere notie vanuit VS.

Dus we weten niet wat er vervolgens gaat gebeuren. 120 dagen is een lange tijd als er geen bron van inkomsten is.

Er is geen enkele optie behalve te wachten op verder nieuws van de UNHCR of de IOM.

Bij deze wil ik een oproep doen om deze slachtoffers, eerst van moslimfanatici en later van een dwaas decreet van de nieuwe amerikaanse president, te ondersteunen **met een gift aan onze diaconie.** Onze diaconie is AMBI-gecertificeerd dus uw gift is belastngaftrekbaar.

IBAN : NL75RBRB 0841 3778 47

tnv. **diaconie de protestantse gemeent**

o.v.v. **Pakistan 2**

Het gezin probeert rond te komen van E. 700,-- per maand. Dat is daar het absolute minimum voor een gezin met 4 opgroeiende kinderen. Zonder ons redden ze het niet !

Klaas Kes

## Wijkavonden voorjaar 2017

Net als vorig jaar worden in de komende maanden de wijkavonden georganiseerd rond het jaarthema van onze Protestantse Kerk in Nederland. Dit thema is:

### Deel je leven.

Wij delen ons leven met meerdere mensen, met de één intensiever dan met de ander, met de één anders dan met de ander; hoe dan ook. We leven alleen of in een gezin en in dat gezin ben je ouder, kind, broertje, echtgenote of anders. We maken ook deel uit van andere 'verbanden', zoals familie, buurt, kerkgemeenschap, werk, vriendengroep, en nog veel meer.

In al die verschillende groepen deel je ook andere dingen. Met de burens deel je misschien heel letterlijk het tuingereedschap, met collega's rijd je samen naar het werk. In de familie deel je de zorg om ouder wordende ouders of een zieke.

We leven ook in de kerkgemeenschap; daar delen we in geloof. We geloven allemaal in de God van Israël en vaak zijn daar verschillen in beelden van God, het verstaan van een tekst, wat geloof voor je betekent of welke oproep voor je leven je hoort vanuit de Bijbel.

Het kan heel verrijkend zijn daar met elkaar over te spreken, dat te delen met elkaar.

Omdat er niet altijd zo veel plekken zijn om over deze dingen met elkaar te spreken, organiseren de wijkouderlingen de wijkavonden. Met elkaar dit thema bespreken om het vervolgens in ons dagelijks leven, handen en voeten te geven.

Alle wijkavonden hebben hetzelfde thema. De wijkavonden worden georganiseerd en geleid door twee wijkouderlingen. De gemeenteleden uit die beide wijken worden hierbij uitgenodigd. De gemeenteleden die in het huisbezoekformulier hebben aangegeven dat zij een wijkavond willen, krijgen per adres nog een uitnodiging. De gemeenteleden die een andere voorkeur hebben aangegeven en toch graag een wijkavond willen meemaken, zijn uiteraard van harte welkom.

Omdat alle wijkavonden hetzelfde thema hebben is het ook mogelijk om een wijkavond bij een andere wijk, dan waarin je woont, mee te maken. Dit kan helpen als de wijkavond in je eigen wijk op een avond gepland staat waarop je verhinderd bent. Je hebt dus meerdere mogelijkheden om te gaan.

**DUS!** Of je, je nu wel of niet hebt aangemeld voor het bezoeken van een wijkavond, je bent van harte welkom op één van de onderstaande wijkavonden.

**Wijk 2 en wijk 4.** Jan Uithuisje en Pieter Moenis. (Hoogkamplaan, Buurterstraat, Oosterpad, Zereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf, Moeniswerverpad, Moeniswerf, Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof, Minneweg, Zuiderzeeweg, IJsselmeerweg, Bottertsraat, Flevostraat, Markerwaardstraat, Meester Visserstraat en Zeilstraat) Wijkavond op **dinsdag 21 februari** om 20:00 uur in de hal van de Patmoskerk.

**Wijk 1 en wijk 5.** Aaltje Maas en Luitje Schipper. (Kets, Het Rietland, Buurt 1-4, Havenbuurt, Melisvennen en Kerkbuurt) Wijkavond op **maandag 6 maart** om 20:00 uur in de hal van de Patmoskerk.

**Wijk 3.** Anneke Commandeur (Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Thamiswerfstraat, Westerstraat, De Pieterlanden en De Duikjes) Wijkavond op **donderdag 23 maart** om 20.00 uur in de hal van de Patmoskerk.

Wij hopen op gezegende en inspirerende ontmoetingen en zien uit naar uw komst.

De wijkouderlingen.



# Catechisatie 2017

## Help, hoe kan ik geloven??

Deze vraag hebben wij als groep, afgelopen zondag besproken. Wij hebben ontdekt dat geloven in God te maken heeft met de vraag of je God vertrouwd en of je wel of niet een relatie wil met God. Het zal je als jongere maar gevraagd worden, wat ga je dan zeggen? Nu, afgelopen zondag kwam die vraag als volgt; Als dit zwembad je relatie met God verbeeld, waar sta jij dan? Er was er één die zei nog maar net binnen te komen, een ander zei het nog even aan te kijken en acht jongeren zeiden dat zij het wel wilde proberen. Zij staan klaar met hun zwembandjes om en voelen met één voet of het wat voor hen is.

Op deze wijze zijn wij met elkaar bezig en wat is het mooi en zegenrijk om ons zo met de jongeren te verdiepen in het geloof in God en Jezus.



Waar sta jij in je relatie met God?

Aanstaande zondag staat het gesprek met God centraal. Bidden, wat is dat eigenlijk en waarom bidden mensen?

Wij hopen dat alle jongeren er aanstaande zondag weer bij zullen zijn. Afgelopen keer was de groep wat klein en wij roepen alle jongeren op om wel te komen. Wij doen hierbij ook een beroep op de ouders om hun dochter of zoon te stimuleren om naar catechisatie te gaan. En, om aan te sluiten bij het thema, vragen wij de hele gemeente voor ons als groep te bidden, want wij geloven toch dat bidden helpt!!

Allemaal weer tot zondagmiddag.

De leiding van de catechisatie: Aaltje Maas, Annemieke de Haan, Daniëlle Springer, Elco Bogaart, Kees Kersbergen, Marie Janne Visser en Nienke Tammiga.

In het kerkblad van vorige week stond een onscherpe afbeelding in het stuk over de catechisatie. Omdat de tekst in die afbeelding de moeite waard is om te lezen, wordt het hieronder nog een keer aangereikt.

Wat goed is voor de jeugd, is ook goed voor de hele gemeente.

## Leunen op!

John Patton was een Schot, die vanuit Schotland helemaal naar een eilandengroep in de Stille Zuidzee reisde om de inheemse stammen daar over Jezus te vertellen. Hij wilde de BIJBEL vertalen in de taal van hun stam.



De eilandbewoners waren kannibalen (mensen die andere mensen eten!) en zijn leven was constant in gevaar. Toen hij bezig was met vertalen, ontdekte hij dat ze geen enkel woord hadden voor GELOOF of 'VERTROUWEN'. Niemand vertrouwde namelijk iemand anders, met als gevolg dat ze daar geen woord voor hadden in hun taal.

Op een dag toen een van de inlanders bij hem in zijn studeerkamer kwam, bedacht hij een manier om het woord te vinden waar hij naar zocht. Patton tilde beide voeten van de grond, leunde achterover in zijn stoel en vroeg de man: 'Wat doe ik nu?' De inlander gaf hem een woord dat betekent: 'Met je volle gewicht leunen op'. Dit woord heeft Patton gebruikt voor 'GELOOF' in zijn vertaling van de BIJBEL.

Dat is geloven: met ons volle gewicht leunen op God. Hem helemaal vertrouwen, want Hij is een gentleman en helemaal te vertrouwen. Je zegt tegen Hem: 'Oké, Jezus, ik wil graag weten wat U bezighoudt. Wat vind U dat ik moet doen? Wilt U goede raad geven, ik luister.'



Na onze bijbelstudie van 17 januari j.l. kwam ik dit tegen:

**Eli op de stoel 1 Samuël 1 : 9 (NBG)**

**De priester Eli zat op een stoel bij de deurpost van de tempel des Heren.**

Bovenstaande tekst staat in het eerste hoofdstuk van het boek Samuël. In Gods Woord staat niets zomaar geschreven, dus ook deze tekst niet. Het feit dat Eli op een stoel bij de deurpost van de tempel zat typeert de geestelijke gezindheid van Eli (Zie ook hoofdstuk 4 : 13, ook daar zit Eli in een stoel, afwachting en vol zorg staat er bij).

Toen Mozes en later Salomo de opdracht van God kregen om de tabernakel respectievelijk de tempel te bouwen moest dit worden gedaan conform de opdracht van God. Noch bij Mozes, noch bij Salomo lezen we over het plaatsen van stoelen. Priesters deden hun werk staande. Het feit dat Eli op een stoel zat spreekt van zijn gezapigheid in de dienst aan God.

Er is in de hele geschiedenis maar één Priester geweest die is gaan zitten en dat is de Here Jezus Christus. We lezen in Hebrëen 10 : 12 "deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, **voor altijd gezeten aan de rechterhand van God**". Hij kon gaan zitten en dan ook nog voor altijd gaan zitten, omdat Zijn offer volmaakt was en dat kon van geen enkele andere priester worden gezegd.

Als we 1 Samuël lezen, dan vallen er meer dingen op die spreken van de lauwheid en laksheid in de dienst van Eli. Toen Hanna lang bleef bidden dacht Eli dat ze dronken was, dit was een conclusie van Eli en was niet ingegeven door de Heilige Geest. Bovendien toetste hij niet bij Hanna of zijn conclusie juist was, hij sprak haar direct verwijtend aan "Hoelang zult gij u als een beschonkene gedragen?"

Ook in de opvoeding van zijn kinderen had Eli gefaald, zijn zonen waren "nietswaardige" lieden geworden die misbruik maakten van hun positie als priester. Hun zonde was groot en Eli had hen niet eens "zuur" aangezien. 1 Samuël 3 : 13.

Een derde voorbeeld van de slappe houding van Eli staat in hoofdstuk 3. Het gaat dan over de roeping van Samuël. Pas toen Samuël voor de derde keer bij Eli kwam besepte Eli dat het de Here was die Samuël riep. Eli was kennelijk niet gewend te luisteren naar de stem van God.

Eli had ook de Here niet geraadpleegd en niet geprotesteerd toen men de ark des verbonds kwam ophalen, omdat Israël een nederlaag begon te lijden in de strijd tegen de Filistijnen.

Nu is het altijd makkelijk om de fouten van anderen te zien en daar op te wijzen. Men zegt wel eens dat als er met één vinger naar iemand wordt gewezen drie vingers terugwijzen. Daarom is het goed te kijken of we iets kunnen leren uit bovenstaande.

Eli was een priester. In het NT worden **alle gelovigen** aangeduid als priesters, zie 1 Petrus 2 en Openbaring 1 en 5. We zijn geen priesters die *letterlijke* offers moeten brengen, NT priesters brengen *geestelijke* offers. Eli, de priester, was lauw. Misschien was hij toen hij priester werd enthousiast begonnen en was zijn enthousiasme langzaam weggeëbd. Dit kan bij ons ook gebeuren. We kunnen onze eerste Liefde, om allerlei redenen, verlaten. Ons hart klopt niet

meer zo hard voor de Here, andere zaken zijn we belangrijker gaan vinden dan Hem zelf. Hoe komt dat, wat is er gebeurd? Het is goed onszelf te onderzoeken of we nog wel in het geloof zijn, zie 2 Corinthiërs 13 : 5.

De opvoeding van Eli's kinderen liet ook te wensen over, kort gezegd maakten ze er een bende van en hij berispte hen niet eens. Hoe voeden wij onze kinderen op? Zijn we een goed voorbeeld voor ze? Merken ze aan ons dat ons geloof echt en doorleefd is? Dat we in moeilijke situaties op Hem vertrouwen en in goede omstandigheden Hem daarvoor danken? Wat een mens zaait zal hij ook oogsten, Galaten 6 : 7. Als we geen grenzen stellen voor onze kinderen, als we hen niet berispen, als we hen niet laten zien dat we een levende relatie met God hebben dan zaaien we het verkeerde zaad en dan zullen we dit ook gaan oogsten.

Eli had niet door dat God tot Samuël sprak. Pas bij de derde keer kreeg hij dit in de gaten. Horen wij Gods stem nog wel? Ik las eens het volgende:

De man fluisterde: God, spreek tot me.

En een leeuwerik begon te zingen.

Maar de man hoorde het niet.

Dus de man riep: God spreek tot me.

En er kwam onweer en weerlicht in de lucht.

Maar de man luisterde niet.

De man keek rond en zei: God, ik wil U zien.

En er verscheen een stralende ster aan de nachtelijke hemel.

Maar de man zag het niet.

En de man schreeuwde: God, laat me een wonder zien.

En een nieuw leven werd geboren.

Maar de man merkte het niet op.

Daarom riep de man wanhopig: God, raak me aan, opdat ik weet dat u bestaat.

Waarop God zich uitstreckte en de man aanraakte.

Maar de man wuifde de vlinder weg en liep verder.

"Horen" we Gods stem nog in de natuur, door ons geweten of als we biddend Zijn Woord lezen?

Tot slot: Eli protesteerde niet toen de ark uit Silo werd weggehaald. De ark spreekt in alle opzichten van de Here Jezus. Het hout van Zijn Mensheid, het goud van Zijn Godheid, God **sprak** via de ark tot het volk Israël, zo spreekt Hij **"via"** Christus tot ons.

Zonder de ark was er géén verzoening, zonder Christus' offer is er géén verzoening.

De wet, het manna, de staf, alles spreekt van Hem. Staan wij toe in onze levens, dat Hij wordt weggehaald? Laten we andere zaken toe in ons leven zodat Hij als het ware wordt weggevoerd?

Het is zo makkelijk het zicht op Hem te verliezen, maar het is zo belangrijk het zicht op Hem te behouden, **want alleen bij Hem is vrede, de ware shalom!**

## Bijbel in 't kort: eerste hulp bij bijbellezen

Voor wie meer wil weten over de Bijbel, maar er niet mee vertrouwd is, is er nu een handig boekje in zakformaat: *Bijbel in 't kort*. Hiermee helpt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) beginnende bijbellezers op weg.

'*Bijbel in 't kort* is een startersgids', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Ook al is er een Bijbel in Gewone Taal beschikbaar, het blijft een dik boek uit een andere tijd. Steeds minder mensen hebben thuis of op school geleerd hoe je de Bijbel kunt gebruiken. Gelukkig is er wel veel nieuwsgierigheid naar de inhoud ervan. Mensen kopen een Bijbel in Gewone Taal of volgen bijvoorbeeld een Alpha-cursus. Voor hen is *Bijbel in 't kort* een eerste hulp bij bijbellezen.'

### Zelf in de Bijbel lezen

*Bijbel in 't kort* bevat een inleiding op de Bijbel, een overzicht van de inhoud, een beschrijving van bekende bijbelse personen en een lijst met wat de Bijbel zegt over thema's als 'liefde' en 'vriendschap'. Ook staat er een leesrooster in voor 21 dagen om zelf in de Bijbel te lezen. Wie dat rooster volgt, krijgt een aantal belangrijke bijbelverhalen onder ogen. *Bijbel in 't kort* sluit aan bij de Bijbel in Gewone Taal, maar kan ook gebruikt worden naast andere vertalingen.

*Bijbel in 't kort* is verkrijgbaar in de boekhandel en online te bestellen via de website van het Royal Jongbloed: <http://www.royaljongbloed.nl/product/9789089121042/bijbel-in-t-kort>.

### Bijbellezer op zoek naar liefde en vrijheid

Mensen die de Bijbel lezen, waren in 2016 vooral op zoek naar 'Liefde'. Dit was het meest gebruikte zoekwoord en het meest geraadpleegde topic op [debijbel.nl](http://debijbel.nl).

De meest gelezen bijbeltekst was Galaten 5 vers 13, die gaat over liefde en vrijheid. Dat staat in het jaaroverzicht van [debijbel.nl](http://debijbel.nl), de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

In Galaten 5 vers 13 zegt de apostel Paulus: 'Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.' Wat zegt het dat deze passage zo populair is? 'Vrijheid wordt vaak uitgelegd als: kunnen zeggen en doen wat je maar wilt', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Maar deze tekst houdt ons een spiegel voor: vrijheid draait niet om jezelf, maar om de ander. We worden opgeroepen onze vrijheid te gebruiken ten goede van de ander. Daarom ben ik blij dat juist deze tekst zo vaak gelezen is.'

### Liefde, licht en vrede

De populariteit van de genoemde bijbeltekst staat niet op zichzelf. Zo was het meest gelezen achtergrondartikel het topic over Liefde. En de inhoudelijke zoekwoorden die het meest ingetypt werden, waren liefde, licht en vrede.

Sinds de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling op [debijbel.nl](http://debijbel.nl) voor iedereen te lezen zijn, is het aantal digitale bijbellezers gestegen. Het aantal accounts – aangemaakt door mensen die regelmatig van deze bijbelsite gebruik maken – steeg met meer dan 20% van ca. 98.000 naar ca. 120.000. Op [debijbel.nl](http://debijbel.nl) zijn twintig bijbelvertalingen te vinden en een schat aan achtergrondinformatie.

**Gemeente Groei Groep.**

Donderdagavond 9 februari komt de *Gemeente Groei Groep* weer bij elkaar. Zoals bekend zijn de twee brieven van de apostel Petrus de leidraad in onze gesprekken.

Petrus heeft twee brieven geschreven en in de NBV zijn deze twee brieven onderverdeeld in zeven "thema's".

Donderdag 9 februari zal het thema ' *Maak uw roeping waar* ', onze gesprekken bepalen. We lezen hierover in 2 Petrus 1 vers 3-11

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, maar ook diegene die nog nooit zijn geweest, zijn bij deze van harte uitgenodigd.

Wees van harte welkom op donderdagavond 9 februari om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.

De data voor overige bijeenkomsten en het thema zijn:

*donderdag 9 maart, thema 6: Waarschuwing tegen dwaling. 2 Petrus 1 vers 12 tot 2 vers 22*

*donderdag ??????, thema 7: De dag van de Heer. 2 Petrus 3 vers 1 tot 18*

Kees Kersbergen

24-1-2017

Allereerst Klaas en Makie heel hartelijk bedankt voor het kordate optreden.

Ook dank aan Huisarts en Piet Commandeur. v/d bank.

En Makie bedankt voor het meegaan met de ambulance.

Ritje van de zaak 3 ziekenhuizen eind bestemming Hoorn.

Kinderen van hot naar her.

Alle mensen bedankt voor de vele belangstelling, ben gelukkig weer thuis, alles gaat goed.

Nu de draad gewoon weer oppakken .

Namens mijn kinderen, kleinkinderen en mij zelf heel hartelijk bedankt,

Neeltje  
Hoogkamplaan 71

*Het levenspad is afgelopen*

*De grens bereikt met laatste kracht*

*De hemel gaat nu voor hem open*

*Hij is voor eeuwig thuis gebracht.*

*Op donderdag 26 januari 2017 is rustig ingeslapen na een kort ziekbed  
in de leeftijd van 91 jaar, onze zwager en oom*

*Wilhelmus van Heertum*

*Wim*

*Wij wensen onze zus, schoonzus en tante Geertje Dorland, kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte in deze  
moeilijke tijd.*

*Jaap Dorland, Baambrugge*

*Annie Dorland-Plessius, Barneveld*

*Aaltje de Waart-Dorland*

*Neven en nichten*

*Fam. Stoker*

*Fam. Schouten*

*Fam. De Groot*

*Fam. Dorland*

*Fam. De Waart*

*26 januari 2017*

# BAZAR

## Protestants Marken

### Donderdag 6 en vrijdag 7 april 2017



Om deze bazar tot een succes te maken hebben wij uw hulp nodig en vragen wij:

- ✓ of u persoonlijk iets wilt maken of schenken;
- ✓ als buurt(vereniging) uw steuntje wilt bijdragen;
- ✓ als bedrijf/onderneming ons wilt ondersteunen.
- ✓ Wilt u ons deze dagen komen helpen d.m.v. loten verkopen (zitters), waken, rommelmarkt-verkoop of andere activiteiten tijdens de bazar, dan kunt u contact opnemen met één van de bazar-commissieleden:

✓ Jongejaap Commandeur	Buurterstraat 40	601894
✓ Jaap Boes	Havenbuurt 27	601535
✓ Trijntje Boes	Noorderwerfstraat 12	601241
✓ Charlotte Schipper	IJsselmeerweg 74	602020
✓ Geertje Schouten	De Pieterlanden 7	603278
✓ Marie Appel	Buurt 4-20	601985
✓ Pietertje Visser	Buurterstraat 40	601894
✓ Adrie Visser	IJsselmeerweg 3	601998
✓ Freek Visser	IJsselmeerweg 3	601998
✓ Alice Bogaart	Buurterstraat 7	601360

- *Wij zijn op zoek naar MARKERtaartenbaksters die voor ons deze zeer geliefde taarten willen bakken. Uiteraard zijn appeltaarten ook welkom.*
- *Heeft u nog een (tegoed)pasje van de HEMA liggen voor een appeltaart van de postcodeloterij? Wij weten er wel raad mee!*