

Protestants Marken



Jaargang 11. Nummer 6

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 februari 2017

Kerkdienst voor : Zondag 12 februari 2017

Patmoskerk

10.00 uur: Ds. H. Dekker. Viering H. Avondmaal.

Organist: H. Jütte

Koster: J. Zeeman en K.D. Zondervan.

Schoolied Lied 982.

Schoolied lezen Joris Stoker.

Creche Astrid van Altena en Geertje Schouten.

Kindernevendienst Marianne en Jannie.

Tafel collecte: Diaconie.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Kerktaxi: Gerrit Verkade 601247

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	12 februari	2 Kronieken	6 : 22 - 31	Als/dan - vragen
Maandag	13 februari	2 Kronieken	6 : 32 - 42	Gebed met reikwijdte
Dinsdag	14 februari	2 Kronieken	7 : 1 - 10	Liefdesvuur
Woensdag	15 februari	2 Kronieken	7 : 11 - 22	Antwoord
Donderdag	16 februari	Spreuken	11 : 1 - 11	Goed of slecht
Vrijdag	17 februari	Spreuken	11 : 12 - 21	Positief of negatief
Zaterdag	18 februari	Spreuken	21 : 22 - 31	Geven

Vers 1: *"Het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen, die men niet ziet". (vertaling NBG 1951)*

" Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien". (NBV)

Mensen kunnen van alles geloven, soms de vreemdste dingen. Althans het is vreemd voor de mensen die het niet geloven, of die iets anders geloven.

Dan bedoel ik niet alleen dat mensen verschillende religies kunnen hebben, maar ook denkbeelden kunnen tot een geloof worden.

Een atheïst bijvoorbeeld heeft geen religie en gelooft niet in het bestaan van God. Deze overtuiging is niet te bewijzen (net zoals het bestaan van God ook niet wetenschappelijk te bewijzen is), dus kunnen we het een geloof noemen.

Hij/zij gelooft dat alles op de wereld, hoe ingenieus het ook in elkaar zit, min of meer toevallig, vanzelf, ontstaan is en daarna geëvolueerd.

Men gelooft dat achter het ontstaan van de wereld en de evolutie geen plan of sturing zat of zit. Daar moet je, denk ik, een groot geloof voor hebben!

Een ander voorbeeld is de stellige overtuiging van een vriendin van mij (ze hangt geen enkele religie aan en gelooft niet in God), dat haar moeder op het moment dat ze overleed weer samen was met haar vader, die enkele jaren eerder was overleden. Toen ik haar vroeg hoe ze zich dat voorstelde, zei ze, dat ze dat niet wist, maar er wel van overtuigd was. Ze geloofde het gewoon.

Gelukkig mogen wij hier in Nederland geloven wat wij zelf willen. Niemand dwingt ons tot een bepaald geloof. Wel kunnen mensen je uitlachen, voor gek verklaren, uitsluiten of zelfs boos worden, als ze het niet eens zijn met jouw geloof.

We zagen het allemaal weer gebeuren in het EO-programma: "Rot op met je religie", dat half januari in 5 afleveringen werd uitgezonden op NPO 2.

Het valt niet mee om te luisteren naar iemand met een totaal andere opvatting.

Het is, denk ik, goed om je af en toe eens af te vragen: "Waarom geloof ik, wat ik geloof?" Is dat omdat ik zo ben opgevoed of omdat het me zo is voorgeleefd of omdat het zo hoort in mijn omgeving of heb ik zelf echt die keus gemaakt?

Geloof of ongeloof is ten diepste niets anders dan de vraag of we in ons leven en denken ruimte openhouden voor het mysterie.

Bij de schrijver van de brief aan de Hebreëën gaat het (zie vers 3) om het geloof dat het inzicht brengt, dat de wereld door het woord van God geordend is (tot stand gebracht is, zegt de NBG), dat het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. Geloven betekent hier vertrouwen.

Vertrouwen op de beloften van God, waarover we in de bijbel lezen. Beloften van geborgen zijn bij Hem, geliefd en gewild zijn en vergeven om Jezus wil.

Vertrouwen dat dingen die (nog) voor ons oog of ons verstand verborgen zijn, waarheid zijn of zullen worden.

Het geloof "begrijpt" die dingen niet, maar erkent dat ze er zijn, hoezeer het verstand soms geneigd is, ze te loochenen.

Geloof in de God van de bijbel, de Vader van Jezus Christus, is de werking van de Heilige Geest in ons hart en bewustzijn.

Het is de Heilige Geest die ons overtuigt van de werkelijkheid van God.

Mensen uit vroegere tijden werden geprezen om hun geloof, zegt vers 2 en dan wordt er een rij van geloofsgetuigen opgenoemd.

Lees het maar eens na in Hebrëeën 11 hoe mensen als Abraham, Henoeh en Noach vertrouwden op God en gehoor gaven aan zijn opdracht.

Ook in onze tijd zouden we een rij van geloofsgetuigen kunnen opnoemen.

Ik heb ze gedurende mijn leven ook ontmoet zulke getuigen, op verschillende plaatsen in de wereld, ieder met hun eigen levensverhaal, waarin het vertrouwen op God centraal stond. Heel bemoedigend voor mijn eigen geloof.

Kent u ze ook zulke geloofsgetuigen? Vast wel!

Jannie Visser- de Groot

Voorbede

- 1 Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
2. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.
3. Geef Heer, de dak- en thuislozen hoop op een nieuwe plaats in onze maatschappij.
4. Dat wij ons verbonden mogen weten met Uw volk Israël.
5. Maak ons bewust dat een lied over Uw grootheid ons wapent tegen de boze.
6. Wees met de catechisanten, dat ze getrouwe voorbidders mogen zijn.
7. Dank U dat U ons steeds opnieuw nodigt aan Uw tafel.

Ria Kaars

Opbrengst Collecte

Zondag 5 Februari

De eerste collecte bestemd voor Kerk i n Actie Werelddiaconaat E. 214,10.

De tweede collecte is bestemd voor de Kerk E. 208,10

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Zondag vieren we het Heilig Avondmaal in de Patmoskerk. “Doe dit tot Mijn gedachtenis”, zei Jezus. Zullen we daarom onze plaats aan de tafel niet onnodig leeglaten? We lezen in deze eredienst Filippenzen 3: 10-21 en zingen de volgende Liederen: 975:1, 4, 982:1, 348:1, 119: 49, Joh. de Heer 769:1, 340 B, 556:3, 556: 4, 136: 12, 13. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. M. Kes-Boes, (Gouwzeestraat) verblijft in het Waterlandziekenhuis. In datzelfde ziekenhuis werd voor een operatie opgenomen zr. G. Taanman-Boes (Kerkbuurt). En zr. I. Visser-Kuipers gaat deze week van het Verpleeghuis in Wormerveer verhuizen naar Swaensborch, unit 3. Ook denken we aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

Ter overweging bij het Heilig Avondmaal. De kerk viert het Heilig Avondmaal een aantal keren per jaar omdat Jezus Zelf ons dat heeft opgedragen. Zie daarvoor Lucas 22: 14-20. “Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken”, sprak Hij. We vieren het H. Avondmaal met een stukje brood en een slokje wijn. Gebroken brood en vergoten wijn. Tekenen die ons verwijzen naar de Goede Vrijdag, naar de gekruisigde Christus. We vieren het sámen, zittend aan een tafel. Dat is natuurlijk niet zomaar bedacht door de kerk. Het zitten aan tafel verwijst naar de gemeenschap die we met elkaar vormen. Maar het kan ook ánders gevierd worden. Lopend bijvoorbeeld. Ook daarin mag de gemeenschap ervaren worden, hoe je sámen naar hetzelfde verlangt en daarheen op weg bent. Zondag zal in de preek de nadruk liggen op de vreugde van het Avondmaal die we ten volle ontvangen in het Koninkrijk van God. Niet bij iedere viering behoeven dezelfde accenten gelegd te worden. De ene keer mag dit meer centraal staan en een andere keer dat. Je zou kunnen zeggen: verleden, heden en toekomst liggen in de viering besloten. De toekomst zal dus komende zondag centraal staan. Maar die toekomst ligt verankerd in het verleden. Want we gedenken wat er gebeurd is in dat verleden. En we vieren dat samen als Gods gemeente in het heden. En zo krijgen we alvast een voorproefje van de toekomst. In de Stille Week zullen we dit jaar voor het eerst ook op de Witte Donderdag het Heilig Avondmaal vieren. Dat is de dag waarop Jezus die instellingswoorden uit Lucas 22 sprak. Dan zal dus het verleden centraal staan. Hoe bijzonder het is, wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Van harte een gezegende viering gewenst!

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 23 januari 2017

Aanwezig 22 leden, afwezig 1 lid.

Opening. De voorzitter opent met het lezen van Rom. 14 : 1 - 13, en gaat voor in gebed.

Mededelingen. Op 12 maart levert het Marker mannenkoor een bijdrage aan de zondagdienst, en op 8 oktober zal dat door Marcantat worden gedaan. Voor de 1^e zomerzangavond van 8 juli is het gelukt om het Urker mannenkoor Hallelujah uit te nodigen.

Op 20 mei is er een trouwdienst in de Patmoskerk van Elco Bogaart en Jeanette Lie. Deze dienst zal worden geleid door ds. Wong van de Chinese kerk in Amsterdam, maar ds. H. Dekker is gevraagd ook een bijdrage te leveren aan deze dienst. De kerkenraad stemt in met dit verzoek.

Opvolging gemeentevergadering. Het verslag van de vergadering wordt hiertoe doorlopen. Naar aanleiding van de opmerkingen van D. Schipper-Springer tijdens de gemeentevond doet voorzitter kerkrentmeesters C. Visser een suggestie die hij opdeed in een vergadering van de Eilandraad, en de moeite waard vindt om even naar voren te brengen: "Het is makkelijker om vrijwilligers te werven naar aanbod dan naar behoefte". Hij stelt voor om daar als kerkenraad eens verder over na te denken.

H.P. Zondervan vraagt hoe de kascontrole voor diaconie en zendingscommissie uitgevoerd gaat worden. Vanuit het moderamen wordt gesteld dat een vervanger voor K.R van Altena de verantwoordelijkheid is van de commissie zelf. Bij voldoende bevoegdheid kan met 1 persoon worden volstaan, bij leken dient naar 2 personen te worden gezocht.

N.a.v. het verzoek tot het verplaatsen van de dodenherdenking naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar stelt ds. H. Dekker voor om op 31 december 2017, wat op een zondag is, een proef te nemen met het toepassen van de daarvoor bestemde liturgie in het PKN dienstenboek.

De kerkenraad stemt in met dit voorstel.

Voortgang werkgroep jeugdwerk/gemeenteopbouw. K. Kersbergen vraagt de leden van de werkgroep die aanwezig zijn om een indruk te geven van de 1^e vergadering die op 12 januari plaatsvond. G. Teerhuis-Kaars noemt het een positieve avond. Zij vertelt dat als startpunt voor gemeenteopbouw is gekozen om uit te gaan van wat goed gaat, en waar mensen vreugde aan beleven. K. Kersbergen vult aan dat 12 januari ook voor hem het startpunt was van de cursus "Waarderende Gemeenteopbouw". Wat hij had meegekregen van de cursus heeft hij gedeeld met de werkgroep. Om een beter idee te krijgen van de aanpak volgens deze methode raadt hij de kerkenraadsleden aan om een artikel in het ouderlingenblad hierover eens door te nemen.

Ook een boekje met de titel "Goede wijn" beveelt hij aan bij een ieder die nog wat meer wil weten. Tenslotte schetst hij een mogelijke planning om op de volgende gemeentevergadering met een voorstel tot gemeenteopbouw te kunnen komen. In deze planning is sprake van een extra bezinningsavond voor de kerkenraad die voorafgaand aan de reeds geplande zou moeten plaatsvinden. In de eerstvolgende moderamenvergadering op 6 maart zal deze planning verder worden besproken. De 2^e vergadering van de werkgroep staat gepland voor 2 februari 2017.

Ds. H. Dekker pleit ervoor om de werkgroep eerst compleet te maken, zodat gemeenteleden die er nog bij gevraagd worden niet op achterstand komen te staan.

Crèche rooster. Het rooster is inmiddels al opgesteld, maar door het tekort aan leiding komt het steeds op dezelfde personen neer die leiding moeten geven. Daarom is besloten om een stukje in het kerkblad te plaatsen waarin dringend om nieuwe mensen wordt gevraagd.

Functieverdeling kerkenraadsleden per 2017-01. De voorzitter deelt mee dat het moderamen in 2017 uit dezelfde personen zal bestaan: dominee, scriba, voorzitter kerkenraad, voorzitter diaconie en voorzitter kerkrentmeesters. Dit is conform wat tijdens de fusie is afgesproken. Omdat van deze personen niemand aftredend is, blijft het moderamen hetzelfde. Wel wordt een vervangend scriba gevonden in M. J. van Altena. De vergadering wordt er door de scriba op voorbereid dat volgend jaar het anders zal zijn als alle 3 voorzitters aftredend zullen zijn.

Nieuwe wijkindeling per 2017-01. Vanwege de 3 vacatures voor wijkouderling is het wijkaantal teruggebracht van 8 naar 5. Deze indeling is gebaseerd op een ongeveer gelijk aantal persoonlijke bezoeken per wijkouderling, en niet op het totale aantal adressen van een wijk.

Jeugdzaken. G. Teerhuis-Kaars deelt mee dat de voorbereiding voor de jeugddienst van 23 april is gestart. In deze dienst zullen Efron en Iris voor de begeleiding zorgen, waardoor een organist niet nodig zal zijn. Net als bij de crèche is er bij de kindernevendienst een tekort aan leiding. Zondagsschool en clubs hebben voldoende leiding en lopen goed.

K. Kersbergen meldt dat de eerste 3 catechisaties volgens de nieuwe opzet hebben plaatsgevonden. De opkomst is stabiel rond gemiddeld 15 personen. De jongeren gebruiken een 'App' om af te zeggen, en doen dat stipt. De catechisaties lopen van 16:00 u – 17:30 uur. Er wordt door de jongeren goed meegedaan. Wat betreft het afsluitende deel waarin met elkaar gegeten wordt, was men eerst nog zoekende, maar gekozen is nu voor wat het dichtst bij een 'high tea' komt.

Diaconie. De kerktaxi rijdt weer. In het kerkblad wordt bekendgemaakt wie wanneer rijdt en gebeld moet worden. Voor het eind van het jaar zal kerkradio via internet zijn gerealiseerd. Vanuit de vergadering wordt van verschillende kanten gemeld dat er tijdens de laatste rouwdienst geen kerkradio was. J.S. Roos geeft aan dat er helaas sprake was van een technische storing, en absoluut geen onachtzaamheid van de koster.

Zendingscommissie. H.P. Zondervan deelt mee dat de commissie in februari weer bij elkaar komt. De eerstvolgende zendingsdienst staat gepland voor 21 mei.

Kerkrentmeesters. De toezeggingsformulieren voor de jaarlijkse bijdrage worden in februari rondgebracht. In de Patmoskerk is intussen een nieuwe beamer geïnstalleerd.

Sluiting. Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 14 februari komt de Bijbelstudiekring weer samen. Dit seizoen gaan we onze blik richten op personen uit het volk Israël die het ambt van koning, priester en profeet hebben vervuld. De koningen en de priesters hebben wij al behandeld. Deze- en volgende keer kijken wij naar de profeten en wij beginnen met Elia. Zonder aankondiging komt Elia de geschiedenis binnen om koning Achab van Israël een verschrikkelijk straf aan te zeggen. Wat er verder nog meer over deze profeet van formaat te zeggen valt gaan we tijdens de Bijbelstudie ontdekken.

Als voor bereiding hierop is het goed om alvast eens wat te lezen over Elia. 1 Koningen 17, 18 en 19 vertellen ons over het leven van deze profeet en in 2 Koningen 2 staat hoe deze profeet van de aarde werd weggenomen.

Voor de agenda hieronder nog de volgende data.

Dinsdag 14 maart richten wij ons op de profeet Jona. Profeet die wilde dat zijn eigen profetie zou uitkomen.

Dinsdag 11 april richten wij ons de Here Jezus. Hij was en is koning, priester en profeet bij uitstek.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 14 februari om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

Kees Kersbergen

Colofon

7

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken.

Het verschijnt wekelijks.

Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aan huis wordt opgehaald.

De kosten voor een postabonnement bedragen € 60,00 per jaar.

Voor betaling van het postabonnement dient u gebruik te maken van het rekeningnummer dat hieronder vermeld staat bij "Kerkblad".

Stukken voor het kerkblad (meditaties, advertenties ed.) **uiterlijk maandagavond 19:00 uur** aanleveren bij:

A. Zondervan, Kerkbuurt 93a (tel. 601382) of C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel. 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12.

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00.

Voor meer informatie over onze Protestantse Gemeente verwijzen wij u graag naar:

www.ProtestantsMarken.nl

Als u bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft, laat dit dan even weten aan één van de hierboven genoemde personen. Er zal dan gezorgd worden voor een compleet exemplaar. De diverse pagina's worden met een machine samengevoegd, waardoor de redactie de blanco pagina's niet ziet.

De Redactie

Contactgegevens Protestantse gemeente Marken			
Functie	Naam	Telefoon	e-mail
Predikant	H. Dekker	0299-746169	drsh.dekker@ziggo.nl
Kerkelijk Werker	Kees Kersbergen	0299-780078	CSKersbergen@ziggo.nl
Scriba	Pieter Cornelis Springer	0299-601767	scriba@protestantsmarken.nl
Voorzitter Kerkenraad	Jan Uithuisje	0299-601747	Jan.Uithuisje@planet.nl
Kerktelefoon	Koos Zwiers	0299-601751	diaconie@protestantsmarken.nl
Ledenadministratie	Jan Sijmen Roos	06-10908437	secretaris@protestantsmarken.nl
Kerkrentmeesters			
Voorzitter	Cees Visser	0299-397293 06-12804092	Visser.Cees@planet.nl
Penningmeester	Egbert Commandeur		penningmeester@protestantsmarken.nl
Secretaris	Jan Sijmen Roos	06-10908437	secretaris@protestantsmarken.nl
Verhuur gebouwen	Marten Jan van Altena	0299-601930	mjva@ziggo.nl
Diaconie			diaconie@protestantsmarken.nl
Voorzitter	Pieter Boes		
Penningmeester	Hein Pieter Zondervan		
Secretaris	Hilly Kes- van Dullemen		
Rekeningnummers			
Kerkblad	NL40 RBRB 0850 0269 97	t.n.v. Protestants Marken te Marken	
Zending	NL76 INGB 0002 5388 88	t.n.v. Zending en Evangelisatie Comm te Marken	
Diaconie	NL75 RBRB 0841 3778 47	t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Marken	
Collectebonnen	NL04 INGB.0005 3801 50	t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Marken	
Kerkelijke Bijdrage	NL88 RBRB 0845 1604 19	t.n.v. Protestantse Gemeente te Marken	
Giften / tuinhuur / overig	NL60 RABO 0342 8317 98	t.n.v. Protestantse Gemeente te Marken	
Zondagsschool / Kinderkerstfeest	NL27 RBRB 0850 0877 59	t.n.v. Zondagsschool en Kinderkerstfeest te Marken	

Afgelopen week is het onderstaande gedicht ontvangen bij een bezoek aan een zuster uit onze gemeente. Zij vroeg of dit in het kerkblad geplaatst mocht worden en ach, waarom niet. Zij had het al heel lang bewaard en nu bij het opruimen van een oude doos was zij het weer tegengekomen. Nu ook voor haar het levenseinde dichterbij komt, raakte haar weer. Zij dacht dat dit ook anderen, in soortgelijke omstandigheden, zou troosten en bemoedigen.

Het is een gedicht van A.F. Troost uit de bundel, *Bedelen om licht*.

Heiland als ik eens zal sterven

Heiland, als ik eens zal sterven
aan het einde van de tocht,
zal ik dan het land beërven
waar ik levenslang naar zocht?
Zal het land van melk en honing
als het nieuwe paradijs
voor mij opengaan ter woning
aan het einde van de reis?

Here Jezus, veertig dagen
zijt Gij ook om mij verzocht,
hebt Gij dood en hel verslagen
in Uw laatste ademtocht;
draag mij daarom, nu of later,
draag mij door de diepte heen
door het dodelijke water;
Heer, de weg zijt Gij alleen!

Heer, ik kan soms niet geloven
dat ik door de doodsjordaan
droogvoets, door een hand van boven,
in dat land mag binnengaan;
ik verdien om al mijn zonden
meer dan veertig jaar woestijn
ja, voorgoed teruggezonden
gast en vreemdeling te zijn.

Als wij eenmaal zullen sterven
aan het einde van de tocht
en de nieuwe aarde erven
uit het diensthuis vrijgekocht,
thuisgekomen vreemdelingen
in een land van overvloed
zullen wij de lofzang zingen:
hallelujah – God is goed!

Verlangen

De tranen branden in mijn ogen, ik kijk naar boven en kan niet
geloven, dat na zoveel jaren, ik steeds naar je foto sta te staren.

Daar waar je bent heen gegaan, zal ik ooit naast je staan?

koster J. Blijleven.



Lieve allemaal,

Verbaasd, hartverwarmend, verlegen, verrast en erg dankbaar.....

Dit nadat ik een oproep deed om zoveel als mogelijk geld bijeen te krijgen voor meer Parkinson onderzoek....

Terwijl mijn vriendinnen tijdens de Winterfair mijn kraam bemanden werd er gul gedoneerd in de collectebus. Dit bracht het mooie bedrag op van **€ 385,98 !**

(de door mij gemaakte vlinders zijn na afloop op het podium in t Trefpunt verloot en gegaan naar: Ingrid de Waart en Danielle Zondervan).

Vervolgens werd het plan gevat om ook een collectebus tijdens de kerstverloting neer te zetten bij de voetbal.....weer een superbedrag van **€ 211,78!**

Ondertussen heb ik op het rekeningnummer n.a.v. de oproepjes in de kerkbode & FB ook **€1300,00** opgehaald!!!

Dit geweldige bedrag zal in z'n totaliteit worden overgemaakt naar de **Stichting Parkinsonfonds!!**

Tenslotte; Mij is ter oren gekomen dat mijn vriendinnengroep een loop aan het organiseren is voor ditzelfde doel. Hoe fantastisch zou het zijn als ook hier massaal gehoor aan zou worden gegeven. Houd dus **23 April** vrij in de agenda!!

Lieve allemaal...ontzettend bedankt..ik ben er stil van....

Liefs,

Ramona Roos

Catechisatie 2017

De Bijbel lezen: Waarom en hoe??

HOE KAN EEN BOEK
VAN 2000 JAAR OUD
RELEVANT ZIJN VOOR ONS
DAGELIJKS LEVEN?



Een handleiding voor het leven

- De Bijbel is het verhaal van God, zijn liefde voor mensen en de wereld waarin we leven. In de Bijbel komt van alles voor: romantiek, oorlog, wraak, opoffering, moord en seks.
- God heeft de Bijbel bedoeld om ons richting te geven, zoals een kompas.
- De Bijbel is geen gewoon boek. Ook al is het door mensen geschreven, het was God die hen inspireerde en leidde (2 Timoteüs 3:15-17).

Bidden en Bijbel lezen zijn vanzelfsprekend in onze relatie met God en Jezus.

Vorige keer spraken we over het bidden, nu over het Bijbel lezen.

Wij zien er naar uit alle jongeren weer te ontmoeten!

De leiding van de catechisatie: Aaltje Maas, Annemieke de Haan, Daniëlle Springer, Elco Bogaart, Kees Kersbergen, Marie Janne Visser en Nienke Tammiga.

Heeft u als oudere, deze vraag al eens beantwoordt? Zondag hopen wij met de jongeren een antwoord te vinden.

De Bijbel is al jarenlang het best verkochte boek ter wereld, waarom blijft het zo populair?

De weg tot een relatie

- **God spreekt** met ons en bouwt een relatie met ons, in de eerste plaats door de Bijbel.

Hoe horen we God spreken door de Bijbel?

Hier volgen wat tips:

- Begin met een realistisch doel, met 5 tot 10 minuten Bijbel lezen per dag, in een vertaling die jij prettig vindt.
- Zoek een plaats waar je ontspannen bent en waar je niet gestoord of afgeleid wordt.
- **Begin met bidden** en vraag God iets tegen je te zeggen door wat je leest. Begin met de verhalen over Jezus. Die vind je in: Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.
- Stel jezelf drie hoofdvragen: Wat wordt er gezegd? Wat betekent dit? Wat kan ik ermee?

