

# Protestants Marken



Jaargang 11 nummer : 7

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 18 februari 2017

**Kerkdienst voor : zondag 19 februari 2017**

10.00 uur            **Grote Kerk**  
*Ds. T.C. Wielsma, Uithoorn*

Organist            Peter van Voorst

Koster(s)            J. Blijleven en H. Zeeman

Schoollied            Lied 909

Schoollied lezen    Sigrid Zeeman

Kindernevendienst: Marieke en Nathanja

De eerste collecte is bestemd voor:  
*Diaconie*

De tweede collecte is bestemd voor:  
*de Kerk*

Kerktaxi:    Koos Zwiers 601751

## Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	19 februari	Psalm 83	Strijdlid
Maandag	20 februari	2 Kronieken 8:1-11	Versterking
Dinsdag	21 februari	2 Kronieken 8:12-18	Geregelde offers
Woensdag	22 februari	2 Kronieken 9:1-12	Koninklijk bezoek
Donderdag	23 februari	2 Kronieken 9:13-31	Alles goud wat er blinkt
Vrijdag	24 februari	1 Korintiërs 3:1-9a	Samenwerking
Zaterdag	25 februari	1 Korintiërs 3:9b-23	Bouwkunde

Meditatie. 'Back to basics of vrij vertaald, terug naar de Bron'.

Lezen Efeze 4vers 1 - 6

*Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen:*

Het woord roeping heeft in ons taalgebruik een wat bijzondere klank. Het wordt veelal gebruikt voor mensen die in hun leven een weg gaan die afwijkt van wat als de 'gangbare weg' wordt gezien. In de christelijke leefwereld geldt dit dan bijvoorbeeld voor mensen die er naar verlangen om dominee of zendingswerker te worden. Hij of zij heeft het als een roeping van God ervaren om die weg door het leven te gaan. In zijn brief aan de gemeente in Efeze maakt Paulus dit onderscheid echter niet.

Paulus heeft niet de dominee of zendingswerker in die gemeente op het oog, als hij deze woorden schrijft. Nee, Paulus schrijft deze woorden aan elk lid van die gemeente in Efeze. Sterker nog, ieder mens die dit leest wordt aangesproken door deze woorden en zo geloven wij dat deze woorden ook aan ons gericht zijn. Ook wij zijn geroepen ons leven op zodanige wijze te leiden, dat wij onze roeping waard blijken.

Wat is dan onze roeping of waarvoor zijn wij geroepen? Anders gezegd, waarom zijn wij, mensen, op deze wereld? Of persoonlijker, wat is de bedoeling van mijn leven, waar leef ik voor? Deze vraag is in onze tijd, wellicht meer dan ooit, bijzonder actueel. Veel jongeren, maar ook ouderen, worstelen met deze vraag. Het antwoordt op deze vraag lijkt in onze tijd van secularisatie en ontkerkelijking naar de achtergrond verdwenen.

Uit bovenstaande tekst kunnen wij de conclusie trekken dat Paulus wel weet wat onze roeping is en dat is ook zo. Paulus is er, als verkondiger van het evangelie van Jezus Christus, deze brief mee begonnen. Zo maakt Paulus zijn bijzondere roeping als verkondiger van het evangelie helemaal waar. Paulus begint zijn brieven met de verkondiging van het evangelie en daarbij dankt en looft hij God voor het geloof van zijn lezers. Zo begint hij ook zijn brief aan de gemeente in Efeze en daar, in de eerste verzen, schrijft Paulus klip en klaar wat onze roeping is.

Onze roeping is: Dat wij door God de Vader, in Christus uitgekozen/geroepen zijn, om in Christus heilig en zuiver te zijn en om als kinderen van God de Vader aangenomen te worden. En dit alles tot eer van de grootheid van Gods genade die ons in Christus is geschonken. (Efeze 1 vers 4-6) Dit is dus onze roeping, hiervoor zijn u, jij en ik op aarde, hiervoor heeft God ons geschapen.

Nadat Paulus onze roeping in de eerste drie hoofdstukken van deze brief verder heeft toegelicht, komt hij in hoofdstuk vier met de oproep om gehoor te geven aan die roeping en een leven te leiden dat past bij die roeping. Het is dus niet om het even hoe wij ons leven leiden. Wij leven niet voor onszelf, maar wij leven voor onze Schepper. Hij heeft ons geschapen en als schepsel zijn wij geroepen te leven zoals onze Schepper heeft bedoeld.

Hoe wij behoren te leven is te lezen in de genoemde verzen voor deze meditatie en wat er staat in het vervolg van deze brief. Tegen elk mens die worstelt met de vraag, waar leef ik voor, zegt Paulus in hoofdstuk vijf; Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft en ga de weg van de liefde. Met andere woorden zegt Paulus, ga terug naar de bron. Ga terug naar God, volg Hem, koester je aan Zijn liefde en leef in- en vanuit die liefde.

Wat voor een mens persoonlijk geldt, is ook voor de kerk, als lichaam van Christus, van groot belang. Back to basics is de slogan uit de nota; 'Kerk 2025. In deze nota zet de Protestantse Kerk haar visie voor de komende jaren uiteen. Wij zijn de kerk dus laten wij ons persoonlijk en als gemeente richten naar wat Paulus zegt in zijn brief aan de gemeente in Efeze. Want een kerk die teruggaat naar God, als De Bron van Liefde, die kerk heeft toekomst!

Zo blijven dan Geloof, Hoop en Liefde, maar de meeste van deze is de Liefde. Terug naar de Bron? Ja toch!!

**Voorbede**

1. Geef Heer, de dak- en thuislozen hoop op een nieuwe plaats in onze maatschappij.
2. Dat wij ons verbonden mogen weten met Uw volk Israël.
3. Maak ons bewust dat een lied over Uw grootheid ons wapent tegen de boze.
4. Wees met de catechisanten, dat ze getrouwe voorbidders mogen zijn.
5. Dank U dat U ons steeds opnieuw nodigt aan Uw tafel.
6. Doe ons beseffen dat Uw plan met ons en de aarde, veel grootser is dan wij maar kunnen bedenken.
7. Breng veel mensen in beweging Heer, die op zoek gaan naar wie U bent.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten**

Zondag 12 februari

De tafelfollecte bestemd voor de Diaconie

€ 219,85

De collecte bestemd voor de Kerk

€ 160,35

**Giften.**

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

**HERSENCOLLECTE**

De collecte voor de hersenstichting heeft dit jaar **€ 867,60** opgebracht.

Een mooi bedrag, waarmee de hersenstichting voortgaand onderzoek kan doen naar diverse hersenaandoeningen, waaronder dementie, hersentumoren, beroerte, Parkinson en Alzheimer. Maar ook naar bv. ADHD, dyslexie en autisme: aandoeningen die de leerontwikkeling bij kinderen ernstig kunnen verstoren.

De hersenstichting gebruikt het collectegeld voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, maar ook naar de behandeling van hersenaandoeningen. Ze geeft daarnaast ook voorlichting aan een breed publiek. En maakt zich sterk voor samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek. Daarom is het heel mooi dat, ook landelijk, de opbrengst voor deze collecte steeds beter wordt.

Namens de hersenstichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich in deze frisse, maar gelukkig wel droge week hebben ingezet om dit bedrag op te halen: **hartelijk dank voor jullie inzet!!**

Namens de Hersenstichting Nederland,

Eef Visser

**Afwezig.** Van 19 – 26 februari heb ik krokusvakantie. Indien pastorale hulp gewenst is kunt u zich wenden tot onze kerkelijk werker Kees Kersbergen, tel. 780078.

**Zieken.** Zr. G. Taanman-Boes (Kerkbuurt 149) werd uit het ziekenhuis ontslagen en mag thuis verder revalideren. Dat is mooi nieuws. Ook denken we aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

**Wij gedenken.** Op vrijdag 10 februari jl. kwam er een einde aan het aardse leven van Maritje Boes, echtgenote van Arie Kes, Gouwzeestraat 10. Zij mocht de leeftijd van 87 jaar bereiken. De laatste weken in het Waterlandziekenhuis werd duidelijk dat ze niet herstellen zou. Een poging van de dokters om haar nog te helpen, mocht niet het beoogde resultaat hebben. Toen wist Maritje genoeg. En rustig en kalm keerde ze al slapend terug naar de Eeuwige. Daar was geen strijd voor nodig bij Maritje. Zo zat ze niet in elkaar. Ze leefde heel sterk vanuit de zekerheid van het geloof. Die zekerheid had ze niet in zichzelf, nee, die putte ze uit de Bijbel. Ze leefde met de Psalmen en het Bijbelboek Spreuken en kon er moeiteloos uit citeren. Maritje was een sterke, intelligente, krachtvolle vrouw met een groot gevoel voor humor. Een vrouw van karakter zogezegd. Ze kon smakelijk vertellen en goed toneelspelen. Als één van de zeer weinigen op ons schiereiland nog altijd gehuld in de Marker dracht. Ze moest een groot gezin opvoeden en dat was uiteraard niet altijd gemakkelijk in de beginjaren van haar huwelijk, gezien de tijd waarin de kinderen geboren werden. Met dankbaarheid willen haar kinderen haar gedenken donderdag 16 februari in de Patmoskerk. En we zullen de Psalmen zingen die haar lief waren en luisteren naar die Psalm die boven de rouwkaart staat afgedrukt. U, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Zó mogen we op de dag van haar begrafenis in vrede het leven van Maritje Boes teruggeven in Gods Handen. Vanuit het vaste geloof dat dóór Christus ons leven geborgen is in de handen van God, die onze ziel voor eeuwig veilig laat wonen in een vertrouwd en veilig huis. Ons meeleven gaat heel in het bijzonder uit naar onze oude broeder Arie Kes, nu hij in de avond van zijn leven de weg alleen moet vervolgen, maar ook naar zijn kinderen, klein – en achterkleinkinderen en naar allen die treuren om haar heengaan.

**Tenslotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Deze week valt het intekenbiljet voor de Kerkelijke bijdrage 2017 bij u op de mat.

De Kerkelijke bijdrage wordt onder andere gebruikt voor:

- het salaris van de predikant en de kerkelijk werker;
- de solidariteitskas (€12,- per gemeentelid);
- het 'onderhoudsfonds' (€ 20,- per gemeentelid of € 30,- per echtpaar/samenwonenden) voor het noodzakelijk onderhoud van onze gebouwen

Het intekenbiljet zal binnen enkele weken weer bij u worden opgehaald door de leden van de 'commissie van bijstand'. Zorg dus dat u het invult en alvast klaarzet.

Op de retourenvelop is de naam en het adres van een lid van de Commissie van Bijstand afgedrukt. U hoeft daardoor niet te wachten totdat het biljet bij u wordt opgehaald. U kunt het ingevulde intekenbiljet ook bij die persoon in de bus doen.

De Protestantse Gemeente Marken doet een beroep op uw mede(geloofs)verantwoordelijkheid t.b.v. de voortgang van het Kerkelijk werk in onze Protestantse Gemeente. Wij verheugen ons op uw ruime toezegging.

**Onze gemeente kan niet zonder uw steun.  
Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?  
Hartelijk dank hiervoor !**

**De Protestantse gemeente Marken heeft de ANBI-status.  
Hierdoor is uw bijdrage aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.**

College van Kerkrentmeesters



Ik sla mijn ogen op naar de bergen  
van waar zal mijn hulp komen

Hiermee willen wij u hartelijk bedanken  
voor de getoonde belangstelling en  
medeleven, tijdens de rouwdienst en in de  
vorm van kaarten, na het overlijden van onze  
broer, zwager en oom

**Gerrit Visser**

Beide families Visser

Marken, februari 2017

---

Lieve familie, buren, vrienden en kennissen.

Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de getoonde belangstelling  
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, novawhere en bij mijn thuiskomst.

Het doet je goed als men aan je denkt  
Een kaartje, bloemetje of in welke vorm dan ook.

Het was hartverwarmend.

Mede namens mijn kinderen:

Hartelijk Dank.

A. Boneveld - Visser

In vrede leg ik mij neer  
en meteen slaap ik in,  
want U, Heer, laat mij wonen  
in een vertrouwd en veilig huis.  
Psalm 4 : 9

Rustig en kalm is teruggekeerd naar de Eeuwige mijn lieve vrouw, onze zorgzame mem,  
bessie en ouwe bessie

**Maritje Boes**  
echtgenote van Arie Kes

\* 1 maart 1929

† 10 februari 2017

Arie Kes

Sijtje en Pieter Cornelis

Pieter en Mieke, † Marleen

Marietje

Agnes en Richard

Jan Arie en Gianni

Anke en Leo

Karin en Ronald

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Gouwzeestraat 10, 1156 CC Marken

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 16 februari 2017 om 14.00 uur in de  
Patmoskerk te Marken, waarna wij Maritje begeleiden naar haar laatste rustplaats.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er vanaf 13.15 uur gelegenheid tot condoleren.  
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid koffie te drinken in de hal van de Patmoskerk.

Geen bezoek aan huis en geen bloemen.

Je weet het, eens zal het gebeuren  
Je weet het, eens zal ze er niet meer zijn  
Je weet het, haar leeftijd is er naar  
Je weet het, maar toch.....

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze lieve bessie en ouwe bessie

### **Maritje Boes**

Esther

Danielle en Pieter Henri

Martijn en Tanja

*Olaf*

*Christo*

*Jiddo en Esmee*

---

Van bessie houden was makkelijk  
Haar moeten missen wordt moeilijk  
Haar vergeten is onmogelijk!

Esther, Danielle en Martijn



Als het lichaam niet meer wil  
 en het leven wordt een lijden.  
 Kan men dankbaar zijn,  
 dat God het komt bevrijden.

Verdrietig zijn wij, omdat we afscheid hebben moeten nemen  
 van mijn schoonzuster en onze peet Ma.

## Maritje Boes

Veilig in Jezus armen  
 Veilig aan Jezus hart  
 Daar, in Zijn teer erbarmen  
 Daar rust mijn ziel van smart.

Wij wensen oom Arie, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
 veel sterkte voor de komende tijd.

N. Boes – de Waart  
 Kinderen van Grietje Boes  
 Aagje Boes  
 Sijtje Boes  
 Jan Boes

---

## Psalm 89 – 1

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied  
 des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.  
 Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten  
 hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.  
 Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,  
 een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Maritje zong veel:  
 Thuis met de kinderen, op de Zang en Cantorij  
 Zo blijft ze bij ons in de herinnering als een echte Zangvriendin.

Lijs Zeeman  
 Immetje Zeeman  
 Lijsje Zeeman  
 Maritje Vlasbloem  
 Immetje de Waart  
 Neeltje Teerhuis  
 Jannetje Commandeur

Wij wensen haar man, kinderen, klein en achterkleinkinderen sterkte  
 toe in deze moeilijke tijd.

Uit: Het gastenboek van de Grote Kerk op Marken.

7.10.2015 Wir kommen von der Schweiz. Dieses Dorf ist sehr eindrucksvoll. Wie ruhig es hier ist. Wunderschön.

8/10/2015 Fijn om na zoveel jaren de kerk van prachtig Marken weer te bezoeken, na 43 jaar, en al bijna een halve eeuw in Engeland woonachtig te zijn.

Howard en Tineke Lewin, Colchester.

Your town is pretty! And your church as well.  
Irantzu & Oscar from the Basque Country.

Je suis une fille Francaise. J'aime beaucoup ce petit village. Je suis chretienne. Audrey

Bedankt, net of de tijd is blijven stilstaan. Nicole & Roger & Miguel.

April 2016. Wat een rust en ruimte. Grandioos. Fam. Hoogenboom, Middelburg.

Wonderful, great religion. Eine evangelische Kirche, auch wir Katholiken sind begeistert.

Eine sehr freundliche und gemütliche Atmosphäre in dieser Kirche! Dorf und Wetter sind auch wunderschön!  
Katrin, Franci, Anja. 1.9.2016

C'est une très belle église ou nous pouvons prier tranquillement. Salomé, 8 ans, de France.

It's nice to be here coming from Turkey. Ozlem Sinik. 9/4/2016

Geniet van uw mooie dorp. 't Is leuk, prachtig en zo schattig en Zwarte Piet in april, dat is een verrassing. Voor ons een top dag.

J'ai adoré cette église car personne ne m'aime. Léontine (FRANCE)

Col & Mrs. P.A. Peter with children visited this church on 11/04/16. Coming form India. We pray for the God's blessing.

Relaxing place. I enjoyed it so much. Diego Gambacorta.

De moeite waard! De dames maken het heel gezellig en weten veel te vertellen. Jacinta.

Leuke bankjes. Gr. Lynn 23-04-2016

30-04-2016 Prachtige kerk. Ook al ben ik niet gelovig, voel je wel een bepaalde sfeer hier. Het orgel is prachtig. Joëlle Schmidt, 15 jaar, Aalsmeer (dichtbij Amsterdam).

30-4 2016 Jade

Hele mooie kerk ik ben niet gelovig maar dit is prachtig Jade, 9 jaar.

Herman & Arlene Kat from Melbourne Autsralia who came with their cousin Ineke from Monnickendam 2/5/16 Schitterend!

6/6/16 Un havre de paix. Caroline et Francis Gelmetti FRANCE

# Catechisatie 2017

## Voorjaarsvakantie.

De komende twee zondagen geen catechisatie, even genieten van een vrije zondagmiddag. Voor wie toch nog even iets wil doen, plaatsens wij deze rebus.

6.



BR=IEM



B=BL, -L



D=M, +EN



P=M



I=EN



H=D, +E



G=S

Oplossing: \_\_\_\_\_

De leiding van de catechisatie: Aaltje Maas, Annemieke de Haan, Daniëlle Springer, Elco Bogaart, Kees Kersbergen, Marie Janne Visser en Nienke Tammiga.



**Vrijdagavond 24 februari 2017**

**Gaan we weer kienen in de Patmoskerk!!**

**Aanvang 20.00 uur.**

**De laatste kienavond dit seizoen is vrijdag  
17 maart, zet in de agenda!**



**Uiteraard organiseren wij kienen tijdens de  
BAZAR van 6 en 7 april.**

**Vrijdag 7 april gaan wij vanaf 15.30 uur  
kienen.**