

Protestants Marken



Jaargang 11 nummer : 8

verschijnt wekelijks

Zaterdag 25 februari 2017

Kerkdienst voor : *zondag 26 februari 2017*

10.00 uur

Patmoskerk

Ds. E. Agterhuis, Driebergen

Organist

D. Kes

Koster(s)

J. Zeeman en K.D. Zondervan

Crèche:

Marie Janne Visser en Gerdien Teerhuis

Kindernevendienst: Daniëlle en Trijntje

De eerste collecte is bestemd voor:

A.S.K.V. Steunpunt Vluchtelingen

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Kerktaxi : H.P. Zondervan 601910

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de kerkrentmeesters

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	26 februari	Psalm 62	Rustgevend
Maandag	27 februari	1 Korintiërs 4:1-13	Oordeel niet
Dinsdag	28 februari	1 Korintiërs 4:14-21	Geen woorden, maar daden
Woensdag	1 maart	Matteüs 6:1-15	Niet voor de schijn
Donderdag	2 maart	Matteüs 6:16-23	Vast goed
Vrijdag	3 maart	Matteüs 6:24-34	Prioriteitenlijst
Zaterdag	4 maart	Matteüs 7:1-12	Feedback

Overdenking:

Marcus 6 vers 37 “:Geef jullie hen maar te eten”

In de bijbelgedeelten van Mattheüs 14 en Marcus 6 wordt beschreven dat Jezus een grote groep mensen te eten geeft. Jezus voer met zijn discipelen naar een afgelegen plaats waar hij alleen wilde zijn. Maar zo staat er geschreven ze bleven Hem van alle kanten volgen. Omdat het al laat geworden was adviseerde de discipelen Jezus dat Hij de menigte maar weg moest sturen. Maar Jezus kreeg medelijden, vond ze schapen zonder herder. Hij zei dat ze moesten gaan zitten. Het werd nog moeilijker voor de discipelen toen Jezus zei dat zij deze groep maar te eten moest geven. Hoe konden ze nu meer dan vijfduizend mensen te eten geven?. Ze vroegen aan Jezus hoe ze dat, dan moesten doen? Hij zei tegen hen kijk wat er beschikbaar is. Er waren twee broden en vijf vissen. Ze brachten ze bij Jezus Jezus sprak de zegen uit en vulde manden met brood en vis. Iedereen kreeg te eten en er bleef een grote hoeveelheid over.

De discipelen werden behoorlijk op de proef gesteld. Ze wilde dat Jezus de mensen weg zou sturen. Toen Jezus dat niet deed kwamen zij nog voor een ander probleem de mensen eten te geven. Ze deden wat Jezus hun op droeg ze gingen rond en vonden iemand met 2 broden en 5 vissen. Dat zou toch nooit genoeg kunnen zijn. Toen gebeurden er een wonder.. Toen Jezus de zegen uitsprak raakte die twee broden en die vijf vissen niet op. Iederen werd verzadigd.

Wij leven in een tijd dat in een groot deel van de wereld oogsten mislukken en de mensen niet te eten hebben. In ons deel van de wereld lossen wij dat om het overschot aan voedsel naar voedselbanken te brengen zo dat minder bededen ook te eten hebben. Wat echter belangrijker is dan eten is het volgen van Jezus.

Uit dit verhaal blijkt dat de menigte Jezus bleef volgen en dat er geen moment over eten gesproken werd ondanks dat het laat werd. Ze dachten niet aan eten ze wilde alleen bij Jezus zijn. Natuurlijk kunnen wij niet op de manier van toen Jezus volgen. Wij moeten het hebben van ons geloof. En geloven is niet simpel.

Vele zeggen wij geloven wel maar de training voor het geloof daar moeten wij niets van hebben. De training vindt iedere zondag plaats namelijk in de kerk. Vele zijn daar van af gestapt, zij vinden het ouderwets. Immers geloven kun je evengoed wel. Wij delen op het internet zoveel dingen met elkaar, waarom zou je het geloof niet kunnen delen? Over geloven wordt weinig gesproken. Geloven is geen eenduidige zaak. Ieder mens legt het zwaartepunt van zijn of haar geloof anders. Mensen kijken soms minachtend op je neer als je naar de kerk gaat. En over het geloof wordt zo nder meer niet gesproken. Zondags een uurtje naar de kerk gaan vinden ze onzin, De training van hun lichaam dat doe je zondagsochtend door een uurtje te lopen is voor hen belangrijker dan de kerk. Lichamelijk fit is voor hen het belangrijkste. Het geestelijk fit zijn komt later wel. Wij weten echter niet of er wel een later komt. De mensen uit dit verhaal die wachten niet, die gingen gewoon achter Jezus aan.

J. Uithuisje

Voorbede

1. Maak ons bewust dat een lied over Uw grootheid ons wapent tegen de boze.
2. Wees met de catechisanten, dat ze getrouwe voorbidders mogen zijn.
3. Dank U dat U ons steeds opnieuw nodigt aan Uw tafel.
4. Doe ons beseffen dat Uw plan met ons en de aarde, veel grootser is dan wij maar kunnen bedenken.
5. Breng veel mensen in beweging Heer, die op zoek gaan naar wie U bent.
6. Zegen het werk van onze handen. Dat al ons werk tot eer van Uw naam mag zijn.
7. Voor Syrië en de andere Arabische landen, dat U de chaos mag ombuigen tot orde.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 19 februari

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 167,57

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 151,70

Collecte ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Komende zondag 26 februari is de collecte van de diaconie bestemd voor "ASKV/Steunpunt Vluchtelingen".

Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en vaak na vele jaren in Nederland op straat worden gezet. Ze hebben vaak psychische problemen, hebben geen onderdak, geen eten en zijn vaak ziek. Na enige tijd te hebben rondgezworven komen ze pas in aanraking met het ASKV. Als er kinderen bij zijn of vrouwen zonder man, probeert het ASKV ze meteen van de straat te halen. Vrouwen worden in de kwetsbare positie van rondzwerven namelijk vaak door criminelen ingepalmd en opgepakt en komen in de prostitutie terecht. Dat geldt ook voor oudere meisjes.

De ASKV probeert deze afgewezen vluchtelingen zoveel mogelijk te helpen door hen te voorzien van eten, een bed om in te slapen, verzorging door een dokter, geestelijke steun, rechtsbijstand, Nederlandse les, etc.

De ASKV is voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties om dit belangrijke werk uit te kunnen voeren. Mocht u om wat voor reden dan ook de collecte missen, dan kunt u ook uw gift overmaken op Ibannummer:

NL 75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Diaconie der Prot. Gem. Marken onder vermelding van "ASKV".

Wilt u meer over het ASKV weten, kijk dan eens op hun site www.askv.nl

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

.....*maar de herinnering blijft*

Wij bedanken een ieder voor het medeleven
bij het overlijden van mijn vrouw, onze
moeder, schoonmoeder, Bessie en ouwe
Bessie

Jannetje van Altena

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis
en alle andere blijken van deelneming zijn ons
tot steun bij het verwerken van dit verlies.

Dirk Springer

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en zoveel troost.

Hartelijk dank voor jullie blijk van
medeleven na het overlijden van

CORNELIS VAN ALTENA

Dit is ons tot grote steun geweest.
Dank u wel.

Anneke,
kinderen en kleinkinderen

5 maart 2017
Kapel - Zuidoostbeemster



Uitnodiging

FEESTELIJKE ZANGDIENST
SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 5 maart 2017, aanvang 10.00 uur einde ± 11.15 uur
Kapel, Prinses Wilhelminasingel 39, 1461 AL Zuidoostbeemster

voorganger:

Ds. Nico Schroevers

met medewerking van:
Projectkoor Beemster
o.l.v. Joep van der Oord
Emma Ulrich, Piano

thema:

'Als goed ook slecht kan zijn'



Na de dienst is er een kopje koffie, thee of een glas limonade

Hebt je geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor woensdag 1 maart contact op met
Annemarie van Geemen, 06 53384002 of annemarie@vangeemen.eu



Vrijdagavond 24 februari 2017

Gaan we weer kienen in de Patmoskerk!!

Aanvang 20.00 uur.

**De laatste kienavond dit seizoen is vrijdag
17 maart, zet in de agenda!**



**Uiteraard organiseren wij kienen tijdens de
BAZAR van 6 en 7 april.**

**Vrijdag 7 april gaan wij vanaf 15.30 uur
kienen.**