

Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 10

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 maart 2017

Kerkdienst voor: *zondag 12 maart 2017*

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, 2 ^e Lijdenszondag Bidstond voor gewas en arbeid m.m.v. Marker Mannenkoor
Organist:	H. Jütte
Kosters:	Jj. Commandeur en F. Visser
Schoollied:	Lied 558
Schoollied lezen:	Lisa de Groot
Crèche:	Chr. Pereboom en M. Kaars
Kindernevendienst:	Marieke en Nathanja

De eerste collecte is bestemd voor:
Rode Kruis Israël

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Kerktaxi: Jan Schipper, tel 601675

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	12 maart	Psalm 99	Koninklijke waardigheid
Maandag	13 maart	Zacharia 1: 1-6	Nieuwe kansen
Dinsdag	14 maart	Zacharia 1: 7-17	Stilte voor de storm
Woensdag	15 maart	Zacharia 2: 1-9	Ommuurde stad
Donderdag	16 maart	Zacharia 2: 10-17	Uitreisbevel
Vrijdag	17 maart	Zacharia 3: 1-10	Schone kleren
Zaterdag	18 maart	Zacharia 4: 1-14	Niet door eigen kracht

Verkiezingen: kiezen om te delen.

Nog een paar dagen en we mogen 150 leden kiezen voor de Tweede Kamer. Een hoogtepunt in de democratie. En niet onbelangrijk. We hebben het in de Verenigde Staten gezien, het maakt nogal wat uit wie er politiek gezien de leiding heeft. Wij leven in een cultuur, die horizontaal georganiseerd is. Iedereen heeft dezelfde stem en er is geen elite, die het alleen voor het zeggen heeft.

In de tijd van het Oude Testament, in het Midden Oosten was de samenleving verticaal georganiseerd. Mensen leefden in het verband van de grote familie. Er waren geen verkiezingen, zoals bij ons.

In 1 Samuel 15-35 lezen we niet over verkiezingen, maar wel over een keuze: 'En de Heer betreurde het dat hij Saul als koning van Israel had aangesteld.' Saul voldoet niet, de Heer komt terug op zijn eerste keuze en gaat het anders doen, omdat Saul niet luisterde naar de opdracht, die hij kreeg. In de Bijbel gaat het vaak radicaal toe. Er worden harde keuzes gemaakt. Samuel gaat namens zijn opdrachtgever op zoek naar een opvolger. Dan wordt het ook voor ons interessant om te zien, wat de basisprincipes zijn voor goed leiderschap: 'Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte,de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.'

In het keuzeprocess voor de nieuwe koning passeren alle zeven zonen van Isai, maar geen van hen is goed genoeg. Maar er is er toch nog een zoon, de jongste: David, een herdersjongen. En dan volgt het verhaal van David, die in dienst komt van het hof, op zijn lier speelt als de oude Saul een 'depressieve bui' heeft, die de reus Goliath met een kleine steen weet te raken, David die populair wordt om zijn overwinning en Saul, die in zijn jaloesheid een doodsbefel geeft.

Wel opvolging, maar geen verkiezingen.

Wat kunnen we leren uit de Bijbel voor ons stemgedrag? Of is dat maar onzin en misschien wel gevaarlijk, bijbelverhalen verbinden met ons actuele leven. Ja we leven in een totaal andere tijd en in een andere cultuur. Maar als leden van de gemeente van de Hoop is het toch van belang om te zien of er in onze bronnen aanwijzingen zijn voor ons denken en handelen.

Een paar van die bijbelse principes wil ik noemen:

- dienend leiderschap
- samenbindend, gericht op respect voor elkaar
- eerlijke verdeling van overvloed en schaarste
- het gaat niet om korte termijn gewin, maar om duurzaam leven

Dit wordt in bijbelse taal ook wel: leven tot eer van God en respect voor de aarde genoemd.

De Duitse predikant en verzetsheld Dietrich Bonhoeffer schreef (samengevat): Christus is geen verkondiger van een systeem, dat geldt hier en vandaag en alle tijden. Hij was niet in de eerste plaats leraar en wetgever, maar een echt mens, zoals wij. Daarom wil hij niet dat we in onze tijd aanhangers, representanten en voorvechters van een bepaalde leer zijn, maar echte mensen, die een eigen keuze maken, voor God en hun geweten. God werd niet een programma, een geloof, maar Hij is mens geworden.

Er valt voor ons veel te kiezen, partijvoorgangers willen onze stem, willen de macht om zaken te regelen. Het is goed dat er democratie is, dat er iets te kiezen valt, maar misschien is het nog wel belangrijker om na de verkiezingen samen te werken voor een betere wereld, waarin gerechtigheid voorop gaat en delen de norm is.

Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein,
Gij hebt hem aan het woord doen komen
Om tussen werkelijkheid en dromen
Getuige van uw Geest te zijn.
(Lied 823, NLB)

CeesJan Visser

Voorbede

1. Breng veel mensen in beweging Heer, die op zoek gaan naar wie U bent.
2. Zegen het werk van onze handen. Dat al ons werk tot eer van Uw naam mag zijn.
3. Voor Syrië en de andere Arabische landen, dat U de chaos mag ombuigen tot orde.
4. Heer geef ons bestuurders die met wijsheid en liefde ons land kunnen besturen.
5. Help de bazar-commissie om opnieuw een gezellige bazar op te zetten.
6. Voor hen die verbitterd en terneergeslagen zijn, schenk hen Uw vreugde.
7. Leer ons dankbaar te zijn voor gewas en arbeid.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 5 maart

De eerste collecte bestemd voor Kerk-in-Actie 40 dagen tijd	€ 239,69
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 238,30

Werk in uitvoering . Invalidentoilet in de Patmoskerk

Aanstaande maandag 13 maart zal een start gemaakt worden met het realiseren van een invalidentoilet in de Patmoskerk.

Er zijn de afgelopen twee jaar verschillende ontwerpen gemaakt , maar uiteindelijk is gekozen om een deel van de consistorie, naast de keuken, te gebruiken om een invalidentoilet te bouwen dat voldoet aan de huidige voorwaarden en normen.

Het werk zal worden uitgevoerd door marker aannemers.

Ook hebben zich een aantal vrijwilligers gemeld om hand en span diensten te verlenen en te zorgen voor een opgeruimde werkplek.

Gezien de beperkte omvang van de bouwplek is de bijdrage van vrijwilligers beperkt.

Alles zal in het werk worden gesteld om overlast voor andere activiteiten die plaatsvinden in de Patmoskerk te minimaliseren.

We hopen dit werk zo snel mogelijk en met een prachtig resultaat op te leveren.

Namens de kerkrentmeesters , Cees Visser

Zondag jl. klonk een hartelijke lach in het begin van de preek door de kerk en verderop in de preek pinkten steeds meer gemeenteleden een traantje weg. Al zulke gevoelens en uitingen mogen er uiteraard zijn in het huis van God! Een broeder uit de gemeente vroeg mij u er nog eens attent op te maken dat de kerkdiensten na te luisteren zijn (en ook te downloaden) via onze website: www.protestantsmarken.nl en kies dan in de linker kolom: kerkdienst gemist.

Komende zondag vieren we in de Patmoskerk bidstond voor gewas en arbeid. En we krijgen deze zondag muzikale medewerking van ons Marker Mannenkoor o.l.v. Jan Peereboom. Ongetwijfeld zullen velen van ons zich daar met mij over verheugen. Kom zelf en breng je kinderen/kleinkinderen mee als je die hebt. Want uiteraard is er ook op deze zondagmorgen crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de basisschoolleeftijd. We lezen Lucas 12: 22-34 en Kolossenzen 3: 1-4 en zingen de volgende Lieder: 147: 4, 6, 558: 1, 10, 348: 1, 340 B, 718, 65: 5, 6, 905: 2, 3. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Omdat lang niet alle gemeenteleden het prettig vinden als hun naam in het kerkblad staat, formuleer ik het dit keer maar zo: wij denken aan de zieken in het ziekenhuis, maar ook aan hen die thuis ziek zijn of elders langdurig verpleegd worden.

Met plezier zullen velen van u ongetwijfeld op zondagavond naar 'boer zoekt vrouw' kijken. In ieder geval versloegen de boeren die op zoek zijn naar de liefde ruimschoots de politici die met elkaar aan het discussiëren waren in Carré. Slechts 1.6 miljoen mensen keken naar het debat tegenover 4 miljoen naar de boeren. Overigens was er weinig te beleven in de uitzending van afgelopen zondagavond, want de meeste boeren voelden zich ongemakkelijk bij het damesbezoek. Zo kun je nooit een vrouw vinden en zo heb je er drie in huis die komen logeren. Tja... dat is even wennen uiteraard. Als Waterlanders zijn we natuurlijk best een beetje trots dat boer Herman Piet meedoet, nietwaar? Hij mag dan nu wel in Frankrijk boeren, maar hij is één van ons! De prachtige opnames in de 2^e uitzending vanuit het lieflijke Zunderdorp waar hij vandaan komt, zal menigeen toch een glimlach om de lippen getoverd hebben, naar ik aan mag nemen. Een heus visitekaartje voor dat mooie dorpje hier zo vlakbij. Uiteraard hoop ik van harte dat de verlegen Herman, (die nog nooit met een vrouw zoende...) mag opbloeien door de liefde. Eigenlijk wist ik niet dat er ook zulke schuchtere mensen in Noord-Holland wonen, maar dat zal geheel aan mij liggen... ☺

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H. Dekker.

Veertigdagentijd: lees Marcus met het leesrooster van debijbel.nl

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil daarbij helpen met het digitale leesrooster van debijbel.nl. Het leesrooster neemt u mee door het Marcus-evangelie.

In het evangelie volgens Marcus draait het steeds om één vraag: Wie was Jezus? En aan wie maakt hij zijn identiteit bekend? Regelmatig zie je in Marcus mensen kijken naar Jezus, zonder dat ze begrijpen wie hij werkelijk was. Maar soms is er een moment van openbaring, en zien mensen iets van de nieuwe wereld waarin Jezus koning is.

Het leesrooster van debijbel.nl neemt u tijdens de veertigdagentijd mee door het Marcus-evangelie. Vanaf 1 maart tot en met Eerste Paasdag (uitgezonderd de zondagen) ontvangt u per e-mail een bijbeltekst en toepassing. U kunt daarbij eenvoudig doorklikken naar meer informatie en leessuggesties op debijbel.nl.

Lees in veertig dagen het evangelie volgens Marcus van a tot z, en ontdek 'het geheim dat de wereld moet weten'.

Inschrijven kan via het formulier op debijbel.nl: <https://www.debijbel.nl/info/40dagentijd>

Lijdensverhaal in 'gewoon' Fries uitgedeeld bij The Passion

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verspreidt tijdens The Passion op 13 april in Leeuwarden een tweetalig boekje met het lijdensverhaal uit Matteüs: in gewoon Nederlands en 'gewoon' Fries. De Friese vertaling is gemaakt door leerlingen van een scholengemeenschap in Burgum.

'Het lijdensverhaal uit Matteüs 26-28 was al in gewoon Nederlands beschikbaar, in de Bijbel in Gewone Taal. Nu brengen we daarnaast het lijdensverhaal in 'gewoon' Fries uit, de moedertaal van de Friezen, de taal van hun hart. We hopen dat dit verhaal de harten van de mensen op het plein, op scholen en in de kerken zal raken', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf,

Nederlands naast Fries

De Nederlandse tekst van de drie hoofdstukken uit Matteüs komt uit de Bijbel in Gewone Taal. De Friese vertaling hanteert dezelfde principes en bevat korte, begrijpelijke zinnen. Leerlingen uit 3 HAVO/VWO van het Liudger College in Burgum hebben de vertaling gemaakt onder zorgvuldige supervisie van docenten en diverse externe deskundigen.

Bibel yn gewoan Frysk, It pasjeferhaal neffens Mattéus wordt uitgedeeld op het Wilhelminaplein tijdens *The Passion*. Het boekje wordt daarnaast ook beschikbaar gesteld voor kerken en scholen.

Samenwerking

Bibel yn gewoan Frysk is een initiatief van het NBG en drukkerij/uitgeverij Royal Jongbloed – geworteld en gevestigd in Friesland – in samenwerking met de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst. Voor alle drie de partners geldt: een Fries bijbelverhaal past bij hun missie om de Bijbel beschikbaar te maken voor iedereen.

Anneke Commandeur, contactpersoon NBG

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 14 maart komt de Bijbelstudiekring weer samen.

Dit seizoen gaan we onze blik richten op personen uit het volk Israël die het ambt van koning, priester en profeet hebben vervuld. De koningen en de priesters hebben wij al behandeld. Deze keer kijken wij naar de tweede profeet in onze serie en dat is de profeet Jona.

Je zou van Jona kunnen zeggen dat hij profeet is, tegen wil en dank. Tegelijk is hij ook de profeet die enerzijds zijn profetie niet ziet uitkomen en anderzijds veel vrucht ziet op zijn arbeid.

Twee kanten van dezelfde boodschap. Diezelfde twee kanten zitten ook aan de boodschap van het evangelie. De kant van redding door genade en de kant van verloren gaan door verharding. Hoe Jona hier mee omging, lezen wij in het boek Jona. Hoe wij hiermee om moeten gaan, hopen we tijdens de Bijbelstudie ontdekken.

Als voorbereiding hierop is het goed om alvast het Bijbelboek Jona te lezen.

Voor de agenda hieronder nog de datum voor de laatste keer van dit seizoen.

Dinsdag 11 april is dan die laatste keer en dan richten wij ons op de Here Jezus. Hij was en is koning, priester en profeet bij uitstek.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 14 maart om 15.00 uur in de jeugdzal van de Patmoskerk.**

Kees Kersbergen



Even terug in de tijd.....

In de afgelopen weken kwam ik, bij het opruimen, oude recensies tegen van het koor gekregen na diverse optredens, die ik toch wel heel bijzonder vind.
Mag ik er een paar aan u doorgeven?
Laat ik daarbij zeggen dat ik dat doe met groot respect voor die koorleden van destijds..
Een aantal van hen zingen trouwens nog steeds mee met Marcantat.

1980: Marcantat haalt een eerste prijs in de afdeling superieuren met 366 punten en lof van de jury ook voor de dirigent. Dit alles tijdens een concours in Harmelen .

Muziekstukken: Soli Deo Gloria – H.Altink en Dies Sanctificatus = G.de Palestrina.

1987: Waterlands korenfestival met recensie: "een bijdrage van dit koor (Marcantat) van hoog niveau niet allen de zuiverheid maar ook de puntgave uitvoering."

1989: De ingebruikname van het orgel waarbij de Patmoscantorij o.l.v. D. Kes haar medewerking gaf. Een groot deel van de cantorij leden was lid van Marcantat en zelfs enkele kinderen deden mee.

Er werd gezongen: Psalm 150 van Schutz; Psalm 121 van Sweelinck en Erhalt uns Herr van K.Thomas. Commentaar was: "Het was een groot genot om deze mensen te horen zingen, te meer daar het repertoire beslist niet gemakkelijk is"

Wat is er toch veranderd in die jaren, ook toen waren de stukken zeker niet makkelijk.

Na het Requiem concert in 2016 heb ik veel mooie reacties gekregen van koorleden buiten Marken. Zij waren goed vertegenwoordigd bij de uitvoering in de kerk van Broek in Waterland. Er was ontroering maar ook verbazing dat Marcantat die werk aandurfde en dit zo goed heeft gedaan. Heel mooi om te horen..

Ik heb grote waardering voor de koor leden die zich nu inspannen, zeker er moet gestudeerd worden, maar daar kan veel moois uitkomen. Zij zetten het koor weer op de kaart en dat mag ook weleens gezegd worden. Mopperen doen we allemaal weleens maar wij gaan ervoor.

Er wordt weleens gezegd: "dat zingen bij Marcantat moeilijk is" . Hebt u het weleens geprobeerd? Overall zal je voor moeten studeren of het nu oude of nieuwe muziek is., Zo was het vroeger , zo is het nu nog. Studie is altijd nodig..

Marcantat gaat dit jaar geen grote stukken uitvoeren, wel is er veel nieuwe muziek, en wij pakken een oude traditie op dit jaar.

Daarover een andere keer, maar houdt de datum van 9 april in de gaten..

Palmzondag samen op weg naar Pasen.

Sijtje Stoker, al vele jaren, met plezier, lid van Marcantat

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties en kaarten die we kregen na de geboorte van onze kleinzoon Niek.

Jannetje en Elbert
Grotewerf 1

Hartverwarmend was het, dat Mem zich tijdens haar ziekte zo wist gesteund door de vele kaarten, telefoontjes en andere blijken van medeleven.



Wij zijn ontroerd en oprecht dankbaar voor de belangstelling en warme woorden bij het afscheid van onze lieve Mem en Bessie

Luutje Roos-de Waart

Het gemis is groot, maar het troost ons dat zij voor velen zoveel heeft betekend en het geeft ons het gevoel dat we het verdriet niet alleen hoeven te dragen.

*Cornelis & Neeltje Anita
Jan Sijmen & Aaltje
Sonja & Ted
Pieter & Christa
en kleinkinderen*

BEDANKT.

Rond de kerstdagen zijn er duizenden kerstpakketten verstuurd naar kinderen en gezinnen in Oost-europa, verzorgd door Zending over Grenzen. Dat zorgde voor grote dankbaarheid. Via het bureau Zending over Grenzen ontvingen wij een bedankkaart van familie Ceban en David Burac te Moldavië voor het kerstpakket die zij hebben ontvangen van onze gemeente. De tekst op de kaarten zijn vertaald in het Engels door het bureau. Ik zal proberen te vertalen naar het Nederlands:

David Burac schrijft : Beste vriend(en) , Dank je wel voor de blijdschap die jullie mij gebracht hebben met Kerst. Dank je wel voor het mooie cadeau. Ik heb toiletartikelen, een boek, horloge, scheermes (apparaat?) , snoepjes, pet, en handschoenen gekregen. Moge jullie beloond worden met goede gezondheid en vreugde.

In liefde
David Burac

Familie Ceban Schrijft: Beste Sponsor, Wij bedanken jullie uit de grond van ons hart voor de cadeau's die wij ontvingen. We vonden alles prachtig in het pakket: snoepjes, gezinsspel. De handdoeken kwamen precies op tijd. , de bloembollen, en andere verrassingen zijn welkom in ons huis.

We wensen jullie Gods zegen toe in het nieuwe jaar, in liefde,
Familie Ceban

De kaarten zal ik op het prikbord hangen in de hal van de Patmos kerk.

Namens de diaconie Hilly Kes

Vakantie Bijbel Week 2017

Het duurt nog wel even, maar wij zijn al weer druk bezig met de voorbereiding van de Vakantie Bijbel Week 2017.

Het thema is:

(T)OP SURVIVAL

Het gaat weer plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie dus alle kinderen kunnen er bij zijn.

- ✓ maandag 28 augustus
- ✓ dinsdag 29 augustus
- ✓ woensdag 30 augustus

Dit zijn de dagen waarop alle kinderen van de basisschool weer van harte welkom zijn. Op maandag en dinsdag van 10.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Op woensdagavond houden wij het slotfeest en ieder die hierbij wil zijn is nu al van harte uitgenodigd. De locatie waar het zich allemaal afspeelt is, in en rond de Patmoskerk.



Op dinsdagavond is er ook weer een spetterende activiteit voor de tieners. De locatie waar deze activiteit plaatsvindt, houden wij nog even geheim!!!

Zet deze data alvast in de agenda en zorg dat jullie erbij kunnen zijn.

Team Vakantie Bijbel Week 2017.



Vrijdagavond 17 maart 2017

**Is de laatste kienavond van dit seizoen in de
Patmoskerk!!**

Aanvang 20.00 uur.

**Maar tijdens de BAZAR van 6 en 7 april kunt u
ook komen kienen voor prachtige prijzen.**

**Kienen is vrijdag 7 april vanaf
15.30 uur.**



Catechisatie 2017

Hoe kan ik het kwade weerstaan?

Over deze ongelooflijk lastige vraag gaan wij zondagmiddag in gesprek met de catechisanten. Het kwaad in de wereld, is dat de duivel of hebben wij zelf ook een aandeel in het kwaad in de wereld? Waar komt het kwaad vandaan?

Wij hopen hier met elkaar in alle rust over te praten en wellicht antwoorden te vinden in de Bijbel en luisteren naar wat de lesstof hierover, ons leert.

Laat je niet overwinnen door het kwaad. Maar

OVERWIN
het kwaad door het
GOEDE.

[Romeinen 12:21]



De tekst hiernaast licht alvast een tipje van de sluier op. Omdat de Here Jezus het kwaad heeft overwonnen door zijn lijden en sterven aan het kruis, kunnen ook wij het kwaad in ons eigen hart overwinnen.

Alle catechisanten worden weer verwacht!

De leiding van de catechisatie: Aaltje Maas, Annemieke de Haan, Daniëlle Springer, Elco Bogaart, Kees Kersbergen, Marie Janne Visser en Nienke Tammiga.



BAZAR

Protestants Marken

Donderdag 6 en vrijdag 7 april 2017



Over 1 maand is het zover!

Om deze bazar tot een succes te maken hebben wij uw hulp nodig en vragen wij:

- ✓ of u persoonlijk, met de buurt(vereniging) of als bedrijf iets wilt schenken
- ✓ Stortingen kunnen gedaan worden op onze bankrekening
NL19 RBRB 0827 3697 27 ten name van Protestantse Gemeente Marken
- ✓ Wij zijn opzoek naar NACHTWAKERS

- ❖ *Als je een cake of MARKER-taart wilt bakken, naam dan contact met ons op.*
- ❖ *Heeft u nog een (tegoed)pasje liggen voor een appeltaart van de postcodeloterij? Wij weten er wel raad mee!*

Mocht u spulletjes hebben voor de rommelmarkt (geen meubelen en defecte spullen), dan kunt u dit zaterdag 1 april van 10.00 tot 12.00 uur in de Patmoskerk brengen.

Bent u niet in staat dit zelf te brengen neem dan contact op met één van de leden van de bazarcommissie en worden de spullen bij u thuis opgehaald.

✓ Jongejaap Commandeur	Buurterstraat 40	601894
✓ Jaap Boes	Havenbuurt 27	601535
✓ Trijntje Boes	Noorderwerfstraat 12	601241
✓ Charlotte Schipper	IJsselmeerweg 74	602020
✓ Geertje Schouten	De Pieterlanden 7	603278
✓ Marie Appel	Buurt 4-20	601985
✓ Pietertje Visser	Buurterstraat 40	601894
✓ Adrie Visser	IJsselmeerweg 3	601998
✓ Freek Visser	IJsselmeerweg 3	601998
✓ Alice Bogaart	Buurterstraat 7	601360