

# Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 13

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 1 april 2017

## Kerkdienst zondag 2 april 2017

### Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, 5 <sup>e</sup> Lijdenszondag
Organist	D. Kes
Schoollied	Lied 578
Schoollied lezen	Megan Schipper
Crèche	Ria Kaars en Anneke Commandeur
Kindernevendienst	Nathanja Moenis en Marieke Schipper
Koster	H. Zeeman en J. Blijleven
Kerktaxi	P. van Altena 601660

Eerste collecte

*Diaconie*

Collecte:

*Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag 2 april	Johannes 11:28-54	Open graf
maandag 3 april	Johannes 11:55-12:11	Feestmaal
dinsdag 4 april	Psalm 129	Niet gebroken
woensdag 5 april	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
donderdag 6 april	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II
vrijdag 7 april	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen

**Meditatie.****Lezen: Psalm 51.**

Prof. Dr. Okke Jager was een bekend en geliefd theoloog in de vorige eeuw. Hij werd in 1928 geboren en overleed in 1992 aan een ernstige ziekte. Ondanks dat hij les gaf aan jonge studenten die graag predikant wilden worden, zag hij maar al te goed de neergang van het christelijk geloof en van de kerk. Bekende en diep in mijn ziel gegrifte zinnen van hem waren: “de kerk lijkt nog maar één generatie van haar ondergang verwijderd. Voor jongeren wordt de figuur van Jezus een steeds kleiner wordende stip in hun achteruitkijkspiegel.”

Het is goed en nodig in onze tijd om ons af te vragen: wat komt er nog terecht van Bijbellezen, bidden en naar de kerk gaan in onze gezinnen? Of is het al (bijna) helemaal verdwenen?

In Psalm 51 ontmoeten wij een man, die weet wat bidden is. Deze Psalm is een innig en ongekunsteld gebed. David trekt in dit Lied het boetekleed aan. In 2 Samuël 12: 1-15 confronteert de profeet Natan hem met wat hij gedaan heeft. Psalm 51 herinnert ons in het opschrift aan dit bezoek. Gelet op het Hebreeuws moet deze Psalm ná de ballingschap zijn geschreven. Niet David zelf kan dus de auteur zijn. Dat lijkt zo in het opschrift. Maar onderzoekers van de Bijbel gaan ervan uit dat een voor ons onbekende dichter dit Lied schreef bij het verhaal van David, die zó hard onderuitging in zijn koningschap. Zelfs een grote koning kan de fout ingaan. Een goede koning die volledig het spoor bijster is, in zijn avontuur met een getrouwde vrouw.

Machtsmisbruik en alles wat daaruit voort kan komen is blijkbaar van alle eeuwen. Daarom heeft David nodig om te vragen om een zuiver hart, een vernieuwing van geest. Om standvastigheid (vs. 12). Het hart is hier – ook elders in de Bijbel trouwens – de zetel van de wil, het willen. En de geest het orgaan van het horen, van het opvangen en onderkennen. Alleen God kan dat zuivere hart scheppen. Alleen Hij kan de geest van een mens vernieuwen zodat hij zich voortaan láát leiden. Net zoals die dichter in Lied 905 zingt: wie zich door God alleen laat leiden, enkel van Hem zijn heil verwacht, weet Hem nabij. Ook in tijden die zwart zijn als de nacht. Verban mij niet uit Uw nabijheid, vraagt die dichter daarom in vs. 13.

Laat ons gebed oprecht mogen zijn voor God. Dan is het niet gebeurd, wát er dan ook gebeurd mag zijn in je leven!

Dat is de troost en bemoediging die ik vanuit deze Psalm aan mag reiken.

Ds. H. Dekker.

**Voorbede**

1. Help de bazar-commissie om opnieuw een gezellige bazar op te zetten.
2. Voor het werk van de zending, dat velen Uw bevrijdend woord mogen horen en aannemen.
3. Laat Uw schat van verlossing niet een mysterie zijn voor onze kinderen, maar een geheim dat zichtbaar is in ons leven.
4. Geef vrede in ons hart, zodat wij Uw liefde kunnen doorgeven.
5. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
6. Waak over ons land. Geef bestuurders Uw wijsheid, zodat er begrijpelijke wetten worden gemaakt, die leiden tot orde en vrede.
7. Dank U dat Gij ons in alles tegemoet treedt. Wij bidden dat Uw vrede en liefde de wereld mag overtuigen.

Ria Kaars

---

**Opbrengst collecten**

Zondag 26 maart

De eerste collecte bestemd voor Project Waterlandse Gemeenten € 267,50

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 126,40

---

**Giften.**

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 40,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

---

De collecte voor het Reumafonds die gehouden is in de week

van 13 tot en met 18 maart heeft t € **925,88** opgebracht.

Een prachtig resultaat.

Alle collectanten en bewoners van Marken heel hartelijk bedankt.

namens het Reumafonds  
A, Schipper - Zondervan

**Zondag.** De 5<sup>e</sup> lijdenszondag heet in het Latijn: zondag Judica. Betekenis: verschaf mij recht. Over dat recht verschaffen en hoe aan dat recht verschaffen voldaan is zullen wij horen als we lezen uit Jesaja 53 en Romeinen 8: 18-30. En we zingen de volgende Liederen: 574, 578: 1, 2, 3, 79: 3, 5, 348: 1, 911: 1, 2, 3, 911: 4, 5, 576 B: 1, 5, 909. Een fijne zondag gewenst!

**Zieken.** Als gemeente weten we ons verbonden met de zieken in het ziekenhuis, thuis en ook met hen die langdurig elders verpleegd worden. Heel in het bijzonder denken we deze week aan br. K.P. Schipper (voorheen Havenbuurt) die opgenomen werd in De Molentocht te Purmerend, Locatie Berkenhof 1, kamer 5.

**Museum.** Zoals u al op de achterzijde van het jaarboekje van de Vereniging Historisch Eiland Marken hebt kunnen lezen schenkt ons museum dit jaar aandacht aan een kerkelijk thema. Vandaar dat ik als predikant uitgenodigd ben om te komen spreken bij de officiële start van het museumseizoen. Zaterdagmiddag 1 april om 15.00 uur. In de Grote Kerk dit keer en dat heeft alles te maken met het thema. Na dat openingswoord is er uiteraard gelegenheid om naar het museum te wandelen en de tentoonstelling te bewonderen onder het genot van een hapje en een drankje. Bij voorbaat kan ik u voor die middag in de Grote Kerk een kortlang bijeenkomst beloven. En mocht u de betekenis daarvan niet kennen: dat is een bijeenkomst die kort van duur is, maar waar nog lang over nagepraat zal worden!

**Bazar.** Volgende week donderdag en vrijdag hopen we de bazar te beleven. Dit evenement heeft alleen kans van slagen als er genoeg vrijwilligers zijn en als er genoeg mensen zijn die loten kopen, spullen kopen op de rommelmarkt, een gokje wagen bij het rad van avontuur, enzovoort... Van harte hoop ik op gezellige en geslaagde dagen met een mooie opbrengst voor de kerk!

**Ter overweging.** In de lijdensweken mogen we ons dicht om het kruis scharen. Daarom mag de oproep klinken: blijf niet op afstand, er ontgaat u anders zoveel! (Ds. P. Vermaat).

**Tenslotte.** Een hartelijke groet aan alle lezers van ons kerkblad.

Ds. H. Dekker.

## **NBG gaat het land in met presentatie 'Bijbellezen met kinderen'**

**Hoe lees je samen met plezier in de in de Bijbel? Welke bijbelverhalen lees je wel en niet met kinderen? Hoe houd je rekening met de verschillen tussen het ene en het andere kind? Over dit soort vragen gaat de presentatie 'Bijbellezen met kinderen' die het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) aanbiedt aan ouders en kinderwerkers.**

'De presentatie reikt inzichten en tips aan', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Ouders en kinderwerkers hopen dat de kinderen gaandeweg ontdekken dat de Bijbel een bijzonder boek is. Maar in de praktijk is bijbellezen met kinderen best lastig. Vertel je dat Mozes het jongetje is in het rieten mandje, maar ook de man die een Egyptenaar doodde – of juist niet? Hoe lees je met kinderen de Psalmen? De presentatie leert je hoe je én het kind én het bijbelverhaal centraal kunt stellen.'

### **Twee varianten**

De presentatie wordt gegeven door het NBG en is beschikbaar in twee varianten: toegespitst op bijbellezen thuis óf in de kerk. Beide varianten geven ouders en kinderwerkers inzicht in hun eigen geloofsopvoeding en hoe die doorwerkt in hun gesprekken met kinderen over de Bijbel. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur.

### **Vraag de presentatie aan**

Wilt u aan de slag met de Bijbel in uw gezin of met de kinderen in de kerk? Neem voor meer informatie contact op met Wilma van de Veen, regiocoördinator van het Nederlands Bijbelgenootschap. E-mail: [wvdveen@bijbelgenootschap.nl](mailto:wvdveen@bijbelgenootschap.nl) Telefoon: 06-212 87674. De presentatie wordt zowel in Nederland als in Vlaanderen gegeven en is aan te vragen bij het NBG: [www.bijbelgenootschap.nl/presentatie](http://www.bijbelgenootschap.nl/presentatie).

## **De Nieuwe Bijbelvertaling lees je nu ook als paperback**

**De meest gebruikte bijbel van Nederland is nu ook verkrijgbaar als paperback. Deze lichte en compacte uitgave (€ 14,95) van de Nieuwe Bijbelvertaling is bijzonder geschikt om cadeau te geven.**

De Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbel in een taal die zowel literatuurlijfhebbers als gelovigen aanspreekt. Het is een vertaling vanuit de bronteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. De NBV streeft een evenwicht na tussen 'brontekstgetrouwheid' en 'doeltaalgerichtheid'.

De eerste editie van deze vertaling kwam uit in 2004. Met 1,5 miljoen verkochte exemplaren is het de meest gebruikte bijbel van Nederland.

### **Een bijbel voor iedereen**

Het Nederlands Bijbelgenootschap maakte de Nieuwe Bijbelvertaling. Met deze editie brengen we de Bijbel dichtbij iedereen. We geven de Bijbel door aan volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

**Bron:** Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem  
**Contactpersoon:** Anneke Commandeur



## PAAS-SAMENZANG

### ALS IK IN GEDACHTE STA.....

Palmzondag het begin van de Stille Week, een tijd om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Maar ook een tijd om vooruit te kijken na de Paasmorgen.

Het CGK Marcantat vindt dit een mooie gedachte om dat samen met u te gaan doen.

In samenwerking met een koperkwartet o.l.v. Klaas Kes en organist Wybe Kooijmans hebben wij een mooi programma samengesteld.

Zo willen wij de koralen uit de Mattheus Passion laten horen, gezongen en gespeeld, met daar tussen een verbindende tekst uit het Mattheus evangelie, gelezen door Annet Nielsen-Schouten.

Daarnaast nodigen wij u uit om met ons mee te zingen. Alle teksten zijn afgedrukt in het programma boekje.

Ook zullen koor o.l.v. Ike Rebel, orgel en koper afzonderlijk te horen zijn.

Kortom een programma waarin ieder zich zal kunnen vinden.

Na afloop bent u van harte uitgenodigd om nog even na te praten met een kopje koffie/thee.

Er zal een collecte zijn bij de uitgang voor de onkosten van deze samenzang.

Van harte welkom

**Palmzondag 9 april - aanvang is 20.00 uur - in de Patmoskerk.**

Sijtje Stoker

Voorzitter CGK Marcantat

---

2 april 2017 - Taborkerk - Purmerend



Uitnodiging

## SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 2 april 2017, aanvang 10.00 uur einde ± 11.30 uur  
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorganger:

Ds. Aty van Noort

met medewerking van:

Peter Wagenaar, kerkmusicus

thema:

Judica 2017

'IJZERSTERKE WOORDEN'



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor woensdag 29 maart contact op met  
Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of [annemarie@vangeemen.eu](mailto:annemarie@vangeemen.eu)

# Activiteiten in onze <sup>7</sup>buurgemeenten.

## Protestantse Gemeente Monnickendam.

De werkgroep 'Kerk naar Buiten' van de Protestantse Gemeente in Monnickendam organiseert met regelmaat de zogenoemde bijzondere Diensten voor Belangstellenden.

Aankomende zondag 2 april om 19.00uur @Opstandingskerk, is weer zo'n bijzondere Dienst voor Belangstellenden waarin ds. Simon van Groningen voor zal gaan. Het Thema voor de dienst is:

"Door de diepte ⇨ Naar overwinning"

Daarnaast komt de band Exodus spelen. Dit is een band uit Uithoorn met hele diverse liederen.

+++++

## Hervormde Gemeente IJpendam-Watergang.

Zaterdag 15 april organiseert de Hervormde Gemeente IJpendam-Watergang een Paasvoorstelling in Dorpshuis de Nieuwe Boet in Watergang. (Zie ook de flyer in de kerk)

Het kindertheater Simon en Zo – zij zijn ook bij ons geweest in de herfstvakantie – verzorgt deze voorstelling en dit beloofd weer een feest te worden.

De voorstelling is van 14.30 uur tot 16.00 uur en de zaal is open vanaf 14.00 uur. De kosten zijn; 2 euro voor de volwassenen en 1 euro voor de kinderen.

Graag vooraf reserveren per mail: [paasvoorstellingwatergang@hotmail.com](mailto:paasvoorstellingwatergang@hotmail.com) Dit in verband met de beperkte ruimte, dus vol is vol.

+++++

Deze informatie is geplaatst door Kees Kersbergen

## Verhuisbericht

Na 30 jaar wonen in de Buurterstraat ben ik nu verhuisd naar Monnickendam. Mijn adres is Swaensborch Evean Verzorgingshuis Swaensborch 11 Kamer 328 1141 VZ Monnickendam Tel. 313447.

Lijs Zeeman

Werk maken van uw inspiratie?

8

Inspireert religie u? Kunnen bijbel- en andere geloofsverhalen u verwonderen? Bent u geboeid door zingevingsvraagstukken? Denkt u graag na over gedachten die anderen hieraan hebben gewijd? Bent u nieuwsgierig naar wat uzelf en anderen beweegt? Maak werk van uw inspiratie.

Dat kan met het volgen van onze **bachelor- en masteropleidingen Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle**.

Wij zijn een opleiding met oog voor levensbeschouwelijke eigenheid van studenten. Wij bieden een leeromgeving waarin we van en in verscheidenheid leren. Dat is een boeiende leerweg, waarbij studenten in een open en respectvol leerklimaat hun eigen professionaliteit ontwikkelen, door middel van praktijkleren en theoretische verdieping.

Als opleiding bieden we handvatten om een bijdrage te leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van anderen in verschillende maatschappelijke contexten.

**Met beroepsperspectieven als:** kerkelijk werker, leraar godsdienst/levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenootschap, reli-ondernemer, identiteitsbegeleider, ritueel begeleider, pastoraal-agogisch werker binnen een diaconaal project of geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.

Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse Kerk in Nederland, de Unie van Baptisten, Leger des Heils, de Molukse kerk en we werken samen met de OVP (vrijzinnige geloofsgemeenschap).

**Meer weten?**

Voor meer informatie ook ten aanzien van de Informatie- en Meeloopdagen, zie onze website [www.windesheim.nl/theologie](http://www.windesheim.nl/theologie) of neem contact op, tel. (088) 4 699 699 of e-mail: [info@windesheim.nl](mailto:info@windesheim.nl).

De opleiding is ook te volgen op [Twitter](#) en [Facebook](#).

### Wetenswaardigheden uit Israël (Ontwikkelingen bij Gods volk)

- Een kwart eeuw geleden richtte het concern Microsoft zijn onderzoeks- en ontwikkelcentrum in Israël in. Voor het concern was het de eerste vestiging van dien aard buiten de VS. Naar aanleiding van het jubileum zond Bill Gates een videogroet naar het jubileumfeest, terwijl de huidige manager Satya Nadella persoonlijk naar Israël reisde en onder andere tegenover premier Benjamin Netanyahu de uitstekende Israëlische innovatievriendelijkheid prees.
- Israël is lid geworden van de commissie voor ruimtekwesties van de Verenigde Naties. Het Israëlische Space Agency kreeg, zoals het ministerie van Wetenschappen, Technologie en Ruimtevaart meedeelde, een officieel verzoek om in dit orgaan in civiele ruimtevaartangelegenheden mee te werken. Daarmee heeft Israël in de toekomst de mogelijkheid om in de desbetreffende commissies innovatieve projecten in te brengen die van wereldwijde invloed zullen zijn.
- Stofresten uit Davids tijd gevonden. De stofresten die men bij opgravingen in Timna bij Eilat heeft gevonden, komen van tassen, kleding en tenten. Er zijn ook stukken touw bij. De stoffen, die deels van middelmatige, deels van hoogwaardige kwaliteit zijn, zijn door de droogte van dit woestijngebied relatief goed bewaard gebleven.
- In het oude testament worden bijzonder schapen van Jacob genoemd (Gen. 30 :25-43). In Israël is dit duizenden jaren oude schapenras uitgestorven. Het Canadees-Joodse echtpaar Lewinsky houdt op hun farm bij Vancouver ongeveer 130 schapen die naar de aartsvader Jacob zijn genoemd; dit ras zou de Israëlieten al tijdens hun tijd in Egypte hebben begeleid. Het echtpaar Lewinsky maakte zich al jaren sterk voor een herintroductie van deze Jacobschapen in Israël, maar stuitte op moeilijkheden. Volgens de Jeruzalem Post ontbraken daarvoor de benodigde bilaterale agrarische verdragen tussen Canada en Israël. Intussen zijn die horden echter overwonnen, zodat de Jacobschapen binnenkort weer in het noorden van Israël uitgezet worden.



# Catechisatie 2017

## Einde seizoen.

Afgelopen zondagmiddag was de laatste keer dat wij met de catechisanten samenkwamen in gebouw Hoogh. Wij kijken terug op tien mooie ontmoetingen met de jongeren. Er is veel besproken tijdens deze middagen.

Thema's als: Wie is Jezus?, Hoe kun je geloven? en als laatste thema, De kerk en hoe vertel ik een ander over Jezus?, zijn uitvoerig aan de orde gekomen.

De laatste opdracht was, maak een reclameposter voor het christelijk geloof. Hier gingen de jongeren enthousiast mee aan de slag en het resultaat mag gezien worden. Nu al staan er foto's van deze posters op facebook en op de website van de kerk. Tijdens de jeugd/gezinsdienst op 23 april zullen deze posters ook nog in de kerk te zien zijn.

Aansluitend bij het laatste thema staat hiernaast een vraag voor ons allemaal.

Want het delen van ons geloof en het actief meedoen in kerk en gemeente is toch de opdracht van ons allemaal!

Wij danken de jongeren voor hun positieve bijdragen en gezelligheid en zeggen nu al, graag tot ziens in het nieuwe seizoen 2018.

Dank ook aan de ouders die steeds weer hun kinderen motiveerden om aanwezig te zijn.

Wat denk je, wat voor gaven heb jij van God gekregen?

MIJN GEDACHTEN

DENK DAAR EENS OVER NA EN OMCIRKEL DE GAVEN VAN GOD DIE JIJ DENKT TE HEBBEN, OF DEGENE DIE JE GRAAG ZOU WILLEN HEBBEN. VRAAG GOD DAARNA OM DEZE GAVE.

ZORGEN - GIEVEN  
BEMOEDIGEN  
PLEZIER - WIJSHEID  
KRACHT - KLANKTAAL  
PROFETIE  
GENADE - MIDDEL  
ONDERSCHEIDING  
VERMOGEN - VERBODEN  
GEGAVENHEID - GETUIGEN  
LEIDERSCHAP  
ONDERWIJS - GEMEENSCHAP  
GELOOF

133

De leiding van de catechisatie: Aaltje Maas, Annemieke de Haan, Daniëlle Springer, Elco Bogaart, Kees Kersbergen, Marie Janne Visser en Nienke Tammiga.

# BAZAR

10

## Protestants Marken

Donderdag 6 en vrijdag 7 april 2017

Dorpshuis "het Trefpunt"



***Nog maar (1) één week en dan is het zover.***

**De openingstijden van de bazar zijn als volgt:**

**Donderdag 6 april van 15.00 tot 17.30 uur en van 20.00 tot 22.00 uur.**

**Vrijdag 7 april vanaf 15.00 uur**

**Kienen vanaf 15:30 uur tot ongeveer 17:00 uur**

**Vanaf 17:00 kinderdisco met Mario**

**Vanaf 21.00 uur gaat de uitverloting beginnen**

**Blijf vrijdag gezellig zitten. Er kunnen broodjes met wat lekkers gekocht worden. Dus waarom zou je naar huis gaan?**

**En tussendoor blijven wij gewoon met het rad van avontuur draaien.**

**Zaterdag 1 april van 10 tot 12 uur kunnen spullen voor deze rommelmarkt ingeleverd worden in de Patmoskerk.**

**Let op! Geen meubelen en elektrische apparaten en geen defecte spullen**

**Ook de rommelmarkt is beide dagen weer aanwezig.**

✓ Jongejaap Commandeur	Buurterstraat 40	601894
✓ Jaap Boes	Havenbuurt 27	601535
✓ Trijntje Boes	Noorderwerfstraat 12	601241
✓ Charlotte Schipper	IJsselmeerweg 74	602020
✓ Geertje Schouten	De Pieterlanden 7	603278
✓ Marie Appel	Buurt 4-20	601985
✓ Pietertje Visser	Buurterstraat 40	601894
✓ Adrie Visser	IJsselmeerweg 3	601998
✓ Freek Visser	IJsselmeerweg 3	601998
✓ Alice Bogaart	Buurterstraat 7	601360