

Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 17

verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 april 2017

Kerkdienst zondag 30 april 2017

GROTE KERK

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur	: ds. H. Dekker
Organist	: H. Jütte
Crèche	: Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst	: Daniëlle en Trijntje Jacoba
Kosters	: J. Blijleven en H. Zeeman
Kerktaxi	: Gerrit Verkade telefoon 601247

De tafel collecte is bestemd voor : *de Diaconie*
De collecte is bestemd voor: *de Kerk*

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	30 april	Johannes 21:1-14	Extra Vissen
Maandag	1 mei	Johannes 21:15-25	Liefdesverklaringen
Dinsdag	2 mei	Spreuken 13:1-12	Leeflessen
Woensdag	3 mei	Spreuken 13:13-25	Keuzemogelijkheden?
Donderdag	4 mei	Johannes 9:1-12	Zichtbaar teken
Vrijdag	5 mei	Johannes 9:13-23	Vertroebeling
Zaterdag	6 mei	Johannes 9:24-41	Ziende blind

Meditatie

Handelingen 2 : 29-47 Bijbel in gewone taal. "De mensen moeten hun leven veranderen".

Petrus, vol van de Heilige Geest, spreekt een menigte toe en vertelt ze over het sterven en de opstanding van de Here Jezus. Dat Jezus door God gezonden is en dat Jezus de Messias is die de profeten hebben aangekondigd. En dat, na de Hemelvaart van Jezus, de Here God de Heilige Geest naar de mensen heeft gezonden. Naar alle mensen die Hem dienen. En dat die Geest nu aan het werk is onder de mensen. En dat deze mensen Gods boodschap op aarde zullen verkondigen, zoals de Here Jezus dat heeft voorgedaan. Ook vertelt Petrus over David, die van de Here God had vernomen dat de Messias uit Davids familie zou voortkomen, dat de Messias door God zou worden opgewekt uit de dood. En wat David voorspeld heeft is nu werkelijkheid geworden, aldus Petrus. En Petrus vertelt nog verder : "Al die dingen zijn nu gebeurd. Want God heeft Jezus laten opstaan uit de dood. Wij hebben Jezus zelf gezien. Nu is Jezus in de hemel. Hij zit aan de rechterkant van God. Hij heeft de Heilige Geest gekregen, zoals God beloofd had. En Jezus heeft die Heilige Geest aan ons gegeven. Dat hebben jullie zelf kunnen zien en horen." En dan vervolgt Petrus : "Iedereen in Israël moet weten dat deze Jezus de Heer is. Iedereen moet weten dat God deze Jezus uitgekozen heeft als Messias. Dat is dus de man die jullie aan het kruis gehangen hebben." Oeps... Een deel van de menigte schrikt en wordt ongerust. Wat hebben zij gedaan... Hoe moeten wij dit goedmaken, denken ze. Wat hangt ze als vergelding boven het hoofd ? Ongerstheid en angst begint grond te krijgen. En ze vragen aan Petrus wat ze nu moeten doen.

En dan komt de boodschap van Petrus : "Jullie moeten allemaal je leven veranderen, en dan je laten dopen in de naam van Jezus Christus. Dan zal de Heer, onze God, jullie zonden vergeven. En Hij zal de Heilige Geest aan jullie geven. Want dat heeft Hij beloofd aan jullie en jullie nakomelingen. En ook aan alle andere mensen, overal op aarde. Alle mensen die god uitkiest zullen worden gered. Zorg dat je gered wordt ! Doe niet mee met de mensen die zich verzetten tegen God."

En zij die zich bekeerden vormden een hechte gemeenschap, zochten elkaar op, aten samen, waren vol van vreugde en eerden God. En het hele volk had veel waardering voor hen. En elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren.

Wat een heerlijk verhaal ! Wat zouden wij als christenen op deze wereld ook graag allemaal zo leven. Wedergeboren in Christus samen het geloof vieren, zichtbaar voor de wereld. Wars van haat en nijd, zelfverrijking, egoïsme, racisme.. Als één gemeente van Christus, verbonden met elkaar, vol van de Heilige Geest.

Hoe anders is de realiteit in deze wereld. Zelfs in het geloof zetten wij ons tegen elkaar af en geven we een andere draai aan wat de boodschap van de Here Jezus inhoud. En hoe kunnen wij dan verwachten van de wereld dat men ons respecteert en waardering voor ons heeft... ?! Zijn wij niet veel te veel met onszelf bezig en veel te weinig met die ander, onze naaste ? Het leven van alle dag slokt ons op. Druk, druk, druk, en geen tijd... Niet zeuren, we moeten door. 24-uurs economie, dat is waar we in leven. Geen tijd voor geloof en dat soort zaken. Niet meer van deze tijd. Rennen, vliegen, mee met de veranderingen om ons heen. Doorrr... Tsja. En wat worden we daar met z'n allen wijzer van ? Op wat latere leeftijd kijken we uitgeblust om ons heen. Was dit het nu ? Wat heeft dit jachtige leven ons opgebracht ? Zelfs geen goed pensioen ? Geen rust in je leven, in je hoofd ? Blijven we doorjakkeren tot de dood ons ervan verlost ? Of gaan we ons bezinnen op wat de Here Jezus ons voorhoudt ? Gaan we ons leven veranderen nu het nog kan ?

Er is niets nieuws onder de zon, ook ten tijde van Jezus rondgang op aarde leefde men het leven van alle dag en stond de mens weinig stil bij wat de Here God van ons vraagt. Maar wat is onze God toch vol erbarmen voor ons mensen. Niet alleen offerde Hij zichzelf in zijn Zoon, maar ook nu nog geeft Hij ons tijd om tot bezinning en bekering te komen. Nog geeft Hij de mensen tijd om hun/ons leven te veranderen. Wat een genade, wat een liefde. Waar wij dat aan hebben verdiend ? Aan onze Heiland, Jezus de Christus, die ons allen zegent en liefdevol omarmd. Hij laat ons niet los. Laten we ons leven dus maar veranderen, want Jezus geeft nooit op !

Voorbede

1. Spaar Heer Uw volk Israël, Uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.
2. Dank U voor de goede opbrengst van de bazar.
3. Zegen het werk van de familie Bak, werkzaam in Thailand in "De Schuilplaats".
4. Voor de verdrukte Christenen in moslim landen.
5. Bescherm het Koninklijk Huis. Bekleed hen met wijsheid.
6. Doe ons verlangen naar Uw nabijheid. Dat we Uw uitnodiging aan de avondmaalstafel niet in de wind slaan.
7. Voor hen die chronisch ziek zijn en geen hoop hebben op beterschap. Omring hen met lieve mensen.

Ria Kaars

Afwezig. Als dit kerkblad verschijnt ben ik een paar dagen vrij. Zaterdag 29 april hoop ik mijn werk in de gemeente te hervatten. Onze kerkelijk werker Kees Kersbergen heeft dan van 29 april – 6 mei voorjaarsvakantie.

Zondag hopen we opnieuw het Heilig Avondmaal te vieren. Nu een 'gewone' zondagse viering aan tafel. Vanuit het volbrachte werk van Christus mogen we met dankbaarheid in het hart komen tot Zijn tafel. We lezen in deze dienst Efeze 2: 1-10 en zingen de volgende Liederen: 975: 1, 4, 30: 1, 2, 5, 708: 1, 6, 348: 1, 117 A, 62: 6, 7, 340 B, 381: 1, 2, 381: 5, 6, 136: 12, 13. Van harte een fijne zondag gewenst.

Ds. H. Dekker.

Opbrengst collecten*Zondag 23 april*

De eerste collecte bestemd voor St. Parkinsonfonds ter ondersteuning van de sponsorloop op Marken	€ 859,90
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 256,17

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten: 8 december 2016 – 19 april 2017

€ 1.629,17

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

7 mei 2017

H.H. Nicolaas en Catharinakerk - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE EUCHARISTIEVIERING

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 7 mei 2017, aanvang 10.00 uur einde ± 11.00 uur
H.H. Nicolaas en Catharinakerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend

voorganger:

Pastoor Marcelo Salão Rocha

met medewerking van:

Pauluskoor o.l.v. Mirjam Boers
en Ger van Watingen, orgel

thema:

'Treed in Zijn voetsporen'



Na de dienst is er een kopje koffie, thee of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor woensdag 3 mei contact op met

Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of annemarie@vangeemen.eu