

# Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 22

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 3 juni 2017

## Kerkdienst zondag 4 juni 2017

### Patmoskerk, 1<sup>e</sup> Pinksterdag

10.00 uur	Ds. H. Dekker, Doopdienst
Organist	D. Kes
Schoolied	Lied 683
Schoolied lezen	Laura Kaars
Crèche	Astrid van Altena en Geertje Schouten
Kindernevendienst	Marianne en Jannie
Kosters	Jj. Commandeur en F. Visser
Kerktaxi	Rob Zwiers, tel. 06-52410698

Eerste collecte:

*Zending*

Tweede collecte:

*Kerk*

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de Kerk, verzorgd door de Zendingscie

## Kerkdienst maandag 5 juni 2017

### Grote kerk, 2<sup>e</sup> Pinksterdag

10.00 uur	Ds. W.L. Dekker, Kampen
Organist	Hans Jütte
Kosters	J. Blijleven en H. Zeeman

Eerste collecte:

*Kerk-in-actie Colombia*

Tweede collecte:

*Kerk*

Als u deze uitgave van "Protestants Marken" ontvangt staat de kerk, staan de volgelingen van Jezus Messias, in de startblokken om het Pinksterfeest te vieren. In de startblokken om de Geest te ontvangen.

De Geest die Jezus zijn leerlingen had aangekondigd. De Geest van de waarheid zal jullie, zegt Jezus, de weg wijzen naar de volle waarheid.

De volle waarheid van het evangelie zoals Hij dat tijdens zijn rondwandeling aan zijn leerlingen heeft doorgegeven en voorgeleefd.

Een waarheid die oproept om een keuze te maken, een keuze die zo radicaal is dat hij als het ware je leven op zijn kop zet. Een keuze die daarom heel veel weerstand oproep. Vooral ook bij de politieke en religieuze leiders uit die tijd. Zij waren het, in de ogen van Jezus, die vooral ook met zichzelf bezig waren, hun eigen belangen dienden.

In mijn koninkrijk gaat het niet om het eigenbelang, maar om het belang van die ander.

De ander uitnemender achten dan jezelf horen we Jezus zeggen.

En daar verwijst Hij ook naar de profeten voor hem. Ook zij traden op tegen de heersers uit hun dagen, vooral ook tegen de heersers van hun eigen volk. Lees er de profeten in het oude testament (de joodse Bijbel) maar op na.

Macht en invloed, en die gebruiken voor jezelf, zonder aandacht voor de medemens, voor de zwakken, de eenzamen, de mensen dus die hulp nodig hebben, is volledig in tegenspraak met de boodschap van Jezus en in het verlengde daarvan met de boodschap van de Thora.

De door God gegeven leefregels zoals Israël die in de Sinai via Mozes ontvangen heeft.

De God die toen afdaalde om zijn volk te bevrijden uit Egypte, te bevrijden uit de verdrukking.

Leefregels voor een leven in vrijheid en voorspoed, met aandacht en respect voor elkaar.

Terug naar het Pinksterfeest, de start voor de volgelingen van Jezus Messias.

Petrus houdt hier zijn eerste grote toespraak daar in Jeruzalem. En we lezen dat de mensen verbaasd waren dat een eenvoudig man uit Galilea, van beroep visser, in staat was hen op deze manier toe te spreken. Vol geestdrift (bezieling, vervoering, aldus mijn woordenboek) wijst Petrus zijn toehoorders naar een andere levenshouding. Zo werkt de Geest kennelijk voor wie daar voor openstaat.

Aan het einde van die dag was de eerste gemeente ontstaan.

De leerlingen zijn trouw gebleven aan hun opdracht zoals hun meester die had gegeven:

"Ga heen, maak alle volken tot mijn volgelingen en leer hen alles wat ik jullie heb opgedragen en voorgeleefd". We weten inmiddels dat de boodschap is doorgegeven en aangekomen.

Door de eeuwen heen zijn er mensen geweest die aan Zijn opdracht gevolg hebben gegeven en zich in volle overgave hebben ingezet voor de verkondiging van het evangelie van Jezus Messias.

We weten ook dat door de eeuwen heen dat evangelie is ingezet voor eigen gewin. Macht en aanzien, invloed bij geestelijke leiders, ze hebben diepe negatieve sporen getrokken binnen de Christelijke gemeenschap tot op de dag van vandaag. Voorbeelden te over.

Hoe is het vandaag? In het welvarende gedeelte van de wereld zien we de Kerkelijke belangstelling teruglopen. Is de boodschap van Jezus te radicaal?

Jezus wijst er al op. Het is voor rijken moeilijk om invulling te geven aan Zijn boodschap.

Ga heen en verkoop wat je bezit en volg mij zegt Hij.

Hij ging bedroefd heen zegt de Bijbel, want hij bezat veel goederen.

Bezit en daarmee omgaan kan dus een probleem worden met betrekking tot het Evangelie.

Is daar in de loop van de geschiedenis tot nu toe wel voldoende aandacht aan besteed?

Zijn wij echt bereid om Jezus Messias daarin te volgen? Ga heen en verkoop enz.

Zijn we als Christenen echt begaan met het lot van mensen in de derde wereld, zoals wij dat deel zijn gaan noemen?

Ja, we hebben allerlei organisaties in het leven geroepen. En de mensen die daarmee zijn belast werken met grote inzet. En beslist niet altijd zonder succes.

Toch schijnt de afstand tussen rijk en arm steeds groter te worden. Zelfs in het rijke deel van de wereld.

Is het evangelie van Jezus Messias, zoals hij dat aan zijn volgelingen onder woorden bracht dan toch te radicaal? Ik moet nu even denken aan het gesprek tussen Jezus en Zijn leerlingen. "Het is voor een rijke moeilijk om mijn koninkrijk binnen te gaan. Een kameel gaat eenvoudiger door het oog van een naald".

"Wie kan dan binnengaan?" vragen Zijn toehoorders. "Bij God is dat mogelijk" is het antwoord. We gaan ook dit jaar weer Pinksterfeest vieren.

Wie bidt om de Geest, ontvangt de Geest zegt Jezus Messias.

Kennelijk is onder invloed van die Geest deze onmogelijke radicale opdracht mogelijk.  
Een Gezegend Pinksterfeest,

Gerrit Visser.

### Voorbede

1. Dat wij dankbaar mogen zijn voor ons dagelijks voedsel.
2. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
3. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
4. Wees met onze regering. Dat ze mogen ontdekken dat macht uitoefenen niet eenvoudig is.
5. Dank U wel dat U ons een geest wil geven van liefde en bezonnenheid.
6. Wees bij de doopouders, dat ze elke gelegenheid zullen aangrijpen hun kinderen te vertellen over U.
7. Houd ons veilig in Uw handen Heer Jezus, zo dat alles wat wij doen tot Uw eer mag zijn.

Ria Kaars

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag 4	Psalm 87	Oogstfeest
maandag 5	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte
dinsdag 6	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid
woensdag 7	Romeinen 10:1-13	Belijdenis
donderdag 8	Romeinen 10:14-21	Door te luisteren kom je tot geloof
vrijdag 9	Romeinen 11:1-24	Dankbaar, niet hoogmoedig
zaterdag 10	Romeinen 11:25-36	Gods wegen zijn ondoordringelijk

### Opbrengst collecten

#### Donderdag 25 mei

De eerste collecte bestemd voor Marken helpt Roemenië € 184,00  
De tweede collecte bestemd voor de kerk € 123,30

#### Zondag 28 mei

De eerste collecte bestemd voor Ned. Bijbelgenootschap € 160,80  
De tweede collecte bestemd voor de kerk € 145,55

1° **Pinksterdag** hopen we elkaar te ontmoeten in de Patmoskerk. De Zendingscommissie was betrokken bij de voorbereiding voor deze dienst, want Pinksteren en Zending horen onlosmakelijk bij elkaar. Elders in dit kerkblad treft u een bericht van de Zendingscommissie over deze kerkdienst. En het is feest in de kerk omdat de Heilige Doop bediend zal worden. Jakob Kes en Tamara Verschoor vroegen of hun dochter Esmée Noa Ilse Kes hier gedoopt mocht worden. Ze kregen daarvoor toestemming van de Protestantse Gemeente Monnickendam. En we zijn onze buurgemeente dankbaar voor deze welwillende medewerking. We lezen in deze dienst Joël 4: 9-18 en Handelingen 2:1-21. En we zingen de volgende Liederen: 87, 683, 340 B, 781: 1, 3, 416:1, 348: 1, 9, Opwekking 488, Lied 680, Gez. 111: 1, 3, 4 (NH-bundel '38), Lied 687.

2° **Pinksterdag** hoopt mijn zoon voor te gaan in de Grote Kerk. Na maanden van revalideren mocht hij 5 maart jl. zijn werk volledig hervatten en daar zijn we zeer dankbaar voor. Hij wil met ons lezen Zacharia 4: 1-7 en Galaten 5: 13-26. En we zingen dan de volgende Liederen: 150, 133, 344, 315: 1, 2, 675, 704: 3.

Ieder jaar viert de kerk het Pinksterfeest. Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord: Pentakosta. Dat betekent: 50 dagen. Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd. Vandaar. De Joden noemen dit feest ook wel "wekenfeest". Zij vierden het zeven weken na Pesach. In de Joodse huizen staan dan overal bloemen en er worden blintzes gebakken: lekkere kaaspannenkoekjes! Denk er nog maar eens aan als je 2° Pinksterdag toevallig een pannenkoek op een terrasje eet! De naam Wekenfeest is eigenlijk het beste te herleiden naar de Joodse akkerbouwers. Zij verbouwden op hun land gerst. En als de gerstenoogst klaar was vierden ze feest. Om God te bedanken voor de overvloedige oogst. Toen Israël aankwam in het Beloofde Land kreeg het Wekenfeest een extra dimensie. Het feest van de eerste oogst in Kanaän. Een feest van overvloed. De jonge dieren die het eerst geboren waren en de eerste oogst werd aan God opgedragen. Maar het feest betekende nog meer. Want nu ze vrije mensen waren begon het eigenlijk pas. Ze moesten nu laten zien dat ze goed met elkaar konden leven in het Beloofde Land. Om hen daarbij te helpen had God hen onderweg de Thora gegeven. Op de berg Sinaï had Mozes de Wet gekregen om die aan het volk Israël door te geven. Tijdens het wekenfeest bedanken ze God daarvoor. Wij denken met Pinksteren niet meer aan die betekenis uit het O.T. maar aan de Nieuwtestamentische betekenis: de vervulling met de Heilige Geest.

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

## Collecte Werelddiaconaat op maandag 5 juni

Op maandag 5 juni, de 2<sup>e</sup> Pinksterdag, wordt er gecollecteerd voor het Werelddiaconaat en wel voor hulp aan straatkinderen en hun ouders.

In de Colombiaanse stad Medellin leven duizenden kinderen op straat. Zij komen veelal uit gebroken gezinnen en zijn opgegroeid met armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel straatkinderen hebben een laag zelfbeeld en geen toekomstperspectief. Zij lopen een groot risico te worden meegezogen in criminele activiteiten. Met sport en spel vergroot de Stichting Straatkinderen Medellin het zelfvertrouwen van straatkinderen, en hun vertrouwen in anderen. Ook leren kinderen communiceren en conflicten oplossen. Daarnaast werkt de stichting aan het herstel of verbeteren van het contact met ouders.

In 2017 wil de stichting 450 straatkinderen helpen.

De diaconie beveelt de collecte voor deze straatkinderen en hun ouders van harte bij u aan.

Namens de diaconie,  
Eef Visser

## Pinksteren

Zondag 4 juni a.s. vieren wij het Pinksterfeest.

Het thema van de dienst zal zijn "In het huis van de Heer ontspringt een bron"  
(Joël 4:18).

Het belooft een mooie dienst te worden, waarin wij veel bekende liederen zullen zingen. De Zending- en Evangelisatiecommissie zorgt voor een leuke attentie.

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom een kop koffie of thee te komen drinken om nog even gezellig na te praten.  
Tot zondag!

De Zending- en Evangelisatiecommissie

## DE GEEST IS WEL GEWILLIG...

...maar het vlees is zwak. Je kunt wel goede plannen maken en goede voornemens hebben, maar de vraag is of je ook doorzet, of je genoeg doorzettingsvermogen en wilskracht hebt om het ook waar te maken. De uitdrukking wordt vergoelijkend gebruikt als iemand weer eens tekort geschoten is in dit opzicht. De bijbeltekst gaat veel dieper.

*Waak en bidt dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig maar het vlees is zwak.*

Matteüs 26: 41. Marcus 14: 38.

# Vakantie Bijbel Week 2017

**Uitnodiging medewerk(st)ers voor  
het tweede overleg.**

## **(T)OP SURVIVAL**

Als er één schaap over de dam is dan volgen er meer. Op Marken, met al die schapen, geen onbekend gezegde lijkt mij. Voor het meewerken met de VBW zijn de eerste schapen ook over de dam en dat is heel mooi. Maar, er zijn er nog te weinig om alles te organiseren.

Daarom deze tweede uitnodiging om je op te geven als meewerkende in de voorbereiding en uitvoering van de VBW 2017.

Iedereen die hieraan zijn of haar bijdrage wil leveren is hierbij van harte uitgenodigd om **dinsdagavond 13 juni** aanwezig te zijn bij het tweede overleg ter voorbereiding van de VBW 2017. Het overleg is in de jeugdzaal van de Patmoskerk en start om 20.00 uur.

Denk nu niet, dat komt nog wel, ik zie wel of ik tijd heb en dan kan ik altijd nog wat doen.

Wij hebben echt nog dringend mensen nodig om dit mooie kinderfeest weer te laten slagen. Het thema moet toch ook de jongens en mannen onder ons aanspreken en zij zijn dan ook heel hard nodig.

Uit naam van alle kinderen reken ik op je bijdrage en komst,

Kees Kersbergen

