

Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 24

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 juni 2017

Kerkdienst zondag 18 juni 2017

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	D. Kes
Schoollied	Lied 686
Schoollied lezen	Sarah de Groot
Crèche	Chr. Pereboom en M. Kaars
Kindernevendienst	Daniëlle en Trijntje
Kosters	J. Blijleven en H. Zeeman
Kerktaxi	S. van Altena, tel. 601663

Eerste collecte:
Project Pakistan
Tweede collecte:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zo 18	Psalm 41	Alleen gelaten?
ma 19	Matteüs 9:18-26	Al/nog maar twaalf jaar
di 20	Matteüs 9:27-34	Niet kunnen zwijgen
wo 21	Matteüs 9:35-10:4	Tournee
do 22	Matteüs 10:5-15	Eigen volk eerst
vr 23	Matteüs 10:16-23	De Geest spreekt
za 24	Johannes 3:22-36	Groter en kleiner

Meditatie: *Ik zal naar mijn vader gaan ...behandel mij als een dagloner.* (18 en 19) Lucas 15 vers 11-32

Zondag - Vaderdag.

Zondag is het weer zover, de vaders in Nederland krijgen speciale aandacht van hun kinderen. Een mooie dag voor die vaders waar een goede vader-kindrelatie gewoon is. Voor hen waar dit niet zo is en voor die mannen die nooit vader zijn geworden, kan deze dag voor gemengde gevoelens zorgen.

Vanuit Bijbels perspectief is het elke zondag Vaderdag. Elke zondag is de kerk open en komt de gemeente samen om een moment bij Vader te zijn. Velen gaan daar elke zondag heen omdat zij graag bij Vader willen zijn om samen met de gemeente en de luisteraars thuis Hem te loven, Hem te dienen en door Hem bemoedigd te worden. Sommigen gaan daarheen omdat zij vinden dat het zo hoort en ach dat uurtje kan er nog wel af. Weer anderen blijven thuis omdat zij er geen behoefte aan hebben om bij Vader te zijn en daar is wel wat voor te zeggen. Want waarom zou je gaan als je geen band hebt met Vader? Maar als dat zo is dan rijst de vraag; ligt dat dan aan jezelf of aan Vader?

In de Bijbel verteld de Here Jezus ons een gelijkenis over de band die twee zonen met hun vader hebben. De jongste zoon maakt zich los uit die band en gaat weg van vader, de oudste zoon blijft omdat het zo hoort. Vanuit de gedachte aan Vaderdag en de vraag hoe onze band is met Vader, kijken wij in deze meditatie naar hoe de jongste zoon zijn band met vader ervaart.

In de gelijkenis verteld Jezus dat die jongste zoon een besluit neemt, hij gaat terug naar zijn vader. Weliswaar een besluit uit nood geboren maar toch, hij gaat naar zijn vader. Maar hoe gaat hij naar zijn vader, met welke gedachten in zijn hoofd?

Die zoon gaat op weg met de gedachten dat hij knecht wordt bij zijn vader. Hij wil als het ware, de band met zijn vader herstellen door knecht te worden.

Hier blijkt dat die zoon zijn vader ten diepste niet kent. Want welke vader wil zijn kind als knecht?

De vader in de gelijkenis gaat niet mee met de gedachten van zijn zoon. Hij wil het niet horen, maar geeft opdracht om mooie kleding, schoenen en een ring bij zijn zoon aan te doen. Nadat de vader opdracht heeft gegeven om een feestmaal aan te richten geeft hij zijn visie op zijn band met zijn zoon.

Hij zegt als het ware tegen zijn zoon; 'Lieve zoon, jij was dood, maar nu ben jij weer tot leven gekomen. Nu jij weer zoon geworden bent, nu pas ben jij weer tot leven gekomen. Zelfs toen jij op weg ging met de gedachten om knecht bij mij te worden, was jij nog dood. Maar nu, als mijn zoon, ben je weer tot leven gekomen.'

Hoe zien wij, u, jij en ik onze band met God de Vader? God de Vader is niet op zoek naar knechten. God de Vader is op zoek naar zijn kinderen. Om zijn kinderen thuis te laten komen heeft Hij zijn enige Zoon gegeven als de Weg, de Waarheid en het Leven. Jezus Christus is, voor ieder die in Hem gelooft, de Weg tot God de Vader. En natuurlijk niet als knecht, maar als geliefd kind. Kind van de Vader, dat is de band die God voor ogen heeft voor u, jou en mij. Geen werkrelatie, maar een liefdesrelatie.

Wie deze band in haar/zijn leven ervaart, die blijft niet thuis op Vaderdag. Die trekt mooie kleding aan en gaat naar Vader.

Mooie Vaderdag voor iedereen.

Kees Kersbergen

Opbrengst collectenZondag 11 juni

De Tafel collecte: bestemd voor de Diaconie

€ 245,00

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 158,40

Blij en dankbaar dat ik weer thuis ben na mijn geslaagde operatie.
Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten en attenties die ik ontvangen heb.
Dank je wel. Het heeft mij goed gedaan.

A.Schipper-de Jong, IJsselmeerweg 11.

Voorbede

1. Dank U wel dat U ons een geest wil geven van liefde en bezonnenheid.
2. Wees bij de doopouders, dat ze hun dochter Esmée Noa Ilse mogen onderwijzen in Uw woord.
3. Houd ons veilig in Uw handen Heer Jezus, zo dat alles wat wij doen tot Uw eer mag zijn.
4. Dat wij ons burgerrecht in de hemel niet schaamteloos verkwanzelen door aardse zaken na te jagen.
5. Help de jonge mensen die op zoek gaan naar een baan. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
6. Heer Jezus wij verlangen er naar dat Uw liefde doorwerkt in ons handelen.
7. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.

Ria Kaars

Zomerzangavond 8 juli 2017



aanvang: 19:45u | Locatie: Patmoskerk

Zondag begint in de kerk de groene periode. Ook wel de feestloze zondagen genoemd.

Pinksteren is geweest en het duurt nog ongeveer een half jaar voordat het Advent en Kerst is.

Maar de kleur groen is de kleur van de hoop. En van hoop leeft de kerk. 'Wij verwachten met

volharding datgene wat nog komen gaat', hoorden wij afgelopen zondag. Het is voor mij de

laatste zondag voordat mijn zomervakantie begint en ik dus een aantal zondagen niet voor zal

gaan in eigen gemeente. We lezen Jesaja 44: 6-23 en 1 Korintiërs 8: 1-6. En zingen de volgende

Liederen: 146: 1, 2, 3, 686: 1, 2, 836, 348: 1, 135: 8, 9, 156: 1, 2, 985, 103 C: 1, 3, 5. Van harte

een fijne zondag gewenst!

Zieken. Wij denken aan de zieken in het ziekenhuis, thuis, of elders langdurig verpleegd.

Swaensborch. Woensdag 21 juni a.s. hoop ik om 15.00 uur de weekdienst in Swaensborch te

leiden. Altijd weer een goed moment om onze gemeenteleden die daar zijn gaan wonen te

ontmoeten!

Vakantie. Mijn zomervakantie begint op zaterdag 24 juni en duurt tot en met zaterdag 15 juli.

Zondag 16 juli hoop ik dan mijn werk in de gemeente te hervatten. Ik ben deze weken gewoon

op Marken. Maar gedachtig aan Prediker 4: 6 is het wenselijk om in mijn vakantieweken een

beroep te doen op onze kerkelijk werker Kees Kersbergen, tel. 780078.

Zomerzangavond. Graag wijs ik alvast op de 1^o zomerzangavond op 8 juli a.s. om 19.45 uur in

de Patmoskerk. Met veel plezier ontvangen we op deze zaterdagavond het bekende en geliefde

Urker Mannenkoor Hallelujah o.l.v. Bert Moll. Harry Hamer begeleidt het koor en Hans Jütte de

samenzang. Zoals u al kunt zien op de posters zal het koor in Urker klederdracht optreden. Ik

hoop deze avond te leiden. Entree is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang. Kom en zing

mee zou ik zeggen, want niet alleen op Urk kunnen ze goed zingen, dat kunnen we hier ook!

Ter overweging. Zonder de ernst en tragiek van het leven te kennen, is het onmogelijk geestig te

zijn (P.H.R. van Houwelingen).

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.