

Protestants Marken



Jaargang 11, nummer:25

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 juni 2017

Kerkdienst voor : Zondag 25 juni 2017

Patmoskerk

10.00 uur:	Ds. G.H. Fredrikze, Harderwijk
Organist:	D. Kes
Kosters:	Jj. Commandeur en F. Visser
Schoollied:	Lied 923
Schoollied lezen:	Thomas Teerhuis
Crèche:	N.A. Schipper en G. van Belzen
Kindernevendienst:	Marianne en Jannie
1e collecte:	Project Waterlandse Gemeenten
2e collecte:	Kerk
Kerktaxi:	P. Boes (telf. 601927)

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de ouderlingen.

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	25 juni	Matteüs	10: 24-33	Op wie lijkt jij?
Maandag	26 juni	Jesaja	28: 1-13	Wartaal
Dinsdag	27 juni	Jesaja	28: 14-29	Hoeksteen
Woensdag	28 juni	Jesaja	29: 1-8	Dromen zijn bedrog
Donderdag	29 juni	Jesaja	29: 9-16	Kritiek van klei
Vrijdag	30 juni	Jesaja	29: 17-24	Toekomstbeeld
Zaterdag	1 juli	Jesaja	30: 1-14	Geen buitenlandse hulp

Jeruzalem 50 jaar hoofdstad van Israël

Het is een jubeljaar voor het volk van God. Jeruzalem de stad van David is 50 jaar onder bestuur van het Joodse volk. Jeruzalem de stad waar mijn Heer en herder, mijn God wil wonen. Als Christen weet ik dat dit feit ons weer een stapje dichterbij de wederkomst van Jezus brengt. Dat mag ook ons blij maken. Want steeds opnieuw worden wij bewust van de gebrokenheid van de wereld. En ook dat wij niet in staat zijn deze te helen.

Het onderwerp Israël brengt in de vergaderingen onder dominees veel verschil van mening boven. Het is zo'n gevoelig onderwerp geworden dat het ernstig stil is vanaf de kansels. Het is ook logisch want rond dit onderwerp heerst in de wereld grote leugens. Als we elke leugen willen uitkauwen dan brengt ons dat in een negatieve omgang. Wie de leugen lief heeft..., het zij zo. Wie op zoek is naar de waarheid: lees de Bijbel. Het nieuwe *en* het oude testament. De Palestijnse dominee uit Bethlehem was blij dat hij in het geheim het oude testament had gelezen. Hij kan blij zijn met het volk Israël en ziet uit naar de toekomst.

Wat zegt de bijbel over Jeruzalem?

In die tijd zal men Jeruzalem "Troon van de Heer" noemen. *Jeremia 3:17*

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. *Micha 4:2*

De bouwer van Jeruzalem, dat is de Heer,

hij brengt de ballingen van Israël bijeen. *Psalms 147 :2*

Dit laatste zien we nu in deze tijd gebeuren. De Joden keren terug naar het beloofde land. Want Jezus komt terug daar in Jeruzalem. Dat gaat niet zonder het volk Israël. Zij zijn geenszins verstoten. Dan kan Jezus Koning der Joden zijn en ook onze Koning. Jeruzalem de plaats waar God zelf in het offer voorzag. Jezus, het bijzondere offer voor ons. Jeruzalem daar begint de nieuwe aarde. Waar wij niet de baas hoeven zijn en mogen zijn. Wat er van de rest van de wereld overblijft vertelt de bijbel niet.

Maar eerst komt die verschrikkelijke dag, waar *Zacharia 12:9* van spreekt:

Op die dag zal ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen.

De mensen die God geen plaats geven, God ontkennen, wordt Jeruzalem ontzegd. De volkeren zijn gewaarschuwd! Zoals de profeten gesproken hebben over Jezus 1^e komst: "Hij is onder de misdaders gerekend en Zijn laatste rustplaats was bij de rijken." Het gebeurde. Zo ook zal Jezus zichtbaar terug komen op de Olijfberg. Ik zie daar reikhalzend naar uit.

Hemel en aarde, prijs om de strijd de Heer,
 Gij grote zee en alle watervloeden.
 Vrijwaren zal Hij Sion en behoeden
 In Juda's lot brengt Hij een ommekeer.
 Men zal weer wonen in 't beloofde land
 Een nieuw geslacht vindt daar bij U nieuw leven
 En Gij zult met een koninklijke hand
 Al wie uw bijzijn zoeken woning geven.

Psalms 69 : 9

Voorbede

1. Houd ons veilig in Uw handen Heer Jezus, zo dat alles wat wij doen tot Uw eer mag zijn.
2. Dat wij ons burgerrecht in de hemel niet schaamteloos verkwanselen door aardse zaken na te jagen.
3. Help de jonge mensen die op zoek gaan naar een baan. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
4. Heer Jezus wij verlangen er naar dat Uw liefde doorwerkt in ons handelen.
5. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
6. Geef luisterend oor aan hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk". Dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
7. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 18 juni

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan	€ 270,10
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 181,65

Zomerzangavond 8 juli 2017**aanvang: 19:45u | Locatie: Patmoskerk**

Wat een kaarten en cadeautjes!
Ontzettend bedankt voor alle aandacht en
attenties die we gekregen hebben voor de
geboorte van onze dochter en kleindochter

Livia

Bente

Tim, Rosaline & Livia

Cees & Marie

