

Protestants Marken



Jaargang 11, nummer:26

verschijnt wekelijks

Zaterdag 1 juli 2017

Kerkdienst voor : Zondag 2 juli 2017

Tentdienst aan de haven

10.00 uur: Ds. S. Kafoe, Zwijndrecht

Keyboard: Dominic Zeeman

Thema: Een veilige haven

Collecte: Stichting Parkinson

Kerktaxi: Koos Zwiers (telf. 601751)

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	2 juli	Jesaja	30: 15-26	Vluchtverhaal
Maandag	3 juli	Jesaja	30: 27-33	Goddelijk geweld
Dinsdag	4 juli	Jesaja	31: 1-9	Bewaking
Woensdag	5 juli	Matteüs	10: 34-11:1	Tweedeling
Donderdag	6 juli	Matteüs	11: 2-15	Geen twijfel mogelijk
Vrijdag	7 juli	Matteüs	11: 16-30	Voorbeeldige kinderen
Zaterdag	8 juli	Psalm	13	Niet vergeten

OVERDENKING

Voor de schoonheid van de aarde, voor de schoonheid van de hemel
 Voor de liefde die vanaf onze geboorte over en rond ons ligt
 Voor de schoonheid van elk uur, van de dag en van de nacht
 Berg en dal en bomen en bloemen, zon en maan en sterrenlicht .
 Voor de vreugde van menselijke liefde, broer, zus, ouder, kind
 vrienden op aarde en vrienden boven, voor alle gedachten zacht en mild
 Want elk perfect geschenk van U, de mens zo gul gegeven
 Siert het menselijke en het goddelijke, bloemen op aarde en knoppen in de hemel.
 Heer van alles, voor u zingen we onze blijde lofzang. *For the beauty of the world* (John Rutter)

Als je in een koor zingt, leer je niet alleen allerlei mooie liederen zingen, je leert ook hoe je moet zingen opdat dat wat je zingt ook zo overkomt zoals het bedoeld is!
 Zingen, het is een uitlaatklep voor allerlei emoties, het kan troosten maar ook kracht geven en je humeur opvrolijken. We kennen allemaal de negrospirituals die zijn ontstaan op de plantages waar destijds de slaven werden uitgebuit. Door te zingen vergaten ze hun ellende en konden ze overleven. Heel veel van die liederen zingen wij nu ook nog, terwijl wij vrij zijn; dat is ook de kracht van zo'n lied, dat het nog steeds wordt gezongen!

Maar verstaat gij wat gij leest, verstaat gij wat gij zingt?

Hoe vaak zingen we in de kerk (gedachteloos) mee zonder echt de woorden tot ons te laten doordringen. Als ik soms me echt realiseer wat ik zing, dan denk ik, dat lied, die tekst staat er voor mij, dit had ik even nodig, dan kan ik ontroerd worden.

Maar ik heb ook wel eens momenten dat ik denk: ja, je zingt het nou wel maar meen je het ook? je was de afgelopen week ook niet zo lekker bezig...!

Bovenstaand lied, en nog meer liederen van deze componist, hebben wij als koor thans in de map zitten, en we hebben ze deels ook al ten gehore gebracht ...

Deze John Rutter, is geen stoffige componist uit de 16^e eeuw, maar thans nog zeer actief en niet alleen in de korenmuziekwereld, en heeft veel geschreven en gecomponeerd. Het is zeer opmerkelijk dat hij zelf niet religieus is, maar wel hele mooie christelijke liederen maakt.

Het is dan ook een kunst om dit zo te schrijven dat je inderdaad gaat nadenken over de tekst.

Het brengt je weer even bij, als je net het journaal hebt gezien met alle ellende die voorbij komt, of als je het door allerlei omstandigheden even niet ziet zitten..

Als je letterlijk de woorden leest en tot je laat doordringen, dan wordt je weer even bepaald wat Gods liefde voor ons inhoudt, kijk gewoon om je heen ...

Nu kun je dat naïef vinden, want er is op deze aarde zoveel onrecht en ellende, waar is God dan, kan Hij daar niets aan doen...?

Dat is het nu net, Hij is er zeker, maar Hij wil weer gezien worden, niet vergeten of verloochent...

Want God is niet dood, Hij is er, Hij leeft, dat laat Hij zien in de dingen om ons heen, niet in de oorlogen die wij mensen zelf beginnen of in de natuurrampen zoals overstromingen en aardverschuivingen die we zelf hebben veroorzaakt door ons wanbeleid met de aarde, maar in de gewone dagelijkse dingen, een nieuwgeboren kindje, een tuin vol bloemen, je (klein)kinderen, de liefde van je partner...in elkaar...

En is het niet frappant dat dit ons moet worden verteld in een lied dat door iemand is geschreven die niet religieus is... waarom komen we daar zelf niet achter?

Als we dat namelijk steeds meer gaan zien en herkennen dan zullen we het ook erkennen en daar ook naar gaan leven, zullen we dan ook bewuster met deze aarde en de schepping omgaan, zullen we ons dan ook eens afvragen waarom we eigenlijk oorlog voeren ?

We moeten weer leren geloven in het beginsel, dat alles van Hem komt (maar dat is weer een ander lied van deze componist...) maar daar moeten we dan wel ook over blijven zingen!

Dan komen we telkens ook een stukje dichterbij die nieuwe hemel en aarde die ons is beloofd!

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Help de jonge mensen die op zoek gaan naar een baan. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
2. Heer Jezus wij verlangen er naar dat Uw liefde doorwerkt in ons handelen.
3. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
4. Geef een luisterend oor aan hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk". Dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
5. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.
6. Voor de verdrukte Christenen in moslim landen.
7. Geef wijsheid aan hen die ons land besturen.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 25 juni

De eerste collecte bestemd voor Project Waterlandse Gemeenten	€ 177,55
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 160,11

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Hierbij wil ik jullie laten weten dat de koffiebus in de Patmoskerk vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 het prachtige bedrag van 134,30 euro heeft opgebracht. Bedankt allemaal!!

Zomerzangavond⁴ 8 juli 2017



aanvang: 19:45u | Locatie: Patmoskerk

Het Prins Bernard Cultuurfonds (voorheen Anjercollecte) heeft dit jaar een heel mooi bedrag van € 867,45 opgebracht. De helft is voor onze Muziekvereniging Juliana.

Wij willen iedereen die heeft gedoneerd hartelijk bedanken, en speciaal dank voor onze collectanten. Graag tot volgend jaar.

Hartelijke groet mede namens de Chr. Muziekvereniging Juliana,

Trijntje de Waart

Het is balen als je lichaam je even in de steek laat,
maar ik ben blij dat het nu beter gaat.

Na mijn verblijf in het ziekenhuis kreeg ik van velen een beterschapswens
en een lieve groet.

Voor ieder mens

geeft dat veel steun en moed.

Daarom, ook namens mijn familie,

hartelijk dank aan jullie!

Pieter Kes

Noorderwerfstraat 26

Al kunnen herinneringen niet verdwijnen
Je hebt zo lang bij mijn leven gehoord.
Toch zal Gods licht in de toekomst schijnen
Dat ik jou eenmaal mag ontmoeten bij de Hemelpoort

Koster J. Blijleven

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

"Sherpa", Berkelstraat 17-29, Zandheувelweg 3744 NA Baarn: hr S. Kes,

"Prinses" Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

"Reygersdaal", Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Verpleeghuis "Gouwzee", Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. De Mariahof: hr. S. Peereboom Kamer 1.8

Afd. De Dijk : hr. J.Zondervan Kamer ?

Chr. Leefgemeenschap "Groot Schuylenburg", De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn

Pav. Hulst : mw. L. Roos

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J. W.Visser

Zorgcentrum "Swaensborch", Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 104: mw. G.Visser Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 133: mw. A. Vlasbloem Kamer 203: hr A.Zondervan

Kamer 237: mw A.Stoker-Commandeur Kamer 309: mw. M. Moenis-Kes

Kamer 322: mw T.Schipper-Visser Kamer 323: hr P.Teerhuis

Kamer 324: mw G.v Altena-Zondervan Kamer 325: mw I.Visser-Kuipers

Kamer 328: mw L.Zeeman Kamer 330: mw. M. Visser-van Altena

Zorgcentrum "de Meermin", Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316: mw. L.Zeeman-Zeeman

Verpleeghuis Novawhere Prof.mr P.J.Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend

Afd. 1 Kamer 119 : mw J.de Groot-Visser

Afd 2 Kamer 245 : mw G.Kaars-Appel

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

Afd Lindenhof 3 Kamer 5 : hr. D.Schipper

Afd: Berkenhof 1 Kamer 5 : hr.K.P.Schipper

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Verpleeghuis Villa Sweelinckhof, Sweelinckhof 1, 1687 BV Wognum

Afd Villa C1: hr. J. Appel

Verpleeghuis lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148: mw. L Boneveld- Boes

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer: hr.P.Uithuisje

Vakantie Bijbel Week 2017

**Uitnodiging medewerk(st)ers voor
het derde overleg.**

(T)OP SURVIVAL

Als er één schaap
over de dam is dan
volgen er meer!

Nou die schapen zijn
over de dam gekomen en
ik ben blij en dankbaar
dat de Vakantie Bijbel
Week weer kan rekenen
op veel vrijwilligers.
Mocht u nu denken; o,
dan kan ik zeker niet
meer meehelpen, dat kan
wel! U/jij bent van harte
welkom. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd!

**Dinsdagavond 4 juli is
het derde overleg ter
voorbereiding van de
VBW 2017.**

Het overleg is in de jeugdzal van de Patmoskerk en start om 20.00 uur.

Ieder die al mee doet of alsnog mee wil doen is van harte welkom.

Kees Kersbergen

