

Protestants Marken



Jaargang 11, nummer:27

verschijnt wekelijks

Zaterdag 8 juli 2017

Kerkdienst voor : Zondag 9 juli 2017

Grote Kerk

10.00 uur: Mw. Ds. A.K. Lehne, Monnickendam

Organist: H. Jütte

Kosters: K. Visser en J.P. van Altena

Schoollied: Lied 206

Schoollied lezen: Ramses Hermus

Crèche: Jannie Schipper en Ursula Roos

Kindernevendienst: Marieke en Nathanja

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

Kerktaxi: Jan Schipper (telf. 601675)

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	9 juli	Jeremia	11: 18-12: 6	Moordplan
Maandag	10 juli	Jeremia	12: 7-17	Haat-liefde-verhouding
Dinsdag	11 juli	Jeremia	13: 1-14	Vergane glorie
Woensdag	12 juli	Jeremia	13: 15-27	Onverbeterlijk
Donderdag	13 juli	Jeremia	14: 1-10	Droogte
Vrijdag	14 juli	Jeremia	14: 11-22	Bidden lijkt zinloos
Zaterdag	15 juli	Jeremia	15: 1-9	Bemiddeling onmogelijk

Meditatie.

Lezen: Psalm 53.

Dwazen denken: er is geen God. Zo begint deze Psalm. Geen fraai begin. Een begin dat ons in verlegenheid brengt. Is het zo erg? Wat zal zo'n dwaas dan tot richtinggevend voor zijn handelen hebben, vraag ik mij af? Ik denk dit: alleen hij zal uitmaken wat hij doet en laat. De plaats van overleg voor zijn handelen is zijn hart. En dan moet u zich niet voorstellen dat iemand bij iedere stap die hij doet eerst in zijn hart rondkijkt, welk plan hij nu weer voor deze nieuwe dag heeft liggen. Nee. De meeste daden die we doen zijn uit gewoonte. Je maakt eenmaal een keuze, en vervolgens handel je er de volgende keer ook weer naar. Vaak gaat dat net zo lang door tot we er helemaal niet meer bij nadenken of we nu zus, of juist zó moeten doen. Stel je voor dat je bij iedere handeling eerst goedkeuring moet hebben. Dan kwamen we nergens meer aan toe.

Alleen als we voor een geheel nieuwe situatie komen te staan, ja, dan zal overleg nodig zijn, om te zien hoe we verder moeten. Op zo'n moment worden we ons weer bewust van onze principes, nietwaar? Tenminste als je voor die tijd je geweten niet het zwijgen opgelegd hebt. Helaas zijn er zulke mensen in onze maatschappij. En ze vervallen bij iedere volgende handeling van kwaad tot erger.

Ik denk dat je mag zeggen dat die dichter van Psalm 53 er ongerust over is, dat er mensen leven op aarde die een verwerpelijk levensplan in hun hart bewaren. En wat in het hart zit, uit zich in gedachten en daden. Ze denken, zegt de dichter, er is geen God. Zijn dat, wat wij in onze tijd de atheïsten zijn gaan noemen? Nee, de atheïst wil niet over God spreken of denken omdat hij het bestaan van God niet bewezen acht. Het gaat hier veelmeer over mensen die bij zichzelf denken: ik hoef met niets en niemand rekening te houden. Trouwens, daar heb ik ook helemaal geen zin in, want ik houd alleen rekening met mezelf. Wat zegt de dichter van deze Psalm over zulke mensen? "De Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt." (Vs. 3). Wij kunnen niet in andermans hart kijken. God doet dat wél. Hij ziet vanuit het verborgene in het verborgene van ons hart. En Hij laat zich niet op een dwaalspoor brengen door ons. Hij verkijkt Zich niet op uiterlijke schijn. En Hij zal niet toelaten dat Zijn plannen met ons mensen schipbreuk lijden doordat innerlijk verdorven mensen net zolang hun gang kunnen gaan totdat de laatste integere mens van de aardbodem is verdwenen. Integendeel. Is dát geen argument om nu én in de toekomst aan Hem vast te houden? Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
2. Geef een luisterend oor aan hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk". Dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
3. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.
4. Voor de verdrukte Christenen in moslim landen.
5. Geef wijsheid aan hen die ons land besturen.
6. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.
7. Wees met hen, wiens wereld steeds kleiner wordt door ziekte of handicap.

Ria Kaars

Opbrengst Collecte

Zondag 2 juli

De tentdienstcollecte bestemd voor Stichting Parkinson heeft opgebracht € 594,12.

Zomerzang⁴avond 8 juli 2017



aanvang: 19:45u | Locatie: Patmoskerk

Zomerzangavond met het Urker Mannenkoor Hallelujah.

Ik zie uit naar onze 1^e zomerzangavond van 2017, zaterdag 8 juli a.s. om 19.45 uur in de Patmoskerk. Met veel plezier ontvangen we op deze avond het bekende en geliefde Urker Mannenkoor Hallelujah o.l.v. Bert Moll. Harry Hamer begeleidt het koor en Hans Jütte de samenzang. Zoals u al kunt zien op de posters zal het koor in Urker klederdracht optreden. Ik hoop deze avond te leiden. Entree is gratis, wel is er een collecte bij de uitgang. Eerder op de dag zal dit koor een rondleiding ontvangen over Marken en zullen ze o.a. de Grote Kerk aandoen en de tentoonstelling in ons museum bekijken. Veel dank ben ik verschuldigd aan alle vrijwilligers die zich willen inzetten voor het welslagen van deze dag! Het koor kent een trouwe schare aan fans, dus laat u niet verrassen 's avonds, maar kom op tijd, want vol = vol. Naast het optreden van dit koor zijn er ook mooie samenzangliederen opgenomen in het programma. Dus: hou je van zingen, zing dan mee, zou ik zeggen.

Vakantie. Ondanks dat ik komende zaterdagavond de zomerzangavond hoop te leiden, is mijn zomervakantie nog niet voorbij. Dus ook voor de komende week geldt nog: indien pastorale hulp gewenst is kunt u een beroep doen op onze kerkelijk werker, Kees Kersbergen, tel. 780078.

Ter overweging. Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen, hoe je het tijdstip bepaalt, waarop de nacht eindigt en de nieuwe dag begint. Is dat, als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden, vroeg een van zijn leerlingen? Nee, zei de rabbi. Is dat, wanneer je van verre een dadelpalm kunt onderscheiden van een vijgenboom, vroeg iemand anders? Nee, zei de rabbi. Maar wanneer dan wel, vroegen de leerlingen? Toen zei de rabbi: het is dan, wanneer je iemand in het gelaat kunt zien en je zuster of je broeder herkent. Tot zolang is het voor ons nog nacht. (Martin Buber).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.