

# Protestants Marken



Jaargang 11. Nummer 28

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 15 juli 2017

**Kerkdienst voor : Zondag 16 juli 2017**

**Patmoskerk.**

10.00 uur: Ds. H.Dekker.

Organist: Dirk Kes.

Koster: J. Boes en K. Boes.

Schoolied: Lied 415.

Schoolied lezen: P. Teerhuis.

Creche: Ria Kaars en N.J. Moenis.

Kindernevendienst : Danielle en Trijntje.

Eerste collecte: Diaconie.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Kerktaxi. H.P.Zondervan. Tel. 601910.

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de Kerkrentmeesters.

## Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	Juli	16	Jeremia	15 / 10 / 21.	Jeremiade.
Maandag	Juli	17	Matteus	12 / 1 / 8.	Sabbatsgebod.
Dinsdag	Juli	18	Matteus	12 / 9 / 21.	Goedwerk.
Woensdag	Juli	19	Matteus	12 / 22 / 32.	Voor of tegen.
Donderdag	Juli	20	Matteus	12 / 33 / 42.	Ongevraagd teken.
Vrijdag	Juli	21	Matteus	12 / 43 / 50.	Bewijs gevraagd.
Zaterdag	Juli	22	Matteus	13 / 1 / 15.	Tekst en Uitleg.

Meditatie                      Een vrije dag!                      Exodus 20: 8 t/m 10

*"Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.  
Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten,  
maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de  
Heer, uw God; dan mag u niet werken".....*

Wat een geweldig cadeau van God, dit 4<sup>e</sup> gebod.

Tenminste één dag in de week vrij om te ontspannen, niet te hoeven werken. Voor de Joden is dat de sabbat, de zaterdag, voor de meeste christenen is dat de zondag, de dag van de opstanding van Jezus en voor de moslims is het de vrijdag. Toen we in Oman woonden, was het weekend op donderdag en vrijdag. We gingen daar op vrijdagochtend naar de kerk en zo was de vrijdag dus eigenlijk onze 'zondag'.

Welke dag de 'heilige' dag is, is immers niet het belangrijkste.

Het gaat er om dat je tenminste één dag in de week vrij bent. Deze dag is heilig! En dat woord heilig betekent: apart gezet.

Deze dag is anders dan alle andere dagen van de week en bij uitstek geschikt om onze Schepper en gever van dit cadeau van de vrije dag, te eren.

De Israëlieten, voor wie de 10 geboden in de eerste plaats bestemd waren, hadden het aan de lijve ondervonden wat het betekende om 7 dagen per week te moeten ploeteren en zwoegen in een land waar ze als slaven behandeld werden. Nooit een moment van rust, geen tijd voor God of voor familie of vrienden.

Dat is niet het leven zoals God het bedoeld heeft! Natuurlijk moet je werken om te kunnen leven (en je kunt aan je werk heel veel plezier beleven), maar het is niet de bedoeling dat je leeft om te werken. Het moet geen slavenarbeid worden. Om gezond te blijven heeft de mens rust en ontspanning nodig. God weet dat!

Er zullen mensen zijn die hun wenkbrauwen fronsen en zeggen: "De (sabbat) zondag een cadeau, hoe kom je daar bij?" Ik heb mensen ontmoet die het de naaste dag van de week vonden, omdat niets mocht. Ze mochten niet fietsen, voetballen, borduren, schaatsen of zwemmen, enz., want er moest rust gehouden worden. Men ging elkaar en ook de kinderen regels opleggen, die we nergens in de bijbel lezen. Het 'cadeau' van God werd tot een slavenjuk gemaakt.

Veel kinderen, maar ook volwassenen kregen een hekel aan de zondag.

Dat was nu precies *niet* Gods bedoeling! Mensen moeten niet gebukt gaan onder wetten en regels, die men elkaar oplegt.

Wetten en regels zijn er voor ons bestwil, niet om ons te knechten.

Niet alleen vroeger lieten mensen zich een juk opleggen op zondag, ook nu kom je dat tegen.. De kinderen moeten naar een sportevenement (tennis clinic op zondagochtend of hockeywedstrijd of noem maar op), of er moet competitie gespeeld worden, zodat er geen tijd is om iets met het gezin te ondernemen, of

er zijn allerlei andere verplichtingen waar men niet onderuit kan en weg is de vrije zondag.

De zondag is bedoeld als een dag om te vieren en te genieten van al het moois dat God ons geeft.

Betekent dat, dat we op de vrije zondag dus kunnen doen wat we zelf willen en met niemand rekening hoeven te houden? Nou nee, want er staat bij dit 4<sup>e</sup> gebod duidelijk vermeld, dat we ook rekening moet houden met anderen, in onze eigen kring, maar ook daarbuiten en zelfs met onze dieren (zie vers 10b).

Alleen zo kan de (sabbat) zondag een fijne dag worden voor onszelf en iedereen om ons heen en niet te vergeten een dag waarop we God de eer geven die Hem toekomt. Een dag om Hem te danken dat Hij onze Vader wil zijn en altijd het beste met ons voorheeft!

Jannie Visser-de Groot



### Voorbede

1. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.
2. Voor de verdrukte Christenen in moslim landen.
3. Geef wijsheid aan hen die ons land besturen.
4. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.
5. Wees met hen, wiens wereld steeds kleiner wordt door ziekte of handicap.
6. Maak ons enthousiast voor de Vakantie Bijbel Week. Dat we onze kinderen dicht bij U mogen brengen.
7. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, dat ze rust mogen vinden. En zich verwonderen over Uw natuur.

Ria Kaars

**Zondag.** Omdat een nieuwe preek schrijven in de vakantie geen optie is, hoop ik komende zondag in de Patmoskerk de preek te houden die ik op woensdag 21 juni jl. hield tijdens de weekdienst in Swaensborch. We lezen 2 Koningen 6: 8-23 en Romeinen 8: 31-39 en zingen de volgende Liederen: 313, 415, 836, 348: 1,107: 1, 2, Gez. 466 (uit het Liedboek voor de Kerken 1973), 653: 1, 7, 138: 1, 4. Een fijne zondag gewenst.

**Zielen.** Br. A. van Veen Noorderwerfstraat 23 werd vorige week voor behandeling opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Hopelijk mag hij zo langzamerhand weer naar huis.

**Zomerzangavond.** Na de bijzondere zomerzangavond van het afgelopen weekend kijk ik al weer uit naar de 2<sup>e</sup> zomerzangavond. We hebben dit jaar gekozen voor een samenzangavond. Dus geen koor, orkest of wat dan ook. Gewoon samen zingen, met Hans Jütte op het orgel. Allemaal bekende liederen uit de bundel van Joh. de Heer en Opwekking. Tussen al die liederen door zal ik hier en daar een toelichting geven, een gedicht voordragen en uiteraard een korte meditatie houden. En om de stem te smeren is er ook koffie/thee e.d. We hopen uiteraard dat de gemeente zo'n soort zangavond zal kunnen waarderen. In ieder geval bent u van harte uitgenodigd om deze avond mee te beleven op **woensdag 26 juli om 20.00 uur in de Grote Kerk**. Kom zelf en nodig anderen uit, zou ik zeggen. In augustus maken we graag ruimte voor de afsluiting van de vakantiebijbeldagen. En u kunt dan begin september de laatste zomerzangavond verwachten. Ds. H. Dekker.

#### Psalmen van hoop

Hij woonde in Amerika  
en zij in Amstelveen,  
de telefoon verbond hen  
over grenzen heen.

Door dementie getroffen  
sprak hij niet meer haar taal  
maar op een dag was er zijn vraag,  
ik ken ze allemaal.

Ze zongen tot zijn sterven  
wat zij in hem hervond,  
zo deelden ze geloof en hoop  
door psalmen dat hen bond.

Zijn Woord doorbrak de grenzen,  
maakte hen samen één,  
hij troostte in Amerika  
zijn zus in Amstelveen.  
Coby Poelman.

1932

85 jaar

2017

“In leven en sterven zijn wij Zijn eigendom”

Maandag 3 juli is overleden mijn geliefde zuster en onze peet

Lijsje Zeeman Pd.  
sinds februari 2008 weduwe van Piet de Vries

Vrijdag 7 juli hebben wij haar begraven vanuit de  
Ontmoetingskerk in Spijkenisse.

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
veel sterkte toe.

Lijs Zeeman  
Fam.K.Zeeman

---

Graag wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties voor mijn 80<sup>e</sup> verjaardag

Via een stevige handdruk, een mooie kaart, via WhatsApp of facebook.

Het mooie bedrag van 600 euro wordt over gemaakt aan het goede doel voor  
de ziekte van Parkinson.

Heel hartelijk bedankt.

Grietje Zeeman – Schipper  
KB 85

---

Beste mensen,

Hierbij wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft tijdens en na mijn knie operatie in  
het ziekenhuis. Bedankt voor alle mooie kaarten, bloemen , bonnen en bezoekjes. Het gaat  
gelukkig boven verwachting goed met het herstel. Nogmaals hartelijk dank.

Groetjes Grietje Springer-Pereboom

Opbrengst Collecte

Zondag 9 juli

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie 145,45.

De tweede collecte bestemd voor de Kerk 154,65

---

Opbrengst Collecten:

De collecte bij de uitgang van de Zomerzangavond op 8 juli heeft opgebracht € 576,60.

---

