

Protestants Marken



Jaargang 11. Nummer 29

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 juli 2017

Kerkdienst voor : Zondag 23 juli 2017

Grotekerk.

10.00 uur: Ds. H.Dekker.

Organist: Dirk Kes.

Koster: K. Visser en J. P. van Altena.

Creche: Astrid van Altena en Geertje Schouten.

Kindernevendienst : Marieke Schipper.

Eerste collecte: St. Ronoylion.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Kerktaxi. Kees Visser.. Tel. 601341

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	23 Juli	Matteus	13 : 16 – 23	Bevoorrecht.
Maandag	24 Juli	Matteus	13 : 24 – 33	Om over na te denken
Dinsdag	25 Juli	Matteus	13 : 34 – 46	Koninkrijksrelaties.
Woensdag	26 Juli	Matteus	13 : 47 – 58	Boven het maaiveld.
Donderdag	27 Juli	Jesaja	32 : 1 - 8	Goed regeren.
Vrijdag	28 Juli	Jesaja	32 : 9 - 20	Valse gerustheid.
Zaterdag	29 Juli	Jesaja	33 : 1 - 16	Leegte.

Zomerzangavond 26 juli 2017



Aanvang: 20:00 uur | Grote Kerk

Overdenking : Romeinen 14 vers 1

Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden.

Overtuigingen van mensen zijn niet onder één noemer te vangen. Met sommige overtuigingen kunt je heel veel moeite te hebben. In het geloof vindt de één dit en de ander dat. Niemand heeft in het geloof dezelfde overtuiging want de één.z'n overtuiging staat soms haaks op die van een ander. In ons christelijk geloof zijn zoveel verschillende stromingen , zeg maar overtuigingen, dat het soms niet te volgen is. Dat men het nog christelijk noemt. Natuurlijk is het uitgangspunt de bijbel. Maar ook hierin staan dingen die moeilijk zijn te bevatten. Gelukkig is het geloof geen wetenschap je gelooft het of niet. De bewijzen vind je in je geloof dat Jezus Christus de enige is die je overtuiging waar kan maken.

Als we om ons heen kijken zien we een wereld waar overtuigingen een boel stuk maken maar ook kunnen opbouwen. Alleen al in de Protestantse Kerk in Nederlands staan sommige meningen zo recht tegenover elkaar dat ze niet samen willen werken. Ook in de politiek is men er vaak van overtuigt dat hun partij de juiste overtuiging over sommige zaken heeft en dus samenwerking niet mogelijk blijkt. Onze tekst zegt echter dat je hun overtuigingen niet moet bestrijden. Gelukkig weet ik niet zoveel van politiek maar als er geen wil is om tot elkaar te komen en alleen de eigen overtuiging de voorkeur geeft en er niet valt aan te tornen komt er niets van terecht en is samenwerking onmogelijk. Dat zien we regelmatig gebeuren.

Ook in de kerk kunnen een overtuiging parten spelen. Men komt niet meer naar de kerk omdat de uitleg van een dominee niet in hun straatje past. Die mensen zijn niet alleen moeilijk voor zichzelf maar beïnvloeden vaak ook andere mensen die naar hen luisteren. Soms zijn de problemen waar het overging volledig uit hun verband getrokken en weet men in het geheel niet meer waar het over gaat. Het zwakke geloof speelt denk ik hierin grote parten. Wij kunnen echter niet beoordelen of iemand een zwak of sterk geloof heeft. Dat kan alleen onze Schepper. Wij moeten daar vanaf blijven. Ook al verwacht je van mensen die regelmatig het woord horen dat ze tot elkaar kunnen komen, Al verder lezend in dit hoofdstuk kwij de passage tegen dat wij elkaar niet langer moeten veroordelen, maar neem u voor , uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hen niet te ergeren.

Vooraf het laatste is belangrijk maar voor ons vaak het moeilijkst , want de ergernis komt als eerste in ons op. Zou dat niet te maken hebben met ons eigen zwakke geloof? Ik denk het wel. Tenslotte hebben wij geen verantwoording af te leggen over onze naaste. Wij hebben tegen onze God alleen verantwoording af te leggen over onszelf. Daar hebben wij onze advocaat Jezus Christus hard bij nodig. Die zal onze paden rechtmaken . Want wat voor overtuiging wij ook hebben zonder Hem kunnen wij niet.

J. Uithuisje

Voorbede

1. Geef wijsheid aan hen die ons land besturen.
2. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.
3. Wees met hen, wiens wereld steeds kleiner wordt door ziekte of handicap.
4. Maak ons enthousiast voor de Vakantie Bijbel Week. Dat we onze kinderen dicht bij U mogen brengen.
5. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, dat ze rust mogen vinden. En zich verwonderen over Uw natuur.
6. Leer ons niet ons eigen recht te zoeken, maar recht te doen aan onze naaste.
7. Doe ons het eenvoudige zoeken. En dankbaar zijn voor alles wat U ons biedt.

Ria Kaars

Opbrengst Collecte

Zondag 16 juli

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie 200,95.

De tweede collecte bestemd voor de Kerk 183,42

COLLECTE DIACONIE zondag 23 juli

Komende zondag wordt er weer gecollecteerd voor Ronoylion.

Door de collectes van de kerk op Marken is het aantal planten en bomen bij de boeren en boerinnen op het eiland Samar in de afgelopen 3½ jaar steeds verder uitgebreid. Daardoor hebben ze na de verwoestende tyfoon, die hen van alles beroofde, weer voldoende gewassen en bomen kunnen aanplanten om in hun levensonderhoud te voorzien.

Met het geld van de collecte van zondag a.s. hopen we de laatste dieren te kunnen kopen van de geplande kleinveestapel: 20 geiten, 25 varkens en 50 kippen. Uit collectes van de afgelopen tijd zijn alle geiten en varkens nu aangekocht en ook al 15 koppels kippen. Met de collecte van komende zondag hopen we die koppels dicht in de buurt van de beoogde 50 koppels te brengen.



De nakomelingen van alle kleinvee worden verdeeld onder boeren die nog niets hebben. En deze boeren moeten op hun beurt hun nakomelingen weer doorgeven aan andere boeren. Zo breidt de kleinveestapel zich langzamerhand steeds verder uit. Op deze manier wordt er niet alleen gewerkt aan vergroting van de veestapel, maar ook aan goede voedselvoorziening en aan verbetering van de levensomstandigheden van mensen die alles kwijt waren.

Door verbetering van die inkomensomstandigheden krijgen ze ook een veel betere toegang tot medische voorzieningen en scholingsmogelijkheden voor hun kinderen.

Namens de diaconie,
Eef Visser (tel. 601582)

Zondag. De komende drie zondagen hoop ik met de gemeente in een paar grote stappen het Bijbelboek Esther te lezen. We beginnen uiteraard bij het begin en dus lezen we a.s. zondag Esther 1. Uit het N.T. lezen we 1 Johannes 2: 12-17. En we zingen de volgende Liederen: 81: 1, 9, 89: 1, 8, 317, 348: 1, 121, 797: 2, 3, 8, 708: 7, 14, 422. Ook in de vakantietijd geldt: er is iedere zondag crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschoolleeftijd. De gemeenteleden die op vakantie gaan wens ik graag een goede tijd van recreëren. Verpozen betekent dat letterlijk. En dat is een mooie aanduiding van wat vakantie mag zijn! En als u niet met vakantie gaat of kunt, dan hoop ik van harte dat ik u trouw in de kerk mag zien.

Zieken. Br. P. Moenis, Gouwzeestraat 8 was vorige week voor behandeling in het ziekenhuis en moet het nog even rustig aandoen. Daarna hopen we dat hij snel weer de oude is. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

2° Zomerzangavond: woensdag 26 juli om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Deze avond is een samenzangavond. Dus geen koor, orkest of wat dan ook. Gewoon samen zingen, met Hans Jütte op het orgel. Allemaal bekende liederen uit de bundel van Joh. de Heer en Opwekking. Tussen al die liederen door zal ik hier en daar een toelichting geven, een gedicht voordragen en uiteraard een korte meditatie houden. En om de stem te smeren is er ook koffie/thee e.d. Van harte uitgenodigd om deze avond mee te beleven. Kom zelf en nodig anderen uit, zou ik zeggen.

Bijbellezen. De dominee ging op huisbezoek bij een zuster van de gemeente die niet meer naar de kerk kwam. Eigenlijk wist de dominee niet zo goed of het nu kwam door haar ouderdom, of dat ze er geen belang meer bij had. Daarom vroeg hij, gaandeweg het gesprek heel voorzichtig: u heeft toch nog wel een Bijbel in huis? Zeker dominee, waarom vraagt u dat? Natuurlijk heb ik een Bijbel in huis. Waarom zou ik geen Bijbel hebben? En leest u er ook uit, vervolgde de dominee? Ze liep naar de kast en haalde er een dikke Bijbel uit tevoorschijn. Ze sloeg de Bijbel open en slaakte opeens een kreet van schrik. Want daar waar ze de Bijbel opensloeg lag haar leesbril. Ze zei: die ben ik al drie jaar kwijt. Ik kon hem nergens meer vinden en toen heb ik maar een nieuwe gekocht. (Overgenomen uit: er gaat een dominee voorbij).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.