

# Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 32

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 12 augustus 2017

**Kerkdienst voor : zondag 13 augustus 2017**

## PATMOSKERK

10.00 uur Ds. H Dekker

Organist: H. Jütte

Koster(s): J. Zeeman en K.D. Zondervan

Kindernevendienst Nathanja Moenis

Eerste collecte: is bestemd voor de:

Zending

Tweede collecte is bestemd voor de:

Kerk

Kerktaxi Gerrit Verkade telefoon 601247

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de Zendingscie

### Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag 13 augustus  
Maandag 14 augustus  
Dinsdag 15 augustus  
Woensdag 16 augustus  
Donderdag 17 augustus  
Vrijdag 18 augustus  
Zaterdag 19 augustus

Jeremia 19: 1 – 15  
Jeremia 20: 1 – 6  
Jeremia 20: 7 – 18  
Jeremia 21: 1 – 10  
Jeremia 21: 11.22.9  
Jeremia 22: 10 – 23  
Jeremia 22: 24 23.8

Jammerdal  
Paniek  
In het nauw  
Onheilsprophetie  
Sloopwerk  
Geen terugkeer mogelijk  
Goede herder gezocht

**Meditatie.****Lezen: Psalm 54.**

Een heel concrete gebeurtenis, ons beschreven in 1 Samuël 23: 19, is de aanleiding om deze Psalm te dichten. David is in grote nood. En hij probeert in dit Lied bij God gehoor te vinden. Een individueel gebed is dit Lied. En toch mogen wij allen meeluisteren. Als je de verzen op je in laat werken komt het aanroepen van God voorbij (vs. 3 en 4), de klacht (vs. 5), het vertrouwen (vs. 6), de verslagen vijand (vs. 7) en eindigt dit Lied in een dankgebed (vs. 8 en 9).

Rabbijn Hirsch, in zijn uitleg van deze Psalm, herinnert eraan dat naam en macht van God bijeen horen. En dan zitten we gelijk bij de hartslag van deze Psalm, zou ik willen zeggen: God betoont Zijn macht altijd samen met de openbaring van Zijn Naam. Van God heeft Israël geen béeld voor ogen, zoals u weet, maar de Náám klinkt in hun oren. In Zijn Naam is God hen nabij! "God bevrijd mij door Uw Naam", zingt David in vs. 3 en "verschaf mij recht door Uw macht." Nee, die tegenstanders van David houden kennelijk geen rekening met Zijn Naam en Zijn macht. Maar ze zullen van een koude kermis thuiskomen.

En ook in het slot van deze Psalm klinkt dan opnieuw de Naam. "Ik zal Uw Naam loven, HEER! God is goed voor David. Omdat Zijn Naam goed is. En dan mag de dank ook vórm krijgen, in de offers die gebracht worden, zoals het begin van vs. 8 zingt. "Van harte zal ik U offers brengen", lees ik. En als die zinsconstructie er staat moet u niet denken aan de verplichte offers die gebracht moesten worden in het O.T. Nee, dan mag u denken aan een spontaan offer dat hier gebracht werd uit dankbaarheid. Om geen andere reden dan omwille van die machtige Naam!

Doorgetrokken naar ons zingen we dan:

O Jezus, hoe vertrouwd en goed  
 klinkt mij Uw Naam in 't oor,  
 Uw Naam die mij geloven doet:  
 Gij gaat mij reddend voor.  
 Uw Naam die onze wonden heelt  
 en ons met manna spijst,  
 die onze dood en zonde deelt  
 en onze vrees verdrijft.

Ds. H. Dekker.



### Voorbede

1. Doe ons het eenvoudige zoeken. En dankbaar zijn voor alles wat U ons biedt.
2. Breng veel mensen in beweging Heer, die op zoek gaan naar wie U bent.
3. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
4. Voor de Vakantie Bijbelweek. Help ons Heer de vertaalslag te maken naar onze kinderen. Dat ook zij U mogen gaan lief hebben.
5. Maak van ons mensen die niet alleen horen maar ook kunnen luisteren.
6. Heer Jezus leer ons hoe wij vergeving moeten ontvangen en hoe wij anderen kunnen vergeven.
7. Dank U, dat U voor ons zorgt.

Ria Kaars

---

### Opbrengst collecten

Zondag 6 augustus

De eerste collecte bestemd voor het Project Pakistan € 232,41

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 188,48

---

### **Wetenswaardigheden uit Israël** (Ontwikkelingen bij Gods volk)

- Financiële hulp voor het diaspora museum in Tel Aviv. Het in Tel Aviv gevestigde Beit Hatfutzot, dat ook wel als het diaspora museum bekend staat, vertelt de geschiedenis van de ballingschap van het Joodse volk in de vorm van een permanente tentoonstelling en herbergt daarnaast bijzondere tentoonstellingen die de moeite van het bekijken waard zijn. In 2018 wil men het publiek de permanente tentoonstelling in een vernieuwde vorm aanbieden. De Amerikaanse stichting Koret heeft het museum nu een subsidie van 10 miljoen dollar toegezegd. Met het geld moeten de bezoekers nog meer service worden geboden, vooral online, maar daarnaast dienen er ook onderwijsprogramma's voor particuliere bezoekers en vakmensen van gegeven worden. Deze programma's dienen aan de Koret Internationale School voor het Joodse volk te worden uitgewerkt en aangeboden; deze school zal dankzij de financiële injectie bij het diaspora museum ontstaan.
- Op de luchthaven Ben Goerion bij Tel Aviv bieden 100 luchtvaartmaatschappijen reizen aan naar 135 verschillende plaatsen. Daarnaast zijn er nog 8 luchtvrachmaatschappijen actief. Er werden in 2016 17,4 miljoen passagiers ontvangen (2007 10 miljoen) en men verwacht de komende jaren een forse stijging van deze aantallen.

Jan C. Commandeur

**Zondag.** Op drie achtereenvolgende zondagen hoop ik preken over het Bijbelboek Openbaring. Een Bijbelboek dat vaak gesloten blijft omdat we het gevoelsmatig te moeilijk vinden. Maar wees niet bang dat de preken hierover te moeilijk zullen zijn. Ik hoop u een eenvoudige, heldere uitleg te kunnen geven de komende weken over de gedeelten die ik uitkoos uit dit Bijbelboek. Zondag dus de eerste preek in deze korte serie. We lezen uit het O.T. Jesaja 43: 1-13 en uit het N.T. Openbaring 3: 7-13. We zingen de volgende Liederen: 906: 1, 2, 19: 1, 2, 19: 3, 4, 348: 1, 89: 1, 2, 89: 9, 13, Gez. 312 (uit het Liedboek voor de Kerken 1973), 864: 1, 2, 5. Een fijne zondag gewenst!

**Zieken.** Br. C.P. Teerhuis, Zeilstraat 13 is voor behandeling in het Waterlandziekenhuis en wordt verpleegd op afdeling B2, kamer 22. Hij moest flinke tegenvallers incasseren in de afgelopen weken en van harte hopen we dat de behandeling resultaat mag hebben! Ook denken we aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

**Ter overweging.** Toen ik vorige week een diepgelovige Joodse broeder te gast had in de pastorie – ik ontmoette hem als eens eerder in Israël en nu viert hij hier in Nederland een welverdiende vakantie – en ik hem vertelde dat er maar weinig plekjes in Nederland zo mooi zijn als Marken, knikte hij in 1<sup>o</sup> instantie heel begrijpend. Ja, daar kon hij wel inkomen, gezien de vele toeristen die hier rondliepen en wat hij nu met eigen ogen had gezien. Daar kwam het ongeveer op neer. Maar in 2<sup>o</sup> instantie wees hij mij terecht met het volgende citaat uit de Talmoed. Dat moest ik toch wéten als dominee, riep hij. (De Talmoed is een verzameling van rabbijns onderwijs, die aanvankelijk mondeling is overgeleverd en uiteindelijk op schrift is gesteld.) Zonder verder commentaar zet ik het citaat hier neer:

‘Tien maten schoonheid daalde op de aarde neer; negen ervan kreeg Jeruzalem en de tiende de rest van de wereld. Tien maten leed heeft de aarde gekregen: negen daarvan Jeruzalem en het tiende deel de rest van de wereld.’

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.





Je bent een wonder,  
zo lief en klein  
Wat zijn we trots dat wij jouw  
papa en mama zijn

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte  
van onze dochter

*Yenthe*

Yenthe is geboren op 3 augustus 2017 om 16.58 uur,  
weegt 3850 gram en is 51 cm lang

Wil je Yenthe zien?  
Bel dan even, anders slaapt zij misschien

Ralph en Bernadette van Vuure  
Buurterstraat 14  
1156 AS Marken  
Tel: 06-38379797  
Tel: 06-12168504



## Wetenswaardigheden uit Israël (Ontwikkelingen bij Gods volk)

- Staan Israël meer immigranten uit de VS te wachten ?  
Sommige deskundigen adviseren de Israëlische regering om zich maar liever vroegtijdig en goed voor te bereiden. Terwijl brute fysieke aanvallen op Joden in Frankrijk in het nieuws blijven, richt de aandacht van de Joodse wereld en dus ook die van Israël zich op de VS. Alleen al in New York City, dat toch eigenlijk bekend staat om zijn grote verdraagzaamheid, zijn in de eerste weken van 2017 zegge en schrijve 94 % meer antisemitische incidenten geregistreerd dan vorig jaar om deze tijd, De Israëlische autoriteiten organiseren overal in de wereld alija-beurzen om belangstellenden te informeren over de eisen en de aangeboden service (taal- en integratiecursussen, hulp bij het zoeken naar een woning, naar een arbeidsplaats, scholen, enz.). In de VS boeken deze beurzen al enkele maanden het ene record na het andere.
- Israël kan bogen op een goede gezondheidszorg. Onlangs maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend dat er tussen 2013 en 2015 in totaal 322.391 Palestijnse patiënten in Israël medisch behandeld zijn, van wie 93 % van de Westbank afkomstig was. Volgens het ministerie van Volksgezondheid worden slechts weinig verzoeken om een medische behandeling (0,5 %) afgewezen. De daarmee gepaard gaande kosten zijn in het kader van een verdrag met de Palestijnse Autoriteit geregeld, maar toch komen er steeds weer onbetaalde rekeningen voor. In andere gevallen springen al direct hulporganisaties bij, zoals het Shimon Perez Vredescentrum deed in het geval van de operatie van 16 dove Palestijnse kinderen, die een tijdje geleden in het Hadassah ziekenhuis van Jeruzalem levens veranderende cochleaire implantaten kregen. In sommige ziekenhuizen in het noorden is de situatie momenteel dramatisch, maar dat heeft een heel andere oorzaak. De overwegend kleine ziekenhuizen hebben de laatste jaren zo'n 2000 patiënten uit Syrië behandeld en worstelen ondanks subsidies van de regering en talloze particuliere giften met de financiële implicaties daarvan.
- Elk jaar publiceert Israël statistische gegevens over de nieuwe immigranten die hun landen van herkomst verlaten om als Joden in Israël een nieuw leven op te bouwen. Begin 2016 maakte de staat bekend dat er in het jaar daarvoor recordaantallen waren genoteerd. In 2015 kwamen er iets meer dan 31.000 nieuwe immigranten het land binnen, van wie er ca 7.800 uit Frankrijk en ruim 15.000 uit de landen van de voormalige USSR kwamen. Sinds 2003 heeft men in Israël niet meer zoveel immigranten in één jaar tijd geregistreerd. In 2016 keerden er slechts 27.000 Joden naar Israël terug, zo'n 4.000 immigranten minder dus. Ongeveer een derde van deze immigranten zijn jonge volwassenen tussen de 18 en 35 jaar. Iets meer dan 5.000 personen zijn minderjarig, terwijl er 3.000 mensen gepensioneerd zijn. Voorzitter Natan Sharansky van het Joods Agentschap had al meer immigranten gezien, maar wees er tegelijkertijd op dat er in vergelijking met de afgelopen 15 jaar toch bovengemiddeld veel immigranten zijn geregistreerd.

Jan C. Commandeur