

# Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 33

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 19 augustus 2017

**Kerkdienst voor: zondag 20 augustus 2017**

## Grote Kerk

10.00 uur

Ds. H. Dekker

Organist:

D. Kes

Kosters:

J. Blijleven en H. Zeeman

Kindernevendienst:

Marianne Zwiers

De eerste collecte is bestemd voor:

*Project Waterlandse Gemeenten*

De tweede collecte is bestemd voor

*de Kerk*

Kerktaxi: P. Boes tel 601927

## Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	20 augustus	Jeremia 23: 9-24	Ontrouw
Maandag	21 augustus	Jeremia 23: 25-40	Dat had je gedroomd!
Dinsdag	22 augustus	Psalm 54	Gebed na verraad
Woensdag	23 augustus	Matteüs 15: 21-28	Trouwe hond
Donderdag	24 augustus	Matteüs 15: 29-39	Genadebrood
Vrijdag	25 augustus	Matteüs 16: 1-12	Waarschuwing
Zaterdag	26 augustus	Matteüs 16: 13-20	Geen openbare belijdenis

## Overdenking / Meditatie

Terwijl ik me aan het voorbereiden ben om mijn bijdrage aan "Protestants Marken" op papier te zetten, realiseer ik mij dat de groep medewerkers wel heel erg klein is geworden. Mijn lijst telt 11 personen. Het lijkt mij een goede zaak als zich nog een aantal gemeenteleden beschikbaar stellen. Immers, ook dit kan deel uitmaken van onze opdracht: "Ga heen en verkondig het Evangelie". Het zal ongetwijfeld de belangstelling en het draagvlak van "Protestants Marken" positief beïnvloeden. Ik zou zeggen: ga de uitdaging aan !!! Maar dit nu terzijde.

Zoals u inmiddels van mij zult weten probeer ik met enige regelmaat aan te geven, wat in mijn ogen en mijn woorden, de boodschap van de Bijbel, de boodschap van het Evangelie, in de praktijk van het leven voor ons betekend. Al lezende in onze Bijbel kom ik steeds meer tot de ontdekking dat het een boodschap is die veel van mij vraagt. Die het bijna onmogelijke van mij vraagt.

Moet ik er dan maar mee ophouden, het voor gezien laten, denk ik wel eens.

Er is echter een stem in mij die zegt dat ik door moet gaan. Dat er een toekomst is waar mensen weer met respect voor elkaar leven, waar mensen in vrede leven. Vrij van armoede, vrij van achtervolging. Waar de rijken bereid zijn met de armen te delen. Waar machtigen bereid zijn de weerloze, de kansloze te verheffen zodat een ieder een vreugdevol leven kan leiden.

De God van de Bijbel, de God van Abraham, Mozes, de profeten, de God van Jezus van Nazareth wil het. Steeds weer herinnerd Hij via zijn profeten het volk Israël aan z'n roeping, aan het verbond dat Hij met hen sloot toen ze, bevrijdt uit de slavernij, op weg waren naar een leven in vrijheid.

Midden in een wereld vol afgoden, waar machthebbers mensen onderdrukten en in armoede lieten leven, spreekt de Bijbel over een God die afdaalt om te bevrijden. Om zijn volk te bevrijden, bevrijden van onderdrukking, bevrijden uit armoede. En brengen naar een land van vrede waar ieder in vrijheid kan leven. En jou, Mozes (mens), heb ik daarbij nodig. God roept mensen op daaraan mee te werken.

Het is een rode lijn die door de Bijbel loopt. Steeds weer hoor je de profeten waarschuwen als van die lijn wordt afgeweken. En dat gebeurde nogal eens.

En in die lijn komen we in de Evangeliën ook Jezus van Nazareth tegen. Ook Hij treedt op tegen onderdrukking, tegen machtsmisbruik. Hij neemt de armen, de onaanzienlijke in bescherming. Via de Evangeliën kennen we veel spreuken, gelijkenissen en leefregels die hij zijn volgelingen voorhield en voorleefde. En omdat hij, Jezus, zich vaak ook richtte tot de leiders van zijn volk, krijgen die regels niet alleen een persoonlijke maar in mijn ogen ook een politieke lading.

Geheel in de lijn van de Thora. In het kort verwoord in wat de kerk "de Tien Geboden" is gaan noemen. Samengevat: "Dien God boven alles en heb uw naaste lief als u zelf". Ook in het oude testament "De Joodse Bijbel" lezen we dat de profeten met grote regelmaat optreden tegen de leiders van het volk en ze de les lezen.

In Lukas 16 : 13 lees ik de volgende uitspraak van Jezus: "Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon". De mammon staat in mijn ogen voor ongebreidelde hebzucht en winstbejag ten koste van de minst bedeelde.

We kunnen bijna dagelijks lezen dat de verschillen tussen rijkdom en armoede ook in het rijke deel van de wereld toenemen. Om nog maar niet te spreken over wat wij de derde wereld zijn gaan noemen, waar de verschillen nog veel groter zijn. Schrikbarend veel groter.

Ik weet dat er binnen de kerken een stroming is die deze kwestie op het bord van politieke leiders legt. Die behoren zulk soort zaken te regelen.

Helaas is ook daar vaak de hang naar macht en invloed groter dan de zorg voor de minst bedeelde. Als volgelingen van Jezus van Nazareth hebben wij persoonlijk en als kerkelijke samenleving te kiezen. God dienen of de mammon (geldgod).

Deze boodschap moet mijns inziens veel nadrukkelijker woorden uitgedragen in alle hoeken van de samenleving. Omzien naar de armen, de minst bedeelde, de vluchteling, behoort centraal te staan binnen de kerkelijke samenleving, de kerkelijke gemeenschap. Wereldwijd !!!

Binnen de Protestantse Kerken zijn we ons aan het heroriënteren. Waar staan we voor ?

Bovenstaande moet veel meer voor het voetlicht worden gebracht.

Geen gemakkelijke Boodschap. We zijn immers nog ver verwijderd van dit aspect van onze roeping.

Zijn we persoonlijk bereid deze stappen te zetten?

Deze ongemakkelijke boodschap op ons in te laten werken?

De boodschap van bevrijding en verzoening zou niet alleen moeten worden verteld, maar ook worden gedaan. Ga heen en doe, zegt Jezus Messias.

Het zou goed zijn dat gesprek op gang te brengen.

Gerrit Visser.

## COLLECTE PROJECT WATERLANDSE DIACONIEËN

Zondag 20 augustus a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Zoals u uit een eerder bericht weet, steunen we vanaf 1 januari 2017 samen met een aantal andere diaconieën uit het Waterlandse het nieuwe project: de Holland Gambian Foundation. Het is een jonge stichting die kinderen in Gambia een betere toekomst wil bieden door te focussen op onderwijs.

In 2013 hebben zij samen met hun Gambiaanse partner een school gebouwd in Sukuta-Nema. Daar krijgen nu 130 kinderen onderwijs. In 2014 is er een keuken bijgebouwd en de schoolkinderen krijgen daar elke dag nu een gezonde warme maaltijd. In 2016 is er een klas bijgebouwd vanwege de grote toestroom van het aantal kinderen.

In 2015 is er een klein opleidingscentrum naast de school gebouwd, waar momenteel 24 jongeren de 3-jarige opleiding tot kleermaker volgen. Recentelijk zijn de jongeren daar aan hun 2<sup>e</sup> jaar begonnen en ze zijn enorm gegroeid in hun vakopleiding en er is duidelijke progressie te zien in hun vaardigheden.

Naast de school is een mais- en cassaveveld aangelegd. En er is een begin gemaakt met een boerderij voor kleinvee.

Dit jaar is men bezig om samen met de partner in Gambia de kleinveeboerderij uit te breiden met o.a. geiten en ook de land- en tuinbouwvelden te vergroten. De geiten worden gebruikt voor de slacht, voor de melk en men is gestart met een opleiding aan de verzorgers om van de melk ook kaas te kunnen maken.

Het hele voedselprogramma loopt goed, men probeert zoveel mogelijk variatie aan te brengen. En dat is ook hard nodig, want chronische ondervoeding komt bij de meeste kinderen voor.

In Gambia hoopt men op termijn allereerst leerkrachten en alle kinderen van de school goed te kunnen voeden van de geitenboerderij en het landbouwproject. En wat er overblijft zal verkocht worden om weer ten goede te laten komen aan de school en bijkomende projecten. Sommige bijkomende projecten zijn bedoeld om de school op termijn minder afhankelijk te laten worden van buitenlandse steun.

Met de opbrengst van onze collecte van a.s. zondag wordt aan de geitenboerderij en het landbouwproject verder vorm gegeven.

Namens de diaconie,

Eef Visser

**Zondag.** Johannes mag schrijven aan de zeven gemeenten, hoorden we afgelopen zondag. Gods plannen voor de toekomst zullen ontvouwd worden. De inhoud van die plannen is te vinden in een boekrol. Niemand kon die boekrol openen, zegt hoofdstuk 5, behalve die Ene: Jezus Christus, het Lam van God. En in hoofdstuk 10 komen we dan opnieuw die boekrol tegen. Daar zal het komende zondag in de Grote Kerk over gaan als ik de 2<sup>e</sup> preek hoop te houden over het Bijbelboek Openbaring. We lezen uit het O.T. Ezechiël 2: 8 - hoofdstuk 3: 3 en uit het N.T. Openbaring 10 en zingen de volgende Lieder: 87, 24: 1, 2, 3, 320, 348: 1, 609, 763, 758, 969. Van harte een fijne zondag gewent!

**Zieken.** Wij denken aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of elders langdurig verpleegd.

**Ter overweging.** Een enkel woord, een liefdevolle daad, een kaartje, een gebed, een handdruk of een gebaar: het zijn momenten om te bewaren. (Mary Hathaway).

**Sabbat.** Als een Jood gevraagd zou worden, wat de belangrijkste dag van het jaar is, zou hij waarschijnlijk 'sabbat' zeggen. Iemand zei ooit: "de Joden hebben niet de sabbat in stand gehouden, maar de sabbat heeft de Joden bijeengehouden."

'Sabbat' komt van een Hebreeuws werkwoord dat 'staken, ophouden' betekent.

In de twee versies van de Tien Woorden (Exodus 20 en Deuteronomium 5) worden twee argumenten gegeven om sabbat te vieren: het rusten van God na de zes scheppingsdagen en het uitgeleid worden uit Egypte, het einde van de slavernij. De opdracht in beide versies is ook net even anders: 'gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt' en 'onderhoud de sabbatdag dat gij die heiligt'.

Gedenken is: het verleden in herinnering brengen. Onderhouden (of: bewaren) gaat over het heden. Maar beiden is: met het oog op de toekomst. De schepping en de geschiedenis leiden naar de toekomst van Gods Koninkrijk. De sabbat is daar een voorafschaduw van. Daarom is sabbat de 'Koningin der dagen', de 'Bruid'. De beroemde sabbathymne Lecha Dodi, gezongen in de vrijdagavonddienst, zegt met een verwijzing naar het Hooglied "Kom, mijn vriend, om de bruid te ontmoeten."

Sabbat wordt met een speciale ceremonie ontvangen en er is ook een speciale ceremonie voor het einde, het afscheid van sabbat. Die ceremonies vinden thuis plaats en niet in de synagoge.

Vrijdags wordt er hard gewerkt. Er heerst een sfeer van 'vlug, vlug, het is bijna sabbat'. Maar als iedereen schoon en in sabbatskleren rond de tafel staat en de vrouw des huizes de twee sabbatskaarsen aansteekt en de zegenspreuk zegt, heerst er feestelijke rust. Die twee kaarsen staan voor het 'gedenken' en 'onderhouden', zoals de twee speciale, gevlochten broden op de tafel staan voor de dubbele portie manna die men vrijdag in de woestijn moest verzamelen. Voor het begin van de maaltijd wordt Kidoesj gezegd: de zegenspreuk bij de wijn, symbool van vreugde en overvloed.

Bij het begin van iedere sabbat leggen religieuze ouders de handen op de hoofden van hun kinderen om hen te zegenen en te bidden dat ze op mogen groeien naar het voorbeeld van de aartsvaders en aartsmoeders.

's Zaterdagavonds, na het invallen van de duisternis, wordt afscheid van sabbat genomen met wijn, geurige kruiden en licht. Een zegenspreuk looft God, die scheiding maakt tussen heilig en profaan. Met de geur van die kruiden wordt nog iets van de sfeer van sabbat meegenomen de werkweek in. (Overgenomen uit de bundel: Joodse feest- en gedenkdagen).

**Tenslotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

**Voorbede**

1. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
2. Voor de Vakantie Bijbelweek. Help ons Heer de vertaalslag te maken naar onze kinderen. Dat ook zij U mogen gaan lief hebben.
3. Maak van ons mensen die niet alleen horen maar ook kunnen luisteren.
4. Heer Jezus leer ons hoe wij vergeving moeten ontvangen en hoe wij anderen kunnen vergeven.
5. Dank U, dat U voor ons zorgt.
6. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wil hen Uw bijstand zenden.
7. Wees met de kinderen in de "Schuilplaats" in Thailand. Dat ze op mogen groeien tot evenwichtige kinderen.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten zondag 13 augustus**

De eerste collecte bestemd voor de Zending	€ 182,60
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 182,30

**De Voor Anker Klaverjas Club maakt bekend**, dat zij dinsdag 5 September 2017 weer met de gebruikelijke klaverjas middagen gaan starten!

U bent elke dinsdag middag van harte welkom, om met ons mee te doen.

Wij spelen van 14.00 – 17.00 uur.

U kunt zich aanmelden bij : C.Zeeman

IJsselmeerweg 60

1156DC Marken 603374 // 06.13826645

**De Voor Anker Biljart club maakt bekend**, dat zij Donderdag 7 September 2017 met hun activiteiten gaan beginnen!

Wij spelen van 13.00—17.00uur

Als u zich wil aan melden kan dat bij: Jaap Schipper 601570

## Vooraankondiging kringwerk seizoen 2017/2018

Komend winterseizoen zullen de Bijbelstudiekring en de *Gemeente Groei Groep* ook weer worden gehouden. Voor ieder die wat vooruit wil plannen staan hieronder de data waarop de betreffende kringen worden gehouden.

++++++

**De Bijbel Studie kring** op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Dinsdag 19 september, dinsdag 17 oktober, dinsdag 14 november, dinsdag 5 december, dinsdag 16 januari, dinsdag 13 februari, en als laatste dinsdag 13 maart.

Het Evangelie van Markus wordt dit seizoen onderwerp voor de Bijbelstudies. Geschreven voor niet Joden is dit voor ons bij uitstek geschikt om nader te bestuderen. Met vaart geschreven wat ons ook de gelegenheid geeft de vaart erin te houden.

++++++

**De Gemeente Groei Groep** op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.

Donderdag 14 september, donderdag 12 oktober, donderdag 14 december, donderdag 18 januari, donderdag 15 februari, en als laatste donderdag 15 maart.

In november is er het weekend en aan het eind van dit seizoen willen we met elkaar eten ter afsluiting van het seizoen.

Dit seizoen gaan wij ons verdiepen in een aantal Psalmen. Wij doen dit aan de hand van een speciaal voor Gemeente Groei Groepen geschreven boekje met de titel; Leven met de Psalmen. Een praktisch boekje wat groeien in geloof wil stimuleren.

++++++

Elke bijeenkomst van beide kringen wordt van te voren nog in het kerkblad aangekondigd. Alle mensen die al eerder zijn geweest, maar ook iedereen die zich wil aansluiten of zomaar eens een keer wil komen is hierbij van harte uitgenodigd en zeer welkom.

Met elkaar hopen we op een gezegend seizoen.

Kees Kersbergen

### ONS VERDRIET VERZACHT

Velen hebben met ons meegeleefd,  
na het overlijden van mijn man, onze Ta,  
schoonvader, Opa en Bap,  
elk op uw eigen manier.

In de vorm van woorden,  
bloemen of praktische hulp,  
heeft u ons verdriet verzacht  
en van het afscheid nemen  
iets bijzonders gemaakt.

Waarvoor onze oprechte dank.

G. Zeeman - Appel  
Kinderen en  
kleinkinderen

Zoveel geluk, zo klein verpakt, geboren om voor altijd lief te hebben...

Soviel Glück, so klein verpackt, geboren um für immer lieb zu haben...

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en kleindochter:

## Lara Merle Naroska

Geboren op 9 juli 2017

Patricia Zwiens en Oliver Naroska

Cees en Nely Zwiens

Poldermolen 24

1622 KP Hoorn

ROBERT  
&  
ESTHER



*gaan*

*trouwen!*

{ Robert & Esther }  
*3 september 2017*



Het kerkelijk huwelijk zal  
plaatsvinden op



*om 15.00 uur.*  
in de Grote Kerk te Marken

Dresscode voor de kerkdienst:  
Marker klederdracht.

Aansluitend is er gelegenheid  
tot feliciteren in dorps huis  
't Trefpunt, waar koffie  
en gebak voor jullie klaar zal staan.

Robert Schouten en Esther Peereboom  
Noorderwerfstraat 22  
1156 AH Marken  
06 14813202 · 06 23801605  
e.s.peereboom@hotmail.com