

Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 35

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 september 2017

Kerkdienst zondag 3 september 2017

GROTE KERK

10.00 uur : Ds. W. van der Schee, Haarlem

Organist : H. Jütte

Crèche : N. van Altena en N. de Groot

Kindernevendienst : Marianne en Jannie

Kosters : K. Visser en J.P. van Altena

Kerktaxi : Jan Schipper, telefoon 601675

De eerste collecte is bestemd voor :
ASKV Steunpunt voor Vluchtelingen

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Kerkdienst zondag 3 september 2017

GROTE KERK

15.00 uur : Kerkelijke bevestiging van het huwelijk van
Robert Schouten en Esther Peereboom

Voorganger : Ds. C. Visser, Westzaan

De collecte is bestemd voor: *de Kerk*

“Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie u bent”. Een aloude spreuk met variaties in meerdere talen waarvan het waarheidsgehalte de tand des tijds heeft doorstaan. De herkomst is onbekend dus de verbinding met een grote denker ontbreekt en het koningshuis is er zeker niet blij mee. 't Zou zomaar van de man uit Prediker 9:15 kunnen komen.

Niet dat er iets mis is als zo'n bron **wel** bekend is, heel vaak wordt bronvermelding gebruikt om een bewering kracht en geloofwaardigheid bij te zetten. In wetenschappelijke artikelen worden vaak nobelprijswinnaars aangehaald en in de kerk apostelen of kerkvaders of de dominee (“dominee heeft het zelf gezegd”) en in het nieuws wordt er vaak een “deskundige” bij gehaald. Het is altijd handig gebruik te maken van de kennis en inzichten van experts: je lift als het ware mee op hun kennis zolang kennis en mening niet verward worden en er geen politiek of economisch belang in het geding is.

Sinds de verlichting (18e eeuw) komt hier een kritische noot bij: Hoe **komt** de spreker aan zijn kennis en hoe **kan** hij bepaalde zaken weten, is het verifieerbaar. M.a.w. het napapagaaien van wat je ooit allemaal is voorgepapagaait kan geleerd lijken maar het is niet meer voldoende. Alles moet uit onderzoek of berekening blijken. De rede en de waarheidsvinding zelf komen centraal te staan los van de verkondiger. Bijvoorbeeld: als je de hoeken van een driehoek bij elkaar optelt is dat altijd gelijk aan twee haakse hoeken. Dat is niet zo omdat de wiskundeleeraar het zegt maar omdat het bewijsbaar is los van het gezag van wie dan ook. Het is een waarheid in zichzelf, daarom ben ik dit stuk begonnen met dat bekende gezegde met die *onbekende* herkomst. Een tekenend voorbeeld is het interview op 30 oktober 2006 met Willem Alexander over o.a. de pappa van onze koningin. De waarheid zelf kwam naar voren en noch het gezag van de koning (toen nog prins) noch de glimlach van hare majesteit mochten baten. Ik heb dat interview bewaard op video.

De Bijbel komt uit een tijd waarin deze manier van “verkondigen” nog niet bestond. De boodschap berust niet op rede of onderbouwing maar de zeggingskracht komt doordat de verbinding met God gemaakt wordt. De profeten beginnen vaak hun relaas met “zo spreekt de HERE” en na de schriftlezing in de kerk hoor je vaak: “woord van God” (“basta” zou ook kunnen). Dit sluit elke discussie uit : God sprak, dus schriftgezag. Hoewel het zelf nadenken wordt stilgelegd, leert praktische ervaring dat veel bijbelteksten goed werken als richtlijn in het dagelijks leven, net als onze spreuk over de vrienden doorstaan ze de tand des tijds empirisch. Neem bv. de boeken van wijsheid : Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied. Ook de mythen, dat zijn verhalen die los staan van plaats en tijd (en daarom altijd geldig) hebben hun vormende en bezinnende werking, Jona en Job zijn mooie voorbeelden.

En voor jezelf zal je al lezend een (prive-)godsbeeld gaan vormen, dat kan voor iedereen anders zijn, dicht bij de letter of ruimer met de kennis van nu. Je zal het door de jaren heen best wel weer eens bijstellen, geloof is niet statisch. Zonder godsbeeld is bidden onmogelijk. De bijbel bewijst of onderbouwt niets. Het is geen studieboek en kan dus totaal voorbij gaan aan latere bevindingen en rede zoals bedoeld vanuit de verlichting. Daarom hoeft de lezer(es) zich niet te bekommeren om waarheidsvinding. Liever niet zelfs, voordat je het weet zit je met een kwestie zoals die van Geelkerken in 1926 (heeft de slang in het paradijs echt gesproken en in welke taal dan wel) voorbeelden te over.

Zo kon het niet uitblijven of er ontstonden verschillende inzichten over het gezag van de Bijbel met op hun beurt de nodige kerkscheidingen en verketteringen over en weer.

Hier volgen er een paar (nee geen verketteringen) :

1. **Woordelijke inspiratie** (ook wel mechanische inspiratie genoemd): de Heilige Geest gaf de schrijver woord voor woord de tekst door. (na Openbaring 22:21 is God uitgepraat)
2. **Algehele inspiratie**: de Heilige Geest gaf de Bijbelschrijvers het totale plaatje door, en die schreven het in hun eigen stijl en hun eigen (beeld)taal op.

3. **Dynamische of partiële inspiratie:** De Heilige Geest hielp de schrijver de zaken die belangrijk zijn voor leer en leven onfeilbaar op te schrijven, maar in andere details kunnen fouten zitten.
4. **Neo-orthodoxie:** De Bijbel wordt pas Gods woord in de confrontatie met de lezer.
5. **Liberaal:** De Bijbel kan religieus inspirerend werken.
6. **Vrijzinnig :** Alles wat over “Boven” gezegd is komt van beneden, het is allemaal mensenwerk.

Zoals met ons godsbeeld moeten we elkaar ook hier de ruimte laten en er niet over oordelen want bij elk punt kan de vraag gesteld worden : “hoe kan je het weten”. Hoogstens “welke geloof je”.

Klaas Kes

Voorbede

1. Dank U, dat U voor ons zorgt.
2. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wil hen Uw bijstand zenden.
3. Wees met de kinderen in de “Schuilplaats” in Thailand. Dat ze op mogen groeien tot evenwichtige kinderen.
4. Zegen het huwelijk van Esther en Robert Schouten. Dat ze met vreugde hun leven zullen delen. Zegen hen en doe hen ons tot zegen zijn.
5. Voor de kinderen die weer naar school gaan. Misschien wel voor het eerst. Dat ze vrienden mogen maken.
6. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
7. Help onze regering, dat ze niet strijden tegen elkaar, maar samenwerken aan goede wetten.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	3 september	Matteüs 17:14-23	Zwakke en kracht
Maandag	4 september	Matteüs 17:24–18:9	Ongeloof en onbegrip
Dinsdag	5 september	Galaten 1:1-12	Geen ander evangelie
Woensdag	6 september	Galaten 1:13-24	Paulus over zijn roeping
Donderdag	7 september	Galaten 2:1-14	Ruimte
Vrijdag	8 september	Galaten 2:15-21	Paulus versus Petrus
Zaterdag	9 september	Galaten 3:1-14	Tact?

Opbrengst collecten

Zondag 27 augustus

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 217,05

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 202,95

Zondag. De gastpredikant van komende zondag was tot voor kort predikant in de Geref. Kerk Vrijgemaakt, maar hij maakte de overstap naar de PKN. Onze synode aanvaardde hem als predikant en stelde hem beroepbaar. Op dit moment zit hij dus “in de wachtkamer” tot er een vacante gemeente is die hem beroepen gaat. En in deze tussentijd mag hij uiteraard al ervaring opdoen in het leiden van kerkdiensten in PKN - gemeenten. Samen met hem wens ik u een fijne zondag!

Zieken. Zr. P. M. Moenis, Kerkbuurt 94 moest voor behandeling opgenomen worden in het Boven IJ- ziekenhuis. Br. G. Verkade, Zuiderzeeweg 58 moet komende maandag een operatie ondergaan. Ook denken we aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

Zomerzangavond. Dinsdag 5 september houden we om 20.00 uur in de Grote Kerk onze laatste zomerzangavond van dit seizoen. Onze organist Dirk Kes zal de samenzang begeleiden. En we luisteren naar “De Gospeltram” bestaande uit Tess Zondervan, Maikel Schipper, Niels Kaars, Jan Kaars, Nick Springer, Martin van der Pluijm en Klaas Springer. Allemaal Marker muzikanten die onze support verdienen! Zelf hoop ik een korte overdenking te houden. Het thema van de liederen en de meditatie is: Liefde! Kom gezellig meeluisteren/meezingen en koffiedrinken zou ik zeggen.

Ter overweging bij Psalm 33. Gods lof zingen kan niet met tegenzin. Gods lof zingen kan alleen in volle overgave. Overgave aan Gods leiding (v.20-22). En met loslating van alles wat een mens in de ogen van de wereld sterk maakt: een leger, macht, paarden en wagens (v.16-17). In een volle overgave van je hele bestaan dus. “In Hem verheugt zich ons hart” (v.21). Dan gaan alle snaren van je bestaan meetrillen (v.2-3). Gods lof zingen doe je met al je vezels, vanuit vreugde die uit je tenen tintelt.

Betekent dit, dat je alleen een lof- en dankpsalm als deze kunt zingen wanneer je vol vreugde bent? Nee, wij worden opgeroepen om onder alle omstandigheden van het leven Gods lof te zingen (Hand. 16:25). Hij is ons loflied namelijk meer dan waard (Ps. 33:4 e.v.). “In de kerk zingen we ons geloof niet zozeer uit, maar zingen wij ons het geloof te binnen” (Willem Barnard). Het lied kan aan de vreugde ontspringen, of het is andersom: de vreugde komt met het loflied mee. (Ds. W.L. Dekker).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Collecte ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Komende zondag 3 september is de collecte van de diaconie bestemd voor "ASKV/Steunpunt Vluchtelingen".

Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en vaak na vele jaren in Nederland op straat worden gezet. Ze hebben vaak psychische problemen, hebben geen onderdak, geen eten en zijn vaak niet gezond. Na enige tijd te hebben rondgezworven komen ze pas in aanraking met het ASKV. Als er kinderen bij zijn of vrouwen zonder man, probeert het ASKV ze meteen van de straat te halen. Vrouwen worden in de kwetsbare positie van rondzwerven namelijk vaak door criminelen ingepalmd en opgepakt en komen in de prostitutie terecht. Dat geldt ook voor oudere meisjes.

De ASKV probeert deze afgewezen vluchtelingen zoveel mogelijk te helpen door hen te voorzien van eten, een bed om in te slapen, verzorging door een dokter, geestelijke steun, rechtsbijstand, Nederlandse les, etc.

De ASKV is voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties om dit belangrijke werk uit te kunnen voeren. Mocht u om wat voor reden dan ook de collecte missen, dan kunt u ook uw gift overmaken op Ibannummer:

NL 75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Diaconie der Prot. Gem. Marken onder vermelding van "ASKV".

Wilt u meer over het ASKV weten, kijk dan eens op hun site www.askv.nl

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Namens de diaconie, Eef Visser



Thema: Liefde

Grote kerk

5-september 2017

Aanvang: 20:00 uur

The Gospeltram

Vrijwilligers gevraagd

Het hek van de Zonnewijzer en de handrail langs de muur zijn hard aan een opknopbeurt toe.

Wie heeft tijd en zin om zich daar twee halve dagen voor in te zetten.

Met twee of drie personen moet dat kunnen.

Aanmeldingen graag naar Cees Visser (06 12804092), dan kunnen we materiaal en verf regelen.

De kerkrentmeesters.

RUIM 30.000 VRIJWILLIGERS IN ACTIE TEGEN SPIERZIEKTEN

Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 10 september van start!



KRACHTIG TEGEN
SPIERZIEKTEN

Van 10 t/m 16 september is de collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds in Waterland/Marken. Het is de grootste jaarlijkse actie voor mensen met een spierziekte in Nederland. Ruim 30.000 vrijwilligers gaan op pad om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel van het fonds is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, het middel is wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Het fonds krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele vrijwilligers. De collecte is één van de belangrijkste inkomstenbronnen.

Kom ook in actie tegen spierziekten en geef aan de collectant bij u in de buurt. Mist u de collectant? Doneren kan ook via de online collectebus van het fonds. Ga naar www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus en doneer een bedrag naar keuze voor meer wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

Stefan is 5 jaar oud en heeft de progressieve spierziekte SMA. Zijn toekomst is onzeker. Om een medicijn te vinden is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat kost veel geld. Met uw bijdrage kan nieuw onderzoek mogelijk gemaakt worden.

Spierziekten

Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, sommige zijn erfelijk, maar ze hebben allemaal een verlamrend effect op de spieren. De spieren in een menselijk lichaam sturen alles aan, lopen, plassen, fronsen, lachen, ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee ook het hele leven van een persoon aan.



Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

"Sherpa", Berkelstraat 17-29, Zandheувelweg 3744 NA Baarn: hr S. Kes,

"Prinses" Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

"Reygersdaal", Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Verpleeghuis "Gouwzee", Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. De Mariahof: hr. S. Peereboom Kamer 1.8

Afd. De Dijk : hr. J.Zondervan Kamer ?

Chr. Leefgemeenschap "Groot Schuylenburg", De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn

Pav. Hulst : mw. L. Roos

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J. W. Visser

Zorgcentrum "Swaensborch", Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 104: mw. G. Visser

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 133: mw. A. Vlasbloem

Kamer 203: hr. A.Zondervan

Kamer 223: mw. G.Kaars-Appel

Kamer 204 hr. D.Zeeman

Kamer 237: mw. A.Stoker-Commandeur

Kamer 309: mw. M. Moenis-Kes

Kamer 322: mw. T.Schipper-Visser

Kamer 323: hr. P.Teerhuis

Kamer 324: mw. G.v Altena-Zondervan

Kamer 325: mw. I.Visser-Kuipers

Kamer 328: mw. L.Zeeman

Kamer 330: mw. M. Visser-van Altena

Zorgcentrum "de Meermin", Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316: mw. L.Zeeman-Zeeman

Verpleeghuis Novawhere, Prof.mr P.J.Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend

Afd. 1 Kamer 119 : mw J.de Groot-Visser

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

Afd Lindenhof 3 Kamer 5 : hr. D.Schipper

Afd: Berkenhof 1 Kamer 5 : hr.K.P.Schipper

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Verpleeghuis Villa Sweelinckhof, Sweelinckhof 1, 1687 BV Wognum

Afd Villa C1: hr. J. Appel

Verpleeghuis lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148: mw. L Boneveld- Boes

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer: hr.P.Uithuisje

Piet Boes

Voorzitter diaconie tel. 0299-601927

Uit het gastenboek van de Grote Kerk:

Een hele mooie en bijzondere, doch eenvoudige kerk. De bootjes en netten zijn werkelijk apart en hebben we nog nooit eerder gezien”.

Groetjes, Klaus en Marleen Schurgers-Hendriks, Kerkrade Zuid-Limburg, 9-5-16.

08/05/16 Very beautiful – Bräutigam / Anchorage ALASKA.

11/5-2016 Met onze kunst en cultuurgroep een dagje Marken. Museum boeiend, monument indrukwekkend en deze kerk is echt 'n rustpunt, heel mooi. Gr. Tilda Fit uit West-Friesland.

11-5-'16 Gekomen met 2 vrienden van Turkse komaf, maar harmonieus met andere gelovigen. Lang leven met elkaar in harmonie. Murat- Karim – Abdullah.

May 11, 2016 Don + Sharilyn Nydam. Rogers, Minnesota, USA. Beautiful church. Don is Reverend Pastor in Minnesota.

Woensdag 11-5-2016. Een dagje met de bus uit Sneek. Volendam en Marken, met 52 dames. Velen zijn hier nog nooit geweest. Erg mooi en het weer was top. Trudy en Sonja.

14 mei. Ruurd de Jong, zoon van Jannetje van K van Gerbrand! Ontdekte mijn oma Lobbetje Kes op een foto hier aan de muur samen met haar vader, 6 zussen en 1 broer. Geweldig! Luxemburg.

20 mei. Aardige kerk, gezellige gastvrouw, leuke ontmoeting. Henny Beijer & Gerrit Koning.

21-05-'16 Blessings to God's work in this place. Frank & Judy Cone, Charleston, SC, USA.

24-5 De vrouwen van nu uit Pijnacker zijn hier ook geweest.

28-5 Bijzonder om in het kerkje te zijn waar mijn moeder Lobbetje Zeeman in jan. 1931 is gedoopt. Haar voorgeslacht heeft hier menige emotionele momenten meegemaakt. Fijn om hier vandaag nog met haar te mogen zijn. V.d. Berg Alice, Urk.

30 mei 2016 Een mooie plek op Marken om bezoekers uit het buitenland te brengen, zowel voor de rust als de geschiedenis als het verband met de visserij. Tim Brant.

30.05.2016 Die Zeit läuft hier langsamer. Wie eine andere welt. Bewunderswert!
Bellina & Christoph, Mannersdorf / Austria (AUT).

2-6-16 Wat een gezellig gesprek met 2 vriendelijke inwoners! Rina Demartean.

2-6-2016 Eindelijk het kerkje van binnen gezien. Twee gezellige zussen die ons te woord stonden. Mooi Marken! Cobie en Trees, wij doen een wandelrondje.

2-6-2016 Mooie kleurencombinaties. En scheepsmodellen van dankbare drenkelingen. Prachtig!

Schitterend dorp en leuke anekdotes uitgewisseld met Jannetje van de smid en zus en Piet Boes. Prachtig weer en een fijne dag.