

Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 36

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 september 2017

Kerkdienst zondag 10 september 2017

PATMOSKERK

10.00 uur	: Ds. H. Dekker
Organist	: D. Kes
Crèche	: Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst	: Marieke en Nathanja
Kosters	: Jj. Commandeur en F. Visser
Kerktaxi	: H.P. Zondervan, telefoon 601910

De eerste collecte is bestemd voor :
Project Waterlandse Gemeenten

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de diakenen

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	10 september	Galaten 3:15-29	Nalatenschap
Maandag	11 september	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
Dinsdag	12 september	Galaten 4:12-31	Paulus' barensweeën
Woensdag	13 september	Galaten 5:1-12	Scherpte
Donderdag	14 september	Psalm 133	Saamhorigheid
Vrijdag	15 september	Exodus 30:22-38	Geurig
Zaterdag	16 september	Exodus 31:1-18	Creativiteit

Meditatie.

Lezen: Psalm 55.

Heel veel mensen voelen zich in de tijd waarin wij leven angstig en onzeker. Wat is het een naar gevoel als je je bedreigd voelt, niet veilig. Zonder een concrete dreiging hoeft er geen angst te zijn. Niettemin, wij leven in een tijd van agressie, van aanslagen, van terrorisme. En zo wordt het gevoel van onveiligheid aangewakkerd.

De Psalmdichter is zó bang dat er haast geen woorden voor te vinden zijn. En daarom drukt hij zich in poëtische taal uit. Met prachtige beelden. Zoals bijv. in vers 7. De duif is inderdaad een vogel die heel ver kan vliegen. Blijkbaar heeft de dichter van deze Psalm de neiging om even alle zorg en angst te vergeten en ver weg te vluchten. Het maakt niet uit waarheen (vs. 7, 8, 9). Maar, is dat niet de weg van de minste weerstand kiezen?

Hoog daarbovenuit klinkt dan in deze Psalm: 'En ik? Ik roep tot God, de Héér zal mij redden. In de avond, in de morgen, in de middag klaag ik en zucht ik en Hij hoort mijn stem.'

Sommige christenen hebben n.a.v. dit Psalmvers geconcludeerd dat ze dus drie keer per dag moeten bidden. Maar dat is een onjuiste conclusie. Bidden is nl. niet in een (dwangmatig) systeem te vatten. Dit vers wil ons vooral vertellen: met ál wat ons bezwaart mogen we tot God gaan. Op welk tijdstip van de dag dan ook. De dreiging wordt daarmee niet weggenomen, maar wel gedragen. Datgene wat ons uit de slaap kan houden, wordt draagbaar gemaakt.

Waar zouden wij anders schuilen? Het is mijn diepste overtuiging: buiten God is er uiteindelijk geen plek om te schuilen. Wij mogen Hem vertrouwen, omdat alle andere schuilplaatsen tegen het onheil geen stand kunnen houden.

Nieuw -Testamentisch gesproken denk ik dan aan die bekende woorden uit Johannes 6: 66-69. 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.'
Dán ben je pas veilig voor tijd én eeuwigheid! Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Wees met de kinderen in de "Schuilplaats" in Thailand. Dat ze op mogen groeien tot evenwichtige kinderen.
2. Zegen hen die in het huwelijk zijn getreden. Dat ze met vreugde hun leven zullen delen.
3. Voor de kinderen die weer naar school gaan. Misschien wel voor het eerst. Dat ze vrienden mogen maken.
4. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
5. Help onze regering, dat ze niet strijden tegen elkaar, maar samenwerken aan goede wetten.
6. Voor hen die in rouw zijn. Dat ze al hun zorgen en verdriet bij U zullen brengen.
7. Voor Uw volk Israël. Maak hun strijd niet te zwaar.

Ria Kaars

Opbrengst collecten*Zondag 3 september*

De eerste collecte bestemd voor ASKV Steunpunt voor Vluchtelingen	€ 187,00
De tweede collecte en trouwdienst, bestemd voor de Kerk	€ 489,42

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten:

Periode April 2017 t/m Augustus 2017 € 1.235,90

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

Giften

Op rekening is ontvangen dd. 04.08.2017 een gift voor de kerk van Eur 250,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Patmoskerk. We lezen Psalm 1 en Johannes 15: 1-11. En zingen de volgende Liederen: 91 A, 92: 1, 2, 7, 8, 119: 60, 62, 1: 1, 2, 313: 1, 5, Gez. 78 (LvdK '73), Gez. 174: 1, 2 (NH-bundel '38), 653: 5, 6, 7. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. De zieken die ik in het vorige kerkblad noemde zijn weer ontslagen uit het ziekenhuis, maar moeten thuis nog een weg gaan naar verder herstel. Br. P. Moenis, Gouwzeestraat werd voor behandeling opgenomen, maar is inmiddels al weer thuis met een goed bericht! Ook denken we aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. Op 30 augustus jl. overleed in de hoge leeftijd van 94 jr. zr. Jannetje Visser, weduwe van Pieter de Groot. Zij verbleef de laatste jaren van haar leven in Novawhere. Dinsdag 5 september jl. kwamen we bijeen in de Patmoskerk om haar leven uit handen te geven in Gods handen. We hoorden mooie herinneringen van de kinderen en van de kleinkinderen. En zo werd ons op een liefdevolle manier duidelijk wie Jannetje geweest is. En net als bij de begrafenis van haar man Pieter klonken de woorden uit Openbaring 21. Vanuit het weten dat ze nu voor eeuwig geborgen is bij God lazen we die prachtige tekst: 'alles maak Ik nieuw.' Wij mensen denken al gauw bij die woorden: hoe kan dat nu? Dat komt omdat wij nog leven bij het oude. En dan kijken we naar de aftakeling bij het oud worden. Zo is het gegaan met Jannetje in de afgelopen jaren. En haar kinderen moesten het met lede ogen aanzien. Maar Openbaring 21 leert ons dat bij God niet het woord oud telt, maar dat het Hem gaat om het woordje: nieuw! Dan is al het oude afgedaan. 'Alles maak Ik nieuw', zegt Hij. Zie hier het doel, het einddoel van ons leven. Zo mogen wij weten dat we hier niet zomaar leven, maar dat we leven met dat einddoel voor ogen. Daar wandelen we niet meer in geloof, maar in aanschouwen. En zo lang wij nog hier op aarde zijn kunnen wij maar weinig begrijpen van deze nieuwe werkelijkheid. Maar we zijn op weg naar Gods toekomst. En daarom kunnen we het de dichter ds. A.F. Troost nazeggen: Heer, in Uw licht zijn wij veilig geborgen. In tijden van vreugde, in tijden van ziekte en zorgen. Want reeds *in* de nacht, zien wij de dag die ons wacht. Uw stralende morgen.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

COLLECTE PROJECT WATERLANDSE DIACONIEËN

Zondag 10 september a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Zoals u uit een eerder bericht weet, steunen we dit jaar samen met een aantal andere diaconieën uit het Waterlandse het nieuwe project: de Holland Gambian Foundation. Het is een stichting die kinderen in Gambia een betere toekomst wil bieden door te focussen op onderwijs.

Sinds 2013 is er een meerklassig schoolgebouw waar 130 kinderen les krijgen. Naast de school is een klein opleidingscentrum waar momenteel jongeren de 3-jarige opleiding tot kleermaker volgen.

In juni hebben 37 kinderen van de Bendulaschool afscheid genomen en zij stromen door naar de primaryschool (basisonderwijs). Dat deze kinderen allemaal doorstromen is heel bijzonder: het geeft aan dat ouders het belang van scholing voor hun kinderen zijn gaan inzien. Bij het verlaten van de school wordt er een feest gegeven en krijgen de kinderen hun certificaat uitgereikt. Alle ouders waren hierbij aanwezig! Alle kinderen hebben momenteel vakantie. De vakantie is eerder begonnen vanwege heftige regenval. Ieder jaar is er sprake van een regenseizoen. Dit loopt in Gambia van juni t/m oktober, maar dit jaar is de regen wel heel extreem. Hierdoor staan in grote delen van het land wegen en gebouwen onder water. Veel huizen zijn gemaakt van leem en storten in door het water. Er komen bij de Holland Gambian Foundation veel hulpvragen binnen van families, omdat hun huizen flinke schade hebben opgelopen en nu onbewoonbaar zijn. De Holland Gambian Foundation heeft daarom besloten om een noodfonds binnen hun stichting op te richten. Zodat zij met het geld vanuit het noodfonds herstelwerkzaamheden kunnen laten verrichten. Daarnaast vrezen zij ook voor hongersnood, omdat de oogst grotendeels letterlijk in het water is gevallen! Dus willen ze uit het noodfonds ook rijst en medicatie tegen malaria kopen. Malaria ligt op de loer, omdat stilstaand water een fijne broedplaats is voor de mug!

Wilt u een bijdrage geven voor het NOODFONDS dan kan dat op het rekeningnummer van de Holland Gambian Foundation NL59INGB0007614525, onder vermelding van "noodfonds".

De collecte van a.s. zondag zal echter gebruikt worden om de kleinveeboerderij bij de school uit te breiden met o.a. geiten en ook de land- en tuinbouwvelden te vergroten.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Gemeente Groei Groep.

Donderdagavond 14 september komt de *Gemeente Groei Groep* voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar. Wij gaan ons dit seizoen verdiepen in de Psalmen. Het boekje "Leven met de Psalmen" van het Evangelisch Werkverband gebruiken wij hierbij als leidraad.

Omdat het dit seizoen over de Psalmen gaat is het aan te bevelen om naast je Bijbel ook je liedboek mee te nemen.

Donderdag 14 september beginnen wij met Psalm 19 onder het thema "Genieten van Gods Woord".

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten zijn bij deze genodigd. Allemaal weer van harte welkom op donderdagavond 14 september om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.

De volgende samenkomst is op 12 oktober.

Het boekje Leven met de Psalmen is bij mij af te halen of mee te nemen op 14 september. De prijs van het boekje is €9,25

Kees Kersbergen

Vakantie Bijbel Week 2017

(T)OP SURVIVAL

Lieve mensen, wat hebben de kinderen en tieners genoten!!! Het was in één woord super en daarom dit bericht van dank.

* Dank aan alle medewerk(st)ers, zonder jullie fantastische inzet kan het niet .

* Dank aan de vrijwilligers van de KNRM voor alle medewerking en het beschikbaar stellen van het boothuis.

* Dank aan ieder van wie wij spullen mochten lenen en gebruiken voor de VBW. In bijzonder aan de MES die de tenten heeft geleverd, aan boerderij Teerhuis voor alle materiaal voor de vloten en touwbrug en aan Dennis van Gerven voor zijn materiaal en inbreng aan het survivalspel.

* Dank aan bistro-cafetaria De Verkeerde Wereld voor de barbecue.

* Dank aan restaurant De Taanderij voor het heerlijke ontbijt.

* Dank aan Nienke en Simeon voor het muziek maken op woensdagochtend en avond.

* Dank aan Naomi, Tess, Mario en Cornelis voor het verzorgen van de sketches.

* Dank aan de koster, schoonmakers en kerkrentmeesters voor het meewerken en beschikbaar stellen van de kerk, allemaal heel, heel erg bedankt.



Boven alles dank aan God onze Vader, aan Hem alle dank en eer.

Het vervolg!

Donderdagmiddag 26 oktober is er om 14.30 uur nog een spetterende voorstelling voor alle kinderen. Poppenspeler Matthijs Vlaardingebroek komt met zijn pop Henkie een optreden verzorgen in de Patmoskerk. Verdere informatie volgt nog, maar hou deze middag in de herfstvakantie vrij.

In naam van alle kinderen en tieners,
Kees Kersbergen

Verkiezing ambtsdragers

Het moment om stil te staan bij het kiezen van nieuwe ambtsdragers is weer aangebroken. De gemeente krijgt ook dit jaar de gelegenheid om kandidaten voor de verschillende ambten naar voren te brengen.

Einde van dit jaar zullen de volgende ambtsdragers aftredend zijn:

Als wijkouderling:

Aaltje Maas-van Altena, Luutje van Diepen-Schipper en Jan Uithuisje.

Als diaken:

Hilly Kes-van Dullemen en Pieter Boes.

Als ouderling-kerkrentmeester:

Cees Visser, Egbert Commandeur en Marien van Belzen (allen herkiesbaar).

De kerkenraad spreekt de wens uit dat voor degenen die herkiesbaar zijn, door de gemeente géén namen worden ingediend, maar niet de kerkenraad heeft daarin het laatste woord, maar u als gemeente.

Indien voor een ambt onvoldoende kandidaten naar voren worden gebracht, zal de kerkenraad rechtstreeks kandidaten benaderen of zij beschikbaar zijn voor het ambt waarvoor zij worden geroepen.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de kerkenraad het niet wenselijk acht dat echtelieden tegelijkertijd in de kerkenraad zitting nemen.

Tenslotte wil de kerkenraad ieder gemeentelid erop attenderen dat behalve de verantwoordelijkheid om briefjes in te leveren, ook het gebed niet vergeten mag worden om mensen te vinden die bereid zijn de plaats in te nemen waartoe zij geroepen worden.

Briefjes met kandidaten kunnen uiterlijk 23 september worden ingeleverd bij de scriba (Akkerstraat 22), of in de brievenbus van de Patmoskerk (Hoogkamplaan 1).

Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:

.....

Wijkouderling:

Diaken:

Naam:

Adres:

Datum: Handtekening:

Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:

.....

Wijkouderling:

Diaken:

Naam:

Adres:

Datum: Handtekening:

*Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht
(Psalm 89:2)*

Verdrietig delen wij mede dat op woensdag 30 augustus 2017
op de leeftijd van bijna 95 jaar, is overleden
onze lieve, altijd zorgzame mem, schoonmoeder en bessie

Jannetje Visser

sinds 15 november 2000 weduwe van Pieter de Groot

Marken, 10 september 1922

Purmerend, 30 augustus 2017

Dankbaar zijn we dat ze zo lang bij ons mocht zijn.
We weten haar geborgen bij God.

Jannie en Cees

Johannes en Tamar
Carmen, Thirza, Esther, Benjamin
Marie Janne en Ron
Sanne, Eline, Jelle

Cees en Luitje

Janneke en Erwin
Pieter Cristiaan en Margreet
Daniël, Anne
Eveline

Lijsje (in herinnering) en Piet

Klaas Pieter en Bieke
Hanna
Martin
Dennis en Tessa
Finn

Correspondentieadres: Buurterstraat 35C, 1156 AP Marken.

De dankdienst voor haar leven, voorafgaande aan de begrafenis, heeft
plaatsgevonden op dinsdag 5 september 2017 in de Patmoskerk te Marken.

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.

Verdrietig zijn wij omdat afgelopen woensdag 30 augustus is overleden onze lieve Peet

Jannetje Visser

weduwe van Pieter de Groot

We denken aan haar gastvrijheid en hartelijkheid en zijn dankbaar voor de bijzondere band die ze had met haar zus, onze Mem.

We wensen Jannie en Cees, Cees en Luitje, Piet en de (achter)kleinkinderen veel sterkte toe!

Pieter, Kees en Trijntje, Alies en Geert, Jan en Aury

Marken, 1 september 2017

Je hebt het roer nu losgelaten,
en ginds aan de oever, daar staat Jezus.
Hij wacht je op en kijkt naar jou,
Hij wil dat je bij Hem komt wonen,
jou daar omgevend met Zijn liefde en trouw!
Zie je het Licht daar ginds al schijnen?
Dat is je eeuwig Vaderhuis!
Je hebt het roer aan Jezus nu gegeven,
Hij bracht je veilig Thuis.

Verdrietig zijn wij om het heengaan van

Jannetje de Groot-Visser

Wij hebben haar door de jaren heen leren kennen als een gastvrije, betrokken en dappere vrouw en als zorgzame, toegewijde en goede bessie voor haar kleinkinderen. Dankbaar zijn we daarom dat ze zo lang bij haar familie mocht zijn.

Wij wensen Janny en Cees, Cees en Luitje, Piet en de klein- en achterkleinkinderen alle sterkte en Gods kracht toe om het verlies van hun moeder, schoonmoeder en bessie te dragen.

Eef en Tim
Klaas en Klaziena
Jaap
en kinderen

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen,
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Op 30 augustus is overleden onze peet

Jannetje de Groot-Visser.

Wij wensen Jannie en Kees, Kees en Luutje, Piet,
kleinkinderen en achterkleinkinderen, veel sterkte toe.

Familie, Visser

Weinig nemen veel geven

Altijd hartelijk en warm

Als de mensheid zoals jij was

Was de wereld niet zo arm.

Vorige week hoorde we het bericht van het overlijden van'

Peet Jannetje

Wij wensen haar kinderen, klein en achterkleinkinderen veel
sterkte toe.

Neven en Nichten,

Fam. De Groot
Fam. Boes

Jij hield van het leven,
 ondeugd was jouw grootste deugd.
 Je maakte deel uit van het geheel.
 Uniek en vol herkenbaarheid
 verdriet vermengd met dankbaarheid.
 Verstomd is nu je stem en stilte zal er zijn.
 Geen plaats meer tussen ons,
 maar ook geen zorg en pijn.



Geheel onverwachts is overleden onze lieve man, ta, bap en ouwe bap

Jan Springer
 Echtgenoot van Aaltje Zeeman

* 08-05-1934

† 04-09-2017

A. Springer-Zeeman

Aaltje en Elbert

Marjolein en Alex, *Mika*
 Michel en Marlies, *Niels*

Pieter en Lucia

Stefanie en Jeffrey, *Roan*
 Roy
 Madeleine en Stephan
 Daniël

Neeltje

Sijtje †

Akkerstraat 12, 1156 AE Marken

Geen bloemen en geen bezoek.

De rouwdienst zal plaatsvinden op zaterdag 9 september om 14:00 uur in de Patmoskerk,
 Hoogkampaan 1, 1156 AK te Marken, aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
 algemene begraafplaats.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 13:15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na een dierbaar leven voor degenen die Jan liefhad,
heeft Jan nu de rust gevonden die hij heeft verdiend.

Heden is op de leeftijd van 83 jaar, toch nog
onverwacht, onze buurman heengegaan.

Wij wensen Aaltje, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte.



De buren van de Akkerstraat/Westerstraat.

Beste mensen,

Een ziekenhuisopname en operatie is nooit zonder risico's.

Dit heb ik opnieuw aan de lijve ondervonden.

Na twee operaties en een verblijf van 16 dagen in het ziekenhuis ben ik ruim drie weken thuis, herstellende van een lekkage aan mijn dunne darm.

Via deze weg wil ik alvast iedereen bedanken voor de kaarten, de bezoeken, de telefoontjes, de attenties en bemoedigende woorden die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en mijn herstel thuis.

Als je zoveel tegenslag hebt is het fijn dat mensen aan je denken.

Speciaal dank aan Ds. Dekker voor het ziekenhuis- en het thuisbezoek.

Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om onze buren te bedanken voor de hulp en het begrip voor de overlast van de bouwactiviteiten van "de muur" naast ons huis aan de Zeilstraat.

Cornelis Teerhuis

Lieve mensen,

Tijdens de ziekteperiode van Hanna hebben wij zoveel hartverwarmende reacties gehad vanuit onze oude gemeente.

Heel hartelijk bedankt! Marken zal altijd een speciale plek in ons hart houden.

Ondertussen knapt Hanna alweer aardig op en hierover zijn wij heel dankbaar.

Met een hartelijke groet,

Werner & Hanna Gugler

Dirk Schipper & Aaltje Appel

Sinds 8 september 1967

zijn jullie al een paar.

Even rekenen,

dat is al 50 jaar !

Ta en Mem, Bap en Bessie, van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk.

Neeltje Alice en Jacob

Olaf, Dave en Melissa

Diana en Klaas

Luke en Robin

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele attenties en kaarten die wij hebben mogen ontvangen voor ons 25-jarig huwelijks jubileum.

Het was in één woord: OVERWELDIGEND.

We zijn er stil van.

Cornelis Pieter en Tiny de Waart-Zandstra

De Duikjes 9



Just married

Wij zijn in het huwelijksbootje gestapt!!!

Wij hebben elkaar het ja-woord gegeven op
zaterdag 2 september 2017 in Sonnenborgh -
museum & sterrenwacht - te Utrecht.

Ons nieuwe adres is Prinses Irenelaan 27,
3554 HA, Utrecht.

Petra
van de Wouw

Klaas Richard
van Altena



Hoe gezellig was het wel niet, kienen tijdens de bazar.

Deze winter gaan we weer kienen in de Patmoskerk. Dat is net zo gezellig, en met mooie prijzen.

Het kienen is op vrijdagavond, we beginnen om 20.00 uur en eindigen rond 23.00 uur

De kiendata voor 2017-2018:

22 september

27 oktober

17 november

28 december (Donderdag!)

2018

19 januari

16 februari

16 maart

