

Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 37

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 september
2017

Kerkdienst zondag 17 september 2017

Grote Kerk

10.00 uur Ds. E. Overeem uit Leusden

Organist D. Kes

Schoolied 136

Schoolied lezen Jorrit Korstman

Crèche N.A. Schipper en Grèthe van Belzen

Kindernevendienst Daniëlle en Trijntje

Koster K. Visser en J.P. van Altena

Kerktaxi K. Visser tel: 601341

Eerste collecte
Kerk-in-Actie Vredesweek
Collecte:
Kerk

zo 17 Exodus 32:1-14
ma 18 Exodus 32:15-35
di 19 Exodus 33:1-11
wo 20 Exodus 33:12-23
do 21 Exodus 34:1-18
vr 22 Exodus 34:19-35
za 23 Galaten 5:13-26

Gaan voor goud ...
Vernietigend
De HEER trekt zich terug
God laat zich zien
Kopie
Verbondsregels
Vruchtbaarheid

EEN VASTE BURCHT IS ONZE GOD, enkele gedachten bij 500 jaar Reformatie

Deze zomer ben ik, samen met een goede vriend, 4 dagen naar Lutherstadt Wittenberg geweest. Tussen Berlijn en Leipzig, in voormalig Oost-Duits gebied. Prachtig gerenoveerd, tamelijk welvarend, met hier en daar m.n. op het platteland sporen van de na-oorlogse periode onder communistisch bewind.

We gingen "auf den Spuren Luthers", zoals dat in het Duits zo mooi klinkt.

Letterlijk in zijn voetsporen: in de kerk van de slotkapel, waar de 95 stellingen tegen de misstanden, zoals Luther die zag in kerk en samenleving, nu in metaal op de deur staan.

In de Marienkirche waar Luther preekte en Johann Sebastian Bach, twee eeuwen later op het orgel speelde. Aan de Universiteit, waar Luther als 23-jarige, profesor Nieuwe Testament was geworden. Maar ook in het atelier van Cranach der Alte, waar Luther zich liet schilderen (hij was tamelijk ijdel). En natuurlijk dronken we Lutherbier, want ook Luther liet zich een biertje goed smaken!

Allemaal leuk om mee te maken samen met honderden andere reli-toeristen.

Maar wat valt nu het meest op, waar kun je over nadenken?

Wat typeert het protestantisme door de eeuwen heen?

Drie zinnen uit het Lutherlied (Liedboek, Lied 401), neem ik als startpunt.

1 Een vaste burcht is onze God.

Eigenlijk had hier beter kunnen staan: een vaste burcht is 'mijn' God. Het ging Luther er niet om, te laten zien dat onze God 'lekker beter' was dan de roomse God, zoals dat in reformatorisch kerkelijke kringen nog wel eens werd gezegd en geschreven.

Nee, Luther staat aan het begin van de periode in de geschiedenis waarin de mens als persoon gezien wordt, die een eigen relatie tot de Eeuwige heeft. Luther verzette zich tegen de vercommercialiseerde handel in de aflat, waarbij de kerk als koopman van eeuwig heil optrad. De mens staat 'bloot' en heeft eigen verantwoordelijkheid. Deze gedachte heeft maatschappelijk gezien grote invloed gehad op de vormgeving van de samenleving.

2 Geen aardse macht begeren wij.

Theocratie, de vermenging van geloof en politieke macht, de bisschop die ook koning is, is een groot gevaar. Dan wordt met behulp van ideologie of geloof (van communisme tot christendom en fascisme) geheerst over mensen. Hoe gebrekkig soms ook, maar democratie is de enige manier om een beetje fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Dat betekent: geven en nemen, minderheden de ruimte geven, controle en correctie van de macht. Luther zei het radicaal: geen aardse macht begeren wij, hij verwees daarbij naar het grotere en belangrijkere Koninkrijk der Hemelen.

3 Gods Woord houdt stand in Eeuwigheid.

Luther is misschien wel het meest bekend om zijn grote liefde en aandacht voor de Bijbel. 'God spreekt Duits' en geen Latijn, dus Luther vertaalde met groot succes de bijbel uit de grondtalen, in de taal van de gewone mensen, zodat mensen toegang hadden tot de bron van alle leven. De bijbel werd daarmee de grote motor van de culturele veranderingen in Europa en in de wereld tot op de dag van vandaag.

We hebben als kerk en samenleving veel aan Luther te danken, dat werd me weer duidelijk, op een zonnig terras in Lutherstad Wittenberg.

CeesJan Visser



Martin Luther

Voorbede

1. Voor de kinderen die weer naar school gaan. Misschien wel voor het eerst. Dat ze vrienden mogen maken.
2. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
3. Help onze regering, dat ze niet strijden tegen elkaar, maar samenwerken aan goede wetten.
4. Voor hen die in rouw zijn. Dat ze al hun zorgen en verdriet bij U zullen brengen.
5. Voor Uw volk Israël. Maak hun strijd niet te zwaar.
6. Orkanen woeden, de aarde beeft. Bescherm ons Heer. Geef Uw vrede, rust en wijsheid, zodat wij in staat zijn de helpende hand te bieden.
7. Wilt U de jongeren beschermen in hun weg naar volwassenheid.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 10 september

De eerste collecte bestemd voor Project Waterlandse Gemeenten € 190,18

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 193,91

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 40,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

MARKEN HELPT ROEMENIE

De collecte voor Marken helpt Roemenie heeft dit jaar Euro 762,60 opgebracht.

Een prachtig bedrag, waarvoor weer veel aangeleverde kleding richting Oosteuropa gebracht kan worden.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich ingezet hebben om dit bedrag op te halen: hartelijk dank voor jullie inzet.

Mocht u de collectantes gemist hebben en toch willen helpen, dan is er de mogelijkheid om geld over te maken op Rabobanknummer NL 38 RABO 034 28 71 188 t.n.v. "Marken helpt Roemenie". Ook kunt u blijven helpen door kleding, schoeisel, schoolspullen e.d. af te geven bij Klaas Boes Akkerstraat 1.

Namens de stichting Marken helpt Roemenie,
Eef Visser

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 19 september komt de Bijbelstudiekring weer samen. Het Evangelie van Markus is dit seizoen onderwerp voor de Bijbelstudies. Geschreven voor niet Joden is dit voor ons bij uitstek geschikt om nader te bestuderen. Met vaart geschreven, wat ons ook de gelegenheid geeft de vaart erin te houden.

Wij beginnen bij het begin, Markus maakt duidelijk dat het in zijn beschrijving van het Evangelie om één ding gaat: Jezus Christus is de Zoon van God en het koninkrijk van God is nabij gekomen.

Als voorbereiding hierop is het goed om alvast te lezen: Hoofdstuk 1 vers 1 tot 15, hoofdstuk 9 vers 2 tot 13 en hoofdstuk 15 vers 39

De volgende samenkomst is op 17 oktober.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 19 september om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

Kees Kersbergen

In herinnering aan Jan Springer, overleden 4 september 2017 in de leeftijd van 83 jaar.

Afgelopen zaterdag stonden wij stil bij het overlijden van Jan Springer. Een volle kerk waarin veel bekende liederen klonken. Lieder die Jan zong met Sijtje, de jong overleden dochter van Aaltje en Jan. Eenvoudige woorden die het hart raken. Veilig in Jezus' armen was het favoriete lied. Zo namen wij afscheid van Jan Springer. Een man die hield van zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Zo was ook de tekst die voor de overdenking gekozen was, een tekst van eenvoudige woorden. Tegeltjeswijsheid, zo zou je de woorden uit Spreuken kunnen noemen. *“Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens”*. In deze woorden herkenden de kinderen hun vader en daarom kozen zij deze woorden. Jan was een man en vader die sprak uit zijn hart. Zijn hart liet zien wie hij was.

Er kwam nog een hart van een mens aan de orde in de overdenking. Het hart van Jezus, waarvan Hijzelf zegt dat Hij zachtmoedig en nederig van hart is. En die Jezus roept ons op om tot Hem te komen om bij Hem rust te vinden. Zo namen wij afscheid van Jan Springer en kijkend naar het hart van Jezus bevelen wij hem aan in Zijn armen.

Kees Kersbergen

Na een moeilijke laatste periode
in zijn leven is plotseling onze broer,
zwager en oom, Jan Springer overleden.

Zijn strijd is over en ook zijn pijn.
Een ieder denkt "zo zal het beter zijn".
Maar het is voorbij en dat doet zeer.
Want wij beseffen goed, wij zien hem niet meer.

Wij wensen Aaltje, de kinderen, klein- en achter kleinkinderen
heel veel sterke.

Dirk Springer
Makie en Klaas Zeeman-Springer
Trijntje Springer-Kes
Grietje Springer-Pereboom
neven en nichten

**Geheel onverwacht
is op 4 september 2017,
op 83 jarige leeftijd overleden
ons zeer gewaardeerd lid**

JAN SPRINGER

**Wij wensen zijn familie en vrienden
veel sterkte toe om dit verlies te dragen.**

**Bestuur en leden
P.V. Door Vriendschap Sterk
te Marken**

NIEUWS OM DOOR TE GEVEN



Bijbelverhaal centraal in nieuwe kinderdienstmethode

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwikkelt een kindernevendienstmethode onder de naam 'Bijbel Basics'. Het NBG belooft dat kinderen met deze methode een brede basiskennis van de bijbelverhalen krijgen. Deze zomer is in tientallen kerken een geslaagde pilot gehouden.

Bijbel Basics is bestemd voor de kinderactiviteit tijdens de kerkdienst. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: 'Vanuit kerken kregen we regelmatig de vraag om kindermateriaal te ontwikkelen waarbij de Bijbel centraal staat. Dat hebben we opgepakt. Bijbel Basics laat kinderen van vier tot en met twaalf jaar kennis maken met 200 essentiële bijbelverhalen. Eerst worden die verhalen hun verteld, als ze wat ouder zijn gaan ze de verhalen ook zelf lezen.'

Bijbel en kind centraal

Bijbel Basics stelt de Bijbel én het kind centraal. De methode reikt een breed scala van bijbelverhalen aan; ook minder bekende gedeelten komen aan bod, zoals teksten uit Spreuken en Openbaring. Dankzij actuele inzichten uit de kindertheologie, pedagogiek en didactiek is het materiaal bovendien kindgericht. Bijbel Basics is toegespitst op kinderen van diverse leeftijden en houdt rekening met verschillende leervoorkeuren. Bij elke les horen creatieve verwerkingsvormen, gespreksvragen en illustraties.

Pilot

Dertig kerken van verschillende signatuur – van evangelisch tot PKN en GKV – deden mee aan de pilot. Zij waarderen vooral dat het bijbelverhaal centraal staat, waardoor kinderen met de Bijbel zelf vertrouwd raken.

Gratis beschikbaar op debijbel.nl

Bijbel Basics wordt gratis beschikbaar gesteld via bijbelwebsite debijbel.nl. De methode wordt gepresenteerd op Bijbelzondag, 29 oktober. Vanaf dat moment is het materiaal voor Advent en Kerst beschikbaar is. Voor meer informatie, een probeerpakket en aanmelding zie debijbel.nl/bijbelbasics.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Nationale Bijbelzondag: 29 oktober 2017

Zondag 29 oktober is het Bijbelzondag. Vlak voor 31 oktober, precies 500 jaar na de kerkhervorming, die de Bijbel opnieuw centraal stelde. In dit Reformatiejaar zullen honderden kerken op Bijbelzondag in een feestelijke dienst stilstaan bij dat bijzondere boek, onder het thema: 'Vier je Bijbel'.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) nodigt kerken met dit thema uit om aandacht te geven aan de betekenis van de Bijbel in hun eigen kring én wereldwijd. We kunnen dankbaar zijn voor het feit dat wij bijbels in onze eigen taal hebben. Dat is het waard om te vieren.

Kerken kunnen een project steunen voor de verspreiding van prentenbijbels in China.

Materialen

Het NBG stelt materiaal voor jong en oud beschikbaar om Bijbelzondag tot een feestelijke dag voor de hele gemeente te maken. Predikanten kunnen kosteloos een dienstschets opvragen met liturgische suggesties. Ook komt er materiaal beschikbaar voor kinderen: een programma van Bijbel Basics, de nieuwe gratis kinderdienstmethode. Naast een bijbelverhaal worden diverse werkvormen aangeboden. De materialen zijn te bestellen via: bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag.

Anneke Commandeur, contactpersoon NBG

Onze buurman Dirk Schipper wordt op 20 september a.s.
80 jaar !

Wij willen jou hier van harte mee feliciteren
Helaas laat je gezondheid het niet toe om naast ons te wonen
Wij missen je betrokkenheid en vooral je humor

Wij wensen jou, Pietertje, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind een fijne dag toe

Je burens uit het Kesterpad

Een droomwens

Gezonde mensen hebben veel wensen.

Zieke mensen (soms) maar één wens.

De wens en hoop op beterschap was al gauw vervlogen.

Toch had ik nog een wens.

De wens om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het Parkinsonfonds.

En die wens is uitgekomen.

Mede door de enorme inzet en spontaniteit van mijn vriendinnen,
sponsors en vele andere gevers en geefsters is een wensdroom
uitgekomen en een droomwens geworden.

Fantastisch dat het zoveel mensen heeft geraakt.

Zelfs tot ver buiten onze dorpsgrens.

Heel veel dank.

Ramona Roos

17 september 2007

17 september 2017

Ter herinnering

Noah Ruben Uithuisje

onze lieve kleinzoon

Waar je ook bent, ik zou het niet weten.
Niet in tijd of afstand te meten.
Ik heb je bij me, diep in mij.
Daarom ben je zo dichtbij.

Jaap en Pietertje

Jan en Maria

Welkom in dit huis van gebed

Hier is een stoel voor wie moe is
hier is hoop voor wie verdwaald is
hier is liefde voor wie vol wrok is
hier is geloof voor wie twijfelt
hier ben je thuis
hier ben je verwacht
zoals je bent
want zo dikwijls heeft God naar je gezocht
zo dikwijls heeft Hij op je gewacht
uren, dagen, maanden,
jaren misschien.

Sta even stil.....
bewonder de schoonheid van dit huis van gebed deze kerk
adem in het verleden van dit huis,
je eigen nieuw begin.

Sluit je ogen.....
En wordt even stil,
want
in de stilte
hoor je de echo van Gods woord,
ga even zitten,
loop ook hier jezelf niet voorbij,
vouw je handen,
open je hart.

BID.....
en als je dat niet kunt
en als je niet geloven kunt
omdat je pijn hebt, ga dan maar
naar je eigen huis, met de groet
"VREDE ZIJ MET JOU EN ALLE GOEDS."



Vrijdag 22 september gaan we weer kienen in de Patmoskerk.

We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie met wat lekkers klaar.

Kom gezellig langs.

De kiendata voor 2017-2018:

27 oktober

17 november

28 december (Donderdag!)

2018

19 januari

16 februari

16 maart

