

# Protestants Marken



Jaargang 11 nummer : 39

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 30 september 2017

## Kerkdienst zondag 1 oktober 2017

### Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, Israëlzondag
Organist	D. Kes
Koster(s)	J. Blijleven en H. Zeeman
Schoollied	Lied 781
Schoollied lezen	Ilse Schipper
Crèche	Jannie Schipper en Ursula Roos
Kindernevendienst	Marianne en Jannie

De eerste collecte is bestemd voor:  
*Christenen voor Israël*

De tweede collecte is bestemd voor  
*De Kerk*

Kerktaxi: Gera van Veen – van Altena

Tel: 601724 of 06-10873757

### Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	1 oktober	Matteüs 20:29–21:9	Roep
Maandag	2 oktober	Matteüs 21:10-22	Zoeken naar vrucht
Dinsdag	3 oktober	Matteüs 21:23-32	Legitimatie
Woensdag	4 oktober	Ezechiël 18:1-13	Eigen verantwoordelijkheid
Donderdag	5 oktober	Ezechiël 18:14-20	(On)geloof is geen erfgoed
Vrijdag	6 oktober	Ezechiël 18:21-32	Wie is onrechtvaardig?
Zaterdag	7 oktober	Johannes Ezechiël 19:1-14	Leeuwin en wijnstok

Overdenking :     Mattheüs 11 vers 28     Kom naar mij , jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan ,dan zal ik jullie rust geven.

Wie van ons gaat er niet onder lasten gebukt ? Wie is er niet vermoeid ? Jezus sprak deze woorden tegen zijn volgelingen. Deze woorden zijn natuurlijk ook voor ons bedoeld Al is de tijd wel wat veranderd .De lasten waaronder wij gebukt gaan verschillen van mens tot mens . Lasten zou je kunnen vertalen in zorgen. Vermoeidheid is hier geestelijk vermoeid . Zodat je het even niet meer weet waar je het zoeken moet. Lichamelijk vermoeidheid is meestal na een goede nachtrust opgelost . Wij leven in een tijd die wel verschillend is met de tijd waarin Jezus leefde. Toch zal de de last en de vermoeidheid van mensen toen niet veel verschillen met de mensen van nu. Het zoeken naar rust zal ongetwijfeld hetzelfde zijn. Mensen willen van zorgen die vermoeidheid veroorzaken bevrijd worden. .

Als Hij zegt komt tot Mij ligt daar de oplossing van zorgen en vermoeidheid, maar gemakkelijk is het niet. Want hoe kun je tot Hem komen ? Een stukje verder zegt Jezus : Neem mijn juk op je en leer van mij , want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat betekent dat hij je zal aanhoren als je tot hem bid. ongeacht wie je bent of welke zorgen je ook kwelen. Maar om tot Hem te komen zul je in zijn woorden geloven .Je kan toch wel geloven in Hem die zegt dat hij zachtmoedig en nederig van hart is. Immers Hij is de zoon van God. Hij alleen kan je zorgen en vermoeidheid wegnemen

Zachtmoedig betekent zacht van inborst , zacht van aard , meegaand. Aan nederig kun je de volgende betekenissen geven , onaanzienlijk , gering , bescheiden.. Je zal niet vaak mensen ontmoeten met deze eigenschappen. En als je ze dan ontmoeten zou geef je ze snel een etiket van mensen zonder eigen mening. Mensen die problemen uit de weg gaan. Mensen waar je weining mee kunt..

Wij leven in een tijd waar iedereen voor zichzelf moet opkomen. En het is vooral belangrijk er een eigen mening op na te houden. Jonge kinderen leren wij al vroeg om vooral overal en over alles en nog wat te onderhandelen .Of ze dit nu wel of niet kunnen begrijpen of overzien. Iemand heeft eens gezegd wij leven in een onderhandelingsmaatschappij . Alles moet kunnen en nergens mag een grens aan zijn. Als je grenzen stelt wordt er al gauw gesproken dat je geen respect voor de mening van een ander hebt.. Maar het evangelie leert ons iets heel anders. Daar zijn de woorden zachtmoedig en nederig de fundamenten waarop het geloof gebouwd moet zijn. Daar is je mening onbelangrijk . Je gelooft in Jezus Christus of je gelooft niet . Er is geen ruimte voor onderhandeling In onze tijd zijn dat dingen die voor veel mensen onbespreekbaar zijn. En moeilijk te accepteren. Immers wij bepalen zelf wel wat wij wel of niet geloven . Jammer genoeg geldt dat ook voor verschillende christelijke groeperingen. , terwijl zij toch dezelfde bijbel hanteren, Hierdoor zal de versplintering nog lang bestaan. Geloven is geen wetenschap hoe de uitleg van het woord ook mag zijn. Je gelooft in Jezus Christus of niet.

J. Uithuisje

Voorbede

1. Voor Uw volk Israël. Maak hun strijd niet te zwaar.
2. Orkanen woeden, de aarde beeft. Bescherm ons Heer. Geef Uw vrede, rust en wijsheid, zodat wij in staat zijn de helpende hand te bieden.
3. Wilt U de jongeren beschermen in hun weg naar volwassenheid.
4. Help ons de liefde voor Uw woord door te geven, zodat ook onze kinderen in vreugde hun weg met U gaan.
5. Leer ons omgaan met het stille verdriet. De in onze ogen uitzichtloze chronisch ziekte en armoede in Uw hand leggen. Geef ons een blij lied.
6. Dank U voor het grote teken aan de hemel. Nu weten wij dat niets buiten U om gaat.
7. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 24 september 2017

De eerste collecte bestemd voor het jeugdwerk € 215,95  
 De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 157,36

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.



De collecte heeft dit jaar een bedrag opgeleverd van € 768,86  
 Het weer zat niet mee, storm en regen maar we hebben weer een mooi bedrag opgehaald.  
 Graag wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage en in het bijzonder alle vrijwilligers voor hun inzet.

Willeke Kes v.d. Berg

**Zondag.** De gehele maand oktober zal in alle Protestantse Kerken in het teken staan van de herdenking '500 jaar Reformatie'. Met een toespitsing naar de laatste zondag van oktober. Maar omdat ik dan herfstvakantie heb, wil ik graag de maand oktober er mee openen en zullen we a.s. zondag bij dit bijzondere feit stilstaan. Waarom was die Reformatie ook al weer nodig? En wat was de grote ontdekking van de Reformatie? En wat was de grote verdienste van Luther en Calvijn? Zie hier "het menu" voor de preek van a.s. zondag. We lezen Psalm 32 en Handelingen 13: 26-41 en zingen de volgende Lieder: 287: 1, 2, 5, 781: 1, 3, 19: 3, 4, 348: 1, 32: 1, 2, 898, 575: 4, 6, 416. Een fijne zondag gewenst!

**De Reformatie** was dus een zestiende-eeuwse beweging waaruit de Protestantse Kerken zijn ontstaan. Helaas kan ik niet zeggen: Protestantse Kerk. Want afsplitsing leidt tot afsplitsing, leert de geschiedenis. Zo ontstonden er in ons land verschillende Reformatorische stromingen en meerdere Protestantse Kerken. De term Reformatie was trouwens niet gelijk in gebruik. Pas in 1580, toen de Lutherse kerken zichzelf gingen omschrijven als een aparte Protestantse richting kwam het tot specifiek gebruik van de term Reformatie.

**Zieken.** Zr. G. Taanman-Boes, Kerkbuurt 149 moet de komende week in het Waterlandziekenhuis een operatie ondergaan en daarna revalideren. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Gebedskring.** Nu het winterwerk weer van start gaat, maken we ook een doorstart met de Gebedskring, zoals ik beloofde. De 1<sup>e</sup> bijeenkomst is donderdag 12 oktober om 20.30 uur in de consistorie van de Patmoskerk. De volgende bijeenkomsten in 2017 zijn: 9 november en 14 december. Welkom om mee te bidden voor een wereld in nood, voor kerk en maatschappij.

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

## COLLECTE Christenen voor Israël op zondag 1 oktober

Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. De stichting heeft een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

Om vorm te geven aan deze missie geeft de stichting betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat Israël. Zij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en bestrijden elke vorm van antisemitisme. Ze gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken en gemeenten.

Sinds haar oprichting in 1979 in Nederland heeft Christenen voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen. Dit wereldwijde werk wordt gecoördineerd vanuit het kantoor in Nijkerk door het team van Christians for Israel International. Met name via hun site en via de krant *Israël Aktueel* brengen zij betrouwbaar en positief nieuws over Israël, achtergronden, interviews en kijken vanuit Bijbels perspectief naar de tegenwoordige tijd. Zij ondersteunen diverse projecten in Israël, op gebieden van Bijbelonderwijs, voedselhulp en traumaverwerking. Ook ondersteunen zij de Bijbels voorzegde terugkeer van het Joodse volk naar Israël, de *aliya*.

Er worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals concerten, samenkomsten, lezingen, zangavonden en thema-bijeenkomsten rond Israël. Ook de verkoopstands die de afgelopen jaren regelmatig op Marken worden georganiseerd door de familie Van Altena-Visser vormen een manier om al deze activiteiten financieel te ondersteunen.

De missie van Christenen voor Israël is erop gericht Gods bedoeling met Zijn volk duidelijk te maken. Daarbij roepen zij mensen op om Israël niet alleen in gebed te steunen, maar ook door giften en steunbetuigingen. De collecte van zondag a.s. is bedoeld ter ondersteuning van het werk van Christenen voor Israël.

Namens de diaconie,  
Eef Visser

# Nieuw seizoen zondagsschool/

**Vanaf zondag 1 oktober** begint het nieuwe seizoen van de zondagsschool van 12.10 - 13.10 uur.

**Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar** zijn van harte welkom!

Voor de 4- jarigen geldt dat ze voor 1 oktober 2017 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ben je na 1 oktober jarig, dan kan je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (januari 2018) komen.

De kinderen van 4 t/m 7 jaar komen naar het Gebouw Hoog en de 8 t/m 11 jarigen gaan naar de kerk.

Iedere week wordt er een Bijbelverhaal verteld, meestal door middel van een diaprojectie of in de vorm van een film. We zingen samen christelijke liederen en maken een verwerking van het verhaal. Bij de oudere kinderen staan ook rollenspel en quizen op het programma.

Wij vinden het super gezellig als er weer veel jongens en meisjes komen. Komen jullie ook?

## Kerkelijke bijdrage 2018 – nieuwe stijl

De formulieren voor de Kerkelijke bijdrage 2017 zijn allemaal verwerkt en een groot deel van de toegezegde bedragen is inmiddels ook al ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank aan u als lid van de Protestantse gemeente Marken. Ook een woord van dank aan de leden van de commissie van bijstand voor het jaarlijks rondbrengen en ophalen van de honderden toezeggingsbrieven.

Omdat ook wij met onze tijd mee willen gaan en daarbij meer rekening willen houden met het milieu en ook de kosten willen drukken, willen we de hoeveelheid papier die ieder jaar gemoeid gaat met de Kerkelijk Bijdrage fors terugdringen.

### Kerkelijke bijdrage nieuwe stijl

Daarom willen we met ingang van 2018 een nieuwe manier van toezegging introduceren:



VIA E-MAIL



U krijgt dan begin januari een e-mail met daarin het verzoek om digitaal een toezegging te doen voor de Kerkelijk Bijdrage voor het nieuwe jaar.

Naast de toezegging zal ook een verzoek tot betaling via e-mail worden toegestuurd. In die mail zal een link staan waarmee u met iDEAL kunt betalen.

Voor deze nieuwe werkwijze, hebben wij uiteraard wel uw e-mail adres nodig.

Als u voortaan de Kerkelijk Bijdrage digitaal af wilt handelen, dan willen wij u vragen om een e-mail te sturen naar: [secretaris@protestantsmarken.nl](mailto:secretaris@protestantsmarken.nl).

Gebruik als onderwerp “Digitale deelname Kerkelijke Bijdrage”

Vermeld in uw e-mail bericht a.u.b. het registratienummer dat vermeld staat in de brief voor Kerkelijke Bijdrage uit een eerder jaar. Als u geen brief meer heeft, dan is uw naam en adres ook goed. Het e-mail adres dat u gebruikt voor deze e-mail zal worden vastgelegd in ons leden-systeem als correspondentie adres.

Uw e-mail adres zal uitsluitend gebruikt worden voor Kerkelijke zaken, zoals de Kerkelijke Bijdrage. Uw e-mail adres wordt NIET gedeeld met derden.

Indien u uw toezegging en betaling NIET digitaal wilt doen, dan ontvangt u begin januari een brief in de bus, zoals u dat gewend bent.

De inhoud van de brief zal echter ook anders worden, maar daarover zullen wij u later nog verder informeren.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

GEMEENTEOPBOUW—GEMEENTEOPBOUW—GEMEENTEOPBOUW
--

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor door u apart is gezet.  
Vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Met dit lied zijn de gesprekken in de Patmoskerk afgelopen zondagmorgen afgesloten. Ruim vijftig gemeenteleden hebben deelgenomen aan het gesprek over de toekomst van onze Protestantse Gemeente op Marken. In die gesprekken zijn mooie verhalen gedeeld over dat wat mensen blij maakt in onze gemeente. Ook is er vooruit gekeken en 'gedroomd' over hoe onze gemeente er over een paar jaar uit zou zien.

Hartelijk dank voor alle verhalen en 'dromen'.

Samen op weg gaan, dat is een wens voor de toekomst van onze gemeente. Het is tegelijk ook een belofte aan elkaar, om ook daadwerkelijk samen op weg te gaan.

Het vervolg van dit alles is dat de werkgroep aan de slag gaat met alles wat u hebt gezegd en opgeschreven. De werkgroep gaat proberen hier een soort rode draad uit te halen, iets wat door veel mensen gedeeld wordt. Hiervan wordt verslag gedaan aan de kerkenraad en zal er ook over gepubliceerd worden in het kerkblad.

Mogelijk kan er ook nog verslag worden gedaan op de gemeentevergadering eind november dit jaar.

Eén ding is zeker, als wij, als gemeente, samen op weg willen gaan, dan zal dat ook zeker gebeuren. Hoe wij dat moeten doen? Wel, de woorden van onderstaand vers wijzen ons de weg.

Samen te strijden in woord en in werk.  
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
Als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Werk is in dit verband, het gebed of Gods Geest ons wil leiden op de weg die Hij wijst en die wij samen willen gaan. Elkaar vasthouden in het geloof in onze Heer, Jezus Christus en in liefde omzien naar elkaar. En zó gemeente van Christus zijn.

Soli Deo Gloria!

# Heeft u de vragen al beantwoordt?

- ✓ Als u aan het gesprek in de kerk heeft deelgenomen wordt de antwoorden bij u thuis opgehaald.
- ✓ Was u in de kerk en niet in de gelegenheid om aan het gesprek deel te nemen, dan graag uw antwoorden in de brievenbus op Akkerstraat 16.
- ✓ Was u niet in de kerk en wilt u toch graag meepraten, dan vragen wij u het antwoordformulier uit dit kerkblad in te vullen en op Akkerstraat 16 in de brievenbus te doen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!!

Werkgroep gemeenteopbouw en kerkenraad.





Twee vragen.

Wij vragen u in eigen woorden deze twee vragen te beantwoorden.

**Vertel in eigen woorden waar u blij van wordt in onze kerk/gemeente!**

Ruimte om te schrijven.

**Hoe zou u willen dat onze gemeente er over een aantal jaar uitziet?**

Ruimte om te schrijven.

**Dit formulier graag in de brievenbus bij Akkerstraat 16.**

**Graag voor 7 oktober 2017.**

## Verslag Generale Synode vrijdag 22 september 2017

door ds. Martien Pettinga

afgevaardigde naar de Generale Synode namens de Classis Edam-Zaandam

---

Op vrijdag 22 september 2017 vergaderde de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nieuw Hydepark in Doorn. Als afgevaardigde van de classis Edam-Zaandam was ik erbij aanwezig.

### Kerk 2025 – Kerkordevoorstellen deel I – tweede lezing

- Hoe zat het ook al weer in elkaar? *Kerk 2025 – Back to basics*: Een leuze die de kerk in al haar geledingen oproept: Waar doen we het voor? Wat, wie is de Bron van ons geloof? Een oproep om in alle verbanden van kerkzijn op zoek te gaan naar de inhoud, betekenis, warmte, de inspiratie van ons geloof.
- In dit verband is het nodig om de kerkorde van onze kerk te updaten. Back to basics, dat houdt in dit geval in: een kerkorde die transparanter en ruimer is dan de huidige. Onnodige ballast kan overboord en rekening gehouden moet worden met krimpende financiën en menskracht.
- Deze wijziging van de kerkorde gaat in drie ronden. Telkens stelt de synode de wijzigingen in 'eerste lezing' vast, vervolgens mogen alle classicale vergaderingen (met inbreng van de kerkenraden) hun mening geven, daarna stelt de synode de wijzigingen in 'tweede lezing' en daarmee definitief vast.

Ik zal u niet vermoeien met alle details. De echte liefhebbers verwijs ik naar de website van onze kerk. Te zijner tijd zullen alle kerkenraden ongetwijfeld van alle veranderingen op de hoogte worden gesteld. Ongeveer één derde van de classes hebben globaal positief gereageerd, ongeveer één derde (zeer) kritisch, de overige classes zitten daar tussenin. De opdracht van het Kerkordecollege was dus om waar het in redelijkheid mogelijk is, tegemoet te komen aan de bezwaren en de bezwaarden, zonder het positieve dat velen ervaren, te niet te doen. Een enorme klus! In grote lijnen kun je zeggen: de voorstellen tot aanpassing van de 'eerste lezing' zijn voor 't grootste deel door de synode overgenomen. Daarmee staat dit deel van de kerkordeaanpassing dus vast.

- de **classispredikant** (deze nieuwe kerkelijke functionaris komt er nu echt) is niet meer tegelijk de voorzitter van de classicale vergadering; alle accent komt te liggen op het 'geestelijk leiderschap'; het gaat niet om een kerkelijke 'bobo' of een manager, maar om een geestelijk leider, die hart heeft voor het geestelijk leven van gemeenten, ook in hun samenhang in de regio, en predikanten en kerkelijk werkers;
- de **ontmoeting** van gemeenten in een regio hing in de 'eerste lezing' nogal in de lucht; er werd gesproken over de taak van ringen, maar dat was allemaal nogal vaag; nu wordt dat meer ingevuld, zonder dat regio's in keurslijven worden geperst; de synode vindt het erg belangrijk dat het tot ontmoeting tussen gemeenten in de regio komt.

### Historisch.

In zekere zin heeft de synode hiermee een historische beslissing genomen. Wat is er dan zo historisch aan? Sinds de oertijden van de Reformatie in ons land (halverwege de 16<sup>e</sup> eeuw) is het altijd zo geweest, dat elke gemeente vertegenwoordigd was in de classis (nu 75), en dat elke classis vertegenwoordigd was in de synode. Dat is echt een oerreformatorisch uitgangspunt, dat nu verlaten wordt. Reden voor meerdere classes om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Amendementen die dit wilden verhinderen, werden overigens met ruime meerderheid verworpen. Het nieuwe is nu, dat elke gemeente weliswaar meedoet met de *verkiezing* van classisafgevaardigden, maar niet meer rechtstreeks vertegenwoordigd is in de classis (het aantal van elf staat nu vast). Dat is een breuk met het verleden. Menigeen betreurt dit. Maar het is een (vindt een ruime meerderheid) noodzakelijke aanpassing, vanwege de financiën en de menskracht. Maar ook om een positieve reden: de kleinere regio's kunnen zich nu concentreren op de onderlinge ontmoeting, hoeven niet aan allerlei kerkordelijke verplichtingen te voldoen en een bestuur te bemensen; bovendien verwacht de synode veel

van de nieuwe classispredikant, die geen bisschop zal heten, maar wel pastoraal ingezet wordt in de zin van: omzien naar elkaar, pastoraal toezien. Of het wat wordt met deze reorganisatie zal de toekomst leren.

### **Iedereen tevreden?**

Is nu iedereen tevreden? In de synode niet, en (vermoed ik) aan de basis ook niet. Er bestaat weerstand, maar ook is er meermalen sprake van een verkeerde voorstelling van zaken en gebrek aan kennis. Daarom heeft de synode besloten om het moderamen (dagelijks bestuur) op te dragen om vanaf nu een ronde te maken langs de nieuwe elf regio's. Om aan kerkenraden en classicale vergaderingen uit te leggen wat er nu besloten is en op welke manier er geluisterd is naar de basis. Ook besloot de synode dat de moderamenleden zich bij deze rondtocht laten bijstaan door synodedefeden, die immers wortelen in de betreffende regio. Niet om mensen met weerstand a.h.w. plat te praten, maar om in alle openheid uit te leggen, nog eens te horen, om zo tot meer eenheid en wellicht enthousiasme te komen voor deze gewijzigde kerkorde – met nogmaals (!) als doel: Back to basics, terug naar de kern, naar de Bron.

### **Permanente Educatie (PE)**

Dat is de naam van wat vroeger 'studieverlof' werd genoemd: verplicht voor predikanten en kerkelijk werkers. Was het vroeger 'vrijheid-blijheid', tegenwoordig is deze PE aan strakkere regels en voorwaarden verbonden. In een eerder gehouden evaluatie, bleek dat de Commissie voor de PE zelf inzag, dat het wat anders moet, minder regeltjes, meer vrijheid (in een zekere gebondenheid, dat wel). De synode van november 2016 was vrij kritisch t.a.v. het voorstel van de Commissie voor de PE. Nu kwam deze Commissie met een aangepast voorstel, waardoor predikanten en kerkelijk werkers te maken krijgen met een 'aangestuurd deel' en een 'vrij deel'. Weg is de verplichting om een x-aantal punten bij elkaar te sprokkelen, weg zijn ook de sancties voor als je niets doet, weg is de verplichting om in het 'vrije' deel toch allerlei diploma's en certificaten te halen. Met dit voorstel kon de synode wel uit de voeten, al verlangt een enkeling met heimwee terug naar het 'oude studieverlof'.

### **November 2017 en daarna**

De volgende synodevergadering zal op 16 en 17 november a.s. worden gehouden. Daarin gaat het vooral over de mobiliteit van predikanten. Ook nu komt er een voorlichtingsbijeenkomst in de regio. De vaststelling 'in tweede lezing' komt voorjaar 2018 in de synode. De reorganisatie van onze kerk ligt dus op schema en naar verwachting kunnen in de loop van 2018 de classispredikanten worden benoemd en beroepen, uiteraard na een zorgvuldige sollicitatieprocedure.

Ingekort voor het kerkblad van de Protestantse Gemeente Marken door ds. H. Dekker.



### **Bijbel voor gevangenen in Suriname**

**De Bijbel betekent veel voor gevangenen in Suriname. Zo kunnen ze kennismaken met een nieuw, ander leven. Daarom geeft het NBG bijbels aan gevangenen die geraakt zijn door de bijbelse boodschap.**

Enige tijd geleden was directeur Rieuwerd Buitenwerf van het NBG op werkbezoek in Suriname. Daar sprak hij onder meer met (ex-)gevangenen. In hun verhalen klonk door dat Surinamers worstelen om het hoofd boven water te houden. Ze ondervinden dagelijks de gevolgen van inflatie, onverwachte prijsstijgingen en een wankel politiek en economisch systeem.

#### **Kennismaken met de Bijbel**

Maar Buitenwerf zag ook met eigen ogen wat de Bijbel kan doen voor mensen die verkeerde stappen gezet hebben in hun leven. Bijvoorbeeld voor ex-gevangene Ortwin Gordon Bispham. Hij leerde in de gevangenis bidden en Bijbel lezen. Dit veranderde zijn leven. 'Altijd was ik *the man* geweest. Nu was daar ineens iemand die zoveel groter is dan ik.'

Het NBG voert actie voor bijbels voor Surinaamse gevangenen. Op die manier kunnen mensen zoals Ortwin kennismaken met de Bijbel.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

### **Digitale Bijbel wereldwijd in opmars**

**Wereldwijd wordt de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen, blijkt uit cijfers van United Bible Societies. Lag in 2010 het aantal digitaal verspreide bijbels nog onder de 200.000, in 2016 is dit aantal gestegen naar ruim 3 miljoen.**

De 148 bij de UBS aangesloten bijbelgenootschappen verspreiden de Bijbel digitaal via CD's, DVD's, apps en online bijbelplatforms. Alle digitale bijbelvertalingen zijn opgenomen in een Digital Bible Library. Daarin is de Bijbel nu beschikbaar in 1161 verschillende talen, gesproken door 5,3 miljard mensen. De UBS werkt eraan de Bijbel in 2033 in alle gesproken talen digitaal beschikbaar te hebben.

#### **Groei in Nederland**

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ziet een sterke groei op zijn bijbelplatform debijbel.nl. Naast meer dan 20 vertalingen bevat deze site een schat aan achtergrondinformatie, afbeeldingen en kaarten. In 2016 steeg het aantal accounts op debijbel.nl van 98.000 naar 120.000. En in het eerste half jaar van 2017 groeide het aantal unieke bezoekers met bijna 30% in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Ook de digitale NBG-leesroosters – bedoeld om de Bijbel in het dagelijks leven toe te passen – verheugen zich in een toenemende populariteit. In de aanloop naar Kerst en Pasen brachten deze leesroosters ruim 18.000 lezers bezinning, inspiratie en verdieping.

#### **Gedrukte bijbels**

Naast de groei van digitale bijbelverspreiding, groeit ook de wereldwijde bijbelverspreiding in print. Voor het derde jaar op rij verspreidde United Bible Societies in 2016 meer dan 400 miljoen gedrukte bijbels en bijbelgedeelten. Het NBG verspreidde 280.000 bijbels en 125.000 bijbelmaterialen voor kinderen. Daarnaast werden met steun van het NBG 45.000 mensen bereikt met een luisterbijbel.

**Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur**

*Het is volbracht.  
Nu brengt Hij mij voor eeuwig thuis.*

Verslagen geven wij u kennis van het plotselinge overlijden van onze zus, schoonzus en tante

## Karin Visser

Makkum, 8 oktober 1959

Beverwijk, 19 september 2017

Ria en Willem  
Klazina en Jan  
Gerrie †  
Jolanda en Jaap  
Ruurd en Hettie  
Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:

A. Commandeur  
Flevostraat 14  
1156 CB Marken

Karin is overgebracht naar Uitvaartcentrum Zuid, Fred. Roeskestraat 91 te Amsterdam, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 25 september om 10.00 uur in de aula van Crematorium Purmerend, Purmerweg 92 te Purmerend

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer.

Wat hebben we genoten van onze huwelijksdagen op 1 en 3 september!  
We willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid, de lieve felicitaties en de vele kaarten en cadeaus. Ook fantastisch om te zien hoeveel tijd en moeite er is besteed aan de prachtige Marker klederdracht.

Het was onvergetelijk.

Robert en Esther Schouten



---

+28-09-2015

28-09-2017

**Cornelis Commandeur czn.**

**”...Was jij maar hier bij ons!”**

**Geertje Commandeur Peereboom  
Ron & Sonja  
Patrick**

## **DE CLUBS GAAN WEER BEGINNEN !!**

Vanaf dinsdag 3 oktober a.s. beginnen de clubs weer.  
 Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2018.  
 De kosten bedragen €15,= per clubseizoen.

### **De Waterhoenen zijn verplaatst van donderdag naar dinsdag en zullen starten op dinsdag 3 oktober**

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op dinsdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

### **De Meisjesclub 'Wees Een Zegen' start op woensdag 4 oktober**

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

Ná de eerste clubavond zullen bij beide clubs de kinderen in twee groepen worden opgesplitst (groep 4-5-6 en groep 7-8), waardoor zij om de week club hebben. Op de eerste clubavond krijgen zij hiervan een "club schema" mee naar huis.

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig, dan ben je van harte welkom op dinsdag 3 oktober of woensdag 4 oktober.**

### **Clubkamp:**

Aan het einde van dit clubseizoen gaan we weer op clubkamp.  
 Noteer de datum alvast in de agenda: **20 t/m 22 april 2018**