

Protestants Marken



Jaargang 11 nummer : 40

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 oktober 2017

Kerkdienst zondag 8 oktober 2017

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker m.m.v. Marcantat
Organist	H. Jütte
Koster(s)	J. Boes en K. Boes
Schoollied	Lied 184
Schoollied lezen	Elisa van Veen
Crèche	Astrid van Altena en Geertje Schouten
Kindernevendienst	Marieke en Nathanja

De eerste collecte is bestemd voor:
Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Rob Zwiars

Tel: 06-52410698

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de ouderlingen

Meditatie.**Lezen: Psalm 56.**

‘Wees mij genadig, God.’ Zo begint deze Psalm van David. De Filistijnen hebben hem ‘gevangengenomen’ en nu is hij in Gat, de plaats waar Goliath vandaan kwam. David is zijn leven niet zeker. En hij gebruikt een list, lezen we in de Bijbel. Weet u het nog? (Zie 1 Samuël 21: 13).

Als opgejaagd wild is David dus. En Joodse uitleggers hebben daar het beeld in gezien van het joodse volk in de verstrooiing: als een wild dier werden ze opgejaagd door de jager. We herinneren ons de foto's en filmbeelden van joodse kinderen, met ogen groot van niet-begrijpen en vol van angst. Zonder dat ze het zelf wisten, op weg naar de gaskamers.

Maar David blijft vertrouwen op zijn God. Wat kan een sterveling mij aandoen, vraagt hij in vs. 5? En nóg een keer: in het slot van vs. 12. Maar het opmerkelijke is dat David hier in het Hebreeuws twee verschillende woorden gebruikt. Heel goed terug te zien in onze NBV. In het slot van vs. 5 heet de mens: sterveling. En in het slot van vs. 12: mens. Dat klopt precies met de Hebreeuwse tekst. Het Hebreeuwse woord uit vs. 5 betekent: broos, fragiel, breekbaar. En het Hebreeuwse woord uit vs. 12 voor mens is ‘adam’. Wat kan een adam mij aandoen? Een mens, letterlijk: uit de aarde gevormd, een akkermens gebonden aan de akkergrond. Van beperkte omvang als ik ben, bedoelt David te zeggen. Daarmee worden Davids vijanden teruggebracht tot hun ware proporties: mensen, uit de aarde genomen. Niet meer en niet minder.

En als het dan écht tot hem doordringt dat het slechts mensen zijn die hem dit aandoen, klinkt zijn Godsvertrouwen hoog op. ‘Op U vertrouw ik God, angst ken ik niet. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede, in het licht van het leven.’

Wie dat echt tot zich door laat dringen wordt er stil van. Zóveel vertrouwen in zulke moeilijke omstandigheden! En dan kan ik gemakkelijk de lijn doortrekken naar het N.T. En hoor ik Paulus roepen in Romeinen 8: 31: ‘als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?’ Waar haalt Paulus dat vandaan? Hij haalt dat uit het volbrachte werk van Christus. (Vs.37-39). En dan zeg ik het ds. Tim Keller na: christenen kunnen hun angst overwinnen door niet alleen te kijken naar het geschreven Woord, maar ook naar het vleesgeworden Woord, Jezus Christus. Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Wilt U de jongeren beschermen in hun weg naar volwassenheid.
2. Help ons de liefde voor Uw woord door te geven, zodat ook onze kinderen in vreugde hun weg met U gaan.
3. Leer ons omgaan met het stille verdriet. De in onze ogen uitzichtloze chronisch ziekte en armoede in Uw hand leggen. Geef ons een blij lied.
4. Dank U voor het grote teken aan de hemel. Nu weten wij dat niets buiten U om gaat.
5. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.
6. Help de leerkrachten van "de Rietlanden" school om te gaan met alle verschillende leerdoelen. Dat ze vreugde houden in hun werk.
7. Voor allen die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd, dat zij de weg terug mogen vinden.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	8 oktober	Ezechiël 20:1-12	Goede raad is duur
Maandag	9 oktober	Ezechiël 20:13-26	Israël in de woestijn
Dinsdag	10 oktober	Ezechiël 20:27-38	De maat is vol
Woensdag	11 oktober	Ezechiël 20:39-44	Ooit komt het inzicht
Donderdag	12 oktober	Ezechiël 21:1-12	Te vuur en te zwaard
Vrijdag	13 oktober	Ezechiël 21:13-22	Zwaardmacht
Zaterdag	14 oktober	Ezechiël 21:23-32	Twee wegen

Opbrengst collecten zondag 1 oktober 2017

De eerste collecte bestemd voor Christen voor Israël	€ 211,90
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 180,70

De jaarlijkse collecte van de Nierstichting heeft het mooie bedrag van € 954,92 opgebracht.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk bedankt.

De collectanten worden bedankt voor hun inzet.

Namens de Nierstichting

L. Visser Schouten

Zondag komen we samen in de Patmoskerk en hebben we de gewaardeerde medewerking van Marcantat. Bent u erbij? Kom met je kinderen/kleinkinderen als je die hebt, kom samen of kom alleen. Hoe dan ook: laten we proberen de zondagen te beginnen in Gods huis! Dat is toch niet te veel gevraagd in de tijd waarin wij leven? We lezen in deze dienst Psalm 63 en Johannes 17: 1-5 en zingen de volgende liederen: 907: 1, 3, 4, 184, 344, 348: 1, 791, 63: 1, 2, 3, 904: 1, 2, 5, 245: 3. Van hart een fijne zondag gewenst!

Zondag 15 oktober hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. In de week die voor ons ligt mogen we ons daarop voorbereiden.

Zieken. Zr. N. Visser-Teerhuis verblijft voortaan in Swaensborch, kamer 109. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Gebedskring. Om organisatorische redenen moet ik de planning voor de Gebedskring aanpassen. We komen nu samen op **woensdag 11 oktober**, op **donderdag 2 november** en op **donderdag 7 december**. Telkens om 20.30 uur in de consistorie van de Patmoskerk. Van harte uitgenodigd om mee te bidden voor een wereld in nood, voor kerk en maatschappij.

Zondag 8 oktober, 16:00 uur: 500 jaar Reformatie.

Dorpskerk Zunderdorp.

Entree: €10,00: kaarten bij ingang v.d. kerk vanaf 15:30 uur.

Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat Luther de 95 stellingen vastspijkerde op de deuren van de kerk in Wittenberg. Het vormde het begin van een revolutie in het religieus denken in Duitsland, Rome en de rest van Europa. Bach groeide zo'n 200 jaar na Luther op in dezelfde omgeving waarin ook Luther leefde. Zijn denken is sterk door dat van Luther bepaald. Bach was een groot liefhebber van Luther en gebruikte veel van zijn muziek en teksten in zijn cantates en de Matthäus Passion.

Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 62) en *Schwingt freudig euch empor* (BWV 36) zijn de twee cantates die Amsemble zal uitvoeren naast een van de bekendste Lutherliederen, *Ein feste Burg ist unser Gott* van G.F. Telemann. Koor en orkest staan o.l.v. Benjamin Bakker.

Ter overweging. Een halfvolle kerk is op z'n minst even troosteloos als een halfvol stadion bij een voetbalwedstrijd. (Prof. Dr. A. A. van Ruler).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Gemeente Groei Groep.

Donderdagavond 12 oktober komt de *Gemeente Groei Groep* weer bij elkaar. Wij gaan ons dit seizoen verdiepen in de Psalmen. Het boekje "Leven met de Psalmen" van het Evangelisch Werkverband gebruiken wij hierbij als leidraad.

Omdat het dit seizoen over de Psalmen gaat is het aan te bevelen om naast je Bijbel ook je liedboek mee te nemen.

Donderdag 12 oktober behandelen wij Psalm 13 onder het thema "God is mij vergeten".

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten zijn bij deze genodigd. Allemaal weer van harte welkom op donderdagavond 12 oktober om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.

De volgende samenkomst is op 14 december.

Kees Kersbergen

C. IK ZAG EEN LIEF KLEIN LAMMETJE

Ik zag een lief klein lammetje, het huppelde in de wei,
 ik moest er zo om lachen en het maakte mij zo blij!
 Zo was U ook Heer Jezus, Uw Vaders Troetelkind,
 spelende voor Gods aangezicht, zozeer door Hem bemind.
 Het lammetje in de weide, dat groeide heel erg goed,
 het kreeg veel melk en lekkers, zoals een herder doet.
 Maar het Lam van God was anders, Hij was Gods Lieweling,
 Hij bracht ons door Zijn lijden genade, hoop en vergeving.
 Nu is Hij voor óns de Herder, Hij voedt ons met Zijn woord
 en wij zijn nu Zijn schapjes, precies zoals het hoort!
 Want door Zijn volmaakte offer, zijn wij nu Gods lieweling
 en zijn wij Zijn troetelkinderen, verzegeld met Gods ring!

Namens de werkgroep gemeenteopbouw en de kerkenraad nog een laatste oproep aan alle gemeenteleden:

Heeft u de vragen al beantwoordt?

Gelukkig hebben diverse gemeenteleden hier al gehoor aan gegeven en druppelen de antwoorden bij mij binnen. Hartelijk dank hiervoor.

Tegelijk is het zo dat hoe meer mensen reageren en hun betrokkenheid tonen hoe beter het is. Uit de antwoorden die ik al binnen heb gekregen blijkt dat veel gemeenteleden ervan dromen om als gemeente samen op weg te gaan. Een gemeente voor jongeren, ouderen en gezinnen, dat is wat velen voor zich zien. Een actieve gemeente zijn, betrokken op God, op elkaar en op de wereld om ons heen.

Dit is nog maar een greep uit de binnen gekomen antwoorden. Hopelijk is dit voor diegene die nog geen antwoorden hebben ingeleverd een herinnering dit alsnog te doen. Uw en jouw inbreng is heel hard nodig.

De brievenbus op Akkerstraat 16 is het adres voor het inleveren. Dankjewel!

Namens werkgroep en kerkenraad,
Kees Kersbergen