

Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 41

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 oktober 2017

Kerkdienst zondag 15 oktober 2017

Grote Kerk

| | |
|-------------------|---|
| 10.00 uur | Ds. H. Dekker, Viering Heilig Avondmaal |
| Organist | D. Kes |
| Schoollied | Lied 422 |
| Schoollied lezen | Demi de Graaf |
| Crèche | M.J. Visser en N.J. Moenis |
| Kindernevendienst | Daniëlle en Trijntje |
| Kosters | J. Blijleven en H. Zeeman |
| Kerktaxi | G. Verkade, tel. 601247 |

Tafel collecte:

Diaconie

Collecte:

Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

| | | |
|-------|-------------------|-------------------------|
| zo 15 | Ezechiël 21:33-37 | De straf van het zwaard |
| ma 16 | Ezechiël 22:1-16 | Bloedstad |
| di 17 | Ezechiël 22:17-31 | Afval |
| wo 18 | Psalm 135 | Macht |
| do 19 | Jeremia 7:1-15 | Tempelrede |
| vr 20 | Jeremia 7:16-28 | Verboden te bidden |
| za 21 | Jeremia 7:29-8:3 | Verboden te feesten |

Meditatie

Lezen Johannes 8. "Waarachtig, Ik verzeker u; iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde."

De Here Jezus is in de tempel en spreekt tot de verzamelde menigte en geeft hen onderricht. De schriftgeleerden en Farizeeën gaan met Jezus in discussie en zij zeggen Jezus dat zijn getuigenis niet betrouwbaar is. De Here Jezus geeft ze er verbaal flink van langs. Zijn woorden zijn hard en verbloemen de waarheid niet. De schriftgeleerden en Farizeeën beroepen zich erop kinderen van Abraham te zijn. Ze wagen het zelfs te beweren dat zij kinderen zijn van God, de Vader. De Here Jezus maakt dan korte metten met de discussie. Het is genoeg geweest. Hij wenst deze lasterlijke discussie niet verder voort te zetten. "Als God uw Vader was, dan zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. U kunt mijn woorden niet aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is : een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent." Deze bolwassing van de geestelijke leiders gaat sommige van de aanwezigen te ver en zij proberen de Here Jezus af te schilderen als een gestoorde, een bezeten Samaritaan. Als dat lukt dan hoeft niemand de woorden van Jezus serieus te nemen en is de reputatie van de schriftgeleerden en Farizeeën gered. Want een gek kan zoveel zeggen..., daar hoeft je dan verder niet op in te gaan. En de dan in hun ogen veroorzaakte godslastering geeft reden voor toepassing van de wetten, de dood door steniging. De sfeer wordt snel doodsbedreigend voor Jezus. Toch weigert de Here Jezus in te binden en Hij zet zijn betoog voort.

"Ik ben niet bezeten. Ik eer mijn Vader, maar u eert mij niet. Ik ben niet uit op eigen eer; iemand anders is uit op mijn eer en hij zal oordelen. Waarachtig, ik verzeker u : als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien." Op deze woorden van de Here Jezus volgt een nog heftiger reactie van aanwezige Joden. "Wie denkt u wel dat u bent..?!" De woorden van Jezus worden niet begrepen, satan sluit de oren en harten van de aanwezigen, en stenen worden gezocht en opgeraapt, om Jezus mee te doden. Zover komt het gelukkig niet, de Here Jezus weet in het tumult aan de kwade Joden te ontkomen.

Zomaar even een moment uit het leven van de Here Jezus. Je vertelt een onaangename waarheid en men staat je naar het leven. Hoe weinig is er op de aarde veranderd in 2000 jaar...

Want ook als christen kun je heden ten dage niet onverkort met Christus' waarheid voor de dag komen. God's geboden zijn in veel landen grondwettelijk aangepast en onverkorte toepassing derhalve strafbaar gesteld. Vrije meningsuiting is zo vrij nog niet.

Ook nu zijn wij bijna allemaal nog in de ban van satan en slaaf van de zonde. Rijkdom en macht zorgen wereldwijd voor ellende in allerlei vormen. Vastgeketend in satan's boeien hobbelt de mens door zijn zondige leven, slaafs verzamelen we onze rijkdommen en velen voelen zich daarbij totaal niet gehinderd indien dat ten koste gaat van anderen. Gode zij dank zijn er toch ook onder ons die de rijkdom en macht niet begeren, en open staan voor Christus en de medemens. Die bereid zijn hun laatste cent/kledingstuk/voedsel te delen met die naaste. Deze getrouwen zijn ontsnapt aan de knellende banden van satan en bevinden zich in de zegenende handen van de Christus. Laten we bidden dat deze groep van broeders en zusters zich mag vermeerderen over het aardoppervlak en tot grote zegen mag worden voor hen die behoeftig zijn en moeten vechten voor hun dagelijks voedsel en onderdak. En tot voorbeeld voor velen om na te volgen. Het christendom heeft het door de eeuwen heen niet makkelijk gehad, meestal door eigen toedoen. Ook in ons leven zal het niet vanzelf gaan, het volgen van Jezus vergt (innerlijke) strijd, maar is het volop waard om gestreden te worden. De Here Jezus zelf immers zal ons doen overwinnen en verlossen van de invloed van zijn tegenstrever. Aan de slavernij van de zonde kunnen wij zelf ontkomen, mits we de uitgestoken hand van Jezus vatten. Ooit zal de aardse slavernij voorgoed uitgebannen worden, als Jezus wederkomt. Wat zal dat geweldig zijn ! De aarde als nieuw paradijs .Dan zal God opnieuw alles bezien wat Hij gemaakt heeft, en zie, het is zeer goed !

Voorbede

1. Leer ons omgaan met het stille verdriet. De in onze ogen uitzichtloze chronisch ziekte en armoede in Uw hand leggen. Geef ons een blij lied.
2. Dank U voor het grote teken aan de hemel. Nu weten wij dat niets buiten U om gaat.
3. Voor de kinderen die naar zondagschool gaan. Dat ze zich thuis mogen voelen in Uw huis.
4. Help de leerkrachten van "de Rietlanden" school om te gaan met alle verschillende leerdoelen. Dat ze vreugde houden in hun werk.
5. Voor allen die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd, dat zij de weg terug mogen vinden.
6. Dank U dat wij met onze zonden bij U mogen komen. Reinig ons van al het kwaad.
7. Leer ons te delen; ons geld, onze status, onze omgang met U.

Ria Kaars

Opbrengst collecten**Zondag 8 oktober**

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 200,73

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 228,80

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 17 oktober komt de Bijbelstudiekring weer samen.

Het Evangelie van Markus is dit seizoen onderwerp voor de Bijbelstudies. Geschreven voor niet Joden is dit voor ons bij uitstek geschikt om nader te bestuderen. Met vaart geschreven, wat ons ook de gelegenheid geeft de vaart erin te houden.

Deze keer luisteren wij naar wat Markus ons verteld over de autoriteit van Jezus. Zijn gezag over de boze machten, ziekte en dood.

Als voorbereiding hierop is het goed om alvast te lezen: Hoofdstuk 1 vers 21 tot hoofdstuk 3 vers 35 en hoofdstuk 7 vers 24 tot 37.

De volgende samenkomst is op 14 november.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 17 oktober om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

Kees Kersbergen

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk en 'gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en verrijzenis' om het te zeggen met de woorden van een Lied van Huub Oosterhuis. Laat u uw plaats niet onnodig leeg aan de tafel? We lezen in deze dienst Matteüs 7: 1-12 en zingen de volgende Liederen: 975: 1, 4, 422, 348: 1, 100, 754, 340 B, 912: 1, 912: 6, 136: 12, 13. Van hart een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. G. Taanman-Boes, Kerkbuurt 149 werd ontslagen uit het ziekenhuis en mag thuis verder revalideren. Dat is goed nieuws! Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Afwezig. Van 16-29 oktober heb ik herfstvakantie. Maandag 30 oktober hoop ik mijn werk in de gemeente te hervatten. Mocht u in deze periode pastorale hulp nodig hebben, dan kunt u zich wenden tot onze kerkelijk werker, Kees Kersbergen, tel. 780078.

Pilot Samenleesbijbel junior. Het Nederlands Bijbelgenootschap is op zoek naar ouders die willen meewerken aan een pilot om te komen tot een nieuwe uitgave voor kinderen in de leeftijd van 5-8 jaar. De Samenleesbijbel junior gaat deze uitgave heten, om thuis samen met hun ouders uit te lezen. Voorlopig zijn 30 Bijbelverhalen geselecteerd. Elk verhaal heeft citaten uit de Bijbel in gewone taal, een afbeelding, gespreksvragen en een doe-opdracht. De pilot bestaat uit 2 verhalen om thuis uit te proberen, als ik het zo mag zeggen. En vervolgens wil het NBG dan graag van je weten wat je bevindingen zijn. Heb je kinderen in deze leeftijd en vind je het leuk om mee te doen? Laat het weten aan onze contactpersoon van het NBG: ouderling Anneke Commandeur, tel. 601558.

Ter overweging. Een christelijke gemeenschap leeft uit de voorbede voor elkaar. (Ds. Dietrich Bonhoeffer).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

DAGBOEKJES

De bijbelse dagboekjes Filippus, Immanuel en Kruimken's van s'
Heeren Tafel voor 2018 zijn weer te bestellen bij de diaconie
Graag dit strookje inleveren voor maandag 23 oktober

Hilly Kes Gouwzeestraat 1

Je mag ook bellen 0299-601534

Of mailen hmdullemen@ziggo.nl

Met vriendelijke groet Hilly

..... Exemplaar Filippusdagboekje 6,95

..... Exemplaar Immanueldag boekje 6,95

..... Exemplaar Kruimken's van s'Heren Tafel 11,95

Naam:

Adres.

VBW terugkommiddag 26 oktober, om 14.30 uur in de Patmoskerk.

Donderdagmiddag 26 oktober, dan is er om 14.30 uur een spetterende voorstelling voor alle kinderen. Poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek, heeft speciaal voor het Vakantie Bijbel Week thema 'Top Survival' een gloednieuwe voorstelling gemaakt: 'Verborgen schat'.

Dit is een voorstelling rondom het Bijbelverhaal van Zacheüs. De naam Zacheüs betekent 'puur van hart', maar Zacheüs heeft al dat pure weggestopt om als kleine man te overleven in de grote stad Jericho. Overleven door mensen af te persen en zo een schat aan gouden munten te verzamelen. Maar dan hoort hij over Jezus die zegt: "Gezegend ben je als je puur van hart bent." Dit maakt Zacheüs nieuwsgierig.

Wil jij weten hoe dit verhaal verdergaat? Kom dan op 26 oktober naar de Patmoskerk.

'Verborgen schat' is een interactieve voorstelling van ongeveer een uur, waarbij meerdere kinderen op het podium mogen helpen.

Natuurlijk is Henkie, de buikspreekpop, van de partij en Teun, de vogel, komt ook even om de hoek kijken.

De kerk is open vanaf 14.00 uur en dan is er koffie/thee/limonade voor iedereen. Ouders en/of besses en baps zijn natuurlijk ook van harte welkom, om samen met de kinderen en/of kleinkinderen te genieten van deze mooie voorstelling.

Aan het einde van deze middag is er bij de deur een collecte die wij graag onder uw aandacht brengen.

Alle meewerkende van de VBW 2017.

NIEUWSTE KINDERVOORSTELLING VAN
MATTHIJS VLAARDINGERBROEK

speciaal voor thema
VBW 2017

**Verborgen
Schat**

- EEN ONTDEKKINGSTOCHT -

info@matthijsvlaardingerbroek.nl
06 45229237 010 7851142

www.kinderoptreden.nl

HERFSTTIJ VAN HET CHRISTELIJK GELOOF ?

Wat zou Paulus er van denken? Als hij vandaag eens kon rondkijken en horen en lezen wat er wordt gedacht, wat zou hij daarvan vinden?

Hij stond aan het begin van de Kerkgeschiedenis. Vandaag beleven we de herfst daarvan zo denken velen. Hoelang zal het Christelijk geloof het nog uithouden?

De opvattingen van Paulus pasten in zijn tijd. Vandaag hebben we daar vaak moeite mee.

En zo zou Paulus moeite hebben met de vragen die ons in onze tijd bezighouden. Als hij nog eens kon rondkijken in onze eeuw, zou hij flink bijgepraat moeten worden. Wij beschikken over een serie brieven van Paulus en denken dan na over de vraag, 'waarom de boodschap waarvan jij indertijd zo'n felle verteller was, de laatste tijd niet meer schijnt aan te slaan'.

De tijd dat de Kerk een centrale rol speelde in de samenleving is voorbij. Vroeger gaven de 'klokken' het levensritme van de stad of dorp aan, twee Zondagdiensten, Bidstond en Dankstond.

Nu wordt dat ritme door andere zaken in beslag genomen.

De vraag naar de Kerk is niet meer aanwezig. Voor steeds meer mensen heeft de boodschap van de Kerk weinig of niets meer te zeggen.

Daarom nemen ze afscheid, innerlijk en uiterlijk.

Onze wereld is veranderd en wijzelf zijn veranderd.

Tegenwoordig zijn woorden als zonde, vergeving, eeuwig leven, verlossing en dergelijke 'antiek' geworden. Wij zijn kinderen van onze tijd.

En we horen de vraag die Jezus 20 eeuwen geleden ook al eens aan Zijn discipelen stelde: 'Willen jullie soms ook weggaan?' Johannes 7 : 67 en 68.

En bepaald niet altijd reageren wij direct zoals Petrus:

'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven!'

Het geloof betekend steeds minder in deze wereld.

Hebreeën 11 : 1. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Daarom hoop ik, met Paulus, dat wij het kostbaar geloof dat we hebben ontvangen, heel levend kunnen laten blijven in deze tijd, tot welzijn van onszelf en mogelijk ook aan de buitenstaander die het niet meer ziet.

Beste mensen,

Ofschoon ik slechts één dag in het ziekenhuis heb gelegen, was en is de belangstelling overweldigend. Heel veel kaarten, telefoontjes, bezoeken en attenties getuigen daarvan. Ik wil iedereen die zo mee heeft geleefd echt hartelijk danken, het was geweldig. Het gaat nu weer prima met me en ik voel me weer (bijna) als voorheen.

Gerrit Verkade

Uit het Gastenboek van de Grote Kerk:

Héél leuk om iets van de geschiedenis van de kerk te horen van iemand die van alles weet van de kerk.
M.A. Knevelman-Lootsma, Leeuwarden.

So peaceful – just like Jesus is. God bless you all.
Anne from New Zealand.

Mooi kerk.
Amanda y Antonio, Lourdes 10-6-2016.

11-06-2016 Een goed gesprek gehad met Jan Pieter. Wat een prachtige kerk en fotoreportage. Bizar de boten die ophang (leuk voor de kinderen). Wij komen uit Dordrecht en genieten van een dagje Marken.
Jo Annie Eikelenboom.

Robert + Karen from Aphros. 18-06-16. Last here 30 years ago.

Belle atmosphère dans cette magnifique église [protestante, heureuse de cette visite et du bon accueil de Monsieur Fisser.
Marie et Guy (Ardennes Belges).

Sinds 1954 niet hier geweest. Leuk om het nu weer eens te zien.

The Fuss family from Australia / Solomon Islands. 22 Jun 2016.

24-06-2016 Fijn dat er nog kerkjes zijn als deze!
M. Boom, A'dam.

28/6 Dank u voor de mooie verhalen. Wij zijn vrijwilligers in de R.K. Kerk in Brabant.
Groet Ben en Marietje.

28/6 Thank you for teaching us about history by keeping this church open for visitors.
A beautiful place.
Dan and Theresa Baldwin, California, USA.

Prachtige kerk, houd haar open, wat een history.
Phil & Hermina Burnett, Adelaide, Australia.

Mooie kerk, leuke dame Griet ontmoet, heeft oons het een en ander verteld.
De drie vriendinnen, nell, Nellie en Els.

Hallo, ganz liebe Grüsse aus Hessen, Dillenburg, Oranienstadt,
29.06.2016, Thomas u. Franziska.

Warme ontvangst. Ik heb bewondering zoals jullie God's huis hier op aarde onderhouden.
Willemijn 02-07-2016 Rotterdam.

6/7/2016: Leuk om hier weer te zijn. Ben 70 jr. geleden hier geboren op Marken en gedoopt in deze kerk.
Sam de Haan, Ganzestraat 9, 445151 DV Heinkenszand.