

# Protestants Marken



Jaargang 11 nummer :43

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 28 oktober 2017

**Kerkdienst voor : zondag 29 oktober 2017**

10.00 uur                    **Grote Kerk**  
*Ds: A.S. de Winter, Nigtevecht*

Organist                    H. Jütte

Koster(s)                    J. Blijleven en H. Zeeman

Creche                        Christina Pereboom en Marcella Kaars

Kindernevendienst: Marieke en Nathanja

De eerste collecte is bestemd voor:  
*Kerk in Actie Wereldwijd*

De tweede collecte is bestemd voor:  
*de Kerk*

Kerktaxi: Piet Boes tel 601927

## Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	29 oktober	Genesis 14:1-12	Teruggepak
Maandag	30 oktober	Genesis 14:13-24	Abram gezegend
Dinsdag	31 oktober	Genesis 15:1-21	Hogere sterrenkunde
Woensdag	1 november	Psalm 65	Dank
Donderdag	2 november	Psalm 116	God heb ik lief
Vrijdag	3 november	Matteüs 21:33-44	Geduldige landheer
Zaterdag	4 november	Matteüs 21:45-22:14	Bruiloft

Meditatie: *Daarop sprak Zijn moeder de bedienden aan: 'Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.'* [... ..] *Jezus zei tegen de bedienden: 'Vul de vaten met water.'*

Johannes 2 vers 5 en 7

### Als 'water' verandert in 'wijn', verschiet de kerk van kleur.

De evangelist Johannes doet verslag van een gebeurtenis uit het dagelijkse leven van die tijd. Twee mensen gaan trouwen en nodigen vrienden en familie uit voor hun feest. Jezus en zijn discipelen zijn ook genodigd en Maria, de moeder van Jezus, is ook aanwezig op het feest.

Zij kent het bruidspaar blijkbaar goed want zij is degene die Jezus attent maakt op het feit dat de wijn op is. Hoewel Jezus zijn moeder te kennen geeft dat Hij niets aan deze situatie kan/wil veranderen, geeft zij de bedienden toch de opdracht om te doen wat Jezus hen ook maar vraagt. Daar komt Jezus naar de bedienden toe en zegt: vul de vaten met water.

Wij kennen de geschiedenis, de bedienden vullen de vaten met water en scheppen er vervolgens wijn uit voor de gasten. Water is verandert in wijn.

Dit is niet zomaar toevallig het eerste wonderteken dat de Here Jezus heeft gedaan tijdens zijn werk op aarde. Er zit een diepere laag in deze geschiedenis en wellicht vanwege die diepere laag is dit wonderteken, het eerste teken dat de Here Jezus doet.

Een gebruikelijke uitleg is dat dit eerste teken, van water dat verandert in wijn, heenwijst naar het offer van de Here Jezus aan het kruis op Golgotha. Het water staat voor het reinigingsritueel uit het oude Testament en de wijn staat voor de wijn die Jezus uitdeelt in het Nieuwe Testament. Met deze uitleg wordt een zogenoemde heilshistorische betekenis gegeven aan dit eerste wonderteken.

Wij kunnen echter ook op een andere manier naar dit eerste wonderteken van Jezus kijken en dan zien wij het volgende.

Wij weten dat Jezus kwam om Zijn Koninkrijk op aarde op te richten. Jezus wilde de mensen in beweging krijgen om hun leven te veranderen. Jezus riep op tot geloof en bekering. Het gewone leven moest anders worden. Oude patronen en ingesleten gewoontes moesten veranderen. Waar Jezus kwam begon een nieuw leven. Op het woord van Jezus konden blinden weer zien, doven weer horen en noem maar op. Waar Jezus sprak moest het oude wijken voor het nieuwe.

Kijkend vanuit deze gedachte zou het weleens kunnen zijn dat Jezus, gelijk aan het begin van zijn optreden, wil laten zien wat er gebeurt als mensen in gehoorzaamheid doen wat Hij zegt. Dan wordt water verandert in wijn, dan moet het oude leven plaats maken voor het nieuwe leven. Het gewone leven wordt feestelijk leven. Kerkelijk leven wordt geestelijk leven.

Dit geldt dan voor mensen in hun persoonlijk leven, maar net zo goed in het leven van een gemeente, van een volk of zelfs van de wereld. Als mensen gaan doen wat Jezus zegt, dan verandert het 'water' als beeld van het gewone leven in 'wijn' als beeld van een feestelijk en geestelijk leven.

De bedienden deden gehoorzaam wat hen werd opgedragen. Zij vulden de vaten tot de rand en in alle stilte voltrok zich het wonder. Water werd wijn!

Laten ook wij, in gehoorzaamheid aan de Here Jezus, 'onze vaten' vullen tot de rand, in verwachting van het wonder dat het 'water' verandert in 'wijn'.

Dan verschiet de kerk van kleur, het grijs wordt rood, de somberheid maakt plaats voor vrolijkheid en de gemeente bloeit als ooit bedoeld.

Wat een feest zal dat zijn!!

Kees Kersbergen

Ter overdenking bij 500 jaar reformatie een tekst uit het boekje '95 Speldenprikken'.  
Dit is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met Rikkert Zuiderveld.



Voorbede

1. Voor allen die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd, dat zij de weg terug mogen vinden.
2. Dank U dat wij met onze zonden bij U mogen komen. Reinig ons van al het kwaad.
3. Leer ons te delen; ons geld, onze status, onze omgang met U.
4. Wij hebben vreugde in Uw wet. Maak ons wakker als wij van Uw weg afwijken.
5. Voor de Stichting Mensen in Nood. Dat ze onvermoeibaar hulp blijven bieden.
6. Dat meer mensen hun hart voor Jezus zullen openstellen. Zo, dat Uw heiligheid op Marken zichtbaar wordt.
7. Dank U voor het eten van het land. Dank U voor al het werk wat wij mochten doen.

Ria Kaars

---

Opbrengst collecten

Zondag 22 oktober	
De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Wereldvoedseldag	€ 247,90
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 182,80

---

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

---

**Nationale Bijbelzondag: 29 oktober 2017**

Zoals u misschien wel heeft gelezen of gehoord is zondag 29 oktober de Bijbelzondag. Vlak voor 31 oktober, precies 500 jaar na de kerkhervorming, die de Bijbel opnieuw centraal stelde. In dit Reformatiejaar zullen veel kerken op Bijbelzondag in een speciale dienst stilstaan bij dat bijzondere boek, onder het thema: 'Vier je Bijbel'.

Aangezien onze eigen dominee dan vanwege herfstvakantie afwezig is doen we het even anders. Er wordt aan het einde van de dienst bij de uitgang een kleine brochure uitgedeeld. Deze brochure gaat over Prentenbijbels voor kinderen in China. In China is een bijbel heel bijzonder en niet zo vanzelfsprekend als bij ons.

Het Nederlands Bijbelgenootschap is dit project gestart om ook in China de Bijbel, met name voor de kinderen, bekend te maken en het zou heel fijn zijn als u dit project ook wilt steunen!

Dus leg deze brochure bij thuiskomst niet bij het oud papier maar lees hem even goed door... en misschien beslist u dan om dit mooie project te steunen met een eenmalige bijdrage...

De kinderen van China zullen u in ieder geval daar heel dankbaar voor zijn!

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, Anneke Commandeur

## Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 9 oktober 2017

Aanwezig 16 leden, afwezig 7 leden.

**Opening.** Voorzitter J. Uithuisje opent met het lezen van 1 Kor. 13 : 1-13, en gaat voor in gebed.

**Mededelingen.** Ds. H. Dekker deelt mee dat hij bij zijn emeritaat een senioren appartement gaat betrekken in een servicecomplex te Doorn genaamd Park Boswijk.

**Gemeenteopbouw.** K. Kersbergen doet verslag van de uitkomst van de gespreksgroepjes die na afloop van de jeugddienst en startdienst van het winterseizoen bij elkaar hebben gezeten.

De rapportages van de gespreksleiders en de formulieren die na afloop nog aan de deelnemers waren meegegeven worden door Kees verwerkt. De werkgroep gemeenteopbouw zal een rode draad proberen te ontdekken om die vervolgens met de kerkenraad te bespreken op 6 november.

**Verkiezing ambtsdragers.** Er zijn 6 briefjes met kandidaten ingeleverd.

De kandidaten zullen door de kerkenraad worden bezocht.

**Classis.** C. Visser Kzn. doet verslag van de classisvergadering van 20 september. De vergadering besloeg voor het grootste deel de consideraties van de kerkordewijzigingen Kerk 2025 deel 2.

Verder werd bekendgemaakt dat C. Visser Czn. lid zal worden van de zgn. "tussenclassis".

Deze classis gaat zich bezighouden met de organisatie van het opzetten van de beoogde 11 landelijke classes die elk een predikant als voorzitter krijgen om zich fulltime te richten op het classiswerk.

**Beroepingswerk.** Het moderamen is begonnen met de eerste voorbereidingen voor het beroepingswerk. Werkmateriaal van de PKN is opgevraagd om hierbij te ondersteunen.

De allereerste acties zullen zijn het instellen van een beroepingscommissie en het aanmaken van een profielschets van de te beroepen predikant en ons als gemeente.

Het voorstel is om de beroepingscommissie te laten bestaan uit 8 leden:

Allereerst uit de kerkenraad een wijkouderling, een diaken, een ouderling-kerkrentmeester en de jeugdouderling, vervolgens iemand uit het jeugdwerk en uit de gemeente nog 3 leden die ieder een leeftijdscategorie vertegenwoordigen. Bij het samenstellen van de commissie zal een gelijkmatige verdeling worden nagestreefd wat betreft afkomst uit de 2 gefuseerde gemeenten.

**Gemeentevergadering.** Zowel het verslag van de vorige gemeentevergadering als het jaarverslag 2016 worden met de vergadering doorgenomen. De stukken voor de vergadering kunnen op de 2 voorafgaande zondagen, t.w. 12 en 19 november, vanuit de kerk meegenomen worden.

**Jeugdzaken.** G. Teerhuis-Kaars deelt mee dat de clubs en de zondagsschool weer zijn gestart. Voor de kindernevendienst is een nieuwe leidster gevonden. Er wordt nog gezocht naar meer nieuwe leiding. Hiervoor komt weer een oproep in het kerkblad.

In de jeugddienst van december zal de Gospel Tram opnieuw een bijdrage leveren, in de Kerstsamenkomst voor de jeugd zal dit het Juliana jeugdorkest zijn.

K. Kersbergen deelt mee dat het catechisatie overleg staat gepland voor 17 oktober.

**Diaconie.** De jaarlijkse kascontrole zal worden uitgevoerd door C. Pereboom-Visser en J.J. Kamstra-Boes. De nieuwe dagboekjes 2018 kunnen weer besteld worden. Hiervoor komt een stukje in het kerkblad.

De kerktelefoon zal per 1-1-2018 worden beëindigd, en vervangen door gebruik van internet.

Ds. H. Dekker licht toe hoe hij de liturgiewijziging van de oudjaarsdienst van dit jaar voor zich ziet. Het voorlezen van de namen van overledenen zal dan niet aan het begin van de dienst plaatsvinden, maar na de collecte op het moment dat in een zondagsdienst ook een afkondiging van overlijden wordt gedaan. Tijdens het voorlezen zal rondom een grote kaars per overledene een waxinelichtje worden aangestoken door een familielid van de overledene. Familieleden zullen vooraf hiertoe worden uitgenodigd via het kerkblad. Indien er geen familielid is dat dit kan/wil doen, zal dit door een diaken worden gedaan. De kerkenraad stemt in met deze liturgie

aanpassing in de komende oudjaarsdienst.

6

**Zendingscommissie.** De zendingsbijdragen voor 2017 zijn weer toereikend. Op 12 november zal er een zendingzangdienst worden gehouden met medewerking van het Juliana jeugdorkest.

**Kerkrentmeesters.** Bij pensioen van onze kerkelijk werker zal de pastorie beschikbaar komen om te worden verkocht. Tevens zal worden bekeken of er voor de Zonnewijzer een andere bestemming kan worden gevonden.

Op de in het kerkblad beschreven mogelijkheid om simpeler de kerkelijke bijdrage over te kunnen maken, zijn 20 reacties binnengekomen van gemeenteleden die daartoe willen overgaan. Wat betreft het delen van verwerkte mutaties in de ledenadministratie is het voorstel om de volgende personen/commissies daarvan gebruik te laten maken:

Scriba, Dominee, Wijkouderlingen, Diaconie, Kerkbladredactie, Bloemencommissie.

Wat betreft de bijdragen voor 2017 meldt de penningmeester dat in totaal 100.780 euro is toegezegd, en dat daarvan 83.826 euro inmiddels is ontvangen.

**Sluiting.** Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

---

Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons derde kleinkind

## Sijmen Benjamin Pronk

zoon van Pieter Ariaan Pronk en Lobke Timmerman

broer van Mozes en Odilia

23 oktober 2017

Het adres van Zijmen is:

Oudezijds Voorburgwal 127, 1012 EP Amsterdam

De trotse grootouders zijn: ds en mw Pronk-Lehne

Corn. Dirkszoonlaan 246, 1141 ZH Monnickendam

---

Dankbaar weer thuis te zijn, na een knie operatie.

Wil ik iedereen bedanken, die aan mij heeft gedacht.

Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bezoeken en

alle attenties die ik mocht ontvangen.

Ook namens mijn kinderen en kleinkinderen.

Grietje Taanman – Boes

"Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid".

De mensen van voorbij,  
zij blijven met ons leven.  
De mensen van voorbij,  
ze zijn met ons verweven  
in liefde, in verhalen,  
die wij zo graag herhalen,  
in bloemen, geuren, in een lied,  
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij,  
zij worden niet vergeten.  
De mensen van voorbij,  
zijn in een ander weten.  
Bij God mogen ze wonen;  
daar waar geen pijn kan komen.  
De mensen van voorbij  
zijn in het licht, zijn vrij!

Hanna Lam

Marken, oktober 2017

Voor de vele blijken van medeleven  
na het overlijden van onze lieve  
mem, schoonmoeder en bessie

**Jannetje de Groot-Visser**

10 sept. 1922 - 30 aug. 2017

zeggen wij u hartelijk dank!  
Door uw aanwezigheid bij de  
dankdienst voor haar leven en de  
begrafenis, een bezoekje, kaart,  
brief, handdruk of telefoontje  
voelden we ons gesteund.  
Wij hebben het zeer gewaardeerd!

Tevens willen we iedereen  
bedanken, die mem/bessie de  
afgelopen jaren één of meerdere  
kaarten heeft gestuurd.  
Ze was daar heel blij mee.

Jannie & Cees, Cees & Luitje, Piet  
Kinderen en kleinkinderen.



Een woord, een gebaar, of een kaart,  
het doet je goed.  
Wanneer je iemand die je liefhebt,  
missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven,  
in welke vorm dan ook na het plotselinge overlijden van mijn lieve man, onze ta,  
bap en ouwe bap

Jan Springer

Het heeft ons allemaal goed gedaan.

A. Springer Zeeman  
Kinderen,  
Kleinkinderen  
en achterkleinkinderen

Marken, 22 oktober 2017



**Vrijdag 27 oktober gaan we weer kienen in de Patmoskerk.**

**We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie met wat lekkers klaar.**

**Kom gezellig langs.**

**De kiendata voor 2017-2018:**

17 november

28 december (Donderdag!)

**2018**

19 januari

16 februari

16 maart

