

Protestants Marken



Jaargang 11 nummer : 44

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 november 2017

Kerkdienst voor : zondag 5 november 2017

10.00 uur **Patmoskerk**
Ds. H. Dekker
Dankstond voor gewas en arbeid

Organist D. Kes

Koster(s) J. Zeeman en K.D. Zondervan

Schoollied: Lied 320

Schoollied lezen: Ivana Schipper

Crèche: Jannie Schipper en Ursula Roos

Kindernevendienst: Daniëlle en Trijntje

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Pakistan

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Kerktaxi : H.P. Zondervan 601910

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de diakenen.

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	5 november	Psalm 38	Pijnlijk
Maandag	6 november	Matteüs 22:15-22	Belastende vraag
Dinsdag	7 november	Matteüs 22:23-33	Ken de kracht van God
Woensdag	8 november	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
Donderdag	9 november	Matteüs 23:1-12	Het gaat niet om uiterlijke vormen
Vrijdag	10 november	Matteüs 23:13-26	Waarschuwendende woorden
Zaterdag	11 november	Matteüs 23:27-39	Lokroep in harde woorden

Meditatie / Overdenking.

Psalm 1, Gelukkig de mens die vreugde vindt
in de wet van de Heer.

Vanmorgen 10 sept. stond deze Psalm, waarvan ik hier een gedeelte citeer, centraal in de verkondiging. Het sprak me aan en werd voor mij aanleiding om me er via deze overdenking mee bezig te houden. De dichter van deze Psalm zal met "de wet" ongetwijfeld de woorden bedoeld hebben die Mozes in de Sinai woestijn tijdens de tocht van Israël naar het beloofde land ontving. Ontving van de God van Israël die was neergedaald om de ellende van zijn volk te zien en het daarvan te bevrijden. Om het belang van die woorden tot uitdrukking te brengen werden ze in steen gegraveerd, lezen we in de Bijbel. Daarmee krijgen ze mijns inziens Eeuwigheidswaarde.

In Mattheus 22 antwoordt Jezus van Nazareth op een vraag naar het grootste gebod "Heb God lief bovenal, en uw naaste als uzelf": "De grondslag voor de gehele wet en de profeten". Als ik aan deze woorden denk, en dan vooral het tweede gedeelte, je naaste lief hebben als jezelf, en ik lees de tekst waar ik deze overdenking mee begon: "Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer", dan wordt het even stil in mij. Hoe moet ik hiermee verder? "Gelukkig de mens die vreugde vindt in de omgang met zijn naaste".

Gelukkig zijn en vreugde vinden met je partner, met je gezin, met je familie, met je vrienden, met je baan, met je inkomen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, al zullen ook hier wel uitzonderingen zijn aan te geven. Echter de wereld waarin wij leven ziet er zo totaal anders uit. We staan immers zelf graag in het middelpunt. Het draait toch veelal om onszelf, onze eigen club, onze eigen situatie, ons eigen land, onze maatschappelijke positie, onze eigen portemonnee. Deze laatste vooral niet te vergeten.

Ieder van u, lezers, zal deze lijst voor zichzelf nog aanzienlijk kunnen aanvullen.

Ik zal hier een voorbeeld noemen waar ik veel moeite mee heb en al op verschillende plaatsen opmerkingen over heb gemaakt.

In onze omgeving hoor je vaak opmerkingen over de huizenmarkt. De prijs is te hoog, onze kinderen krijgen daar geen voet aan de grond. De overheid moet ingrijpen, enz. enz.

Intussen worden ook op Marken de huizen voor die te hoge prijzen verkocht.

We zijn dus voor een groot deel zelf de oorzaak van deze situatie. Een en ander zijn we gewoon en vanzelfsprekend gaan vinden. Je bent toch geen dief van je eigen portemonnee!! Zou hier misschien de geldgod mammon om de hoek komen kijken?

Je zou ook hier nog vele aanvullingen kunnen doen. Ik laat het bij dit voorbeeld.

Hoe combineren we een en ander met de woorden van deze tekst: "Gelukkig de mens die vreugde vindt in de omgang met zijn naaste". Toegespitst: "Heb uw naaste lief als uzelf".

We worden zondag aan zondag geconfronteerd met de wet van de Heer. Maar dringt de inhoud van deze woorden echt tot ons door? Zijn we ons bewust van de consequentie? Zijn we ons ervan bewust dat dit geen theorie is, maar woorden die in de praktijk van ons leven inhoud moeten krijgen?

De eerste volgelingen van Jezus Messias hebben er proberen inhoud aan te geven.

Immers Jezus zelf had gedurende zijn hele optreden aan deze woorden inhoud gegeven door erop te wijzen en ze voor te leven.

In het Bijbelboek Handelingen 2 : 42 lees ik: "Allen die tot geloof kwamen bleven bijeen, verkochten hun bezittingen en deelden de opbrengst met degene die iets nodig hadden. Ze loofden God en stonden in de gunst van het volk".

Wanneer is het keerpunt gevallen? Wanneer en waarom hebben de volgelingen van Jezus Messias de bakens verzet? Vonden ze het een onmogelijke opdracht? Niet uitvoerbaar? Er zijn gelukkig altijd individuele mensen geweest die zich de consequentie van deze opdracht hebben eigen gemaakt. Ook vandaag nog kennen we velen binnen de verschillende geloofsgemeenschappen die deze boodschap inhoud proberen te geven. Ik denk nu aan onze diaconale taken en degene die ze uitvoeren. Echter gaat de wet van de Heer en de uitwerking in Psalm 1 niet veel verder? De Protestantse Kerk is zich aan het heroriënteren onder de titel "Terug naar de basis". Bied Handelingen geen stof tot nadenken?

Een opdracht voor de geloofsgemeenschappen wereldwijd. Maar zeker ook plaatselijk. In haar volle breedte. Stel je eens voor dat er in de toekomst gezegd gaat worden: "Velen stromen toe tot de geloofsgemeenschap. Ze hebben alles gemeenschappelijk, loven God en staan in de gunst van het volk". Een visioen? Maar niets is onmogelijk.

Immers Mozes wist het al (Deuteronomium 30 : 11) Deze geboden zijn niet te zwaar voor u. Ze liggen niet buiten uw bereik. U kunt ze opnemen, ze eigen maken. U kunt ze volbrengen. Zaken die me bezighouden.

Gerrit Visser.

Voorbede

1. Leer ons te delen; ons geld, onze status, onze omgang met U.
2. Wij hebben vreugde in Uw wet. Maak ons wakker als wij van Uw weg afwijken.
3. Voor de Stichting Mensen in Nood. Dat ze onvermoeibaar hulp blijven bieden.
4. Dat meer mensen hun hart voor Jezus zullen openstellen. Zo, dat Uw heiligheid op Marken zichtbaar wordt.
5. Dank U voor het eten van het land. Dank U voor al het werk wat wij mochten doen.
6. Wees met de zieken Heer, dat de spiegel die zij ons voor houden, ons allen dichter bij U mogen brengen.
7. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer, tablet en telefoon in beslag neemt.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 29 oktober

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Wereldwijd

€ 153,10

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 141,70

Het is zo somber de hele dag de zon is al onder gegaan.

en *jjj* je bent zo ver bij mij vandaan.

Dan valt er een traan uit mijn oog.

Ik kijk omhoog.

Ach mijn liefste zie ik je nooit meer terug raak ik je

nooit meer aan.

Lieve Heer laat mij niet met lege handen staan.

koster J. Blijleven

Zondag vieren we dankstond voor gewas en arbeid. En in deze dienst krijgen we muzikale medewerking van **Men in Black**. Dat is een nieuwe mannenzanggroep hier op Marken, met bekende gezichten. We zijn benieuwd!

We lezen in deze dienst Psalm 67 en Johannes 4: 34-38 en zingen de volgende Lieder: 216, 320, 718 (met de mannenzanggroep), 340 B, 348: 1, 719: 1, 3, 5, 67: 1, 3, 836: 2, 4, 5, 978: 1, 3, 4. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Op dit moment zijn mij geen nieuwe ziekenhuisopnames bekend. We denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Gebedskring. De gebedskring komt samen op de dag dat dit kerkblad rondgebracht wordt: donderdagavond 2 november om 20.30 uur in de consistorie van de Patmoskerk. Hartelijk welkom om mee te bidden voor elkaar, voor kerk en samenleving, voor een wereld in nood.

Jubileum. Op 26 oktober jl. mocht het echtpaar C. Taanman en N. Taanman – Bootsman samen met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind dankbaar gedenken dat ze 60 jaar in de band van het huwelijk zijn verbonden. En we beseffen maar al te goed dat het niet vanzelfsprekend is om op hoge leeftijd nog zo samen op te mogen trekken. Dan mag teruggekeken worden in deze dagen en de trouw van God ontdekt worden in al die jaren. Het is onze hartelijke wens en bede dat er nog goede jaren mogen volgen in verbondenheid aan elkaar en in verbondenheid aan Hem, die wij toebehoren (Ps. 100).

Kerkdienst in de gevangenis. De gedetineerden mogen alles opgeven om te zingen, behalve: 'ik zie een poort wijd open staan', uit de bundel van Joh. de Heer. Om misverstanden te voorkomen bij de nieuwkomers. (Pastoor Th. Van der Sman).

Ter overweging. Het hoogste dat een mens vermog is Góð nodig te hebben. (Sören Kierkegaard)

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.



De collecte van de Dierenbescherming begin oktober heeft een prachtig bedrag opgebracht:

€753,85

Speciale dank aan de collectantes!

Vriendelijke groet, Marjolein Leijen



Prentenbijbels voor China

Veel kinderen op het platteland van China zien hun vader en moeder bijna nooit. Hun ouders werken in de stad. Op zondagsscholen worden die 'verlaten kinderen' liefdevol opgevangen. Het NBG wil zondagsscholen in China voorzien van een prentenbijbel

Het helpt de zondagsschoolleerkrachten enorm als ze bij hun lessen een prentenbijbel kunnen gebruiken. Maar christenen op het platteland kunnen zelf niet aan prentenbijbels komen, omdat ze die niet kunnen betalen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil hen - met uw hulp - graag steunen.

Achtergrond-informatie

Er zijn 240.000.000 kinderen in China. Veel meer jongens dan meisjes vanwege de 'Eenkindpolitiek'. In sommige delen van China is een zondagschool nog steeds verboden, in andere delen van het land gaat het juist heel goed met de zondagsscholen.

In sommige delen van het land is veel meer godsdienstvrijheid dan in minder westers georiënteerde gebieden. Wat in Peking wordt toegestaan, is niet overal in China praktijk. Vandaar dat er grote verschillen zijn; er bestaat godsdienstvrijheid, naast christenvervolging.

Kinderen in de knel

Vaders en moeders trekken van het platteland naar de stad voor werk. Er zijn zo'n 70 miljoen achtergelaten kinderen. Van 30 miljoen kinderen werkt zowel de vader als de moeder in de stad. Zij zien hun ouders hooguit enkele dagen per jaar.

De ouders kunnen hun kinderen niet meenemen naar de stad, omdat ze hun kinderen niet mogen laten inschrijven voor een school. Ook hebben ze geen recht op gezondheidszorg.

Kinderen wonen in het beste geval bij hun grootouders. Omdat die naast het opvoeden van hun kleinkind ook hard moeten werken op het land, is dit een zware taak.

Kerken

Kerken ontfermen zich over deze kinderen, onder andere door hen onderwijs op zondagsscholen aan te bieden. Voor dat onderwijs zijn de prentenbijbels nodig.

Om die kinderbijbels betaalbaar te houden (of zelfs gratis aan te bieden) is hulp nodig uit het buitenland. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil daar graag aan bijdragen.

Luther Playmobil in Bijbelwebshop van het NBG

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur spijkerde. Dankzij het hervormingswerk van Luther verscheen er een bijbel die voor iedereen te lezen was. Ter gelegenheid van het herdenkingsjaar van de Reformatie bracht Playmobil het Lutherpoppetje uit.

Waar Luther de Bijbel dichterbij bracht voor zijn tijdgenoten, werkt het Nederlands Bijbelgenootschap aan de verspreiding van de Bijbel in onze tijd. Het NBG maakt betaalbare en betrouwbare bijbels voor Nederland en zorgt er daarnaast samen met andere bijbelgenootschappen ook voor dat de Bijbel overal ter wereld wordt vertaald en verspreid.

Het Lutherpoppetje kan worden besteld via de webshop van het Nederlands Bijbelgenootschap. (<https://shop.bijbelgenootschap.nl>) en kost €10,- Een deel van de opbrengst is bestemd voor bijbelverspreiding in binnen- en buitenland.

Namens het NBG, Anneke Commandeur, contactpersoon

KLEDINGAKTIE "MENSEN in NOOD" 2017

Nog even een herinnering aan de kledingactie voor Mensen in Nood op **zaterdag 11 november a.s.** Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen.

Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en schoeisel met de veters of een touwtje aan elkaar vastknopen i.v.m. bijeen blijven?

Wanneer er om **11.45 uur** nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen. Wilt u in dat geval **zo snel mogelijk nr. 06 50 46 59 14 bellen of zelf de spullen even naar de vrachtwagen op het parkeerterrein brengen?** Die vrachtwagen rijdt nl. om 12.00 uur weg naar Den Bosch.

Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!!

Voorals mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij hebben.

Het kost u maar een uurtje, omdat de klus meestal in die tijd is geklaard, en voor de chauffeurs is het heel fijn als ze voldoende lopers hebben om alles op te halen langs de deuren.

De afgelopen jaren hadden we een aantal jongeren uit het voortgezet onderwijs die meehielpen in hun uren voor maatschappelijke stage. Daar waren we heel blij mee, en ook nu hebben zich al een aantal jongeren aangemeld die ivm hun stage dit jaar van de partij zullen zijn!!! Hartstikke mooi! Mocht je ook mee willen doen: van harte welkom!!

We hopen dus dat er weer veel vrijwilligers voor een uurtje de handen even uit de mouwen willen steken. Bovendien is het nog gezellig ook, want voor en na de ophaalactie staan de koffie en koek klaar in de DVS duivenkantine!!!

Behalve voor Noodhulp gebruikt Mensen in Nood de kledingactie ook om projecten te financieren.

Dit jaar is er veel aandacht voor Zuid-Soedan. In februari van dit jaar hebben de Verenigde Naties de hongersnood uitgeroepen in delen van Unity State, in Zuid-Soedan. Dit land kampt al jaren met een burgeroorlog en droogte en het weinige geld dat in het land beschikbaar is, besteedt de regering aan wapens. De VN hebben gewaarschuwd voor een snelle verspreiding van de hongersnood, als er niet wordt ingegrepen. Het World Food Programme rapporteert dat 40% van de bevolking (4,9 miljoen mensen) dringend behoefte heeft aan voedsel en dat 100.000 mensen dreigen te sterven aan honger en ondervoeding.

De oorlog heeft de landbouw volledig verwoest. Waterputten zijn vernietigd en de infrastructuur is onbruikbaar. De gezinnen, voornamelijk boeren, hebben het weinige dat ze nog hebben, volledig gebruikt en kunnen geen kant op. Het vee is verloren gegaan en hun gereedschap is vernietigd. Maandenlang hebben ze moeten leven van de planten die ze konden vinden en de enkele vis die ze konden vangen.

De droogte blijft ook aanhouden. Al meer dan twee jaar heeft het niet geregend in Zuid-Soedan en de bevolking is voor de voedselvoorziening afhankelijk van waterputten.

Als er niet ingegrepen wordt, zal de helft van de bevolking, waaronder méér dan 200.000 jonge kinderen, slachtoffer worden van de hongersnood. Een dramatisch, maar heel reëel gegeven!

Cordaid heeft, met steun van Sam's Kledingactie (Mensen in Nood), een programma ontwikkeld om de bevolking van Zuid-Soedan te helpen. Cordaid gelooft in hulp die structureel is en daarom zijn er hulppakketten gemaakt die de bevolking helpen om hun eigen voedselvoorziening weer op gang te krijgen. Cordaid wil 3.800 huishoudens (11.400 mensen) voorzien van zo'n pakket, dat bestaat uit een vissersuitrusting, landbouwgereedschap en zaden. Eén pakket kost € 75,-. Met deze pakketten kunnen gezinnen weer zelfvoorzienend worden.

De bijdrage van Sam's is concreet: elke ingezamelde kilo draagt echt bij. Met de opbrengst van 350 kilo kleding kunnen ze een gezin helpen met een vissersuitrusting. Met 750 kilo kleding kunnen ze één gezin een compleet hulppakket, inclusief gereedschap en zaden aanbieden.

Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op www.samskledingactie.nl

Graag tot zaterdag 11 november a.s.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

Vrouwendagen van de Stichting Bitja

Bitja betekent dochter van God en dat vinden wij een hele mooie omschrijving van een gelovige vrouw. In september 2010 hebben we Stichting Bitja opgericht omdat we op ons hart kregen dat God vrouwen (wel en niet gelovig) wil bemoedigen, maar vooral op een laagdrempelige manier kennis wil laten maken met Zijn liefde en gastvrijheid.

Dit doen we door ieder jaar vrouwendagen te organiseren. We leggen vrouwen een dag lang min of meer in de watten en laten ze Gods gastvrijheid zien. Op deze dag is er een ochtendprogramma met een praiseband, toneelstuk en overdenking en is er in de middag voor iedereen een workshop naar keuze te volgen.

De opbrengst van deze dag, inclusief de collecte, gebruiken we om onze vrienden die in India wonen, te onderhouden.

Een gezellige dag uit!

Allereerst is de vrouwendag bedoeld om een dag gezellig uit te zijn met je vriendin(nen), moeder of dochter. Want tijd samen hebben we allemaal nodig. Maar ook als je alleen komt ben je meer dan welkom. Ons team van gastvrouwen zorgt ervoor dat je je niet eenzaam voelt.

Verder is het onze bedoeling dat je de hele dag verwend wordt. Want jij zorgt als vrouw waarschijnlijk voor iedereen in je omgeving en er mag ook best eens voor jou gezorgd worden. We nemen je jas aan, zorgen voor koffie/thee met iets lekkers, snoepjes op tafel, een warm buffet en niet te vergeten een cadeautje.

Zo willen we je een glimp laten zien van Gods liefde en gastvrijheid en wordt je lichamelijk maar ook geestelijk gevoed.

We willen dat je naar huis gaat met een gevoel van: Ik kan er weer even tegen!

Vrouwendag 3 februari 2018

Dit jaar is de vrouwendag op D.V. zaterdag 3 februari 2018 in de Basiliek aan de Wiltonstraat 56 te Veenendaal. De dag begint om 10.00 uur. We vragen altijd of iedereen voor 9.15 uur binnen wil zijn om zich te melden en een kopje koffie/thee met iets lekkers te nemen voordat we starten met ons programma. We eindigen rond 17.00 uur.

Meer informatie en aanmelden: <http://www.stichtingbitja.nl/>

Vanuit Marken gaan meerdere vrouwen naar deze vrouwendag in februari. Inmiddels is er al één auto vol, maar er zijn wellicht nog meer vrouwen van Marken die deze mooie dag willen beleven.

Wie dat ook wil moet zichzelf opgeven via genoemde website.

Dit artikel is geplaatst door Gerda Kersbergen.



Marker Mannenkoor



Marker Mannenkoor

1972 - MARKER MANNENKOOR - 2017

45 JAAR

JUBILEUMSCONCERT

Zaterdag 11 november in de Patmoskerk te Marken.

Aanvang 20.00 uur

Met medewerking van:

Het Marker Brass Ensemble

Wiebke Göetjes en René Martijn

Jorrit van den Ham

Leo van Moergestel

Dominic Zeeman

Toegang is gratis

Na afloop is er een collecte bij de uitgang voor het jarige koor

ter bestrijding van de onkosten