

Protestants Marken



Jaargang 11, nummer : 46

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 november 2017

Kerkdienst voor: zondag 19 november 2017

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist:	D. Kes
Kosters:	K. Visser en J.P. van Altena
Schoollied:	Lied 841
Schoollied lezen:	Anne van Veen
Crèche:	Ria Kaars en N.J. Moenis
Kindernevendienst:	Marianne en Jannie

De eerste collecte is bestemd voor:
St. Ronoylion

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Kerktaxi: P. van Altena, tel 601660

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	19 november	2 Tessalonicenzen 1:1-12	Volhouden
Maandag	20 november	2 Tessalonicenzen 2: 1-17	Herken de vijand
Dinsdag	21 november	2 Tessalonicenzen 3: 1-18	Werkhouding
Woensdag	22 november	Psalm 128	Genieten
Donderdag	23 november	Matteüs 24: 29-44	Les van de vijgenboom
Vrijdag	24 november	Matteüs 24: 45-51	Verwachting
Zaterdag	25 november	Psalm 85	God is rechtvaardig

Gemeentevergadering op 20 november 2017 in de hal van de Patmoskerk

Aanvang 20.00 uur

OVERDENKING

“Want de armen zijn altijd bij jullie...” Matteüs 26, vers 11

We lezen dit gedeelte normaal gesproken in de Lijdenstijd, en niet in deze tijd van het jaar maar dit zinnetje bleef toch bij mij hangen...

Het is waar dat we dichter bij de Kerst dan bij Pasen zitten maar de uitspraken van Jezus zijn te allen tijde actueel en niet gebonden aan een moment, maar veelal met een diepere betekenis of bedoeling! In dit gedeelte van Matteüs ergeren de discipelen zich aan de verspilling van kostbare olie, die een vrouw net over het hoofd van Jezus heeft uitgegoten; de olie had beter verkocht en de opbrengst aan de armen gegeven kunnen worden. Ze gaan totaal voorbij aan de intentie van de vrouw en lijken de ernst van de situatie niet te bevatten en vervallen in onnozelheden, ofwel zaken die afleiden van wat Jezus hen wil duidelijk maken.

Hun zogenaamde bezorgdheid lijkt Jezus ook te irriteren en Hij ontkracht gelijk hun argument met de opmerking, dat de armen er altijd zullen zijn en wijst hen op iets veel belangrijkers: dat Hij er *niet* altijd zal zijn! Hij probeert hen ervan te doordringen wat er staat te gebeuren.

Vind Jezus de armen dan niet belangrijk genoeg, heeft Hij geen mededogen met hen en is Hij zo onmenselijk dan? Nee, dat is het zeker niet, Jezus zegt dit niet om de armen te schofferen!

Nee, het is meer dat Hij de discipelen even wil wakker schudden wat er gaande is...

Want twee dagen daarna zou Jezus gevangen worden genomen en uiteindelijk gekruisigd.

Kent u dat, dat je iets belangrijks aan iemand probeert uit te leggen en diegene lijkt er niet serieus op in te gaan en is met totaal andere dingen bezig? Dat kan zeker wel eens verkeerd vallen en dat is waarschijnlijk hier aan de orde want Jezus heeft niet alle tijd (meer).

Wat was er dan mis met die opmerking van de discipelen over de “verspilde” olie? De vrouw had dit heel bewust gedaan, ze had de olie voor veel geld, moeizaam bij elkaar gesprokkeld, gekocht en wilde dit als een geschenk aan Jezus geven, het was alles wat ze had.

Misschien bracht het de discipelen wel in verwarring, ze wisten er even geen raad mee dus zeiden ze maar iets over de armen, om zich een houding te geven.

Soms kan iemand je in verlegenheid brengen door juist die dingen te doen die jij eigenlijk had moeten doen.

We staan vaak al snel klaar met een oordeel over iemand, die iets afwijkend heeft gedaan zonder ons af te vragen of dat oordeel eigenlijk wel klopt.

Maar zijn al onze goede bedoelingen en acties voor de minder bedeelde medemens dan niets waard? Natuurlijk wel, maar we moeten niet gaan denken dat we hiermee onze (christen)plicht hebben gedaan en ons geweten gesust is en we verder kunnen met ons leven.

Wat Jezus van ons vraagt gaat veel verder dan goed te zorgen voor de armen.

Hij is er om de wereld te redden, niet van armoede, niet voor materiele zaken die van korte duur zijn maar Hij wil ons juist losmaken van al die aardse zaken om ons voor te bereiden op die nieuwe hemel en aarde. Hij wil dat we Hem zien, herkennen en erkennen als onze Redder en Verlosser!

Nog maar enkele weken en dan is het alweer Kerst, wanneer we gedenken dat Christus op aarde kwam als een kindje, geboren in een stal!

Gedenken we dat werkelijk of vallen we voor de commercie, gaan we voor de Hoofdzaak of de bijzaken?

In deze woelige wereld is het ook heel belangrijk om te weten waar we staan!

Als je goed om je heen kijkt is er niet veel voor nodig om te erkennen dat de eindtijd heel nabij is, ofwel, we zitten er midden in!

Zijn we ons daar ook van bewust en leven we daar ook naar of zijn we bezig met oppervlakkige zaken, die geen steek houden en ons afleiden. Laten we bij de les blijven en waakzaam zijn!

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn, jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'”

Voorbede

1. Dank U voor het eten van het land. Dank U voor al het werk wat wij mochten doen.
2. Wees met de zieken Heer, dat de spiegel die zij ons voor houden, ons allen dichter bij U mogen brengen.
3. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer, tablet en telefoon in beslag neemt.
4. Leer ons dat U het middelpunt van ons leven bent en wij dienstbaar moeten zijn aan U en Uw Schepping.
5. Wees met alle Israëlieten over de hele wereld. Dat hun uitverkiezing niet tot een vloek, maar tot zegen voor heel de wereld mag zijn.
6. Voor de mensen die de kerkbode drukken en rondbrengen. Dat ze steeds plezier mogen hebben dit te doen.
7. Dat we een open Kerk mogen zijn, waar de mensen de vreugde en schoonheid van het evangelie ervaren.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 12 november

De eerste collecte bestemd voor Evangelische Zending Brazilië	€ 273,86
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 268,50

Giften

Op rekening is ontvangen dd. 23.10.2017 een gift voor de kerk van Eur 200,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Nu het rouwrumoer rondom jou is verstomd.
 De stoet voorbij is, schuifelende voeten nu,
 voel ik dat er een diepe stilte komt.
 En in de stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten.
 En telkens weer zal ik je tegen komen.
 Wij zeggen veel te gauw, het is voorbij.
 Hij heeft alleen je lichaam weg genomen,
 niet wat je was en ook niet wat je zei.
 Ik zal nog altijd grapjes met je maken.
 Wij zullen samen door het stille landschap gaan.
 Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken.
 Raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Gedicht van Toon Hermans

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk. Wat is het toch fijn, dacht ik afgelopen zondagmorgen, als ouders en (kleine) kinderen sámen naar de kerk komen. En dan hoor ik prachtige stemmen tijdens het zingen: alten, sopranen, bassen, baritons en tenoren. Maar tussen al die mooie stemmen door klonken daar afgelopen zondagmorgen de vele kinderstemmen. Heerlijk! Kom zelf zou ik zeggen om Bijbeluitleg te ontvangen en de Liturgie te vieren. Kom met je kinderen en laat ze deelnemen aan de kindernevendienst. En voor de allerkleinsten is er de crèche. Laten we zo sámen gemeente mogen zijn waarin alle leeftijdsgroepen bijeen zijn en zich thuis voelen. Zondag lezen we Psalm 116 en 2 Korintiërs 4: 7-15 en zingen de volgende Lieder: 17: 2, 3, 7, 841: 1, 2, 301 F, 302, 348: 1, 116: 1, 6, 8, 752: 1, 4, 655: 1, 5, 771. Van harte een fijne zondag gewenst.

Sterven. Je ogen zien het varend schip
voorgoed vertrekken van de ka
kleiner en kleiner wordend na
tot enkel nog een vage stip
verdwijnt achter de horizon,
waarna een stem terzijde zegt:
'keer je maar om, nu is het weg,
je deed het laatste wat je kon.'

Maar is het weg? Vanuit het zicht
van hier verdween die kleine boot,
maar ginds vaart hij nog even groot
als toen het anker werd gelicht
en juist als hier klinkt:
'laat ons gaan'
roept iemand aan de overkant
al wijzend, wijzend met zijn hand:
'daar komt hij aan, daar komt hij aan.'

Overgenomen uit: op de wijze van het lied, Hans Mudde.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

COLLECTE DIACONIE zondag 19 november

Komende zondag wordt er weer gecollecteerd voor Ronoylion.

Met het geld van de collecte van afgelopen juli hebben we nu alle dieren kunnen kopen van



de geplande kleinveestapel: 20 geiten, 25 varkens en 50 kippen. De nakomelingen van al dit kleinvee worden dan weer verdeeld onder boeren die nog niets hebben. En deze boeren geven op hun beurt hun nakomelingen weer door aan andere boeren. Zo breidt de kleinveestapel zich langzamerhand steeds verder uit. Door de collectes van de kerk op Marken is ook het aantal planten en bomen bij de boeren en

boerinnen op het eiland Samar in de afgelopen 4 jaar steeds verder uitgebreid. Daardoor hebben ze na de verwoestende tyfoon, die hen van

alles beroofde, weer en bomen kunnen

levensonderhoud te

Op deze manier is de niveau bij de boeren van

van mensen die alles

Via deze aankondiging handtekeningenactie die



voedselvoorziening weer goed op Samar en zijn de levensomstandigheden kwijt waren gelukkig sterk verbeterd. laten we u ook weten dat de destijds in de hal van de kerk werd

voedselvoorziening weer goed op Samar en zijn de levensomstandigheden kwijt waren gelukkig sterk verbeterd.

laten we u ook weten dat de destijds in de hal van de kerk werd

gehouden tegen de landroof door grote mijnbouwondernemingen en oliepalimplantages in Mindanao ruim 1900 handtekeningen vanuit Nederland en België heeft opgeleverd, waarvan er 112 uit Marken waren. Hoe broodnodig deze aandacht vanuit het buitenland is, ervaren de boeren en leerkrachten uit ons project Alcadev, waar jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar opgeleid worden tot jonge boeren. Leerkrachten op deze landbouwschool werken met de jongeren aan duurzame landbouwontwikkeling, maar ook aan bewustwording en het geweldloos opkomen voor hun recht op behoud van hun landbouwgronden. Twee maal hebben ze door bedreiging en intimidatie de afgelopen jaren moeten vluchten uit hun dorpen. Het hoofd van de landbouwschool, een dorpsvoorzitter en een regionale boerenleider zijn in 2015 op gruwelijke wijze vermoord door paramilitairen die de weg vrij moesten maken voor grote, buitenlandse mijnbouw-ondernemingen, die niets opleveren voor de bevolking en die alleen maar komen halen.

Maar de boeren geven niet op, laten zich niet intimideren en wegjagen en hebben op diverse plaatsen, waaronder Manilla, gedemonstreerd voor hun recht op onderwijs en hun recht op hun landbouwgronden. Gelukkig is er zowel vanuit de

kerk in de Filippijnen, als vanuit een aantal plaatselijke overheden aldaar steun voor de boeren en de school. En vanuit het buitenland. Dat is één van de dingen die hen "op de been houdt". Wat mooi dat wij als Markense kerk via onze handtekeningen ook een stukje morele steun hebben kunnen geven aan mensen die niets anders doen dan opkomen voor hun recht op een menswaardig leven!



Namens de diaconie,
Eef Visser (tel. 601582)

MEERJARENPLANNING PROTESTANTSE GEMEENTE WARKEN INCLUSIEF ONDERHOUDSPLAN

OVERZICHT van 2015 t/m 2030

Rek/Code	Baten	JR 2015	JR 2016	BG 2017	BG 2018	MJ 2019	MJ 2020	MJ 2021	MJ 2022	MJ 2023	MJ 2024	MJ 2025	MJ 2026	MJ 2027	MJ 2028	MJ 2029	MJ 2030
80 en 81	Opbrengsten uit bezittingen (omroepende zaken en rentebaten)	27.821	30.577	30.500	28.560	28.605	28.651	26.897	21.544	21.591	21.638	21.686	21.734	21.782	21.831	21.880	21.930
83	Bijdragen gemeenteleden (vrijw.bijdr., collecten, solidariteitskas etc.)	119.599	119.969	118.660	119.372	118.778	118.187	117.599	117.014	116.432	115.853	115.276	114.703	114.132	113.564	112.999	112.437
	Subsidies en overige bijdragen van derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal baten	147.360	150.545	149.160	147.932	147.383	146.838	144.496	138.558	138.023	137.491	136.962	136.436	135.914	135.395	134.879	134.367
	Lasten																
43	Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)	119.441	124.165	123.522	128.600	101.698	114.638	103.657	69.084	70.819	72.607	74.448	76.343	78.295	80.305	82.376	84.508
44	Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	1.495	1.804	1.350	1.813	1.822	1.831	1.840	1.850	1.859	1.868	1.877	1.887	1.896	1.906	1.915	1.925
45	Overige lasten en baten, saldi ov. rek. en subsidie ad 4.808, = t/m 2019	-13.263	-7.769	-19.000	-7.310	-7.347	-2.546	-2.559	-2.572	-2.584	-2.597	-2.610	-2.623	-2.636	-2.650	-2.663	-2.676
45	Bijdragen andere organen (PKN quotum en solidariteitskas)	9.396	9.238	9.300	9.192	9.146	9.101	9.056	9.010	8.966	8.921	8.877	8.832	8.789	8.745	8.701	8.658
40 en 42	Lasten kerkelijke gebouwen (incl. a/schm.)	38.644	34.341	88.060	44.739	30.975	32.765	48.133	28.012	50.260	41.024	29.390	29.507	29.875	1.500	1.500	-31.500
53 en 54	Toevoeging/onttrekkingen fondsen en voorzieningen	8.043	2.636	-61.142	-9.692	6.308	1.500	-16.500	15.500	-8.500	-2.500	6.500	4.500	29.875	1.500	1.500	61.196
46	Salaries (vergoedingen organisten en schroothakers)	5.421	5.135	7.600	5.161	5.186	5.212	5.238	5.265	5.291	5.317	5.344	5.371	5.398	5.425	5.452	5.479
47 en 48	Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	1.994	2.544	2.800	2.557	2.570	2.583	2.596	2.609	2.622	2.635	2.648	2.661	2.674	2.688	2.701	2.715
41	Lasten overige eigendomsmhv. (Zwijzer, Papierbox en landerijen)	3.266	10.135	9.130	8.437	15.879	8.521	8.563	8.605	8.648	8.690	8.733	16.177	11.220	8.863	8.907	8.951
	Totaal lasten	174.437	182.288	161.620	183.497	166.238	173.606	160.024	137.362	137.380	137.395	137.410	137.425	137.440	137.455	137.470	137.485
	RESULTAAT	-27.077	-31.743	-12.460	-35.565	-18.854	-26.768	-15.528	1.195	643	1.525	1.755	-6.218	-1.096	-518	-3.423	-4.889

VERKLARINGEN

80 en 81	Opbrengsten per jaar uit huur, rentebaten ongewijzigd.																
83	Bijdragen, afrmemde bijdragen en verloop leden, waardoor minder inkomsten.																
43	Dominee m.i.v. 12-2018 emeritaat. Planning is om per 1-7-2019 nieuwe dominee aan te stellen. kerkelijk werker: pensioen m.i.v. 10-2021																
	Geen vervanging kerkelijk werker.																
44	Lasten kerkdiensten, catechese etc.																
58	Overige lasten en baten. Dit zijn afroningen saldi overige rekeningen en subsidie ad Eur 4.808, = t/m 2019																
40	Minder belijdende leden, waardoor minder belastingafdracht.																
42	Lasten gebouwen (klein onderhoud, belastingen, verzekeringen, energie en overige lasten)																
53 en 54	Aschrijvingen: De CV ketels (installaties) worden afgeschreven in 10 jaar. De computer in 4 jaar. Toevoegingen en onttrekkingen fondsen en voorzieningen. Overige lasten (zie 53) worden geboekt via 53/54.																
47 en 48	Onttrekkingen zijn gedaan n.a.v. de MJ-planning (Groot Onderhoud). Hierdoor verbetering resultaat. Lasten behaer en administratie, bankkosten en rente																
41	Lasten Zwijzer, Papierbox en landerijen (klein onderhoud, belastingen, verzekeringen, energie en overige lasten).																

DE TOTALE MEERJARENPLANNING IS OPGESTELD MEDE AAN DE HAND VAN DE PLANNING VOOR HET ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN DE VERVANGING VAN INSTALLATIES.

EEN UITGEBREIDE SPECIFICATIE LIGT TER INZAGE BIJ DE PENNINGMEESTER VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS.

De heer E. Commandeur
Kerkbuurt 201
T: 0630163217
E: penningmeester@protestantmarken.nl

TOELICHTING

De komende jaren blijft het resultaat zeer negatief.

In 2022 is er een aanzienlijke verbetering van het resultaat.
Dit heeft te maken met het ingaan van het pensioen van de kerkelijk werker eind 2021.
Er zal daarna geen nieuwe kerkelijk werker worden aangetrokken.
Dit heeft te maken met het ledenaantal van protestante gemeente Warken. (Volgens richtlijnen PKN)

In de jaren waarin groot onderhoud aan de gebouwen zal worden gepleegd, zal een beroep worden gedaan op de rekeningen "fondsen" en "voorzieningen".

Zoals eerder in het Kerfblad al is aangegeven, zal voor enkele gebouwen mogelijk een nieuwe bestemming moeten worden gevonden.

NB: In 2015 en 2016 is de jaarrekening (JR) opgenomen.
In 2017 en 2018 is de begroting (BG) opgenomen.
Van 2019 t/m 2030 is een meerjarenplanning (MJ) opgenomen.

Kledingactie MENSEN IN NOOD 2017

Een aanhanger met ruim 4½ ton aan kleding was de opbrengst van de kledingactie voor Mensen in Nood op Marken, die dit jaar voor de 42^{ste} keer werd gehouden. Alle mensen die aan de actie bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie willen we heel hartelijk bedanken.

Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging D.V.S. die de kantine voor de 27^{ste} keer ter beschikking stelde voor de kledingactie. Dankzij hun medewerking hadden we weer een prima uitvalsbasis voor iedereen die kwam helpen. Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen.

We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van de opgekomen vrijwilligers. En dat waren er tot onze vreugde zo veel dit jaar, dat we alle buurten goed konden "bemannen en bevrouwen". Voor de chauffeurs is het immers heel fijn als ze genoeg "lopers" hebben.

Dank aan jullie allen!!!!

Dankzij de inzet van al die vrijwilligers was een groot karwei toch weer snel geklaard.

Ook het weer hielp op deze novemberochtend goed mee: tussen alle buien een paar uurtjes droog! Zoals al eerder gemeld, gaat de opbrengst van de ingezamelde kleding dit najaar met name naar Zuid-Soedan, maar 'Mensen in Nood' gebruikt de kledingactie vooral ook om projecten mee te financieren en in geval van grote rampen, als mensen alles kwijt zijn.

Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op www.samskledingactie.nl

Wat ons betreft: **GRAAG TOT VOLGEND JAAR.**

En dankzij Pep kunt u in een eerder bericht op deze website wat foto's zien van de kledingactie.

Met een hartelijke groet,

Nelie Springer-Zeeman

Eef Visser

De Baby Box – Een Mission Possible project

Een geweldige manier om exact die hulp te geven die de ontvangers nodig hebben.

De BabyBox dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding voor de baby maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlichting over opvoeden van kinderen, zorg, hygiëne en voeding zijn een belangrijk onderdeel van het project. En door dit programma komen zij, vaak voor het eerst, in aanraking met het Evangelie.

De Baby box dozen worden uitgedeeld in Bulgarije en Rusland. In Rusland zijn de ontvangers vooral jonge moeders die zijn opgegroeid in een weeshuis of in een gebroken gezin. Zij hebben nauwelijks voorlichting gehad. In Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd voor de eerste keer moeder zijn geworden.

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag ovv "Baby Box project".

Kijk voor meer informatie op www.missionpossible.nl

Met vriendelijke groet,

Bert Dokter

Mission Possible Nederland

0595 438672

info@missionpossible.nl

www.missionpossible.nl

NL07 RABO 0158 0454 24

De regenboog, Gods belofte

In deze tijden van storm en regen
 kom je hem toch regelmatig tegen
 Net als je denkt, het is weer beestachtig
 staat hij aan de hemel, gewoon prachtig
 Als ie daar staat te stralen met al die kleuren
 dan vergeet een mens toch om te zeuren

De zondvloed was een zware straf
 God keerde zich van zijn schepping af
 want de mensen gingen hun eigen gang
 maar toch duurde Zijn gramschap niet lang
 Hij heeft toen opnieuw zijn trouw beloofd aan deze aarde
 en die belofte houdt nog altijd zijn waarde

Ja, hoor ik u denken, is dat nog actueel?
 want overstromingen zijn er nog heel veel
 Beelden van rampen trekken voorbij aan ons oog
 Orkanen, kolkende rivieren en de nood heel hoog
 Machteloos zijn we van deze ellende getuige
 huizen, dorpen en dromen aan duigen

We geven vaak al snel God de schuld van al deze pech
 dat is ook de kortste en makkelijkste weg
 maar Hij gaf ons ook rede, inzicht en verstand
 om goed om te gaan met zee en land
 om de schatten der aarde goed te benutten
 in plaats van haar eindeloos uit te putten

We vergeten zo vaak wat Hij ons wil schenken
 en zijn soms klein en kortzichtig in ons denken
 We kijken te vaak naar elkaar en niet naar omhoog
 en missen hem dan, die mooie regenboog
 waarmee God ons wil laten zien, Hij vergeet ons niet
 Er is nog zoveel moois in het verschiet

In ons leven krijgen we soms ook te maken met zwaar weer
 ook dan moeten we vertrouwen op onze Heer
 Al begrijpen wij niet altijd wat ons overkomt
 en zitten we vol vragen over het hoe en vooral waarom
 Maar als deze boog zichtbaar is aan de hemel hoog
 wil God daarmee zeggen, Ik heb je in 't oog

Hoe woest ook de levenszee en hoe erg het ook tekeer mag gaan,
 Hij laat ons niet ten onder gaan.

Wetenswaardigheden uit Israël
(Ontwikkelingen bij Gods volk)

- Dankzij knappe koppen uit Israël is de nieuwe CT-scanner Revolution CT ontwikkeld. Dit scanapparaat vergt minder inspanningen van de patiënt en geeft een veel beter resultaat dan eerdere scanapparaten.
- In de kleine stad Rosh HaAjin in centraal Israël is sinds 2014 het bedrijf Aquarius Engines gevestigd. Dit bedrijf heeft een nieuwe automotor ontwikkeld, die veel kleiner is dan de bestaande motoren, goedkoper en milieuvriendelijker, krachtiger en efficiënter, geschikt voor hybride en elektrische auto's, en die met een volle tank/accu twee keer zover komt.
- In Israël ontwikkelt systeem om medicijnen toe te dienen krijgt patent in Europa. Het Israëlische bedrijf Intec Pharma heeft de Accordion Pill, die zijn naam dankt aan het ontvouwingssysteem dat de er als een grote capsule uitziende pil in de maag ontwikkelt. De pil vouwt zich als een accordeon open en laat in de loop van 24 uur gelijkmatig medicijnen los. Dit systeem is bijzonder gewenst voor medicijnen die door de bloedsomloop in een beperkt gedeelte van de maag en de dunne darm worden geabsorbeerd; het betreft dan vooral medicijnen die men bij Parkinson, Alzheimer, hoge bloeddruk en als pijnstiller gebruikt. Dat de over de hele dag verdeelde toediening van medicijnen enorme voordelen met zich meebrengt hebben de Europese gezondheidsdiensten, die de innovatie van het in Jeruzalem gevestigde bedrijf patent hebben verleend, nu ook erkend.

Jan C. Commandeur

26 november 2017 - Taborkerk - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 26 november 2017, aanvang 10.00 uur einde ± 11.30 uur
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorganger:

Ds. Gerard Nieuwburg

met medewerking van:

Coby Drost en Job Prosper, voorzang
Peter Wagenaar, kerkmusicus

thema:

'EINDE EN EEN NIEUW BEGIN'



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?
Neem dan voor woensdag 22 november contact op met
Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of annemarie@vangeemen.eu

