

Protestants Marken



Jaargang 11 nummer : 47

verschijnt wekelijks

Zaterdag 25 november 2017

Kerkdienst zondag 26 november 2017

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. N. van Tellingen, Woerden
Organist	D. Kes
Koster(s)	J. Zeeman en K.D. Zondervan
Schoollied	Lied 868
Schoollied lezen	Marit Zeeman
Crèche	M.J. Visser en Gerdien Teerhuis
Kindernevendienst	Marieke en Nathanja

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Pakistan

De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Kees Visser

Tel: 601341

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	26 november	Matteüs 25:1-13 Oliecrisis
Maandag	27 november	Matteüs 25:14-30 Talentenjacht
Dinsdag	28 november	Matteüs 25:31-46 Scheiding
Woensdag	29 november	Jeremia 24:1-10 Rijk en rot
Donderdag	30 november	Jeremia 25:1-14 Nog niets geleerd
Vrijdag	1 december	Jeremia 25:15-26 Straflijs
Zaterdag	2 december	Psalm 19 Duidelijke taal

Weet u de weg?

Wij hebben een "tomtom" die ons de weg wijst. Toch moet je ook wennen aan zo'n tomtom. Want vaak weten wij wel aardig de weg en slaan we een ander pad in.

Zo zei de tomtom laatst: "sla rechts af". Wij dachten dat is verder op, daar loopt de snelweg. Maar nee, hadden we het maar gedaan. Want er bleek een ongeluk te zijn geweest. Daarom had de tomtom een andere route uitgezocht. De tomtom had al een file gemeten en wilde ons via een binnen weggetje ons naar huis leiden. De tomtom kijkt op een andere manier.

Jezus zegt: ik ben de weg.

Jezus heeft het over het Koninkrijk van God. Als het Koninkrijk van God onze bestemming is en Jezus ons de weg er naar toe wil wijzen. Kunnen we niet anders, dan Zijn weg te volgen. God overziet niet alleen ons eigen leven, maar dat van heel de wereld en alles wat daar in leeft. Er zijn grote zorgen over het klimaat. De kranten staan er bol van. Een kleine opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor de noordpool en de rest van de wereld. Gelukkig weet God van ons handelen. Hij ziet en stuurt aan. Zijn plan met de wereld kunnen wij niet stuk maken. Hij, die in de hemel is lacht. ☺

Jezus is de weg. Geef Hem ruimte in je hart. Wijk niet af Zijn wil te doen. Vertrouw op Hem met heel je ziel. Met alles wat in je is. Wees weer kind en verblijdt je Hem te volgen. Hoe kan iemand die één geworden is met Jezus Christus, nog last hebben van twijfel of vrees! Geloof alleen en verblijd U.

*Want door genade zijt gij behouden,
door het geloof,
en dat niet uit uzelf
het is een gave van God.
Efeziërs 2:8*

H.C.C. Kaars- van den Bosch

Voorbede

1. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer, tablet en telefoon in beslag neemt.
2. Leer ons dat U het middelpunt van ons leven bent en wij dienstbaar moeten zijn aan U en Uw Schepping.
3. Wees met alle Israëlieten over de hele wereld. Dat hun uitverkiezing niet tot een vloek, maar tot zegen voor heel de wereld mag zijn.
4. Voor de mensen die de kerkbode drukken en rondbrengen. Dat ze steeds plezier mogen hebben dit te doen.
5. Dat we een open Kerk mogen zijn, waar de mensen de vreugde en schoonheid van het evangelie ervaren.
6. Help de boeren op de Filippijnen. Dat ze niet hun land verliezen aan buitenlandse ondernemers.
7. Voor de zieken, dat zij al hun pijn en ontredde bij U mogen neerleggen. Doe hen ervaren dat U nabij bent.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 19 november 2017

De eerste collecte bestemd voor St. Ronoylion € 242,00
 De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 180,85

Kerst en Nieuwjaarswensen in Protestants Marken

Het laatste nummer van 2017 verschijnt op zaterdag 23 december 2017
 Kerst en Nieuwjaarswensen voor dit nummer dienen uiterlijk 11 december 2017
 in het bezit te zijn van:

A. Zondervan Kerkbuurt 93A
 of
 C. Appel De Pieterlanden 3

De kosten zijn € 5.00

Het eerste nummer van 2018 verschijnt op 6 januari 2018

De redactieleden

Zaterdag 25 november 2017 om 09.00 uur Koper poetsen in de Grote Kerk

A.s. vrijdagmiddag zullen de kosters de kronen in de Grote Kerk alvast laten zakken zodat we zaterdagmorgen om 09.00 uur gelijk kunnen beginnen met het poetsen van al het koper in de Grote Kerk. Voor koperpoets, poetslappen en koffie wordt gezorgd.

Tot zaterdag!

Met vriendelijke groet namens de kosters en kerkrentmeesters,
 Marten van Altena, tel. 601930.

Beste Markers,

De collecte voor de Brandwondenstichting heeft dit jaar € 589,45 opgebracht!
 Iedereen die hieraan heeft bijgedragen en natuurlijk vooral de collectanten, bedankt!

Namens de Nederlandse Brandwonden Stichting, collecte Marken
 Tanja Klok

Zondag gaat een van uw oud-predikanten voor. Ds. N. van Tellingen diende de Geref. Kerk op Marken van 1978 – 1982 en vanaf 2005 diende hij de Geref. Kerk te Woerden. Daar nam hij in 2016 afscheid i.v.m. zijn emeritaat. Hij vertelde mij vorig jaar al dat hij het fijn zou vinden nog eens op Marken voor te mogen gaan. En uiteraard gunnen we hem dat van harte. Maar preekroosters worden lang van tevoren gemaakt. Vandaar dat we zijn verzoek nu pas in kunnen willigen. Samen met hem een fijne zondag gewenst!

Vooruitblik. Graag wijs ik alvast op de jeugddienst van zondag 3 december a.s. Het is dan 1^o Advent. De Marker muzikanten Tess Zondervan, Maikel Schipper, Niels Kaars, Jan Kaars, Nick Springer, Martin van der Pluijm en Klaas Springer zullen medewerking verlenen onder de naam The Gospel Tram. Zij lieten afgelopen zomer al van zich horen tijdens een van de zomerzangavonden. En dat was voor ons aanleiding genoeg om hen uit te nodigen voor een jeugddienst. Zullen we onze kinderen/jongeren stimuleren aanwezig te zijn? Het thema van deze dienst is: een nieuw begin. Een thema dat mooi past bij Advent.

Zieken. Nieuwe ziekenhuisopnames zijn mij op dit moment niet bekend. Wij denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ter overweging. Een pastoor ging op wandelvakantie in het Engelse Lake District. Daar ontmoette hij een jonge schaapherder die hem vroeg of hij het christelijk geloof aan hem uit wilde leggen. De pastoor wees op de vingers van zijn rechterhand en zei: de Heer is mijn herder. Hij legde nadruk op het woord *mijn* en hield daarbij zijn ringvinger vast. De volgende zomer ging de pastoor weer naar dezelfde plek, maar trof de schaapherder niet. Hij belde aan bij de boerderij die de jongen hem gewezen had. Daar trof hij zijn ouders en die vertelden dat hun zoon was omgekomen tijdens een zware sneeuwstorm. Er was iets vreemds trouwens, zei de vader. Mijn zoon hield zijn ringvinger van zijn rechterhand vast ... (Mark Stibbe).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.



Beste gemeente in Nederland,

Mijn naam is Asif. Ik schrijf u vanuit Pakistan, een land dat lijdt onder het juk van vervolging. Christenen vormen in mijn land een kleine minderheid en worden in alle opzichten achtergesteld en slecht behandeld. Men misbruikt de wet om onschuldige christenen voor vele jaren gevangen te zetten. Soms worden christenen zelfs door woedende mensenmenigtes vermoord. Verder is er altijd de dreiging van extremisten; ieder moment kan er een aanslag plaatsvinden.

Deze moeiten maken ons soms bang, maar slaan ons zeker niet lam! We blijven God dienen en we verkondigen het Goede Nieuws zonder ophouden. En de kerk groeit! Veel moslims komen tot geloof. En voor hen begint dan de tegenstand...

Neem bijvoorbeeld Shama, een man van bijna veertig. Hij groeide op als moslim. Een christelijke collega vertelde hem over Jezus en Shama kwam tot geloof. In het geheim bezocht hij een kerk, maar al snel werd zijn bekering bekend en moest Shama onderduiken. Zijn broers wisten hem echter te vinden en probeerden hem te dwingen terug te keren naar de islam. Opnieuw sloeg Shama op de vlucht. Inmiddels leeft Shama ruim twee jaar op een geheime plek. Werk zoeken is geen optie, te gevaarlijk. Bovendien is het voor christenen moeilijk om een baan te vinden. Ook de collega die Shama over Jezus vertelde, is 'ontmaskerd' als christen. Hij verloor zijn baan en kan geen nieuw werk vinden. Maar beide mannen hebben geen spijt. "God is met ons, we gaan naar Hem toe met alles wat we nodig hebben", zeggen ze vol vertrouwen.

Samen met andere christenen in Pakistan help ik slachtoffers van vervolging, zoals Shama. We ondersteunen hem financieel en betalen zijn onderkomen. Ook bezoeken we hem regelmatig. Pastorale zorg en bemoediging zijn namelijk minstens zo belangrijk als financiële steun! Altijd wanneer ik vervolgte christenen bezoek, vertel ik dat er christenen over de hele wereld voor hen bidden. Dit sterkt hen zo in hun geloof! Ze ervaren dat ze niet alleen zijn, maar dat broeders en zusters in Christus naast hen staan.

Christenen in Nederland hebben vast niet te maken met vervolging. Maar waarschijnlijk wel met andere uitdagingen en moeilijkheden. Vergeet niet om, ondanks alles, het Evangelie te blijven delen! Ik wil u en uw gemeente bemoedigen met de tekst uit Mattheüs 28:18-20. De Heere Jezus heeft alle macht. En dat niet alleen! Hij is bij ons is tot het einde der dagen.

Namens de kerk in Pakistan wil ik u, kerk in Nederland, oproepen om te blijven bidden voor ons land. We zijn dankbaar voor uw gebeden en uw financiële steun.

God zegene u,

Asif, partner van SDOK in Pakistan

Kolossenzen 3 : 1 en 2 "Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is".

Er was eens een Schotse edelman. Zijn vrouw leefde niet meer, hij had alleen nog een dochter. Zijn liefde voor haar was groot. Ze was alles wat hij had. Op een dag sprak hij tot haar: 'Mijn lief kind, ik zou graag willen dat je in het huwelijk trad met een knappe prins.' Op een dag werd er op de poort van de kasteeltuyn geklopt, een luide klop. Het meisje ging naar beneden en zag daar een bedelaar staan. Hij boog zich en pakte haar hand. Zacht klonk zijn stem: 'Ik ben gekomen om u ten huwelijk te vragen.' Doordringend keek zij hem aan. Toen sprak ze, zacht, maar met vaste stem: 'Zeer goed, hier is mijn hand.' 'En wanneer zal ons huwelijk voltrokken worden?' sprak de bedelaar. Ze antwoordde: 'Vandaag over een jaar.' De zwerver verdween. Het meisje ging weer terug naar boven en op de vraag van haar vader wie dat was, zei ze dat het de man was met wie ze zou gaan trouwen. Haar vader keek uit het raam en zag de bedelaar op zijn krukken weg strompelen. De vader dacht dat ze haar verstand verloren had. Hij probeerde haar tot andere gedachten te brengen, maar ze hield vast aan haar belofte dat hij over een jaar zou terugkomen. Er was bijna een jaar voorbij. Niemand had de bedelaar meer gezien. 'Kind, zie je nu wel dat hij niet komt. Vergeet die belofte toch...' 'Vader, hij zal komen,' antwoordde ze. Het jaar en één dag gingen voorbij en op die bewuste dag klonk er trompetgeschal. Het meisje en haar vader en alle bewoners van het kasteel keken naar buiten. Er stond een geweldige stoet bij de poort. Een edelman omringd door mannen stond aan de deur van de poort, om het meisje te halen. Het was de kroonprins, het was de bedelaar. De eerste keer kwam hij verkleed als bedelaar. Het meisje had ondanks de lompen en de krukken hem haar jawoord gegeven. Dit is het beeld van de christen. De christen in dit leven is getrouwd met een bedelaar. Dat is wat de mensen van Jezus denken. Een bedelaar, voor wie niemand oog of interesse heeft. Een bedelaar, maar wacht tot Hij terugkomt. Wacht totdat Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Dan zullen we zien wat voor Here en Koning Hij is. Dan zien we de vreugde en blijdschap van allen die op Hem leerden vertrouwen. Wanneer de bazuin zal klinken, dan zullen allen die van de Here zijn voor eeuwig met Hem zijn. Dat is wat Paulus hier zegt. Bedenk daarom de dingen die boven zijn. Hoor de klop van de bedelaar aan de deur van je hart. Je zegt: Een bedelaar? Ja, een bedelaar... We lezen van Hem dat Hij geen gedaante had noch heerlijkheid dat we Hem zouden begeerd hebben. Hij was een Man van smarten. Hij klopt op de deur van uw en jouw hart. Hoe lang klopt Hij al? Wil je Hem, wilt u Hem buiten laten staan? Nu klopt Hij nog op de deur van je hart. Hij wil jou behouden en het leven schenken. Laat Hem niet buiten staan, sluit Hem niet buiten. Bedenk dat je dan eenmaal zelf buiten gesloten wordt. Voor eeuwig... Dan zal Hij niet meer kloppen. Dan zal Zijn rechtvaardig oordeel jou en u treffen. Hoor daarom heden Zijn stem. Wanneer Hij roept om het leven in Hem te zoeken. We hebben een levende Here! Hij is opgestaan, opgevaren en leeft om voor Zijn kerk te bidden. Wat rijk als de Geest je op deze biddende Hogepriester richt. Ik arm, ellendig en nooddruftig, maar deze Verlosser is sterk. In Hem ligt het leven. Wanneer we de dingen bedenken die boven zijn, krijgen we zicht op die verborgen Koning. Die Zich openbaart. Er komt dan steeds meer kennis van de Here Jezus in de kracht van Zijn opstanding. En in de kracht van Zijn voorbede. In heel Zijn Middelaarswerk. Zoek de dingen die boven zijn. Wat is het een zegen om iets van dat wonder te kennen. Van dat levend gemaakt zijn door en in Christus. Om de Opgestane Here Jezus te kennen. Om Hem meer en meer te gaan kennen. Om de dingen te gaan zoeken die boven zijn. Wat zoeken wij? Wat zoekt u? Die vraag blijft haken. Jongen, meisje, oudere, zoek toch niet de dingen van deze aarde. Ja, je mag hier je taak hebben en aan je toekomst werken. Maar zoek niet de dingen van deze wereld. Laat de Here Jezus Christus het grootste en belangrijkste zijn in je leven. Want deze wereld gaat voorbij, met al haar begeerlijkheden. Maar wie Hem kent blijft tot in het eeuwige leven. Waarom zou je sterven? Als God roept: Wend je tot Mij, bekeer je. Zoek de Here, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Sta naar meerdere kennis van Hem en wandel in overeenstemming met Zijn geboden. Zoek de dingen die boven zijn.

WERELDWINKEL en WORKSHOP voor KINDEREN

In het weekend van *25, 26 en 27 november* staat stichting Ronoylion weer met de Wereldwinkel in de hal van de Patmoskerk.

Er zijn 3 openingstijden:

- zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
- zondag na de kerkdienst tot 13 uur
- maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 u.

Op zaterdagmiddag is er ook een koffiehoekje aanwezig om gezellig even neer te strijken.

Onder het genot van een kop koffie kunt u dan niet alleen de producten van de wereldwinkel bekijken, maar ook even een kijkje nemen bij de kinderen die een workshop doen onder leiding van Janny de Haan.

Met het oog op Sinterklaas hebben we weer een collectie *speelgoed*, waaronder allerlei kinderboekjes, (ook kerst), reken- en telpelletjes, houten speelgoed, schrijfmateriaal, poppenhuis meubeltjes, enz.

Naast allerlei kleine kadootjes is er een kersttafel met diverse kerstartikelen waaronder kinderboeken met het kerstverhaal, kaarsen, kerststalletjes en allerlei andere cadeaumogelijkheden, speciaal gericht op de komende Kerst.

Ook is er een collectie kerstkaarten aanwezig in allerlei soorten.

En uiteraard maken Max-Havelaar-producten zoals thee, honing, snoepwaren e.d ook weer deel uit van de stand.

Kerstworkshop voor kinderen

Op zaterdagmiddag 25 nov is er tijdens de verkoop in de Patmoskerk weer een workshop voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.

Deze keer maken we iets voor Kerst. Je mag kiezen. Zie de foto's hieronder.

Om 14.00 uur en om 15.30 uur start er een groepje. Laat even weten hoe laat je komt, dan weten wij waar we op moeten rekenen. Janny de Haan WhatsApp: 06 1093 4016.

Het kost € 3.50.

De opbrengst van de kinderworkshop is voor Ronoylion, die met alle geld maismolentjes gaat kopen, waardoor boeren meer gaan verdienen en hun kinderen naar school kunnen sturen.



Kerstwerkjes uit de kinderworkshop van Janny

De opbrengst van dit Wereldwinkel wordt òòk gebruikt voor de aankoop van een eenvoudige maismolen, zodat boeren geen grote afstanden meer hoeven af te leggen naar een commerciële molen, maar zelf kunnen malen. Door het verstrekken van eenvoudige maismolentjes zal het inkomen van de boeren verbeteren en daardoor worden *scholing, medische zorg en goede voeding* voor de boerengezinnen ook veel beter bereikbaar.

Namens St. Ronoylion,
Eef Visser (tel. 601582)

*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden
Je hebt het met veel moed gedaan
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
Wie kan begrijpen wat je hebt doorstaan.*

Onverwachts is van ons heengegaan mijn lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en
onze vriendin

Geertje Uithuisje Jd.

Sinds 14 februari 2014 weduwe van Evert de Loor.

Op de leeftijd van 87 jaar.

Janny en Jaap

en onze vrienden:

Dirk en Carla

Teun

Tineke

Marken, 21 november 2017

Correspondentieadres:

Boelenspark 24 1131 PZ Volendam

De herdenkingsdienst vindt plaats op maandag 27 november 2017 om 14.00 uur in
Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 te Marken. Voorafgaand aan de dienst is er
vanaf 13.15 uur gelegenheid tot condoleren, waarna we haar gaan begraven op de
Algemene Begraafplaats te Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot koffie drinken in dorpshuis Het Trefpunt.

Ze zijn ons maar geleend
de mensen en de dingen.
Wat blijft
zijn de mooie herinneringen.

Verdrietig zijn wij door het plotseling overlijden van onze (oude)

Buurvrouw Gaartje de Loor

Wij wensen Janny en Jaap heel veel sterkte met dit verlies

Klaas-Dirk en Neeltje
Leroy
Rachel

Veel mooie herinneringen
verzachten ons verdriet.
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.

Bedroefd zijn wij door het plotseling overlijden van onze vriendin

Gaartje de Loor

Wij wensen Janny en Jaap heel veel sterkte met dit verlies

Kitty Boes
Grietje Springer
Alie van Altena

JEUGDDIENST EEN NIEUW BEGIN

03 DECEMBER
10.00 UUR
PATMOSKERK



VOORGANGER: DS. H. DEKKER

ORGANIST: DIRK KES

MUZIKALE MEDEWERKING: THE GOSPEL TRAM