

Protestants Marken



Jaargang 11, nummer:50

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 december 2017

Kerkdienst voor : Zondag 17 december 2017

Patmoskerk

10.00 uur:	Ds. H. Dekker, Viering H. Avondmaal, 2e Adventszondag
Organist:	D. Kes
Kosters:	Jj. Commandeur en F. Visser
Schoollied:	Lied 487
Schoollied lezen:	Laura Kaars
Crèche:	C. Pereboom en M. Kaars
Kindernevendienst:	Marianne en Jannie
Tafelcollecte:	Diaconie
Collecte:	Kerk
Kerktaxi:	J. Schipper (telf. 601675)

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de kerkrentmeesters.

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	17 december	Jesaja	35: 1-10	Bloei
Maandag	18 december	Jeremia	30: 1-11	Geen onevenredige straf
Dinsdag	19 december	Jeremia	30: 12-31: 1	God vergeet zijn volk niet
Woensdag	20 december	Jeremia	31: 2-14	Feestelijke toekomst
Donderdag	21 december	Jeremia	31: 15-22	Hoopvol
Vrijdag	22 december	Jeremia	31: 23-30	Keer ten goede
Zaterdag	23 december	Jeremia	31: 31-40	Nieuw verbond

Overdenking :

Gij zult geen valse getuigenis spreken.

Dit is een gebod uit de tien geboden, die keer op keer in de kerk wordt voorgelezen. Een gebod waar vele malen mee gesoemeld wordt. Want wat is waarheid ? En wat is vals ? De waarheid van de één is niet de waarheid van een ander. Maar in onze cultuur is de vrije meningsuiting een groot goed, men zegt een verworven recht. Maar wordt er met dit recht altijd even zorgvuldig omgegaan ? Aan de andere kant kun je afvragen of mensen dat zogenaamde recht wel verdienen. Nu is de wereld weer in beroering omdat de president van Amerika Jeruzalem de hoofdstad van Israel wil noemen. dat is zijn vrije meningsuiting, vals of niet. In de politiek zijn dat soort zaken altijd zeer schimmig. Een groot deel van de joden juichen het toe. En misschien een nog groter deel uit het Arabische gebied is bereid om tegen deze uitspraak oorlog te voeren. Is zo'n uitspraak een juiste of onjuiste getuigenis.

Aan de mening van een ander mag je niet komen, hoe strijdig die met je eigen levensopvatting ook is. Je moet er respect voor hebben, ook weer zo'n zwaar beladen en vaak uit z'n verband getrokken woord. Neem nu bijvoorbeeld een woord voor god. Dat in verschillende religies wordt gebruikt. Een Islamiet roept bij alles wat hij doet allah aan. Er wordt strijd geleverd in die naam. Er worden mensen gedood en gemarteld alleen omdat ze anders denkend zijn. De christenen deden dat tijdens de kruistochten ook. In de naam van god werd er strijd geleverd en mensen gedood om hun, hun mening op te leggen. Aan de andere kant van de oceaan wordt de term god bless you bij vele handelingen te pas en te onpas geroepen. . Waarbij je je kunt afvragen of men wel weet wat men zegt. Je kunt je afvragen of de getuigenis die, die mensen belijden wel de juiste is.

Hoe zit het nu eigenlijk bij ons ? Een Christen hier spreekt zelden of nooit over God en als hij dat wel doet dan vraagt hij zich vaak af in de zin waarom dit of dat hem of haar is overkomen. Hoe zien wij als christenen onze God? Een God die exclusief is voor gelovige? Of zien wij God als een soort goedheiligman die alles op onze wenken doet ? Die wij graag de schuld geven in de zin als er een god bestaat dan laat Hij dit of dat toch niet gebeuren? Als wij zo redeneren dan gaan wij voorbij aan wat er in de bijbel staat.

In het scheppingsverhaal lezen wij na elke scheppingsdag en God zag dat het goed was. Ook in de persoonlijke contacten met de aardsvaders en de profeten kennen wij God die zich onophoudelijk met de mens bezig is. Wij hebben een God van liefde die zover is gegaan dat hij zijn enige Zoon naar de aarde heeft gezonden om ons teredden van de zonden. Naar mensen die niet eens met een vrije mening kunnen omgaan. Waar hun getuigenis soms nergens op slaat. Mensen die alleen zichzelf belangrijk vinden en andere hun mening willen opleggen. Maar ook naar mensen als zij er om vragen vergeving van hun zonden krijgen. Moeten wij niet onvoorstelbaar dankbaar zijn dat wij kunnen getuigen van z'n God

J. Uithuisje

Wijziging

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

Verpleeghuis "Gouwzee", Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. 't Brijkje : hr. S. Peereboom Kamer 3

Afd. Havendijkje : hr. J. Zondervan Kamer 108

Piet Boes

Voorzitter diaconie tel. 0299-601927

Voorbede

1. Voor de zieken, dat zij al hun pijn en ontredde-ning bij U mogen neerleggen. Doe hen ervaren dat U nabij bent.
2. Maak ons tot sprankelende fonteinen.
3. Dat de bede: "Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet" in ons aller hart mag neerdalen.
4. Leer ons beseffen dat de wereld van seksuele vrijheid, een gevangenschap inhoud van diezelfde wereld.
5. Wilt U bij Uw volk Israël zijn. Uw volk waar geen plaats voor schijnt te zijn in deze wereld.
6. Voor de daklozen, dat er een ommekeer in hun leven komt.
7. Dank U dat U ons nodigt aan Uw tafel. Verblijdt ons Heer en doe ons tot zegen zijn.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 10 december

De eerste collecte bestemd voor het Project Waterlandse Gemeenten	€ 185,70
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 172,65

Bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende gemeenteleden zich bereid hebben verklaard de plaats in te nemen van de per 1 januari 2018 aftredende ambtsdragers.

Wij stellen de kandidaat kerkenraadsleden graag aan u voor:

Wijkouderling:	W.F. Maas	Zuiderzeeweg 46
	J. Kes – Appel	IJsselmeerweg 80
Ouderling-kerkrentmeester:	C. Visser Czn. (herbevestiging)	Buurterstraat 35 C
	E. Commandeur (herbevestiging)	Kerkbuurt 201
	M.J. van Belzen (herbevestiging)	Kets 31
Diaken:	T. Boes – Boes	Noorderwerfstraat 12
	A. Schouten	Kerkbuurt 65

Bezwaren tegen belijdenis e/o levenswandel, zo die mochten bestaan, kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend tot uiterlijk 8 dagen na verschijning van dit kerkblad gericht worden aan de scriba P.C. Springer, Akkerstraat 22.

Indien er geen bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging van deze ambtsdragers geschieden in de kerkdienst van 7 januari 2018.

Zondag is het alweer de 3^e Adventszondag. Dat betekent: het kerstfeest nadert met rasse schreden. Op deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal. Ik schreef daar vorige week al over. We lezen in deze dienst Jozua 2: 1-14. Misschien vindt u dat helemaal geen Adventsverhaal. Dat zou zomaar kunnen. Nu, laat u dan verrassen, zou ik zeggen. De kinderen in de kindernevendienst horen over Maria en zullen direct ná de viering in de kindernevendienst ons iets daarvan laten horen. We zingen met elkaar de volgende Liederen: 672: 4, 5, 487, 348: 1, 442, 441: 7, 8, 340 B, 433: 1, 3, 433: 4, 5, 136: 12, 13. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Br. K.C. Kaars werd vanuit Zorgcentrum Nieuw Unicum overgebracht naar het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, waar hij waarschijnlijk een operatie moet ondergaan. Ook denken we aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

Vrijwilligers krijgen bedankje van de scriba PKN:

Graag wil ik de 195.000 vrijwilligers binnen de Protestantse Kerk in Nederland van harte bedanken voor hun inzet! Ik waardeer het zeer dat u uw tijd en talent - letterlijk pro deo - inzet voor de kerk.

Waarschijnlijk zit u niet op een bedankje te wachten. Het werk dat u in en vanuit de kerk doet, doe je toch gewoon?

En toch: dank voor uw inzet, ook in 2017! Waardevol om zo samen kerk te zijn. Juist het gewone kan heel bijzonder zijn. Immers: 'Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.'

Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland

Laat ik daaraan toe mogen voegen dat ook voor onze gemeente geldt dat het werk van vrijwilligers van onschatbare waarde is. Dat mag best eens gezegd worden, bijna aan het einde van een kalenderjaar.

Ter overweging. Beker en schotel gaan
van hand tot mond en hand.
Christus wordt voortgeplant
door Zijn gemeente heen.

(Gerrit Achterberg).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Geslachtsregister/Namenlijst.

Matteüs 1 : 1 - 17.

Wat doe jij met de geslachtsregisters die in de Bijbel staan? Overslaan, vermoed ik.

Je wilt je tong niet breken over al die moeilijke Hebreeuwse namen in 1 Kronieken en Ezra en Nehemia. En je vindt het saai, zo'n lange lijst met namen. Je vraagt: "Waarom staat dat eigenlijk in de Bijbel? Wat heeft dat voor boodschap, al die namen op een rijtje?"

Ik hoorde of las eens het volgende verhaal. Van wie of waar weet ik niet meer. Een dominee ging eens op bezoek bij een oude zuster, die weduwe was. Laten we haar "Hanna" noemen, net als de profetes die in Lucas 2 genoemd wordt. Ze kon al niet meer zo goed lezen, zo oud waren haar ogen. Hanna en de dominee hadden een gelovig gesprek. Aan het eind wilde de dominee met haar een stuk uit de Bijbel lezen. Soms heb je bewust iets opgezocht. Soms vraag je het aan de mensen waar je op bezoek bent. Dat deed deze dominee ook bij de oude Hanna. "Wat zal ik lezen? Wat vindt u een mooi bijbelgedeelte?" Hanna zei: "Doe maar een geslachtsregister, zo'n lijst met namen." Verbaasd over die keus - hij had eerder gedacht aan een Psalm - vroeg de dominee: "Waarom een geslachtsregister?" Het antwoord was: "God kent al die namen en mensen persoonlijk. Dat vind ik zo mooi."

Wat een gelovig antwoord. Hanna had het begrepen. God kent alle namen. En, meer nog, al die namen vertellen een verhaal. Het verhaal van Gods trouw. Hoe God generatie na generatie verder gaat en zijn barmhartigheid bewijst aan duizend geslachten van mensen, die Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden.

Bovenstaande schriftlezing is ook een geslachtsregister. Een heel bijzondere: van drie keer veertien geslachten in de voorgeschiedenis van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Overslaan maar? Nee dus. Want hier klinkt duidelijk de boodschap van Gods liefde en trouw. De boodschap van Gods beloften, die Hij in vervulling doet gaan. De belofte van de komende Messias. Zo wil Matteüs aantonen, dat het in heel het Oude Testament ging om de komst van Gods Gezalfde, de beloofde Verlosser. **Eén groot adventsverhaal is het.**

Want het evangelie van Jezus Christus is geen afgerond verhaal. Zijn werk als Gezalfde gaat immers onverminderd door na Zijn dood en Zijn opstanding, na Hemelvaart en Pinksteren.

Matteüs vertelt alleen het begin.

Deze Jezus is de Christus, de beloofde Messias uit het zaad van Abraham en het huis van David. Hij, niemand anders. In Hem worden al Gods beloften vervuld. Het betekent een nieuwe geboorte, ook voor Gods volk. En de geschiedenis van de Gezalfde Jezus houdt niet op wanneer Matteüs zijn pen neerlegt en zijn boek besluit. Een geboorte is ook nooit het einde, maar een nieuw begin.

Net als het eerste boek van het Oude Testament is ook het eerste boek van het Nieuwe Testament een boek met een open einde. Met een blik op de toekomst.

Matteüs geeft als slotakkoord van zijn boek de woorden van Jezus weer:

"En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

(Mat. 28 : 20)

Dat is het resultaat van de geboorte van de Messias. Een levende Heer in de hemel, die met Zijn gemeente is. **Immanuël: God met ons.**

De lange voorgeschiedenis van Jezus Christus is niet vergeefs. Het heeft resultaat: een aanwezige Redder met alle macht in hemel en op aarde. Dat is de werkelijkheid van ons leven en van onze wereld. **Het is een levend heden.**

Dwalen door verhalen

Het Nederlands Bijbelgenootschap presenteert *Dwalen door verhalen*, een boek om aan de hand van de Bijbel in gesprek te gaan met mensen met geheugenproblemen. Het boek roept herinneringen op aan alledaagse momenten van vroeger en nu, met behulp van bijbelverhalen.

Twintig thema's uit het dagelijks leven worden verbeeld in prenten, met op de pagina daarnaast een bijpassend bijbelverhaal en gespreksvragen. 'Op die manier helpt Dwalen door verhalen om in gesprek te raken van hart tot hart,' zegt beeldend kunstenaar Hadewey Buitenwerf uit Krimpen aan den IJssel, die het boek schreef en illustreerde. Ze droeg het boek op aan haar moeder, die op latere leeftijd vergeetachtig en dement werd. 'Een dieper gesprek voeren is dan gewoon lastig', vervolgt ze. 'Hoe kom je net dat laagje dieper, hoe kom je bij het gevoel? Vaak liggen daar zoveel bijzondere ervaringen opgeslagen. Met dit boek kun je dat samen opdiepen. Dat verbindt.'

Onderwerpen

In *Dwalen door verhalen* worden thema's als eten, verzorging, liefde, eenzaamheid en piekeren gekoppeld aan bijbelverhalen, die veel ouderen al van jongs af kennen. Zo is het bezoek dat Abraham en Sara kregen – een verhaal uit Genesis – een opstapje voor een gesprek over visite. Het verhaal over Jozef en Maria die Jezus kwijt raken, geeft de aanzet om te praten over ongerustheid.

PUZZEL: Verborgene taal

Van de schuingedrukte namen staan de letters in de verkeerde volgorde. Weet jij welke namen er worden bedoeld?

Schrijf van elke naam de eerste letter op. Je ontdekt dan de naam van een taal in Suriname. Dit jaar verscheen er een bijbelvertaling in deze taal.

1. Saulus was aanwezig bij de steniging van *Smuf Saté*.
2. *Kakbeer* was de moeder van Jakob en Esau.
3. De ark van Noach liep vast op het gebergte van *Tarara*.
4. *Rasende Kanbus* was de koning van Babel.
5. *Sander A.* was één van de twaalf apostelen.
6. *iRond-M* was een geweldig jager.
7. Lucas droeg zijn boeken op aan *Teus Foli*.
8. Slaaf *Mussi One* liep weg bij Filemon.
9. De stad waar Jona naartoe moest was in *Veen*.
10. *Godin E.* versloeg de Midjanieten met 300 man.
11. Niet ver van Jeruzalem ligt de *Blije Grof*.

KERSTCONCERT

met veel samenzang

In de Patmoskerk te Marken

Zondagavond 17 december 2017
aanvang 19.30 uur

m.m.v.

Marker Brass Ensemble
o.l.v. Klaas-Elbert Pereboom

Marker Mannenkoor
o.l.v. Jan Peereboom

Chr. Muziekvereniging Juliana
o.l.v. Henk Ummels

*Komt allen te samen! U bent van harte uitgenodigd.
De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten is er bij de uitgang een
collecte.*

Het concert is via de Kerktelefoon te beluisteren

17 december 2007

17 december 2017

*lieve Ivette, waar ben je nu
vragen wij ons af
we voelen nog de liefde
die jij ons gaf
helaas moeten we je missen
in ons hedendaagse leven
maar we zullen altijd
om je blijven geven*

familie de Waart



Donderdagavond 28 december 2017

OUD en Nieuw Kienen

in de Patmoskerk!!

Aanvang 20.00 uur

**Voor in de agenda:
2018 kiendata**

19 januari - 16 februari - 16 maart



*De kiencommissie wenst iedereen een gezellige
jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2018.*