

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 13

verschijnt wekelijks

Zaterdag 31 maart 2018

Kerkdienst zondag 1 april 2018

Patmos Kerk *Eerste Paasdag*

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	D. Kes
Schoollied	Lied 642
Schoollied lezen	Tamara Kes
Crèche	N.J. Moenis en A. Commandeur
Kindernevendienst	Marieke, Nathanja, Danielle en Trijntje
Koster	Jj. Commandeur en F. Visser
Kerktaxi	Koos Zwierts tel: 601751

Eerste collecte
Rode Kruis voor Syrische oorlogsslachtoffers
Collecte:
Kerk

Zondag	1 april	Marcus 16:1-8
Maandag	2 april	Sefanja 1:1-13
Dinsdag	3 april	Sefanja 1:14-2:3
Woensdag	4 april	Sefanja 2:4-15
Donderdag	5 april	Sefanja 3:1-8
Vrijdag	6 april	Sefanja 3:9-20
Zaterdag	7 april	Genesis 2:4b-17

OVERDENKING

In deze Lijdensweken gedenken we het lijden en sterven van de Here Jezus en lezen we weer over de intocht in Jeruzalem, het laatste avondmaal, Getsemane, het verraad, de arrestatie, de verloochening door Petrus, de veroordeling door Pilatus, de vernederende geseling en de zware gang naar de kruisiging op Golgotha.

Bij deze laatste gang naar Golgotha komen we Simon tegen, een willekeurige voorbijganger, hij kwam oorspronkelijk van Cyrene, destijds een joodse kolonie in wat nu het huidige Libië is.

Van Cyrene is thans niets meer over dan wat ruïnes en is alleen nog interessant voor archeologen. Waarschijnlijk had Simon werk gevonden in de buurt van Jeruzalem en woonde hier dus met zijn zonen Alexander en Rufus; er wordt geen vrouw genoemd maar dat wil niet zeggen dat die er niet was. Hij was waarschijnlijk onderweg naar zijn werk toen hij de stoet tegenkwam en zo dus ongewild getuige was. Maar blijkbaar zag hij er sterk en gespierd uit en was dus heel geschikt om het kruis te helpen dragen. Op veel schilderijen staat hij afgebeeld als dat hij samen met Jezus het kruis draagt. En terwijl hij daar zo sjouwt, wat zou hij gedacht hebben?

Want het zal je maar gebeuren dat je zo plots en zo dichtbij betrokken raakt bij deze kruisiging van Jezus. Als het kruis is overgedragen om te worden geplaatst verdwijnt Simon weer van het toneel; althans, we lezen niets meer over hem.

Maar misschien heeft hij nog erbij staan kijken toen Jezus gekruisigd werd... wie zal 't zeggen?

Maar dit avontuur zal hem sowieso niet in de koude kleren zijn gaan zitten; hij zal het ongetwijfeld thuis hebben verteld....en wat zal het verder nog met hem gedaan hebben?

Een kruis dragen..... we kennen die uitdrukking als iemand iets zwaars of moeilijks in zijn of haar leven meemaakt en daarmee moet leven.

Maar.... een kruis dragen voor een ander, om het voor die ander te verlichten, is dat niet een van de nobelste daden die iemand kan doen. Simon deed dit in de laatste momenten van Jezus, weliswaar gedwongen, maar hij deed het dan toch maar...

Jezus was hem daar dankbaar voor, want zelf kon hij niet meer, hij was aan het eind van zijn krachten, en hij zal Simon misschien met een vermoeide blik even hebben aangekeken en toegeknikt, dankjewel, dat je dit voor mij hebt gedaan.

En wat hebben wij voor bijzonders gedaan in ons leven dat het na 2000 jaar nog genoemd wordt? Want we hebben vaak de mond vol over goede daden doen, maar wat komt daarvan ook maar in de buurt van wat die Simon gedaan heeft?

Iets voor de ander doen, tja, we doen wat aan vrijwilligerswerk voor de buurt of de kerk maar wat heeft dat ons gekost behalve tijd?

Maar, als die ander nou Jezus is, wat hebben wij daar voor over? Onszelf, ons leven?

Want dat is uiteindelijk waar het om gaat, dat wij onszelf verliezen en alleen voor Hem gaan!

Dit voorval met Simon wordt ook niet zomaar genoemd; het lijkt of Jezus ons nog in zijn laatste uren wilde laten zien en voelen, hoe zwaar het is voor een gewone sterveling, ook voor deze sterke Simon, het kruis te dragen waaraan de Zoon des mensen zou worden genageld...

Simon heeft het kruis een tijdje gedragen, maar ook hij kon niet verder, Jezus moest het zelf weer overnemen... omdat alleen Hij het kon doen.....en dat heeft Hij ook gedaan...en daarom mogen we ook Pasen vieren, omdat Hij voor ons zo diep is gegaan en de dood heeft overwonnen!

We kunnen in ons leven ook een kruis te dragen krijgen, een ziekte of andere tegenslagen en dat zal niet altijd mee vallen !

Maar we mogen altijd vragen of Jezus ons wil helpen dat kruis te dragen.....Hij heeft immers het zwaarste deel al gedragen!

Met deze zekerheid en troost mogen we de Paasdagen ingaan!

*Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgestaan
die Uzelf ons hebt gegeven, ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn.*

Lied 575 vers 6, Liedboek

Anneke Commandeur

Kerkdienst maandag 2 april 2018

Grote Kerk Tweede Paasdag

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	H. Jütte
Koster	J. Blijleven en H. Zeeman
Kerktaxi	Gerrit Verkade tel: 601247

Eerste collecte
Leger des Heils
Collecte:
Kerk

Opbrengst collecten

Zondag 25 maart

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie € 233,00

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 187,20

Voorbede

1. Dank U wel Heer, dat wat wij weten dat het beste nog moet komen. Wij zien uit naar Uw vernieuwend werk.
2. Leer ons dankbaar te zijn voor gewas en arbeid.
3. Spaar Heer uw volk Israël, Uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.
4. Reken ons onze zonden niet toe. Heilig ons in Uw zoon Jezus Christus.
5. Maak ons creatief om Uw Woord van verlossing door te geven in deze veranderende wereld.
6. Jezus leeft! Hem is de macht. Dat we volgers van Jezus mogen zijn.
7. Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen.

Ria Kaars

Koperpoetsers bedankt!

Afgelopen zaterdag is al het koper in de Grote Kerk weer gepoetst.
Aaltje en Aaltje, Grietje, Hein, Jan, Jan Piet, Klaas, Lijs en Lijsje, Marten, Mieke, Neeltje,
Piet en Pieter: Heel hartelijk bedankt!

Cees Visser, namens het College van Kerkrentmeesters.

Goede Vrijdag staan we in de kerkdienst om 20.00 uur in de Grote Kerk uiteraard stil bij de kruisiging van Jezus. We lezen uit Johannes 19 en zingen de volgende Liederen: 562, 22: 1, 7, 340 B, 576 B: 1, 2, 3, 4, 5, 573: 1, 2, 6, 10, 578. Er is deze avond geen gestencilde liturgie, dus graag uw Liedboek meebrengen.

Stille Zaterdag komen we om 20.00 uur samen in de Grote Kerk voor de laatste Vesper in deze bijzondere week. Dan is er wél een stencil.

Op 1^e Paasdag komen we samen in de Patmoskerk. We lezen het Paasevangelie uit Johannes 20: 1-10 en ook lezen we 2 Timoteüs 2: 1-13 en zingen de volgende Paasliederen: 619, 642: 1, 2, 4, 8, 645: 2, 5, 6, 348: 1, 21: 1, 3, 630, 641, 634.

Op 2^e Paasdag komen we samen in de Grote Kerk. Dan lezen we Romeinen 6: 2-14 en Galaten 2: 15-21 en zingen we de volgende Paasliederen: 118: 8, 10, 632, 340 B, 623: 1, 2, 624, 726: 1, 3, 4, 623: 8, 9. Van harte wens ik u allen gezegende dagen!

Zieken. Br. C. de Wit (Hoogkamplaan) werd opgenomen in Swaensborch, kamer 220. En dat is uiteraard een hele verandering voor hem, maar evenzeer voor zijn vrouw. Ook denken we aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

Gebedskring. De gebedskring komt samen op donderdag 5 april om 20.30 uur in de consistorie van de Patmoskerk. Van harte uitgenodigd om mee te bidden voor de noden in deze wereld, voor kerk en maatschappij.

Ter overweging. Als Jezus nu op aarde kwam
 en weer dezelfde kruisweg nam,
 ging u dan met Hem mee?
 Zou ik niet van verre staan,
 wel met Zijn wrede dood begaan?
 Maar in dat uur van diepe nood
 noemt Hij Zich wijn en levensbrood
 reikt ons het leven aan. (Co 't Hart)

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Collecte Rode Kruis voor Syrische oorlogsslachtoffers (1^o Paasdag)

Het conflict in Syrië duurt nu al zeven jaar!! Zeven jaar waarin bijna zes miljoen Syriërs hun huis hebben moeten verlaten. Alles moesten zij achterlaten: huis, spullen, werk, familie, vrienden. En wat moet dit alles voor kinderen betekenen? Kinderen van 7 jaar gaan in Nederland naar school, spelen met hun vriendjes, en één van hun problemen is dat ze af en toe moeten helpen met bv. tafel dekken, terwijl ze liever met hun nieuwe lego zouden spelen of een potje voetballen. Maar voor een 7-jarige in Syrië ziet het leven er heel anders uit! De meeste 7-jarigen daar hebben vanaf hun geboorte geen vrede gekend! En veel kinderen zijn door de oorlog nooit naar school geweest en leven tussen puinhopen. Veel volwassenen en kinderen die over de grens gevlucht zijn, zijn in buurlanden meestal terecht gekomen op plekken waar ze afhankelijk zijn van hulporganisaties voor hun dagelijkse levensbehoeften. En voor de binnenlandse vluchtelingen liggen de economie en de infrastructuur in puin, dus hoe vind je een baan? Hoe kom je aan geld, waar vind je eten? En als je medicijnen nodig hebt, waar kun je dan terecht?

Van de 13 miljoen mensen die binnenlands hulp nodig hebben, wonen er drie miljoen in moeilijk toegankelijke gebieden, zoals Oost-Ghouta. De recente beelden uit een stad als Oost-Ghouta staan nog op ons netvlies geschreven! Binnen Syrië zelf trekken dagelijks konvoien met hulpgoederen als eten, schoon drinkwater, dekens en medicijnen van het Rode Kruis naar alle delen van het land, zowel voor binnenlandse vluchtelingen als voor mensen die nog ter plekke verblijven. Dat dit vaak gevaarlijk is, staat buiten kijf: in de zeven jaar dat het conflict gaande is, zijn 57 medewerkers van de Syrische Rode Halve Maan en 8 medewerkers van de Syrische afdeling van de Palestijnse Rode Halve Maan omgekomen. In september 2016 werd een hulpkonvooi gebombardeerd, waarbij zo'n twintig hulpverleners in één klap de dood vonden.

Toch blijven deze regionale afdelingen van het Internationale Rode Kruis zich inzetten voor al die ontredderde en kansloze mensen. En via het Internationale Rode Kruis steunt het Nederlandse Rode Kruis hen daarbij. Wij willen met de collecte van 1^o paasdag daarbij helpen. En wij hopen dat u ons wilt helpen om deze mensen, die al 7 jaar in deze mensonterende en afschuwelijke situatie verkeren, via het Rode Kruis een kleine verlichting te geven met de hulp die zo onontbeerlijk is om te kunnen overleven.

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan en hoopt op uw gulle gift!

Namens de diaconie,

Eef Visser

I.M. Oscar George Carter

31 maart 2003

31 maart 2018

De jaren gaan voorbij, herinneringen niet.

Die blijven in mijn hart waar ik ze bewaar en niemand ze ziet.

Liefs Gera

Lieve mensen,

Heel hartelijk bedankt voor alle bezoeken en attenties na mijn geslaagde knie operatie.

Het was weer geweldig.

Hartelijke groeten namens mijn man en mij

Maretje Zondervan Vlasbloem

6

Je wereld werd steeds kleiner,
de deur ging langzaam dicht.
Iedere dag toch verder
jouw reis naar het eeuwige Licht.
Zoveel vragen zonder antwoord,
wat ging er in je om?
Niemand kan het nog vertellen,
alleen God, Die weet waarom.

Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het afscheid van onze
lieve moeder, schoonmoeder, bessie en vriendin,

Geertje Pereboom van Altena

terzijde stonden.

De vele kaarten, bloemen en warme woorden hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun. Niet alleen tijdens haar overlijden, maar ook tijdens haar hele ziekte proces.

Met dankbaarheid kijken wij terug op de dagen van afscheid en de rouwdienst,
in het bijzonder danken wij dominee Dekker en het Marker Mannenkoor.

Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat mem in haar leven voor
zo velen veel heeft betekend.

Pieter en Christina
Jan Jacob en Yvonne
Jaco
& kinderen



*".. o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!"*

Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwachts overleden

Jan Zondervan Dzn

Onze ta, schoonvader, bab en grote bab.

* 23 juni 1933

† 21 maart 2018

Alie en Dirk
Stefan
Kevin

Olga
Ivana
Nadine
Connor

Yvonne
Rianne
Guido en Laura

Dirk en Elsa
Sanne
Noortje

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

8
Ik voel mij opgenomen in Uw wijde stilte,
ik voel mij overschaduwd door Uw hand
en uit mijn hart wijkt al het vragen,
hier is het goed.
mijn boot meert aan Uw strand.

21 maart kregen wij onverwachts bericht dat onze broer, zwager en oom

Jan Zondervan Dzn.

overleden was.

Hem niet meer langs zien fietsen, zullen wij heel erg missen

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

Grietje
Trijntje
Aaltje en Pieter
nichten en neven

Het laatste beetje is nu op

Veel was er te verduren.

Het kaarsje is nu opgebrand,

Gedoofd zijn alle vuren.

Voor wie het aan gaat is het niet erg,

Die heeft genoeg geleden.

Wel voor hen die hij achter laat.

Beste buurman, Rust in Vrede.

Plotseling is overleden onze buurman Jan.

Wij zullen hem missen.

De Buren

Lijntje schieten, bijtje hakken,

Paling roken, spiering bakken.

Fietsen, rondje dijk of vaste wal,

Trouwe fan van het Marker voetbal.

De scheids fluit af, de fiets blijft wachten,

En jij blijft bij ons in gedachten.

Toch nog plotseling is de vader van onze vriend overleden.

Jan Zondervan

Wij wensen Dirk, Elsa, Sanne, Noortje en de rest van de familie veel sterkte!

Arnold, Cornelis, Erik, Jaap Cornelis, Klaas, Martin en Orpheus

*Soms neem je afscheid
zegt: "tot morgen",
morgen zien we elkaar weer.
Tot die ene dag gaat komen,
dan is er plots geen morgen meer.*

Op 21 maart is onverwachts

Jan Zondervan

de (schoon)vader van onze vriend en vriendin overleden.

Wij wensen Dirk, Elsa, Sanne, Noortje en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd!

Klaas en Neeltje
Piet en Mariska
Harry en Janny
John en Aaltje

Peter en Neeltje
Pieternel en Ingrid
Tijs en Alina

10

**In herinnering aan Jan Zondervan Dzn, overleden 21 maart 2018 in de
leeftijd van 84 jaar.**

*„o wil verhoren onze beë
voor hen die zijn in nood op zee!”*

Jan Zondervan, een man die zijn leven op eigen wijze heeft geleefd. In zijn werkzame leven was hij vaak veel en ver van huis. Na zijn pensioen ging hij ook graag zijn eigen gang. Het feit dat hij op jonge leeftijd zijn vader overboord zag slaan en verdrinken, heeft Jan voor het leven getekend en hem gemaakt tot wie hij was.

Ter gedachtenis aan hem zong de gemeente zondagmorgen het lied dat hij nog weleens zong en waarvan de laatste regels op de rouwkaart en hierboven staan. Dit nog kunnen zingen terwijl je al jong je eigen vader op zee ziet verdrinken maakt je tot een bijzonder mens.

Dat Jan voor velen een bijzonder mens is geweest werd duidelijk toen de rouwstoet van huis ging. Er stonden al veel mensen buiten te wachten en gaandeweg werd de stoet langer en vele Markers hebben Jan begeleid naar de begraafplaats.

Met de woorden van dit lied hebben wij Jan in kleine kring herdacht in het huis waar hij zolang heeft gewoond. Het vierde couplet van dit lied eindigt met het spreken van Gods reddende barmhartigheid.

Gods barmhartigheid, daar mocht Jan in leven en daar kon hij ook in sterven.

Kees Kersbergen.

Wetenswaardigheden uit Israëli
(Ontwikkelingen bij Gods volk)

- De Goliat van het Midden-Oosten beschermt zich nu ook met “Davids Slinger”, een luchtafweersysteem tegen middellangeafstandsraketten. En dat is volgens minister van Buitenlandse Zaken Lieberman noodzakelijk. Hij schetste tijdens de ingebruikname van het systeem, een co-productie van Israël en de VS, de gevaren waarmee zijn land geconfronteerd wordt. Vooral de spanningen met Syrië en Hezbollah zijn de afgelopen weken hoog opgelopen, terwijl Hamas de Israëli's de schuld geven van de recente liquidatie van een van zijn commandanten. De Israëli's weten dat een klein incident tot een bloedige oorlog kan leiden. Zij maken zich met name zorgen over de ruim 100.000 raketten die Hezbollah tot zijn beschikking heeft. Nog blijken moet of het complexe luchtafweersysteem tegen opeenvolgende barrages bestand is.
- Toen Israël een muur bouwde, ging er een kreet van verontwaardiging door de wereld. Men zweeg echter toen Libanon een muur rond een Palestijns vluchtelingenkamp begon op te trekken. In Libanon leven ongeveer 450.000 Palestijnen (10% van de bevolking). Zij bekritisieren de bouw van de muur als ‘de zoveelste discriminerende maatregel van de Libanese regering’, want de Palestijnen krijgen in Libanon niet meer dan een verblijfsvergunning. Net als in Jordanië kunnen Palestijnen geen Libanese nationaliteit aanvragen. Daardoor zien de betrokkenen zich in allerlei opzichten in het dagelijks leven als burgers gemarginaliseerd. Rabeh zegt erover: “Sinds onze eerste dag in Libanon hebben ze ons als een gevaar voor de veiligheid beschouwd. We zijn geen moment als mensen behandeld. Ze zijn ook niet humaan met ons omgesprongen”.
- Joodse filosofen zien juist in het ontbreken van Gods naam in het boek Esther een belangrijke les, namelijk dat God ook werkzaam is als het niet zo zichtbaar is.