

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 1

verschijnt wekelijks

Zaterdag 6 januari 2018

Kerkdienst voor : zondag 7 januari 2018

GROTE KERK

10.00 uur Ds. H Dekker
 Bevestiging Ambtsdragers

Organist: D. Kes

Koster(s): K. Visser en J. P. van Altena

Crèche Christina Pereboom en Marcella Kaars

Kindernevendienst Leidster niet bekend

Eerste collecte: is bestemd voor de:

Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor de:

Kerk

Kerktaxi Kees Visser tel 0299-601341

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	7 januari	Romeinen 1:16-32	Tegen beter weten in
maandag	8 januari	Romeinen 2:1-16	Niets om je voor te schamen
dinsdag	9 januari	Romeinen 2:17-29	Hand in eigen boezem
woensdag	10 januari	Romeinen 3:1-8	Gods trouw
donderdag	11 januari	Romeinen 3:9-20	Schuldig
vrijdag	12 januari	Romeinen 3:21-31	Wet van het geloof
zaterdag	13 januari	Romeinen 4:1-12	Vader van gelovigen

ONTMOETING

Enkele gedachten bij kerk-zijn in 2018

Tijdens de gemeentevergadering van onze Protestantse Gemeente Marken van november j.l. kregen we een presentatie over gemeenteopbouw. Er werd helder uiteengezet wat de mensen, die een vragenlijst hadden ingevuld en die met elkaar in gesprek waren gegaan, voor antwoorden hadden op de vraag: Hoe moet het verder met de kerk in de komende jaren? en: hoe bereiken we jongeren en met name ook de middengroepen, de 30-ers en 40-ers, de gezinnen?

Dat zijn geen gemakkelijke vragen, die we zomaar hebben opgelost.

De veranderingen, die de kerk zal moeten doormaken, staan niet los van de veranderingen in de cultuur en in de samenleving. Ik noem er een paar:

- we leven wel in een dorp, maar de wereld is via de moderne communicatiemiddelen een groot dorp geworden
- de wetenschappelijke ontdekkingen en de scholing van veel mensen leiden er toe dat we m.n. 'met ons verstand' en niet met gevoel en verwondering naar de dingen om ons heen kijken
- we kunnen ons een God, die letterlijk de bestuurder is van ons leven, niet goed meer voorstellen

Voor de kerk als gemeente van Christus is het een grote uitdaging om nieuwe wegen te vinden. Een mogelijke reactie kan zijn om je te houden aan 'dat wat we traditioneel altijd al deden'. Je zoekt het dan in de vormen, die vertrouwd zijn, maar er zal weinig aantrekkingskracht overblijven. De kerkelijke gemeente is geen club van gelijkgezinden, maar is principieel een open gemeenschap van mensen, die door God geroepen zijn. Het initiatief komt van Zijn kant. Centraal in het Evangelie van Jezus Christus staat de ontmoeting, het leven uit de Bron en de aandacht voor de mensen, die zelf het gevoel hebben niet tot de uitverkorenen te horen.

Dat is prachtig te zien in een van mijn favoriete bijbelpassages Johannes 4. Het gesprek met de Samaritaanse vrouw. '.....maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik hem geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' (Johannes 4-13). Voor de opbouw van de gemeente kunnen we hiervan wel wat leren. Het gaat om leven uit de bron, er zal steeds gezocht moeten worden naar het wezenlijke in ons bestaan. Daarbij zal er aangesloten moeten worden bij levensvragen van jonge mensen en die cirkelen bijna altijd rond het begrip: Waartoe ben ik als individu, als persoon op deze aarde, wat is mijn bestemming? Precies ook de vraag van de Samaritaanse vrouw.

Een tweede element is: ontmoeting. Jezus gaat naar de plaats toe waar mensen voor hun dagelijks leven moeten zijn. Bij de put waar water gehaald moet worden. We kunnen niet blijven zeggen: kom op zondagmorgen naar de kerk, want daar is het fijn en ontmoet je God en je dorpsgenoten. Nee, de kerk zal ook moeten gaan naar plaatsen waar de mensen zijn. Jezus was ook wel in de Synagoge, maar we kennen Hem meer als de man, die naar de mensen toegaat, die uit is op ontmoeting.

De kerk van de toekomst is een ontmoetingskerk van mensen, die leven uit de Bron. En die principieel open is, dienstbaar is en aansluit bij de vragen en behoeften van kinderen en jongeren en hun tijdgenoten.

Voorbede

1. Wilt U bij Uw volk Israël zijn. Uw volk waar geen plaats voor schijnt te zijn in deze wereld.
2. Voor de daklozen, dat er een ommekeer in hun leven komt.
3. Verblijdt ons Heer en doe ons tot zegen zijn.
4. Wees met onze ouderlingen en diakenen, dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.
5. Voor hen die rouw dragen, dat de duisternis geen macht over hen krijgt. Maar U die het lijden kent en de hemel heeft geopend, vervul hen met Uw vrede.
6. Wilt u wijsheid en liefde schenken aan hen die gehandicapt zijn.
7. Dank U dat Uw plan met de wereld niet afhangt van ons mensen. Jezus, werk door ons heen maak Uw Koninkrijk gereed.

Ria Kaars

Namen van hen die ons ontvielen in 2017 en die herdacht werden in de Grote Kerk op 31 december 2017.

7 januari	Luutje de Waart	69 jr.
7 januari	Maartje Bakker	87 jr.
14 januari	Cornelis van Altena	83 jr.
10 februari	Maritje Boes	87 jr.
15 maart	Jaap Aris Boes	70 jr.
10 mei	Gerrit Pieter Verhoef	61 jr.
18 mei	Lobbetje Kes	79 jr.
30 augustus	Jannetje Visser	94 jr.
4 september	Jan Springer	83 jr.
21 november	Geertje Uithuisje	87 jr.
15 december	Evert Marten Visser	78 jr.
30 december	Pieter Teerhuis	86 jr.

En nu zien wij op Hem die gezegd heeft: 'Ik ben de opstanding en het leven.

Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer
hij/zij sterft.'

Johannes 11: 25.

Zondag. Met grote vreugde en dankbaarheid kijk ik terug op de kerkdiensten in de afgelopen feestdagen. Dank aan allen die van hun betrokkenheid blijk gaven en aan de reacties die ik ontvangen mocht, met name op de kerkdienst van de 2^o Kerstdag en de kerkdienst op oudejaarsmorgen.

Komende zondag komen we samen in de Grote Kerk. We luisteren naar het roepingsvisioen van Jesaja en bevestigen en herbevestigen de ambtsdragers: Jannetje Kes-Appel, Walter Frits Maas, Marinus Jacobus van Belzen, Egbert Commandeur, Cornelis Visser, Trijntje Boes-Boes en Aaltje Schouten. En wij nemen afscheid van de aftredende ambtsdragers: Luutje van Diepen-Schipper, Aaltje Maas-van Altena, Jan Uithuisje, Piet Boes en Hilly Kes-van Dullemen. We lezen Jesaja 6 en zingen de volgende Liederen: 99: 1, 4, 8, 139: 1, 2, 14, 413: 3, 413: 1, 2, 348: 1, 985, 912: 1, 5, 6, 363, 362: 2, 425. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. A. Boneveld-Visser werd onwel tijdens de kerkdienst op oudejaarsmorgen en mocht dinsdagmiddag jl. het ziekenhuis weer verlaten. Ook zr. L. Teerhuis-Stoker bracht de feestdagen gedeeltelijk door in het ziekenhuis, maar gelukkig ook weer thuis. En onze kerkelijk werker Kees Kersbergen mocht na een periode van ziekte zijn werkzaamheden weer hervatten! Dat zijn allemaal mooie berichten aan het begin van het nieuwe jaar! Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Gebedskring. Dit kerkblad zal wel donderdag 4 januari zijn weg vinden in de gemeente en daarom kan ik nog vermelden dat op deze dag om 20.30 uur de Gebedskring samenkomt in de consistorie van de Patmoskerk. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden!

Ter overweging. Zij die zich voornemen om God én de Mammon te dienen, vinden al spoedig dat er geen God is. (L. P. Smith).

Ten slotte. Hartelijk dank voor alle kerstgroeten en goede wensen die mij bereikten in de afgelopen weken. Hartverwarmend! Wederkerig wens ik alle lezers van ons kerkblad van harte veel heil en zegen in 2018.

Ds. H. Dekker.

OPBRENGST COLLECTEN

Zondag 24 december	
De eerste collecte bestemd voor de diaconie	€ 167,75
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 166,10
Kerstnachtdienst 24 december	
Collecte bestemd voor Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker	€ 426,85
Maandag 25 december Eerste Kerstdag	
De eerste collecte bestemd voor kerk in actie kinderen in de knel	€ 449,20
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 416,71
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag	
De eerste collecte bestemd voor de diaconie	€ 114,95
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 110,65
Zondag 31 december Oudejaarsdag	
De eerste collecte bestemd voor de voedselbank	€ 482,75
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 336,95
Maandag 1 januari 2018 Nieuwjaarsdag	
De eerste collecte bestemd voor de diaconie	€ 78,10
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 66,00

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.
Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten:

Periode September 2017 t/m December 2017 € 1.036,92

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand

In het vorige kerkblad van 23 december, met vele wensen voor kerst en het nieuwe jaar, hebben wij de advertentie van:

Pieter C. Springer en Sijtje Kes Akkerstraat 22 per abuis niet opgenomen.

Wij bieden hiervoor onze excuses aan.

De Redactie.

6.

Speciaal bericht voor de jongeren, een herinnering aan de start van de catechisatie!

Beste jongere van onze gemeente,

Als jij middelbaar onderwijs volgt dan heb je van ons een uitnodiging ontvangen voor de catechisatie 2018.

In die uitnodiging staat, dat wij met jou het gesprek willen aangaan over het geloof in God en het leven als christen.

Om dit gesprek zinvol te laten verlopen, bieden wij een afwisselend en interactief programma. Wij zijn erg enthousiast over dit programma en wij hopen dat jij dat ook zal zijn.

Naast het inhoudelijke deel is er veel ruimte om het met elkaar gezellig te hebben en wij verwachten dat dit jou zal aanspreken.

Dit programma bieden wij aan in zeven samenkomsten op zondagmiddag. Wij beginnen om 16.00 uur en afhankelijk van wat er allemaal aan de orde komt stoppen wij rond 17.00 uur.

De data waarop wij samenkomen zijn:

7, 14, 21, 28 januari, 4, 11 en 18 februari.

De locatie is de bovenzaal van gebouw Hoogh.

Wij zijn er klaar voor en wij rekenen erop dat jij komt! Tot zondag!

De leiding van de catechisatie:

Aaltje Maas, Annemieke de Haan, Daniëlle Springer, Elco Bogaart,
Kees Kersbergen, Marie Janne Visser en Nienke Tamminga.

Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Hij heeft zijn taak volbracht
Hij rust in vrede

*Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here,
die dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.*

Psalm 121 : 1

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve zorgzame vader, schoonvader en bap

PIETER TEERHUIS Cz.

Sinds 11 oktober 1998 weduwnaar van Luitje Visser Kd.

* 25 maart 1931

† 30 december 2017

Cornelis en Maritje

Klaas en Hette
Sander en Louise
Auke

Gonda en Pieter
Amber, Paula

Jacqueline en Jan
Niels, Suzanne

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 4 januari 2018 om 14.00 uur in de Patmoskerk te Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er vanaf 13.15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om in de hal van de Patmoskerk een kopje koffie of thee te drinken.

Tot de afscheidsdienst ligt Ta opgebaard in zijn kamer in Zorgcentrum Swaensborch te Monnickendam, alwaar geen bezoek.

Correspondentieadres: Familie Teerhuis, Zeilstraat 13, 1156 CJ Marken



Een lege plek, een groot gemis,
Een fijne herinnering is al, wat er nog is
Jouw te kennen, vonden wij zo fijn
Je los te laten, dat doet pijn
Ondanks het afscheid,
Jij bent onze Bap voor altijd
Bedankt Bap voor wie je voor ons was

Sander en Louise
Amber
Auke
Paula
Niels
Suzanne

*Lopend tussen hoge bomen
zie ik niet een labyrint,
maar de hemel boven open
en een Vader die mij vindt.*

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zwager en oom

Pieter Teerhuis Cz.

Wij wensen Cornelis, Maritje, Klaas, Hette, Sander, Louise, Auke, Gonda, Piet, Amber, Paula, Jacqueline, Jan, Niels en Suzanne veel sterkte en kracht toe met het verlies van hun (schoon)vader en bap.

Marken Eefje Pereboom - Visser
Klaas Elbert en Karen
Rutger
Mathilde
Evalina en René
Lucia en Martin
Sebastian
Tobias

Marken Jaap en Tamara Visser

Monnickendam Klaas en Marga Visser
Joyce
Kevin
Loïs

9.

Langzaam vervaagden herinneringen,
gleden gedachten weg
en nam je afscheid van ons.
Nu nemen wij afscheid van jou.

Op 30 december is onze oudste broer en zwager

Pieter Teerhuis

overleden.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte voor de komende tijd.

Marken, familie Teerhuis

*Verder van de wereld weg
elke dag een beetje.
Dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.*

Verdrietig nemen wij afscheid van onze

ome Piet

Wij wensen Cornelis en Maritje, Klaas en Hette, Gonda en Piet, Jacqueline en Jan en de kleinkinderen veel sterkte in de komende tijd.

Neven en nichten familie Teerhuis

**In herinnering aan Pieter Teerhuis,
overleden 30 december 2017 in de leeftijd van 86 jaar.**

Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Hij heeft zijn taak volbracht
Hij rust in vrede

In deze woorden wordt Pieter Teerhuis door zijn kinderen en kleinkinderen het meest herinnert. Zo zal hij ook door velen in de gemeente worden herinnert als een man die klaar stond voor die hem nodig hadden. In de afscheidsdienst is daar ook over gesproken. Pieter was een werkzaam mens, eenvoudig en behulpzaam, precies zoals wordt verwoord in dit kleine gedicht.

In die afscheidsdienst klonken ook de woorden van dat bekende pelgrimslid. Want ook Pieter wist dat hij in het leven niet zonder hulp kon. Natuurlijk als eerste de hulp van zijn veel te jong overleden vrouw, Luutje Visser. En later meer en meer de hulp van zijn kinderen en kleinkinderen. Nog weer later daarbij ook de hulp van de verzorging in Swaensborch. Maar, Pieter wist ook van die andere hulp. De Here was zijn hulp. Nee, Pieter was geen man om hier altijd over te praten, dat zat niet in zijn aard. Pieter was meer van het doen en in zijn doen was zichtbaar waar hij zijn hulp van verwachtte.

Laat dit, voor ons die achterblijven, een aansporing en bemoediging zijn om ook in ons leven onze hulp te zoeken bij die Here. Hij is die God die trouw is, en Hij zal ons uitgaan en ingaan in eeuwigheid bewaren.

In geloof en vertrouwen op de genade en ontferming van die God, hebben wij Pieter begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Kees Kersbergen.

Ook dit jaar wil ik graag van de diensten van uw kerkblad gebruik maken om een ieder te bedanken voor de warme kerstgroeten en het kerststukje van de kerk aan Pieter Uithuisje. Het is voor ons een hart onder de riem dat hij ondanks zijn hersenziekte en zijn gedrag in de laatste periode dat hij nog op Marken woonde nog niet is vergeten. Hoewel hij nooit meer kan genezen gaat het nu naar omstandigheden goed met hem in de zorginstelling Nicolaas te Lutjebroek.

Joke en Frans van Oeveren (mentor)

Uw mensen zijn wij Heer
 op hoop van zegen hier, daar uitgestrooid
 op velden over wegen van de wereld
 samenklonterend in uw kerken
 bang voor geweld, voor aanslagen,
 bang voor rechteloze machteloosheid
 onder de Hamans van deze wereld.
 Geïsoleerd en in de steek gelaten
 door wie ooit vrienden waren.
 Cynisch, oud, moe en uitzichtloos.

Die afgehouden stronk
 je gelooft het niet,
 je durft niet eens te kijken,
 daar groeit een twijg, een blad,
 een bloem
 van mensen die niet zwijgen
 die handen strekken
 en armen buigen om een mens.
 Kerken die gaan staan
 die veilig opengaan, en branden
 van Gods vuur voor mensen.

Wij blijven hier klinkt in het oosten
 wij gaan niet weg maar
 zullen Gods naam heiligen
 door hier te zijn, en door
 Gods handen uit te strekken
 naar de naakte, de hongerige en de zieke,
 de gevangene, de argeloze.
 Zij zullen ons aanvallen,
 proberen te vernietigen,
 maar het zal niet gaan
 zoals zij denken.

In heel het oosten klinkt de roep
 De roep tot heil en recht
 de roep van al die uitgestrooide mensen
 samengeklonterd in hun kerken.
 Hun roep klinkt door en door
 tot in het westen, net als ooit.
 Je gelooft het niet
 je durft niet eens te kijken
 God, zegen hen, ons. Uw
 handen zijn wij Heer, tot zegen, amen.

Tekst: Feije Duim, Kerk in Actie

UW HANDEN ZIJN WIJ, HEER



kerk
 in actie



**Inzamelingsactie voedselbank
regio Waterland bij Deen Supermarkt MARKEN**

Vrijdag 05 januari van 10:00-18:00uur
Zaterdag 06 januari van 09:30-12.00 uur

gaan wij weer, met medewerking van onze Deen Supermarkt, een inzamelingsactie houden van (houdbare) levensmiddelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Gaat u boodschappen doen; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

Wij hebben een stalling met onderstaande artikelen voor u in de winkel klaargezet.

U kunt ons helpen met:

- Rijst, spaghetti, macaroni
- Kruidenmix voor pasta/rijst
- Blik soep, vlees, vis, groente
- Aardappelpuree
- Pannenkoekenmix
- Broodbeleg: pindakaas, jam, chocopasta, hagelslag
- (Af)wasmiddelen, shampoo, zeep, douchegel, toiletpapier etc.
- **STATIEGELDBONNETJES van DEEN zijn ook welkom!**
- Of natuurlijk artikelen uit uw kerstpakket of kijk uw (koel)kast even na.

Zaterdag rond 12.00 uur gaan wij richting Purmerend om de levensmiddelen naar de voedselbank te brengen.

Wij zien u graag op vrijdag of zaterdag.

Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12
Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8