

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 3

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 januari 2018

Kerkdienst voor : zondag 21 januari 2018

GROTE KERK

10.00 uur Proponent W.J. de Hek , Amsterdam

Organist: D. Kes

Koster(s): C. Visser en J.P. van Altena

Schoollied: lied 107

Schoollied lezen: Pieter Teerhuis

Crèche Jannie Schipper en Ursula Roos

Kindernevendienst Jannie

Eerste collecte: is bestemd voor de

Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor de:

Kerk

Kerktaxi P. van Altena telefoon 0299-601660

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	14 januari	Romeinen 4:13-25	Niet zien, maar toch geloven
maandag	15 januari	Psalm 66	Wereldwijde uitnodiging
dinsdag	16 januari	Spreuken 16:1-15	De HEER en de mens
woensdag	17 januari	Spreuken 16:16-33	De koning en de wijze
donderdag	18 januari	Psalm 3	Beschermheer
vrijdag	19 januari	1 Korintiërs 5:1-13	Tucht om ontucht-
zaterdag	20 januari	1 Korintiërs 6:1-11	Christelijk recht

Meditatie

Lezen: Psalm 40: 1 t/m 12

Vers 7: "Offers en gaven verlangt U niet, brand- en reinigingsoffers vraagt U niet".

Hosea 6 vers 6: "Want liefde wil Ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer".

Op de nieuwe kalender van de multiculturele feesten en gedenkdagen 2018 zag ik dat het zondag 21 januari Wereldreligiedag is. Sinds 15 januari 1950 worden op de derde zondag in januari voorgangers van alle religies in het zonnetje gezet. Er zijn heel veel religies, maar meestal kennen we alleen de 5 grote wereldreligies: Jodendom, Christendom, Islam (de monotheïstische religies: men gelooft in één God) en het Hindoeïsme (meerdere goden, althans verschijningsvormen) en het Boeddhisme (eigenlijk niet echt een godsdienst, maar een manier van leven). Religies hebben mij altijd gefascineerd. Mensen vinden er steun in en troost. Het houdt ze vaak op de been en geeft een zin aan het leven. De bijbehorende rituelen en feesten geven structuur en vastigheid.

Sommige mensen echter zeggen (en dat hoor je steeds vaker) dat we beter af zouden zijn zonder religie, omdat religie de oorzaak van veel ellende en oorlogen zou zijn. Daar ben ik het niet mee eens.

Alleen als religie misbruikt wordt, is dat het geval.

Je kunt alles ten goede en ten kwade gebruiken.

Eén voorbeeld (ik zou er vele kunnen noemen): Insuline injecties zijn een uitkomst voor suikerpatiënten, maar bij mensen die geen diabeet zijn, kan het dodelijk zijn. Verkeerd gebruik van iets geeft altijd ellende en zeker als dat verkeerde gebruik opzettelijk is.

Religie is nauw verbonden met de cultuur. De geschiedfilosoof Toynbee onderzocht de opkomst en ondergang van verschillende culturen en ontdekte dat bij de ondergang van een cultuur ook de religie langzaam aan verdween.

Tussen de verschillende religies zien we grote verschillen, maar ook vele overeenkomsten. Betekent dit dat religies in feite allemaal op hetzelfde neerkomen? Nee, dat denk ik juist niet.

Er zit een groot verschil tussen de christelijke gedachte die we in de bijbelse verhalen kunnen vinden en de teksten uit de andere heilige boeken, die ook heel mooi en waardevol kunnen zijn.

Bij de meeste religies gaat het om het behagen van de godheid of goden. Er moeten punten gescoord worden, offers gebracht (dieren, maar ook mensen in het verleden), geboden opgevolgd worden.

Als de godheid blij met hem/haar is, hoopt de mens beloond en gezegend te worden. Helaas wordt van het christendom soms ook zo'n religie gemaakt.

In de bijbelse verhalen echter leren we een andere God kennen. In het Oude Testament misschien iets minder dan in het Nieuwe, hoewel beide bovenstaande teksten uit het Oude Testament komen.

Een God die geen offers wil, maar het hart, de liefde van de mens.

Daar leren we een God kennen die een relatie wil met u, jou en mij.

Die God leren we beter kennen in Jezus Christus, die voor ons naar deze wereld kwam om ons te vertellen over het Koninkrijk van God en om het kwaad te verslaan. Iets waar wij mensen zelf niet toe in staat blijken te zijn. We kunnen ons best doen en punten scoren wat we willen, maar het kwaad kunnen wij niet de baas en zeker niet verslaan.

Dat hoeft ook niet, want dat heeft Jezus gedaan.

Als we naar Hem kijken en Hem navolgen, zullen we ook nu al iets zien van dat Koninkrijk dat God beloofd heeft.

Dat Koninkrijk waar het kwaad (in welke vorm dan ook) verdwenen is.

Als we denken aan het onderzoek van Toynbee en we zien overal in onze Westerse cultuur, die sterk aan het veranderen is, kerken sluiten en mensen afhaken, moeten we ons dan zorgen maken over het christelijke geloof?

Misschien zal de religie hier verdwijnen, maar nooit datgene wat de christelijke religie onderscheidt van alle andere religies, namelijk het geloof dat God, onze Schepper een relatie wil met mensen en die relatie zelf kwam herstellen door Zijn Zoon Jezus Christus. Dan zullen mensen die dat geloven elkaar weer vinden en samenkomen, omdat de Geest van God ze daartoe beweegt, om samen Hem te aanbidden en Zijn Naam groot te maken.

Jannie Visser- de Groot

Voorbede

1. Voor hen die rouw dragen, dat de duisternis geen macht over hen krijgt. Maar U die het lijden kent en de hemel heeft geopend, vervul hen met Uw vrede.
2. Wilt u wijsheid en liefde schenken aan hen die gehandicapt zijn.
3. Dank U dat Uw plan met de wereld niet afhangt van ons mensen. Jezus, werk door ons heen maak Uw Koninkrijk gereed.
4. Voor allen die gedoopt zijn in Uw naam en nog niet U de leiding hebben gegeven over hun leven. Maak hen bewust dat de tijd dringt.
5. Wees met de jongeren als ze op zoek gaan naar U. Dat ze trouw naar de catechisatie zullen komen, om zo te groeien in geloof.
6. Reinig ons van de verborgen afdwalingen.
7. Voor de ouderen van de gemeente, wanneer ze het zicht op dit leven verliezen, sterk hen met Uw woord.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 14 januari

De eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse Gemeenten € 203,40

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 204,05

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 40,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Zondag. Voor mij staat komende zondag ingeroosterd als een vrije zondag. De Proponent die voorgaat is nog volop bezig met zijn studie theologie. Maar hij mag alvast preekoefeningen houden, zoals dat heet. En ik zei afgelopen zondag al in de preek: hij is architect en studeert daarnaast voor predikant. Of hij in de toekomst predikant zal worden of architect zal blijven weet ik niet. De tijd zal het leren. Een fijne zondag gewenst.

Vooruitblik. Met de poster die gemaakt is voor zondag 28 januari en die u elders in dit kerkblad aantreft blikken we alvast vooruit naar de jeugddienst. Muzikale medewerking is er door het Gospelkoor Joy uit Alkmaar. Zij verzorgen vele optredens in Noord-Holland, maar waren nog niet eerder op Marken. Een koor van ongeveer 50 man/vrouw sterk, dus we zijn heel benieuwd! Bent u erbij met uw kinderen en kleinkinderen als u die heeft? Ik hoop het van harte.

Zieken. Br. C. Zeeman, IJsselmeerweg 60, is in het Waterlandziekenhuis waar hij slecht nieuws te verwerken kreeg. Br. J. Uithuisje, Kets 26 werd opgenomen in het Boven IJ-ziekenhuis voor een operatie. Ook denken we aan de andere zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ter overweging. In plaats van te vragen: waar gaat het met de jeugd naar toe, konden we beter vragen: waar gaan wij de jeugd in vóór? (Ds. J.J. Poort).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.



Voorganger: Ds. H. Dekker

Organist: Dirk Kes

Muzikale medewerking:

Gospelkoor Joy uit Alkmaar, o.l.v. Willeke van der Munnik

Zondag 28 januari a.s. om 10.00 uur in de Patmoskerk.

SUPERBINGO

=====

Om prijzen te winnen, waarvan je alleen maar kunt dromen, wordt 55+ uitgenodigd om naar de Superbingo te komen.

>

Deze wordt verzorgd door de SWOM op donderdag 25 januari a.s.
Schroom dus niet, maar kom !!

Plaats: Patmos Kerk

Tijdstip: 20.00 uur

Tot de 25ste!

13-1-1938----13-1-2018

Wil jullie allemaal hartelijk bedanken,

Voor de mooie kaarten, met inhoud, lieve woorden, telefoontjes en kado's.

Ze kwamen uit alle wind streken, het was grandioos.

Namens mijn kinderen, kleinkinderen en mezelf,

Neeltje
Hoogkamplaan 71

Op 22 december 2017 waren wij 50 jaar getrouwd.

Beste familie, vrienden, buren en kennissen wij zijn verrast door zoveel spontane reacties in de vorm van kaarten en attenties.

Wij willen jullie allemaal bedanken voor al deze felicitaties.

De spontaniteit heeft ons verrast en goed gedaan.

Nogmaals dank jullie wel.

Lijsje en Jaap Zondervan

7

ZINGEN MAAKT BLIJ.

Dat is de slogan van het ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR dat dit jaar haar 35 jarig jubileum viert en waar elke woensdag om 19.30 tot 21.45 uur door circa 80 mannen met veel plezier wordt gerepeteerd in de Noorder Kerk Heijermansstraat 127 in Zaandam.

Om weer eens een concert te geven met meer dan 100 zangers zijn we op zoek naar mannen die het wel eens willen proberen maar die het nog niet zien zitten een heel jaar bezig te zijn met wekelijks repeteren, en het zijn ook vooral jonge mannen waar we naar op zoek zijn want zingen is niet aan leeftijd gebonden en misschien zingt U al in een koor maar wilt U wel proberen mee te zingen in een project bij het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor.

Er is nu een kans om zonder verdere verplichting deel te nemen aan een **PROJECTKOOR** en na 6 tot 8 weken van repetities mee te mogen zingen in het passie/paas concert op woensdag 28 maart 2018 in de Westzijderkerk in Zaandam en in een aantal kerkdiensten waaraan medewerking wordt verleend door het ZIM.

Dus mannen kom naar de repetitie avonden we zijn weer gestart op woensdag 10 januari dan maken we samen een geweldig feest van het **PASSIE/PAASCONCERT** en neem gerust je vader zoon vriend en of buurman mee want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

En weet je wat ook fijn is deelname aan dit projectkoor is **GRATIS** bovendien ontvang je als deelnemer een welkomst cadeau.

En als je na de projectperiode besluit lid te worden van ons koor kun je ook het 35 jarig jubileum feest mee beleven wat heel bijzonder wordt want dan zingen we een o.a. aantal nummers van Toon Hermans met als motto zingen op Toon in een tweetal concerten.

Nog vragen? Email dirkpos1@gmail.com

HET ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR.



Vrijdag 19 januari gaan we weer kienen in de
Patmoskerk.

We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur
staat de koffie met wat lekkers klaar.

Kom gezellig langs.

Kiendata 2018

16 februari

16 maart

