

Protestants Marken



Jaargang 12. Nummer 4

verschijnt wekelijks

Zaterdag 27 januari 2018

Kerkdienst voor : Zondag 28 januari 2018

Patmoskerk.

10.00 uur: Ds. H.Dekker. Jeugddienst. Thema Vriendschap.
m.m.v. Gospelkoor, Joy uit Alkmaar o.l.v. Willeke v.d.Munnik.

Organist: Dirk Kes.

Koster: J.Boes en K. Boes.

Schoollied: Lied 23b

Schoollied Lezen Ilse Schipper.
Schriftlezing. Larissa Pronk en Cindy Uithuisje.

Creche: Ria Kaars en Anneke Commandeur.

Eerste collecte: Project Pakistan.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Kerktaxi. Koos Zwiers tel. 0299 601751
De koffie wordt verzorgd door de jeugd.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	21 Januari	1 Korintiërs	6 : 12 – 20.	Tempeldienst.
Maandag	22 Januari	Spreuken	17 : 1 – 15	Vrede bewaren.
Dinsdag	23 Januari	Spreuken	17 : 16 – 28	Recht.
Woensdag	24 Januari	Spreuken	18 : 1 – 11	Zeggen en zwijgen.
Donderdag	25 Januari	Spreuken	18 : 12 – 24	Toegankelijk.
Vrijdag	26 Januari	Psalm	5	Gebed om recht.
Zaterdag	27 Januari	Marcus	1 : 1 – 15	Water in de woestijn.

Een goedkope kerkdienst (uit Middernachtsroep door Erich Schmidt-Schell)

De familie Schlosser was al een hele tijd niet meer in de kerk geweest. Desondanks protesteerden ze als anderen hen wilden bestempelen als "nieuwe heidenen". Per slot van rekening had mijnheer Schlosser een bedrijf, en daarin moest hij al zijn tijd investeren, als hij zijn familie staande wilde houden. Elke keer, als de familie van plan was de kerkdienst te bezoeken, kwam er een belangrijke afspraak tussendoor. Soms, dat gaven ze eerlijkheidshalve wel toe, was er ook lusteloosheid in het spel en ging men om die reden niet. Maar toen lukte het toch een keer. De familie Schlosser slaagde erin alles aan de kant te zetten wat hen had kunnen afhouden van kerkbezoek. Per slot van rekening had Felix, hun enige zoon, zijn eindexamen vwo gehaald. En daarvoor wilden ze God toch bedanken. Maar hoe gaat dat, als de mens wordt geraakt door het Woord en niet achter datgene wil staan, wat hem ineens duidelijk wordt... .. Na de samenkomst gingen ze zich te buiten in kritiek op anderen om zichzelf te rechtvaardigen. Zo vond mijnheer Schlosser op de terugweg dat de kerkdienst niet had opgeleverd wat hij ervan had verwacht. De dominee had in zijn ogen niets nieuws gepredikt en alleen maar aangehaald wat iedereen zelf in de Bijbel had kunnen nalezen. Daar had hij dus helemaal niets aan, het voegde niets toe aan zijn geloofsleven, hij had net zo goed thuis kunnen blijven, aldus mijnheer Schlosser.

Zijn vrouw steunde hem in zijn kritiek en betrok ook de organist hierbij. Die organist had voor haar gevoel veel te snel gespeeld. Ze had helemaal niet mee kunnen zingen. En toen ze het toch een keer geprobeerd had, was ze buiten adem geraakt. Nee, met zo'n organist was er geen goede kerkdienstbeleving mogelijk. Verloren tijd, dus. En zo gingen ze maar door. Op een bepaald moment kon zoon Felix, wiens behaalde examen de aanleiding was geweest voor het kerkbezoek, de kritiek en het gemopper niet langer meer aanhoren en er volgde een reactie.

Hij zei: "Ik vind dat de kerkdienst goed was, pa. Hij was vooral goedkoop. Voor die armzalige euro die jij in de collectezak hebt gedaan, heb je een keer de waarheid te horen gekregen, Anders geef je elke maand duizenden euro's uit, en geen van de ontvangers zegt tegen je waar het op staat."

Hoe herkenbaar is dit aangehaalde, uit het leven gegrepen, verhaaltje. Hoeveel excuses bedenken wij zelf, om ons leven niet te hoeven veranderen? De "Waarheid" horen kan zo pijnlijk zijn en ervoor weglopen zo voor de hand liggend... De Here Jezus houdt het ons voor, de oude mens af te werpen, zodat we de nieuwe mens kunnen worden. Maar wie van ons wil dat zonder aarzeling doen? Wie is er bereid zijn of haar leven zo om te gooien dat we het kwade laten en de Here Jezus volgen in het goede? Een andere levensstijl, wellicht zelfs afscheid nemen van (verkeerde) vrienden, kritiek krijgen en accepteren van je (werk)omgeving omdat je zo veranderd, anders wordt. Er komt nogal wat op je af... En wat we kwijt gaan raken in ons leven kunnen we aardig inschatten en dat doet pijn en wekt weerzin. Want als we er goed over nadenken, weten we allemaal wel wat er verkeerd gaat in ons leven, wat we dus achter zouden moeten laten. Alleen... wat we ermee winnen, dat kunnen we niet direct inschatten. Daarop moeten we, in geloof, vertrouwen en dat gaat ons mensen in de regel niet zo gemakkelijk af. De mens neigt naar tastbare zekerheden, berekenbare risico's en successen. En toch moeten we van dat berekenende af, om de Here Jezus 'blanco' te kunnen volgen. Lastig, lastig, lastig...

Alleen, laten we ons beseffen dat we er niet alleen voor staan. Onze Heiland geeft ons de richting aan en neemt ons bij de hand. En onze voorganger(s) en gemeente helpen bij het maken van de keuzes en de praktische uitvoering. We staan niet alleen in onze strijd als christen, vele broeders en zusters strijden met ons mee. Er zijn er onder ons die rigoreus hun leven kunnen veranderen en dat is heel knap, naar mijn beleving. Vele anderen werken stukje bij beetje aan een ander leven (ook via kerkdiensten en gemeente zijn) en ook dat roept waardering op. Schroom niet om je hierbij te laten helpen en help daar waar mogelijk ook anderen in dit proces. Samen, als gemeente, staan we sterk en kunnen we stappen maken. En Christus komt ons daarin tegemoet.

We zullen Hem spoedig mogen ontmoeten, want dat heeft Hij beloofd!

Voorbede

1. Dank U dat Uw plan met de wereld niet afhangt van ons mensen. Jezus, werk door ons heen maak Uw Koninkrijk gereed.
2. Voor allen die gedoopt zijn in Uw naam en nog niet U de leiding hebben gegeven over hun leven. Maak hen bewust dat de tijd dringt.
3. Wees met de jongeren als ze op zoek gaan naar U. Dat ze trouw naar de catechisatie zullen komen, om zo te groeien in geloof.
4. Reinig ons van de verborgen afdwalingen.
5. Voor de ouderen van de gemeente, wanneer ze het zicht op dit leven verliezen, sterk hen met Uw woord.
6. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
7. Voor Uw Woord dat we dit niet verdraaien en recht mogen verstaan.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten Zondag 21 Januari:

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	E 136,40
De tweede collecte bestemd voor de kerk	E 152,85

Nu we de ergste schrik te boven zijn willen we iedereen bedanken die op welke manier dan ook belangstelling heeft getoond na mijn ziekenhuisopname en bij thuiskomst.

Zoveel kaarten, berichtjes, bonnen en fruitmanden doen een mens goed.

Kees Visser

De tijd

Nu nog beneden, maar ook zo boven dat is al eeuwen oud

daaraan denken is wat mij benauwd

Als ik eenmaal moet gaan zal ik jou dan zien staan.

De tijd die mij wordt gegeven duurt dat nog lang of is het nog even?

koster J. Blijleven

Vriendschap is het thema voor de jeugddienst van a.s. zondag. Dat was in het vorige kerkblad al duidelijk te zien. Muzikale medewerking: Gospelkoor Joy uit Alkmaar. We lezen Marcus 2:1-12 en zingen de volgende Lieder: 216, 23 B: 1, 2, 5, Opwekking 167, 885, Evangelische Liedbundel 299 en 270. Bent u erbij? En jullie? Van harte een fijne zondag gewenst.

Zieken. Br. J. Uithuisje, Kets 26 werd ontslagen uit het ziekenhuis en kwam met goede berichten naar huis. Dat stemt dankbaar! Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. Na een kort en heftig ziekbed overleed op 19 januari jl. in de leeftijd van 83 jaar br. Cornelis Zeeman Kzn. Woensdag 24 januari kwamen we met velen bijeen in de Patmoskerk om zijn leven uit handen te geven in Gods handen. Daar werden goede woorden gesproken door afgevaardigden van verenigingen waar Cees trouw lid van was. Niet voor niets ontving hij voor al zijn vrijwilligerswerk een koninklijke onderscheiding! En we hebben in de afscheidsdienst zijn leven gezet in het licht van Lucas 8: 22-25. Zeker, er zat muziek in het leven van Cees. Daarom was het ook geen wonder dat zowel de Christelijke Muziekvereniging Juliana als De Voor Anker Band speelden in de rouwdienst. Maar Cees zijn leven verliep bepaald niet gladjes. Het stormde gedurig. Of misschien mag ik wel zeggen: even onstuimig als de zee kan zijn, was zijn leven. Daarom kon het gelezen Bijbelgedeelte in figuurlijke zin een stukje uit zijn leven zijn. En ook de laatste weken van zijn leven verliepen bepaald stormachtig. Maar gelukkig was Cees gaandeweg zijn leven niet vergeten Jezus aan boord van zijn levensschip te vragen. Want: ergens blijft in ons mensen toch altijd weer dat verlangen naar God, die de storm kan stillen in je leven. Die je levensschip in de juiste baan wil leiden en in de juiste koers wil houden. En daarom mogen we geloven dat Hij er was die 19^e januari om Cees veilig aan de overkant te brengen. Dat mag de troost zijn voor allen die verdriet hebben over zijn heengaan.

Swaensborch. Woensdag 31 januari a.s. hoop ik om 15.00 uur de weekdienst te leiden in Swaensborch. Een goed moment om allen die vanaf Marken daar zijn gaan wonen weer te ontmoeten.

Gebedskring. Donderdag 1 februari komt de Gebedskring samen om 20.30 uur in de consistorie van de Patmoskerk. Van harte uitgenodigd om mee te bidden!

Vooruitblik. Zondag 4 februari hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. In de komende week mogen we ons daarop voorbereiden. En met de dichter van Ps. 143 bidden we dan mee: 'wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U.'

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Na de kerkenraadsvergadering van 22 januari 2018 zijn de functies verdeeld zoals hierna is aangegeven

Moderamen

Ds. H. Dekker	- voorzitter kerkenraad
C. Visser Czn.	- voorzitter kerkrentmeesters + assessor
C. Visser Kzn.	- voorzitter diaconie
P.C. Springer	- scriba
M.J. van Altena	- 2e scriba

Ouderlingen

Ds. H. Dekker	- voorzitter kerkenraad
P.C. Springer	- scriba
K. Kersbergen	- kerkelijk werker
G.A. Teerhuis-Kaars	- jeugdouderling
W.F. Maas	- wijk 1
<u>Vacant</u>	- wijk 2
A. Commandeur-Kroes	- wijk 3
P. Moenis	- wijk 4
J. Kes-Appel	- wijk 5

Diaconie

C. Visser Kzn.	- voorzitter + afgv. classis
S. van Altena	- 2° voorzitter
A. Schouten	- secretaris
E. Visser	- 2° secretaris + collecte info kerkblad
H.P. Zondervan	- penningmeester + zendingscommissie
K. Zwiers	- 2° penningmeester + kerktelefoon
J. Schipper	- postverwerking
T. Boes-Boes	- kraambezoeken + coördinatie avondmaal

Ouderling Kerkrentmeesters

C. Visser Czn.	- voorzitter
M.J. van Altena	- 2° voorzitter, 2° scriba + verhuur geb.
J.S. Roos	- secretaris + ledenadm.
E. Commandeur	- penningmeester
P. Kaars	- beheerder volkstuinten
M.J. van Belzen	- onderhoud gebouwen

Wijkindeling per 1-1-2018

Wijk 1 *Walter Maas* Zuiderzeeweg 46 tel. 601720
Kets, het Rietland, Buurt I, II, III en IV, de Havenbuurt en Melisvennen

Wijk 2 *Vacant*
Hoogkamplaan, Buurterstraat, Oosterpad, Zeereiderpad, Wittewerf,
Grotewerf, Rozewerf, Moeniswerverpad en Moeniswerf

Wijk 3 *Anneke Commandeur-Kroes* Buurterstraat 41 tel. 601558
Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Thamiswerfstraat, Westerstraat,
de Pieterlanden en de Duikjes

Wijk 4 *Pieter Moenis* Gouwzeestraat 8 tel. 601220
Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof, Minneweg, Zuiderzeeweg, IJsselmeerweg,
Botterstraat, Flevostraat, Markerwaardstraat, Meester Visserstraat en Zeilstraat

Wijk 5 *Jannetje Kes-Appel* IJsselmeerweg 80 tel. 601253
Kerkbuurt 1 t/m 201

Bij vier van de vijf wijken staan de namen, adressen en telefoonnummers vermeld van uw wijkouderling.

Wijk 2 is vacant, omdat het aantal wijkouderlingen bij de laatste verkiezing opnieuw niet volledig kon worden aangevuld.

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
Verpleeghuis	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
Zorgcentrum	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickedam

Catechisatie 2018

Met ingang van zondag 28 januari is er dit voorjaar
GEEN CATECHISATIE.

Zondagmiddag 7 januari is het catecheseteam enthousiast begonnen met een groep van vijf jongeren. In de hoop en verwachting dat er de volgende keren meer jongeren zouden zijn, werden de volgende bijeenkomsten voorbereid.

Deze hoop werd geen waarheid en beide keren waren er slechts twee jongeren aanwezig. Na overleg met het team en kerkenraad is besloten de catechisatie voor dit seizoen te stoppen.

Een beslissing als deze is niet makkelijk. Het is teleurstellend en verdrietig te moeten constateren dat er weinig tot geen draagvlak voor de catechisatie blijkt te zijn. Waarom dat zo is en hoe dat zover is gekomen is de vraag die dan opkomt. Hierover de discussie aangaan biedt geen oplossing en leidt wellicht tot het spelen van de zwarte piet.

Beter is te kijken naar wat ons als gemeente te doen staat als het gaat om het geloofsonderwijs aan onze jongeren. Juist in een tijd als waar wij in leven is het toch van groot belang dat onze jongeren nadenken over het geloof in God en hoe een weg in kunt vinden in je eigen leven? Het is de taak van ons allemaal om onze jongeren op deze weg te wijzen en voor te leven.

Aan ons allen de vraag dit gegeven eens op ons in te laten werken en hierover met elkaar het gesprek aan te gaan.

Het catecheseteam gaat graag weer aan de slag in het volgende seizoen, maar kan dit niet alleen. Zonder draagvlak voor het geloofsonderwijs aan onze jongeren staat het team met lege handen.

Namens het catecheseteam nodig ik iedereen uit mee te denken, mee te bidden en te reageren.

Alle reacties graag naar Kees Kersbergen 780078 of cskersbergen@ziggo.nl. Ook alle reacties op deze beslissing en dit stuk kunnen hierheen.

Rest mij nog het catecheseteam heel hartelijk te bedanken voor alle inzet en enthousiasme. De samenwerking met jullie is hartverwarmend en verrijkend, dank hiervoor.

Ook de jongeren die wel zijn geweest, fijn dat jij er was. Hopelijk ben je er volgend seizoen weer bij.

Kees kersbergen

Bijbellezer op zoek naar liefde, licht en genade

Digitale bijbellezers waren in 2017 vooral op zoek naar liefde, licht en genade. De meest gelezen bijbeltekst was Psalm 23. Dat staat in het jaaroverzicht van debijbel.nl, de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap.

De populaire 23e psalm begint met: ‘De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’ Deze psalm gaat over leiding, zorg en liefde, dwars door donkere tijden heen. Dat sluit aan bij de zes meest gebruikte inhoudelijke zoekwoorden op debijbel.nl. Naast liefde, licht en genade waren dat vrede, wijsheid en hoop. De Psalmen waren bovendien het op één na meest geraadpleegde bijbelboek.

‘Dit laat zien waarom mensen de Bijbel lezen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ze zoeken daar verbintenis met de God die ons leven draagt. Ze ervaren dat de Bijbel mensen op het spoor zet van liefde, vrede en wijsheid. Dit is waarom wij als bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij brengen.’

Bijbel Basics en bijbelroosters

In het jaaroverzicht valt verder de grote belangstelling op voor ‘Bijbel Basics’, de nieuwe kindernevendienst-methode van het NBG. Sinds de lancering in oktober hebben 2.500 kinderwerkers de methode in gebruik genomen.

Ook de bijbelleesroosters waren dit jaar weer in trek. In totaal volgden circa 45.000 mensen (merendeels digitaal) zo’n leesplan, met name in de 40-dagentijd en tijdens Advent.

Het aantal basis-accounts van debijbel.nl – waarmee lezers zes bijbelvertalingen en een schat aan achtergrondinformatie kunnen raadplegen – steeg van 120.000 naar 157.000.

Over debijbel.nl

Op debijbel.nl lees je zonder in te loggen direct de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling.

Met een gratis account lees je daarnaast ook altijd en overal de Groot Nieuws Bijbel, NBG-51, Statenvertaling (1977) en de Nije Fryske Bibeloersetting en kun je vertalingen vergelijken en doorzoeken.

Als je minimaal € 25,- per jaar bijdraagt aan het werk van het NBG heb je toegang tot debijbel.nl | plus. Daarmee lees, doorzoek en vergelijk je naast de eerder genoemde vertalingen ook de Herziene Statenvertaling, de Willibrordvertaling, de Hebreeuwse en Griekse brontekst, en nog veel meer bijbelvertalingen in verschillende talen. Ook krijg je toegang tot meer achtergrondinformatie, waaronder studie aantekeningen.

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, Contactpersoon Anneke Commandeur

9

*Je hebt nu rust gevonden
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen helpen
dat was onze grootste smart*

Verdrietig, maar dankbaar dat hij geen lange lijdensweg hoefde te gaan, is toch nog onverwacht, op zijn eigen tijd, overleden onze lieve en dappere vader, schoonvader en bap

**Cornelis Zeeman Kzn.
Cees Zeeman**

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

*Marken, 4 januari 1935

† Purmerend, 19 januari 2018

Namens de familie:
Neel en Frank Hurman-Zeeman
Sari, zijn trouwe vriendje 🐾

De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 24 januari om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk, voorafgaand aan de dienst om 13.15 uur.

Na de begrafenis is er koffie in de hal van de Patmoskerk te Marken, waarbij u van harte welkom bent.

Correspondentie adres: De Pieterlanden 2, 1156 DN Marken

Als een schip achter de horizon verdwijnt is het niet weg,
alleen je ziet het niet meer.

Zo is onze Broer en Oom na een kort ziekbed aan zijn laatste reis begonnen.

Wij wensen Neel en Frank heel veel sterkte met dit grote verlies.

Broers en Schoonzusters
Neven en Nichten
Fam. Zeeman
Fam. Schipper – Teerhuis

Sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp.

Na een kort ziek zijn is toch plotseling overleden
de Vader van Neel en Schoonvader van Frank

Cees Zeeman

Wij weten dat jullie hem zullen missen, hij was veel bij jullie.
Daarom wensen wij jullie alle sterkte toe.

Wij zijn er voor jullie.

Tamara , Maarten
Moreno en Leyla
Chantal , Thierry
Nova
Astrid , Philip
Ferron
Miranda , Johan
Gavin en Iris
Ma

Rust en vrede, rust en vrede,
mensenkind, Gods licht voor jou !
Welkom thuis in de hand van de levende God,
ons altijd nabij.

Onze buurman

Cees Zeeman

is overleden

Nooit meer zullen wij hem zien lopen op de dijk, samen met zijn geliefde hondje Sari.
Wij zullen hem missen.

Neel en Frank wensen wij veel sterkte toe voor de komende tijd.
Ook jullie zullen zijn bezoeken met Sari missen.

De burens
Ida, Anita en Anneke



Vrijdag bereikte ons het droevige bericht dat ons trouwe (ere)lid en trombonist

Cees Zeeman

na een kort ziekbed is overleden.



Cees was 63 jaar lid van onze vereniging.

Tot en met het laatste Kerstconcert was hij actief bij Juliana.
Hij was een echte verenigingsman, muzikant in hart en nieren.

Wij gaan Cees enorm missen.

We wensen zijn familie heel veel sterkte met dit verlies.

Christelijke muziekvereniging Juliana.

Altijd gedreven,
altijd bereid,
nu op de wolken weggedreven,
musicerend in de eeuwigheid.

Met veel respect voor wie hij was en wat hij voor een ander
wilde betekenen, nemen wij met verdriet in ons hart afscheid van

Cees Zeeman

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe in deze verdrietige tijd.

"NOOIT MEER DA CAPO, MAAR VOOR ALTIJD FINE"

Een muzikant in hart en nieren
Jong van geest en creatief
Actief tot in de laatste uren
Zijn trombone was hem lief

Helaas heeft onze maestro van de VAB

CEES ZEEMAN

z'n laatste concert gespeeld.

Wat zullen we hem gaan missen!

We wensen de familie heel veel sterkte!

DE VOOR ANKER BAND

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van onze vriend en trouwe club maat,

Cornelis Zeeman kz

Als een van de oudste, en inspirerend lid van onze Voor Anker Biljart en Klaverjas club, zullen wij Kees node moeten missen.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Namens de Biljart en Klaverjasclub Voor Anker.

*Je vader blijft je vader, zo eigen en zo vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen, omdat je van hem houdt.
Maar eens komt de dag, dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.*

Geheel onverwachts, na een korte strijd die hij niet kon winnen, is overleden

Cees Zeeman
vader van onze buurvrouw Neel

Wij wensen Neel & Frank en familie veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

Buren van De Pieterlanden

*Achter tranen van verdriet schuilt de glimlach van herinnering.
Het mooie van herinneringen is dat niemand ze van je afneemt,
want ze blijven voor altijd in je gedachten en in je hart.*

In zo'n korte tijd afscheid moeten nemen van je vader, dat doet pijn.

We wensen onze vrienden Neel en Frank heel veel sterkte om het verlies te verwerken.

Eline en Kees
Marjolein en Elbert
Adinda en Jaap
Geertje en Dirk

Wij zijn geraakt door het toch nog plotseling overlijden van onze biljart maat

Cees Zeeman

Zijn inbreng op de donderdag middag gaan we missen.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Biljardclub Voor Anker

Wij willen de familie van Cees Zeeman heel veel sterkte toewensen bij dit verdriet in deze moeilijke tijd. Cees zette zich jarenlang in voor het onderhoud van de Zonnewijzer en daar zijn wij hem heel erg dankbaar voor. In gedachten zijn wij bij jullie.

Stichting Marker Jongeren

Op 19 januari j.l. bereikte de Watersport Vereniging Marken het verdrietige bericht dat haar erelid Cees Zeeman is overleden.

Cees was vanaf de oprichting nauw betrokken bij de Watersport Vereniging Marken. Hij was vanaf het eerste uur een gedreven, enthousiast en actief lid met een groot gevoel voor humor. Hij heeft zich met veel inzet bezig gehouden met de ontwikkeling en onderhoud van onze haven en was tot aan het eind toe betrokken bij het reilen en zeilen van onze vereniging.

Wij zullen Cees missen, er is een kleurrijk lid van ons heen gegaan. Wij gedenken Cees met veel respect en wensen zijn familie en allen die hem lief waren sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens het bestuur van de Watersport Vereniging Marken,
Ben Lammes, voorzitter,
Jannetje Kes-Appel, secretaris.

28 januari 2018 - Apostolisch Genootschap Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 28 januari 2018, aanvang 9.30 uur einde ± 11.00 uur
Apostolisch Genootschap, Zonnelaan 2 te Purmerend

voorgangers:

Steven Geldof en
Henriëtte ter Riet

thema:

'GOED KIJKEN'



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een
glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor woensdag 24 januari contact op met

Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of annemarie@vangeemen.eu

10

JEUGDDIENST

ZONDAG 28 JANUARI 2018 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK



Voorganger: Ds. H. Dekker
Organist: Dirk Kes

Muzikale medewerking:
Gospelkoor Joy uit Alkmaar, o.l.v. Willeke van der Munnik