

Protestants Marken



Jaargang 12. Nummer 5

verschijnt wekelijks

Zaterdag 3 Februari 2018

Kerkdienst voor : Zondag 4 Februari 2018

Grote Kerk.

10.00 uur: Ds. H.Dekker. Viering H. Avondmaal.

Organist: Dirk Kes.

Kosters. J.Blijleven en H..Zeeman.

Schoollied: Lied 769

Schoollied Lezen: Jille Nanninga.

Creche: Astrid van Altena en Geertje Schouten.

Kindernevendienst: Nathanja en Marieke

Tafelcollecte voor de Diaconie.

Tweede collecte voor de Kerk.

Kerktaxi. G. Verkade Tel. 601247.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	28 Januari	Marcus	1 : 16 - 31	Ontzag voor gezag.
Maandag	29 Januari	Marcus	1 : 32 - 45	Beterschap.
Dinsdag	30 Januari	Spreuken	19 : 1 - 12	Arm en rijk.
Woensdag	31 Januari	Spreuken	19 : 13 - 29	Opvoedkunde.
Donderdag	1 Februari	Spreuken	20 : 1 - 9	Betrouwbaarheid.
Vrijdag	2 Februari	Spreuken	20 : 10 - 21	Scherpe waarnemingen.
Zaterdag	3 Februari	Spreuken	20 : 22 - 30	Spiegels.

Zelfoverschatting

In het nieuws las ik in december de volgende kop:

Zelfoverschatting belangrijkste oorzaak ongelukken op skipiste

Die zelfoverschatting, die je ook op andere terreinen kunt waarnemen, waar komt die vandaan? Psychologen vertellen ons dat het vooral een gevolg is van moderne opvoeding. Vroeger kregen kinderen zelden of nooit complimentjes of bevestigingen van hun ouders en onderwijzers. Dat zorgde ervoor dat veel kinderen opgroeiden met veel onzekerheid over zichzelf en met een negatief zelfbeeld.

Tegenwoordig is het tegenovergestelde het geval. Ouders en andere opvoeders hebben geleerd dat je kinderen voortdurend moet bevestigen om ze meer zelfvertrouwen te geven.

Voor de kleinste prestaties worden ze de hemel in geprezen en wordt er gezegd dat ze de beste van de hele wereld zijn. Het gevolg is dat jongeren gaan denken dat ze alles kunnen, zonder er veel moeite voor te doen. Ze staan niet meer zo open voor correctie en krijgen een ongezond zelfvertrouwen. En als ze na hun schoolopleiding de maatschappij ingaan, merken ze tot hun schrik dat niemand op hen zit te wachten en dat hun geweldige droom over zichzelf uiteenspat. Het is één van de redenen van de sterk toenemende vraag naar jeugdzorg. Een opgeklept zelfbeeld is heel schadelijk voor de ontwikkeling tot volwassenheid en een grote barrière voor een gezond geestelijk leven. Het leidt tot trots, zelfzucht en individualistisch gedrag. De balans is doorgeslagen van te negatieve naar te positieve zelfbeelden.

Maar wat zegt de Bijbel ons over zelfoverschatting?

In Matteüs 5 begint Jezus aan zijn beroemde bergrede. Het is zeg maar zijn inaugurele rede. Zoals een koning of president die houdt aan het begin van zijn aantreden. Aan zo'n speech kun je dan vaak al heel wat aflezen van wat die persoon voor ogen staat, zijn plannen, zijn idealen, zijn roeping. In deze bergrede schetst Jezus iets van het koninkrijk van God. Wat voor een levenshouding dat vraagt van mensen.

Gelukkig wie nederig van hart zijn... Dat is het eerste wat Jezus zegt. En dat is niet voor niets. Want nederig zijn wij mensen niet van nature. Trots en hoogmoed zit ons kennelijk in het bloed. Op de eerste bladzijden van de Bijbel laat de mens al zien dat hij zichzelf graag verheft. Zichzelf heel graag een grotere rol toebedeelt dan de plaats die hem wordt toebedeeld door de Schepper. Ook in het Nieuwe Testament (Joh. 21 : 15) toont Petrus een sterk staaltje van zelfoverschatting als Jezus aan hem vraagt:

“Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?”

Maar voor het aangezicht van God hoef je niets op te houden. Hoef je het niet allemaal te weten. Hoef je niet alles te kunnen. Hoef je niet alles te beheersen. Maar mag je eenvoudig zijn wie je bent. En worden wie je mag worden. Zonder een hekel aan jezelf. Zonder zelfverheerlijking. Dankbaar en met een gezond vertrouwen dat het zo goed is. Twee dingen helpen je daarbij om dat pad te blijven volgen. Je afkomst en je roeping. Die twee gedachten vormen ook de basis van lied 833 uit het liedboek van 2013.

Pieter C. Springer

Neem mij aan zoals ik ben.

Wek in mij wie ik zal zijn.

Druk uw zegel op mijn ziel, en leef in mij.

Voorbede

1. Wees met de jongeren als ze op zoek gaan naar U. Laat U vinden, want U bent geen mysterie, maar de schepper van het al.
2. Reinig ons van de verborgen afdwalingen.
3. Voor de ouderen van de gemeente, wanneer ze het zicht op dit leven verliezen, sterk hen met Uw woord.
4. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
5. Voor Uw Woord dat we dit niet verdraaien en recht mogen verstaan.
6. Heer dank U dat wij opnieuw genodigd zijn aan Uw tafel. Dat we deze uitnodiging niet in de wind zullen slaan en U vreugde mag vinden in onze gemeente.
7. Kom met Uw Heilige Geest en vervul ons, zodat wij tot zegen kunnen zijn in een wereld vol schuldenaren.

Ria Kaars

Opbrengst collecten van zondag 28 januari

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan E 368,70

De tweede collecte bestemd voor de Kerk E 201,85

Onverwacht werd ik vorige maand geconfronteerd met een ongunstige uitslag die gelukkig na een operatie geen verdere behandeling nodig had.

Het geeft zoveel steun dat mensen meeleven door bezoeken, kaarten, tel., mails, bloemen, cadeaus en gebed.

Dat stemt tot grote dankbaarheid.

Neeltje van Altena Boneveld.

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven bij het overlijden van onze vader, schoonvader en bap

Pieter Teerhuis Cz.

De vele kaarten en bloemen die we mochten ontvangen waren hartverwarmend en de opkomst tijdens de mooie afscheidsdienst geleid door Kees Kersbergen heeft diepe indruk op ons gemaakt. Tevens een woord van dank aan al diegenen die Ta een bezoekje hebben gebracht of een kaart hebben gestuurd tijdens de periode dat hij in Swaensborch woonde. Het heeft ons veel troost gegeven.

Cornelis en Maritje
Sammy en Zoé 

Klaas en Hette
Sander en Louise
Auke

Gonda en Pieter
Amber
Paula

Jacqueline en Jan
Niels
Suzanne

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk rondom Woord en sacrament. Zullen we onze plaats alstublieft niet onnodig leeg laten aan tafel? Maar laten we met grote vreugde en dankbaarheid de daden van Christus gedenken. We lezen in deze viering Openbaring 3: 14-22 en zingen de volgende Liederen: 287: 1, 2, 4, 769: 1, 6, 348: 1, 84: 1, 2, 531: 2, 3, 340 B, 859: 1, 859: 4, 136: 12, 13. Van harte een fijne zondag gewenst.

Zieken. Br. C.P. Teerhuis, Zeilstraat 13 moest opnieuw een operatie ondergaan en ligt op dit moment in het Waterlandziekenhuis. Zr. G. Visser-Taanman, Hoogkamplaan 57 onderging eveneens in datzelfde ziekenhuis een operatie. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Met ontroering las ik dinsdag 30 januari in mijn ochtendkrant de overlijdensadvertentie van ds. Nico ter Linden. Hij studeerde theologie in Utrecht, Nijmegen en de Verenigde Staten. Hij werkte in Stompvoren, Alkmaar en Nijmegen en was van 1977 – 1995 predikant van de Westerkerk in Amsterdam. Velen gingen toen op zondag naar die kerk om deze meesterverteller te horen. En niet alleen Amsterdammers. Velen kwamen er speciaal voor met de trein, met de bus of met de auto op zondagmorgen om hem te horen preken. Nog maar zo kort geleden en je kunt je het bijna niet meer voorstellen. Maar zo ging dat toen. Menig vrije zondag ben ik gaan luisteren en ik was bepaald niet de enige (a. s.) predikant die dat deed. Niet om het altijd met hem eens te zijn. Want vanuit orthodoxe kring klonken ook de waarschuwingen tegen deze dominee... Maar een meesterverteller was hij. Hij publiceerde tientallen boeken en in 1995 werd hij door de Stichting De Keizerskroon in staat gesteld om zich geheel aan het schrijven te wijden. Zo ontstond de bekende serie 'Het verhaal gaat...' Inmiddels vele malen herdrukt en in verschillende landen in vertaling verschenen. Niet de vervanger van de Bijbel, zoals sommigen dachten, maar om naast je Bijbel te lezen. En ook al was je het theologisch totaal met hem oneens, dan nog was zijn vertelkunst de moeite waard om te lezen en te herlezen. Zaterdag 3 februari is de afscheidsdienst in de Westerkerk. Daar waar hij zovele malen voorging en waar ná hem een preek nooit meer geklonken heeft als toen.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.