

Protestants Marken



Jaargang 12 nummer : 7

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 februari 2018

Kerkdienst voor : zondag 18 februari 2018

10.00 uur **Grote Kerk**
Ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht, 1^e Lijdenszondag

Organist Pieter Kaars

Koster(s) J. Blijleven en H. Zeeman

Schoollied Lied 654

Schoollied lezen Nanka Schipper

Creche Neeltje Jacoba Moenis en Ria Kaars

Kindernevendienst: Marianne en Grethe

De eerste collecte is bestemd voor:
ASKV steunpunt Vluchtelingen (Diaconie)

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Kerktaxi: J. Schipper tel 601675

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	18 februari	Jesaja 58:1-5	Vast goed!
Maandag	19 februari	Jesaja 58:6-14	Geen woorden maar daden
Dinsdag	20 februari	Jona 1:1-16	Reisdoel
Woensdag	21 februari	Jona 2:1-11	Gebed in het donker
Donderdag	22 februari	Jona 3:1-10	Effectieve verkondiging
Vrijdag	23 februari	Jona 4:1-11	Heet hoofd
Zaterdag	24 februari	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting

Overdenking / Meditatie

Terwijl ik me aan het voorbereiden ben om mijn volgende bijdrage aan "Protestants Marken" te realiseren, gaan mijn gedachten uit naar het verhaal van Mozes in de Sinaï-woestijn. Mozes, bezig met het hoeden van de schapen van zijn schoonvader, hoort zijn naam roepen vanuit een brandende doornstruik. De stem zegt dat hij de God van Abraham, Izaäk en Jakob is. De stem vervolgd: "Ik heb de ellende van de kinderen van Israël gezien en hun geschreeuw vanuit hun onderdrukking gehoord". Ik ben afgedaald om ze uit hun slavernij te bevrijden.

En jou, Mozes, heb ik daarbij nodig. Jij, Mozes, moet die onderdrukte mensen begeleiden naar een goed en wijds land, naar een leven in Vrijheid.

Ga naar de Farao en zeg: "laat mijn volk gaan!"

Daarmee wil de Bijbel aangeven dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob mensen nodig heeft, mensen stuurt, mensen opdraagt om om te zien naar verdrukten, naar mensen die hulp nodig hebben. Zo denkt de Bijbel over God, en zo denkt, aldus de Bijbel, God over mensen.

Dat verhaal maakt op mij steeds opnieuw een diepe indruk. De God van de Bijbel, de God van Israël, is dus een God die afdaalt en om ziet naar mensen die hulp nodig hebben en daarbij mensen nodig heeft. Ze als het ware oproept.

Als je deze woorden op je laat inwerken en ze leest als tot jou gericht, dan ga je denk ik luisterend leven eh hoor je misschien mensen roepen. En dat je gestuurd bent weet je meestal pas, als je "Als geroepen komt".

De gehele Bijbel spreekt van een God die wil dat mensen naar elkaar omzien, dat ze voor elkaar in de bres springen. Dat er niemand tussen de wal en het schip terecht komt.

Met grote regelmaat worden er mensen, profeten, op weg gestuurd om deze boodschap opnieuw onder de aandacht te brengen. De Bijbel is als het ware Visioen van een menswaardige samenleving en als zodanig uitgangspunt van rechtvaardige politiek.

Een langdurig leerproces waarin wij de boodschap van de Bijbel tot ons moeten nemen. Ik ga nu even terug naar de eerste woorden van onze Bijbel, naar het begin: "Er zij licht" Licht in de duisternis.

Met het brengen van licht is God de weg met mensen begonnen.

Als het volk Israël uit de slavernij wordt bevrijdt, ligt de woestijn voor hen. Een lange weg.

Het zal veertig jaar duren alvorens ze het Beloofde Land zullen binnentrekken. Het is geen makkelijke weg geweest. Een hele generatie is in de woestijn achtergebleven. De weg is dus niet eenvoudig,

geen gemakkelijke route! Echter de God die neergedaald is om naar hen om te zien gaat hen voor.

Onderweg gaf Hij hun Zijn geboden. De 10 geboden, uitgangspunt voor een leven in vrijheid, elkaar dienend tot geluk zodat niemand gebrek leidt.

Is het wel realistisch zoals deze boodschap tot ons komt? Is het niet te hoog gegrepen?

Als je om je heen kijkt zou je zeggen van wel.

Immers macht, aanzien en bezit zijn in onze maatschappij vanzelfsprekende zaken geworden.

Je leeft immers maar één keer. Omzien naar je medemens dichtbij en ver weg is weggelegd voor een kleine groep naëvelingen. Dat één en ander ten koste gaat van mensenlevens in wat wij de derde wereld noemen, dringt nauwelijks door.

Ook in ons eigen welvarende land verdwijnen steeds meer mensen onder de armoedegrens.

Er wordt nauwelijks aandacht aan besteed.

Hoe kijken we als kerkelijke gemeenschap naar dat Bijbelse visioen van een menswaardige samenleving? Neemt dat in ons persoonlijk leven een prominente plaats in?

Vinden wij het nodig om daarover met elkaar in gesprek te gaan?

We kunnen er van uitgaan dat de kerk daar mensen voor heeft aangesteld. Denk aan "Diakenen" en

"Kerk in Actie". Eens per jaar wordt er verantwoording afgelegd en aan onze opdracht is voldaan.

Alsof je de Bijbelse opdracht waar het hierom gaat kunt uitbesteden.

De realiteit in onze samenleving zegt echter dat dit niet echt zoden aan de dijk zet, om deze uitdrukking maar even te gebruiken.

De armoede van velen en de rijkdom van enkelen wordt allen maar groter.

Onze Protestantse Kerk is zich aan het heroriënteren op haar functioneren. Is hier sprake van een overlevingsstrategie of een heroriëntatie op haar Bijbelse opdracht?

De profeten in het Oude Testament en de evangelisten in het Nieuwe Testament geven, denk ik, een duidelijke boodschap af. Jezus Messias heeft deze boodschap vaak uitgelegd en voorgeleefd.

In de vroeg Christelijke Kerk was de solidariteit van mens tot mens een groot goed.

“Ga heen en leer”: zegt Jezus tot Zijn volgelingen. Is deze opdracht te zwaar?

Mozes zegt tegen zijn volk: “De opdracht die jullie van mij hebben gekregen is niet te zwaar voor u.

Ze licht niet buiten uw bereik. Nee, de geboden zijn heel dichtbij. U kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken, u kunt ze volbrengen”.

In de geschiedenis van het Christendom zij er altijd mensen geweest die deze opdracht hebben begrepen. Zij zijn op pad gegaan. Mede daardoor zijn mensenlevens veranderd.

De Bijbelse boodschap is in alle talen bekend geworden.

Laten we deze boodschap zien als een persoonlijke boodschap. We kunnen er op rekenen dat de God van de Bijbel, de opdrachtgever ons zal voorgaan.

Zomaar wat overpeinzingen die me bezighouden.

Gerrit Visser

Voorbede

1. Voor Uw Woord dat we dit niet verdraaien en recht mogen verstaan.
2. Kom met Uw Heilige Geest en vervul ons, zodat wij tot zegen kunnen zijn in een wereld vol schuldenaren.
3. Wees met de politiek en de mens daarachter. Laat er niet meer verdeeldheid ontstaan.
4. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
5. Help ons bewust te worden van onze eigen geschiedenis, zodat we open staan voor elkaars verhalen.
6. Help Noord- en Zuid Korea Uw vrede te vinden.
7. Heer Jezus maak ons stenen hart tot bruikbaar brood. Kom in ons hart, zodat er geen plaats is voor haat.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 11 februari

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat

€ 218,60

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 167,70

Giften

Op rekening is ontvangen dd. 02.01.2018 een gift voor de kerk van Eur 100,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Zondag. Ds. G. M. Bijkerk, de gastvoorganger van komende zondag is docent en stafflid van de Evangelische Hogeschool. Eigenlijk hadden we een andere gastvoorganger zullen ontvangen, maar die moest zich vorige week ziekmelden vanwege de nasleep van een ongeluk dat hem al in december overkwam. We zijn ds. Bijkerk zeer erkentelijk dat hij op zo'n korte termijn als vervanger wil optreden. Samen met hem wens ik u een fijne zondag.

Afwezig. Van 20 -26 februari heb ik krokusvakantie. Indien pastorale hulp gewenst is kunt u een beroep doen op onze kerkelijk werker Kees Kersbergen. (Tel. 780078).

Zieken. Zr. I. Stoker-Zeeman moest haar huis aan de Hoogkamplaan verlaten en werd opgenomen in Swaensborch. Dat is een hele stap uiteraard. En van harte hopen we dat er daar goed voor haar gezorgd wordt. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ter overweging: Rosj Hasjana: Joods Nieuwjaar

In Exodus 12:2 lezen we: 'Deze maand' (van de uittocht uit Egypte) 'zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn'. De uittocht had in het voorjaar plaats, dus u zult verwachten, dat Rosj Hasjana (of Joods Nieuwjaar) in het voorjaar valt. Maar Rosj Hasjana valt ergens in september of oktober. Hoe zit dat? Zijn er twee 'nieuwjaren'? Het antwoord luidt: er zijn niet twee maar vier' nieuwjaren'. Er is er nl. nog één in januari/februari, het 'nieuwjaar van de bomen'. Het vierde nieuwjaar, samenhangend met de tienden, bestaat alleen nog op papier.

Terug naar Exodus. De maand van de uittocht, nisan, is dus de eerste maand. Daarna volgen de andere elf maanden, met soms nog een schrikkelmaand erbij. Voor ons gevoel zou 1 nisan, de eerste dag van de eerste maand, nieuwjaarsdag moeten zijn, of desnoods 14 nisan, de dag van de uittocht uit Egypte: Pesach. Maar merkwaardig genoeg begint het Joodse jaar in het najaar - ook al is nisan de eerste maand.

Rosj Hasjana is de eerste (en tweede) dag van de zevende maand, de maand tisjri.

Volgens oude traditie heeft God in tisjri de wereld geschapen. Als met nisan dus het nieuwjaar voor het volk Israël begint (de uittocht gezien als de geboorte van het Joodse volk), begint met tisjri het nieuwjaar voor de wereld - en het hierboven genoemde nieuwjaar van de bomen is het nieuwjaar voor de natuur. In de Bijbel wordt de eerste dag van de zevende maand genoemd als de 'dag van het bazuingeschal' (Leviticus 23: een rustdag, aangekondigd door bazuingeschal) - en inderdaad klinkt in de synagoge de ramshoorn vele malen, wel honderd keer. Als je de ramshoorn hoort, krijg je kippevel: het is een rauw oergeluid.

Het roept op tot inkeer. Ds.E. Elderenbosch heeft Joods Nieuwjaar ooit vergeleken met de middelste levensfase, nog net geen midlife-crisis; maar het is wel: 'We zijn in nisan met de door God gegeven vrijheid begonnen (Pesach); we hebben bij de Sinaï God beloofd naar Hem te horen en Zijn woorden te doen (Sjavoeot of Wekenfeest); nu zijn we zes maanden verder, halverwege het jaar, en wat heb ik, wat hebben wij (als volk) ervan terecht gebracht?' Het is een periode van bezinning en omkeer.

Rosj Hasjana is dus geen uitbundig feest. Het luidt tien bezinningsdagen in, op weg naar Jom Kippoer (Grote Verzoendag).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Wijkavonden voorjaar 2018

Ook dit jaar worden in de komende maand de wijkavonden georganiseerd. Dit voorjaar staan deze wijkavonden in het teken van de toekomst van onze kerk/gemeente.

Wij zijn als Protestantse Gemeente op Marken nu ongeveer zeven jaar onderweg. Er is veel veranderd en dat zal ook nog wel doorgaan. Om een voorbeeld te noemen, wij zullen eind dit jaar op zoek moeten gaan naar een nieuwe predikant en zo zullen er nog wel meer veranderingen op ons pad komen.

Het thema van de wijkavonden is dan ook:

Hoe willen wij de komende jaren gemeente zijn?

Alle leden van onze gemeente worden per brief uitgenodigd mee te praten over deze vraag. Vanwege dit thema wordt deze uitnodiging bij alle leden thuis bezorgd, ook als u eerder aangaf geen contact of wijkavond te willen.

Deze keuze respecteren wij, maar de toekomst van onze kerk/gemeente is een zaak van ons allen en daarom is de inbreng van alle leden van groot belang.

De wijkavonden worden per wijk georganiseerd en zijn ook allemaal gelijk van opzet en programma. Dit maakt het voor iedereen makkelijk om op een andere avond te komen dan op de geplande avond van uw wijk.

De avonden worden gehouden in de hal van de Patmoskerk. Wij beginnen om 20.00 uur en rond 21.30 uur is de afsluiting. Daarna is er nog alle gelegenheid om onder het genot van een drankje verder te praten over wat u bezighoudt als het gaat om onze gemeente.

Wij hebben de volgende indeling gemaakt.

- Wijk 1 maandag 5 maart. Wijkouderling Walter Maas. (601720)
- Wijk 2 en 3 donderdag 15 maart. Wijkouderling Anneke Commandeur. (601558)
- Wijk 4 donderdag 8 maart. Wijkouderling Pieter Moenis. (601220)
- Wijk 5 dinsdag 13 maart. Wijkouderling Jannetje Kes. (601253)

Wij zien uit naar mooie en zinvolle ontmoetingen met zoveel mogelijk leden van onze gemeente en wij vragen u gehoor te geven aan de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Zoals vermeld in de uitnodiging, vragen wij of u zich af wilt melden bij uw wijkouderling, als u niet in de gelegenheid bent om te komen.

De wijkouderlingen: Anneke Commandeur, Jannetje Kes, Pieter Moenis en Walter Maas.

Verhuisbericht

Immetje Stoker-Zeeman is per 7 februari verhuisd
van de Hoogkamplaan naar Swaensborch kamer 325.

HERSENCOLLECTE

De collecte voor de hersenstichting heeft dit jaar € 809,50 opgebracht.

Een heel mooi bedrag, waarmee de hersenstichting voortgaand onderzoek kan doen naar diverse hersenaandoeningen, waaronder dementie, hersentumoren, beroerte, ziekte van Parkinson en Alzheimer. Maar ook naar bv. ADHD, dyslexie en autisme: aandoeningen die de leerontwikkeling bij kinderen ernstig kunnen verstoren.

De hersenstichting gebruikt het collectegeld om onderzoek te doen naar de oorzaak, maar ook naar de behandeling van hersenaandoeningen. Ze geeft daarnaast ook voorlichting aan een breed publiek. En maakt zich sterk voor samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek. Daarom is het mooi dat, ook landelijk, de opbrengst voor deze collecte steeds beter wordt.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich in deze frisse, natte en winderige periode hebben ingezet om dit bedrag op te halen: **hartelijk dank voor jullie inzet!!**

Namens de Hersenstichting Nederland,
Eef Visser

SWOM

BINGO

SWOM

Op donderdag 22 februari is er weer de SWOM bingo!

Maar niet zomaar een bingo.

Deze bingo wordt afgewisseld met een muzikale noot en tussendoor een paar hersenkrakers.

Wij zorgen voor wat lekkers bij de koffie, en hopen jullie allemaal weer te zien.

Tot de 22^{ste}!

Dankbaar en blij ben ik na een geslaagde knie operatie en enkele dagen te zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis, weer ben ontslagen om thuis verder te revalideren.

Bijzonder ontroerend en hartverwarmend is het te constateren, dat zoveel mensen aan je gedacht hebben in de vorm van telefoontjes, kaarten, bloemen, kadobonnen, vlees, fruit, koek en enz.

Heel Hartelijk dank hier voor ook namens Trijntje.

Pieter de Waart
Thamiswerfstraat

7

*Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven,
noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst,
noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de
liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
Romeinen 8: 38-39*

Onrustig zoekend, dwalend in gedachten
Nu de rust gevonden
Dat zal ons verdriet verzachten

Na een langzaam afnemende gezondheid is toch nog plotseling overleden onze
lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, Bessie en vriendin

Geertje van Altena

Sinds 16 januari 1997 weduwe van Jacob Pereboom

Op de leeftijd van 80 jaar

13 mei 1937

14 februari 2018

Pieter en Christina
Ramon en Kelsey
Larissa
Jan Jacob en Yvonne
Inge en Danny
Job
Jaco

Kerkbuurt 64
1156 BL MARKEN

Mem is thuis, hier kunt u dagelijks van 15.00 uur tot 21.00 uur
afscheid van haar nemen.

De rouwdienst wordt gehouden op maandag 19 februari 2018 om 14.30 uur in de Grote Kerk.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren vanaf 13.45 uur.
Aansluitend zal de begrafenis plaats vinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis wordt u uitgenodigd om samen te komen in Dorpshuis "Het Trefpunt"

Even naar binnen lopen en wat vragen,
 Dat kan niet meer
 Even naast je zitten en wat praten,
 Dat kan niet meer.
 Even een kus of een knuffel geven,
 Dat kan niet meer
 Even tegen je zeggen dat ik van je hou,
 Dat kan niet meer
 Alles is weg, alles voelt leeg,
 Maar niet in mijn hart,
 Daar leef je in voort
 Niet in mijn hoofd,
 Daar hoor ik je nog
 Je lieve woorden en je goede raad
 Niet als ik mijn ogen sluit
 Dan zie ik je nog
 Zittend op je plek
 Met een vrolijk lach
 Niet in mijn hart
 Dat klopt alsof je nog bij me bent



Lieve Bessie rust zacht

Ramon, Inge, Larissa en Job

*Je moeder blijft je moeder, zo eigen zo vertrouwd.
 Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt.
 Maar eens komt de dag, dat je haar moet laten gaan.
 Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.*

Vanmorgen hoorden wij het verdrietige nieuws dat **Gaartje Pereboom-van Altena** is overleden.
 Wij willen Pieter, Christina, Jan Jacob, Yvonne, Ramon, Larissa, Inge en Job en de rest van de familie
 heel veel sterkte toewensen met het verlies van hun moeder, schoonmoeder en Bessie.

Cornelis Pieter en Tiny
 Marco en Erica

Arnold en Linda
 Jan Sijmen en Aaltje

Cornelis en Judith
 André en Agnita

Marc en Hilda

Wie je werkelijk was wist je zelf al bijna niet meer
Nu heeft jouw verwarring plaatsgemaakt voor rust en eeuwige stilte
We zullen je missen

Wij willen Pieter, Christina , Jan Jacob ,Yvonne ,Ramon,Inge,Larissa en Job en verdere familie heel veel kracht toewensen met dit grote verlies van "Bessie".

Linda en Arnold

Voor elkaar op Marken Buurtgenoten helpen of kun je een extra handje hulp gebruiken???

Voor elkaar op Marken is op zoek naar buurtbewoners, jongeren/ scholieren (denk aan bijvoorbeeld maatschappelijke stage), die iets willen doen voor een ander.....



*Thuisadministratie



*Vervoer en begeleiding



*Sociale contacten

*Computerhulp

(voor vervoer geldt voor de gebruiker een eigen bijdrage)

*Gezelschap



*Boodschappen



*Zorg voor huisdieren



*Klusjes in en om het huis



*Taal leren

*Tuinonderhoud

Voor elkaar op Marken brengt mensen van Marken bij elkaar voor ondersteuning en/of ontmoeting.
Heeft u een helpende hand nodig of behoefte aan contact?
Dan bent u bij Voor elkaar op Marken aan het juiste adres!
Wij kunnen bemiddelen tussen vraag en aanbod.
Geef u snel op. Wij zijn met elk moment van uw tijd geholpen en u kunt iemand dolgelukkig maken met uw hulp!!

Contactpersonen van Voor elkaar op Marken;

Iet ter Braack 0299-603345 Westerstraat 19 of via: iet.terbraack@ziggo.nl
Aaltje Zeeman 0299-601944 Noorderwerfstraat 2 of via: aaltjezeeman@ziggo.nl

Werkgroep "Zorg & Welzijn", werkgroep van de Eilandraad Marken



Vrijdag 16 februari gaan we weer kienen in de Patmoskerk.

We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie met wat lekkers klaar.

Kom gezellig langs.



De volgende en tevens laatste kienavond van dit seizoen is 16 maart.