

Protestants Marken



Jaargang 12 nummer : 8

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 februari 2018

Kerkdienst voor : zondag 25 februari 2018

10.00 uur **Patmoskerk**
Proponent J.B. Mulder, Hilversum
2^e Lijdenszondag

Organist H. Jütte

Koster(s) J. Zeeman en K.D. Zondervan

Schoolied Lied 538

Schoolied lezen Marit Zeeman

Kindernevendienst: Daniëlle Springer

De eerste collecte is bestemd voor:
Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Kerktaxi : H.P. Zondervan 601910

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de Kerkrentmeesters

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	25 februari	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
Maandag	26 februari	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft
Dinsdag	27 februari	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
Woensdag	28 februari	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar geduld
Donderdag	1 maart	2 Petrus 3:10-18	Uitzien naar gerechtigheid
Vrijdag	2 maart	Spreuken 22:1-16	Goede naam en faam
Zaterdag	3 maart	Jozua 1:1-9	Opvolgen

Grijs!

Er was eens een strenge Joodse Rabbi, die zich altijd afvroeg, of alles wat hij deed, wel in overeenstemming was met de wet van Mozes. Als hij een eitje bij zijn ontbijt wilde hebben, ging hij eerst onderzoeken, of de kip het niet gelegd had op de sabbath, want dan bleef hij er af. De mensen zeiden: als iemand naar de hemel gaat, dán Hij! Hij komt er met vlag en wimpel! En als hij er niet komt, dan komen wij er geen van allen!

Op een dag vroeg een leerling: "Rabbi, u gaat toch zeker wel naar de hemel?" "Wel," zei de Rabbi, "laten wij zo, afspreken: als ik bij mijn sterven een wit kleed aan heb, dan ben ik behouden en als ik een zwart kleed aan heb, dan ben ik verloren." Wat dacht u, dat hij aan had, toen hij stierf? Een wit kleed? Een zwart kleed? Nee, geen van beide! Hij stierf in een grijs kleed.

Grijs, hij wist niet goed waar hij heen zou gaan. 't Kon wit zijn, 't kon ook zwart zijn en daarom werd het grijs! Bij zo'n Rabbi is dat te begrijpen, die kan geen zekerheid hebben. Want alles hangt er van af, of hij wel precies de wet heeft gehouden. En dat moet je dan maar afwachten. Dan moet je wel sterven in het grijs.

Maar, weet u wat zo verschrikkelijk is? Dat er ook nog zoveel christenen in het grijs rondlopen. Ze zijn niet zwart, o nee, maar ook niet wit. 't Zijn grijze christenen. Ze komen niet terecht in de afgronden van de zonden, maar ze komen ook nooit op de bergtoppen van blijdschap. Ze barsten nooit los in een vloek, maar ze barsten ook nooit los in een lofzang. Ze worden niet wild van woede, maar ze worden ook nooit wild van vreugde. Ze worden nooit dronken in de kroeg, maar ze worden ook nooit dronken in de kerk. Ze lopen langs de platgetreden paadjes van de grauwe middelmatigheid. Er is niets op hen aan te merken. Maar er is ook niets met hen te beleven. Ze zijn niet zwart en niet wit, ze zijn grijs.

Er staan van die stralend witte teksten in de Bijbel. Als ze die lezen, gaan ze die niet zwart maken, dat niet. Maar ze gaan ze grijs maken. Als God zegt: "Alles is mogelijk voor wie gelooft," dan zeggen ze: "nou ja, alles?" Kijk dan is het een grijze tekst geworden. Als Jezus zegt: "Voorwaar, ik zeg u, de werken die Ik doe, zult gij ook doen, ja nog grotere dan deze!" Dan zeggen ze niet, "dat is niet waar," maar dan zeggen ze, "dat heeft Jezus alleen maar tegen de apostelen gezegd en niet aan mij." Kijk dan is het een grijze tekst geworden. Er zijn teksten die wij al zo vaak grijs gemaakt hebben, dat wij niet meer beter weten of ze zijn grijs. Wij zouden ons een ongeluk, nee een geluk, schrikken, als ineens die grijze waas er af viel en Gods belofte ons tegenblonk zo wit als sneeuw, zodat je met je ogen gaat knippen. Weet u, waarom wij zulke grijze christenen zijn? Omdat wij 't voor de helft van God verwachten en voor de helft van onszelf.

Hebt u ook weleens zo'n leeg gevoel? Alsof alle dingen zo grijs zijn als de lucht op een miezerige morgen, alsof alle kleuren zich hebben teruggetrokken achter de mist van uw vage neerslachtigheid? Als de dingen grijs lijken, komt dat omdat wij zelf grijs zijn. En dan blijft alles grijs, ook al zetten wij het nachtkastje vol met tulpen en hyacinten. Wij willen altijd proberen om de dingen wat kleuriger te maken. Wij staan al klaar met ons palet om de schepping van God nog eens over te schilderen. Wij zeggen: "als dit maar een anders werd! God zegt: nee, als u maar eens anders werd! Als u zich eerst maar wit liet maken, dan zou alles om u heen ook wit worden, als bij een bruidje in haar witte sluier. De kleur van ons hart, dat is de kleur van de dingen.

"Wie overwint," zegt Jezus, "Ik zal hem geven een witte steen en op die steen een nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt." Ben u daar niet nieuwsgierig naar, welke naam u zult krijgen?

Kees Kersbergen. (dit is een radiotoespraak van dominee Okke Jager uit zijn boekje, Onder Gods hoogtezon)

Voorbede

1. Wees met de politiek en de mens daarachter. Laat er niet meer verdeeldheid ontstaan.
2. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
3. Help ons bewust te worden van onze eigen geschiedenis, zodat we open staan voor elkaars verhalen.
4. Help Noord- en Zuid Korea Uw vrede te vinden.
5. Heer Jezus maak ons stenen hart tot bruikbaar brood. Kom in ons hart, zodat er geen plaats is voor haat.
6. Geef ons zinvolle wijkavonden, waarin we beseffen mogen dat een ieder er toe doet.
7. Dank U dat U aanwezig wilt zijn in onze Gemeente. Laat niet varen het werk wat Uw hand begon.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 18 februari

De eerste collecte bestemd voor de A.S.K.V. Steunpunt Vluchtelingen

€ 208,70

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 190,35

Wijkavonden voorjaar 2018

Rectificatie!

In de uitnodiging voor de wijkavonden en in de aankondiging in het kerkblad van vorige week staat voor wijk 5 een verkeerde datum. Excuus hiervoor.

De juiste datum moet zijn:

Wijk 5 **maandag 12 maart** Wijkouderling Jannetje Kes. (601253)

De wijkouderlingen: Anneke Commandeur, Jannetje Kes, Pieter Moenis en Walter Maas.

Zondag 25 februari a.s. heb ik nog krokusvakantie. Vandaar opnieuw een gastvoorganger. Drs. J.B. Mulder is jurist arbeids-en ondernemingsrecht, werd geboren in Heemstede en woont nu met zijn vrouw in Hilversum. Op latere leeftijd ging hij theologie studeren aan de Universiteit van Utrecht. En inmiddels rondde hij de studie voor gemeentepredikant af en is dus beroepbaar Proponent binnen de PKN. Samen met hem wens ik u een fijne zondag!

Zieken. Als gemeente weten we ons verbonden met de zieken thuis en met allen die elders langdurig verpleegd worden.

Wij gedenken. Onverwacht kwam er op woensdag 14 februari jl. een einde aan het aardse leven van Geertje van Altena, sinds 16 januari 1997 weduwe van Jacob Pereboom. Zij mocht de leeftijd van 80 jr. bereiken. De kinderen lieten op de rouwkaart zetten: onrustig dwalend in gedachten, nu de rust gevonden, dat zal ons verdriet verzachten. Met andere woorden: de laatste periode van haar leven was een tijd van zorgen en ziekte, met tenslotte nog een opname in het Verpleeghuis Eduard Douwes Dekker in Amsterdam. Maar in de dagen voor haar begrafenis was ze weer terug in haar eigen huis op haar geliefde Marken. Maandag jl. kwamen we met velen bijeen in de Grote Kerk om haar de laatste eer te bewijzen. En het Marker Mannenkoor zong en wij zongen haar geliefde Lieder, waarin haar geloof lag uitgedrukt. Goede woorden werden er gesproken door haar kinderen en kleinkinderen. En we luisterden naar het Woord van God, over de zekerheid van het geloof. Want daar getuigde ze altijd weer van naar eenieder die het maar horen wilde. Ze deed dat in haar gezin, maar ook als ouderling van onze gemeente naar de mensen die aan haar pastorale zorg waren toevertrouwd. Ze deed het naar hen die om raad kwamen vragen bij haar. Ze deed het in de meditaties die in ons kerkblad verschenen. Zekerheid die een mens niet zomaar aan komt waaien. Nee, de middelen die ons daartoe gegeven zijn gebruikte ze: Bijbellezen, gebed en kerkgang. Ze was trouw daarin. En klampte zich vast aan het Woord dat wij mensen *nooit* van Gods liefde te scheiden zijn. Als teken daarvan legden haar kinderen haar Bijbel in haar handen, toen ze gestorven was. Gods liefde trekt ons er doorheen. Dwars door het lijden heen. Want we zijn op weg naar Huis. En de luister die ons dán geopenbaard zal worden gaat dat lijden vór te boven (Romeinen 8: 18). Dat mag de troost zijn voor allen die treuren om haar heengaan.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Feest in Angola met het Nieuwe Testament in Umbundu

Een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Umbundu is gereed en werd eind 2017 in Angola aangeboden aan afgevaardigden van verschillende protestantse kerken, de Rooms-Katholieke Kerk en de lokale en provinciale overheid. Mede dankzij de financiële steun van leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) kon deze nieuwe vertaling worden gerealiseerd.

De feestelijke lancering was georganiseerd in de Igreja Evangélica Congregacional em Angola in de stad Huambo. Zo'n driehonderd aanwezigen ontvingen een eigen exemplaar van het Nieuwe Testament in het Umbundu. Hun reacties waren hartverwarmend, merkte Joyce van de Veen die als hoofd Buitenlandwerk van het NBG de presentatie bijwoonde.

Presentatie

Ook de media waren betrokken bij de presentatie. Algemeen Secretaris Beatriz Hupa van het Angolees Bijbelgenootschap overhandigde een exemplaar aan journaliste Rosalina Laura Muvandje van de Nationale Radio van Angola. Daardoor wordt de komst van het Nieuwe Testament in het Umbundu in het hele land via de radio bekend gemaakt.

Op de dag van de lancering werden aan de feestgangers meteen 480 Nieuwe Testamenten verkocht. In Huambo kregen 2.000 Umbundu-sprekers een exemplaar aangeboden. De overige voorraad wordt verkocht via de kerken en de lokale boekwinkel van het Angolees Bijbelgenootschap voor een gesubsidieerde en dus betaalbare prijs.

Moedertaal

De oudere bijbelvertaling in het Umbundu uit 1963 voldeed al langere tijd niet meer. Het Angolees Bijbelgenootschap werkt sinds 1999 aan een nieuwe versie. Het is een interconfessionele vertaling waarvan naar verwachting in 2021/2022 ook het Oude Testament klaar zal zijn. Umbundu is een Bantoe-taal die gesproken wordt door zo'n zes miljoen mensen over heel Angola. Het is de belangrijkste inheemse taal van het land. De officiële taal in Angola is Portugees, vanwege de lange Portugese overheersing. Maar voor de meeste Angolezen is een inheemse taal hun moedertaal. Het Umbundu wordt inmiddels – na de jarenlange burgeroorlog die in 2002 eindigde – ook op de scholen als vak gegeven.

NBV en BGT offline lezen met app *Mijn Bijbel*

HAARLEM - Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft de gratis app *Mijn Bijbel* gelanceerd. Met de app kan iedereen in zes vertalingen de Bijbel lezen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De vertalingen zijn downloadbaar en daardoor ook offline te lezen.

'Vanaf nu kan iedereen gratis én offline in de NBV of BGT lezen: de meest gelezen vertaling en de meest duidelijke vertaling van Nederland', aldus directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap Rieuwerd Buitenwerf. 'Het leesgemak staat in deze app voorop. Je kunt meteen beginnen met lezen zodra je de app hebt geïnstalleerd. Lettergrootte en lettertype zijn aanpasbaar aan je eigen wensen. We verwachten dat de app veel gebruikt gaat worden in kerken, omdat je nu ook zonder wifi of 4g de NBV kunt lezen.'

Wat kunnen gebruikers met de app?

Mijn Bijbel geeft toegang tot zes vertalingen, die met één swipe te downloaden zijn. De volgende vertalingen zijn opgenomen in de app: de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in Gewone Taal, de Groot Nieuws Bijbel, de NBG 1951, de Statenvertaling en de Fryske Bibel. Op het startscherm van de app staat de bijbeltekst van de dag. De komende maanden wordt de app steeds verder uitgebreid, bijvoorbeeld met de leesplannen van debijbel.nl. Het bijbelgenootschap gaat de app verder ontwikkelen, zodat ook andere bijbelgenootschappen wereldwijd er gebruik van kunnen maken in hun lokale context.

De app *Mijn Bijbel* is te downloaden in de Google Play Store en de App Store., meer informatie over het downloaden van de gratis bijbelapp treft u aan op www.mijnbijbel.nl.

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, Anneke Commandeur, contactpersoon

AANKONDIGING REIS

Op zoek naar sporen van de Reformatie

Vorig jaar hebben mw. Henny van Geemen en ondergetekende een reis geleid naar Duitsland, in het kader van het Lutherjaar 500 jaar Reformatie. De reis die wij nu aankondigen, is er in zekere zin een vervolg op. Maar ook wie niet mee is geweest in 2017, is van harte welkom bij onderstaande reis!

Globaal komt de reis neer op een bezoek aan Lutherstad **Worms** en **Heidelberg** (Duitsland), o.a. bekend om de Catechismus, **Basel** (Zwitserland), waar niet alleen Calvijn heeft gewerkt, maar ook de bekendste protestantse theoloog van de 20^e eeuw, Karl Barth. Via **Lausanne** bereiken we **Genève**, op de grens van Zwitserland en Frankrijk. Genève is dé stad geworden van Calvijn, maar heeft uiteraard ook veel meer te bieden, o.a. de prachtige ligging aan het Meer van Genève. Op de terugreis doen we **Straatsburg** (Frankrijk) aan, beroemd vanwege de kathedraal, maar ook in de geschiedenis van het protestantisme belangrijk.

Deze 7-daagse reis zal gehouden worden van zaterdag 8 september tot en met vrijdag 14 september 2018.

Als u meer informatie wilt, dan kunt u zich wenden tot mw. Henny van Geemen, tel. 0299 - 651390 / e-mail: t.van.geemen1@kpnplanet.nl

ds. Martien Pettinga

Dankbaar en blij nu ik weer thuis ben, wil ik alle mensen bedanken die weer zo aan mij gedacht hebben.

Bloemen, planten, bonnen, het is teveel maar doet wel goed en geeft weer kracht om op te krabbelen.

Ik hoop jullie allemaal weer spoedig tegen te komen.

Grietje Visser Taanman
Hoogkamplaan 57

Het verlies was er al voor het einde.

De rouw voordat het afscheid kwam.

Toen die onzekere verwarring

bezit van je gedachten nam.

Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van onze schoonzuster en peet.

Geertje van Altena

Wij wensen Pieter, Christina, Jan Jacob, Yvonne, Ramon, Inge, Larissa, Job en verdere familie veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Gaartje

Daniëlla en Frank

Gina en Arie

Fred

Pieter en Brigitte

Sandra en Jan

en kinderen

‘Huil niet omdat ik er niet meer ben
glimlach omdat ik er was’

Woensdagochtend 14 februari hoorden wij het verdrietige nieuws dat de Bessie van Ramon, (schoon)moeder van onze vrienden Pieter en Christina, **Geertje Pereboom-van Altena** plotseling is overleden.

Wij willen Ramon, Pieter, Christina en Larissa en verdere familie heel veel sterkte toewensen met dit grote verlies.

Dirk en Willy Diana

Lars

Kelsey



*Het levenspad is afgelopen,
de grens bereikt met laatste kracht.
De hemel gaat nu voor haar open,
ze is voor eeuwig thuis gebracht.*

Toch nog onverwachts is de (schoon)moeder en bessie van Pieter, Christina, Ramon en Larissa overleden.

Geertje Pereboom van Altena

Wij wensen hen, Jan Jacob, Yvonne, Inge, Job en de rest van de familie heel veel sterkte met dit verlies.

Kees, Lijs, Jaap, Marcella, Laura en Sofie

Je was met je gedachten
al in een andere wereld.
Nu ben je veilig aanbeland
daar ergens aan de overkant

Toch nog plotseling is overleden **Gaartje Pereboom- van Altena** de (schoon-) moeder van onze vrienden. Wij wensen Pieter, Christina, Jan Jacob, Yvonne, Ramon, Larissa, Inge en Job en de rest van de familie heel veel sterkte toe met het verlies van hun moeder, schoonmoeder en bessie.

Cornelis en Anita
Gerard en Clazina
Gertjan en Conny
Richard en Sandra
en kinderen

“Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen
al wat van waarde is om niet te vergeten”

Vorige week moest onze vriend Jan Jacob plotseling afscheid nemen van zijn moeder.

Wij wensen Jan Jacob, Yvonne en verdere familie heel veel sterkte bij dit grote verlies.

Je vrienden van “de Paal”

“Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.....”

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve Peet
Gaartje

Neven en nichten

-/-

“Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzonder persoon”.

Dag lieve peet Gaartje

Maritje

Claudette en Marcel

Mirthe

Barbara

Jan en Helga

Lianne en Leander

Michelle en Markus

Grietje en Henk

-/-

Veilig in Jezus' armen,

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze lieve en wijze zus, tante en oud-tante
Geertje Pereboom-van Altena, maar zijn ook dankbaar dat haar verder lijden bespaard
is gebleven. Zij was er altijd voor iedereen. We zullen haar missen.

Jan van Altena

Jan dirk en Mirjam

Natasja en Floris

Marco en Charlotte

De Heer is mijn Herder
 Mij zal niets ontbreken
 Wandel maar stillekens achter Hem aan,
 Achter de Heiland, Hij wijst U de wegen.

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van onze lieve buurvrouw
 Geertje Pereboom-van Altena.
 Hoewel zij stil en ingetogen leefde, stond haar deur voor iedereen open.
 Haar hartelijkheid, gastvrijheid en betrokkenheid zullen wij nooit vergeten.
 Wij zullen haar erg missen.

Wij wensen Pieter, Christina, Jan-Jacob, Yvonne en hun kinderen veel
 kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.

De burens

Het mooie van herinneringen is
 Dat niemand ze van je af kan nemen
 Want ze blijven voor altijd
 In je gedachten en in je hart

Toch nog onverwacht is de (schoon)moeder van onze vriend en vriendin overleden.

Geertje van Altena

Wij willen Pieter & Christina, Jan Jacob & Yvonne, Ramon, Larissa, Inge en Job veel sterkte
 toewensen met het verlies van hun moeder, schoonmoeder en Bessie.

Pieter en Neeltje
 Hein Pieter en Hedwig
 Dirk en Geertje
 Edward en Erna
 Klaas Dirk en Neeltje
 Johan en Neeltje
 Jaap en Daniëlle

Verdrietig moeten wij afscheid nemen van onze lieve Peet Gaartje.
 Haar huis en haar hart stonden altijd voor ons open.
 We hebben veel van haar mogen leren en oneindig veel liefde mogen ontvangen.
 Zij zal altijd een bijzondere plek in ons hart hebben.

Jan & Pietertje
 Miriam & Remco
 Eric & Maritje
 Lucas
 Lillian

Onverwacht is overleden
onze lieve vriendin

Gaartje van Altena

Zij sprak altijd over
haar Heer en Heiland

In het nieuwe Jeruzalem
mag zij nu haar Heer ontmoeten

Wij zullen haar missen.

Wij wensen Pieter en Christina, Jan Jacob en Yvonne, kleinkinderen, Jaco
en verdere familie veel sterkte toe de komende tijd.

Piet Boneveld
Grietje Pereboom
Grietje Boes
Grietje Boneveld

De dingen worden stiller om mij heen, stiller en vreedzamer.
Zij krijgen sneeuwlicht en uit hun diepten stijgen
onvermoede glans en rijkdom.
Steen wordt doorzichtig en hout wordt bros en teder; het blijft
natuur en aarde maar Gij, Heer, schenkt het een verklaarde rust,
een jeugd die nooit verdort.
Alles wordt lichter nu, de winter zal zalig zijn, wit en klaar,
o, de vrede van gestrekte velden, tederheden van verborgen groei,
schijnbaar verval dat ongeweten rijpt tot heerlijk, blij openstaan
in lente's overvloeden, duizendmaal meer dan ik vermoeden durf
.....Heer, doe zo ook aan mij.

Gabriël Smit

Onze lieve vriendin Geertje is overleden.
Wij zijn dankbaar voor haar vriendschap.

Nynke en Hylke Zetzema
Nettie Groot

Wetenswaardigheden uit Israël
(Ontwikkelingen bij Gods volk)

- Drie jaar geleden mobiliseerde Israël medische hulpteams om Sierra Leone in de strijd tegen de ebola epidemie terzijde te staan. Nu bracht de president van het land een bezoek aan Israël en stelde dankbaar vast: "We hebben het aan Israël te danken dat we deze ziekte konden bedwingen. Terwijl velen afstand namen en ons de rug toekeerden, kwam Israël naar ons toe, stuurde het economische en technologische hulp en ook nog eens moedige mensen, zonder wie het ons niet gelukt was het ebola virus te bedwingen."
- Er was in Israël een debat over de oproep van de muezzin tot het islamitisch gebed. Men had in Israël, zoals trouwens in veel andere landen met een grote islamitische bevolking, gediscussieerd over het volume en de uniformiteit qua tijdstip van de oproep, die in sommige Arabische landen al geregeld zijn. Nu heeft de Knesset na verhitte discussies een wet in eerste lezing aangenomen die het gebruik van luidsprekers tussen 23 uur in de avond en 7 uur in de ochtend totaal verbiedt en voor de overige uren van de dag de toegelaten geluidsterkte beperkt; niet alleen voor moskeeën geldt dit, maar voor alle soorten oproepen van elk soort 'godshuis', dus onder andere ook voor synagogen en kerken.
- Nieuwe cijfers over Judea en Samaria. Voor de een is dit gebied de Westbank, voor de ander heet het Judea en Samaria. Beide geografische benamingen beschrijven ook de verschillende werkelijkheden ter plaatse. Nog maar kort geleden ruimden Israëlische veiligheidsdiensten hier weer eens terreurcellen en wapenwerkplaatsen op en arresteerden ze meerdere mensen. Tegelijkertijd worden in deze regio nog altijd de meeste terreuraanvallen gepleegd, zoals aanvallen met messen, het gooien van stenen naar langsrijdende voertuigen of zelfs pogingen om mensen te overrijden. Te midden van deze realiteit kwamen er in de laatste weken nog andere cijfers in het nieuws: de kolonistenbeweging in Judea en Samaria maakte bekend dat hun beweging sinds 2015 met 3,9 % is gegroeid en nu 421.400 personen telt (zonder de 200.000 mensen in Oost-

Jeruzalem). Daarmee ligt de groei van deze Israëlische bevolkingsgroep ver boven het landelijk gemiddelde van 1,9 %. Sinds 2012 verloopt de groei wat sluipender vanwege de door de regering Netanyahu ingestelde bouwstop. Maar gezien het nieuwe regeringsbesluit om 4000 huizen van kolonisten op Palestijnse particuliere gronden met terugwerkende kracht te legaliseren en daarnaast te beginnen met de bouw van 6000 nieuwe woningen, is de leiding van de kolonistenvereniging zeer positief gestemd.

Jan C. Commandeur