

# Protestants Marken



Jaargang 12 nummer : 10

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 10 maart 2018

**Kerkdienst voor: zondag 11 maart 2018**

## Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, 4 <sup>e</sup> Lijdenszondag
Organist:	H. Jütte
Kosters:	Jj. Commandeur en F. Visser
Schoollied:	Lied 659
Schoollied lezen:	Lisa de Groot
Crèche:	Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst:	Daniëlle en Trijntje

De eerste collecte is bestemd voor:  
*Project Waterlandse Gemeenten*

De tweede collecte is bestemd voor  
*de Kerk*

Kerktaxi: Siem van Altena, tel 601663

## Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	11 maart	Psalm 6	Gebed om genade
Maandag	12 maart	Jozua 5:13-6:14	Omlopen
Dinsdag	13 maart	Jozua 6: 15-27	De muur valt
Woensdag	14 maart	Jozua 7: 1-15	Wat ging er fout?
Donderdag	15 maart	Jozua 7: 16-26	Straf op de zonde
Vrijdag	16 maart	Jozua 8: 1-13a	List
Zaterdag	17 maart	Jozua 8: 13b-29	Overwinning

**Meditatie.****Lezen: Psalm 60.**

God als de legeraanvoerder van Israël. Zo ontmoeten we Hem in deze Psalm. De verzen 7-14 uit deze Psalm komen letterlijk terug in de verzen 7-14 van Psalm 108. Bovendien zing je beide Psalmen op dezelfde melodie. Dat zal ook wel niet toevallig zo gekozen zijn.

Maar, denkt u wellicht: God als legeraanvoerder? Kan dat wel? God voor de zegekar van Israël gespannen? Dat kán toch niet?

En God eigent Zich ook Sichem, Soekkot, Gilead, Manasse, Efraïm toe. Hij is daar de Heerser, de Koning! Psalm 60 is een gebed dat gecomponeerd werd in oorlogstijd. Israël/David is in oorlog met Arameeërs en Edomieten. Het gaat slecht met Israël. De verwijzing naar 2 Samuël 8: 3-14 en 10: 6-19 in het opschrift wekt eigenlijk alleen maar verbazing. Want de heldendaden van David die daar genoemd worden sluiten niet aan op de tekst van deze Psalm.

Misschien denkt u inmiddels: wat moeten we eigenlijk met zo'n Psalm in de Bijbel? Al dat geweld ook altijd in het O.T. Geef mij het N.T. maar...

Ik begrijp dat wel, maar toch zou ik willen zeggen dat Psalm 60 een bijzondere geloofsbelijdenis is. De boodschap die ik daarin hoor klinken is: je kunt er nóg zo beroerd voorstaan, maar als God met je is, dan ga je het redden. Denk niet op korte termijn, denk niet dat je met wapens en geweld alles kunt veranderen. Het kan alleen als God met je is.

Deze Psalm is geschreven vanuit een grote ontreddering. Dat staat wel vast. Maar gaandeweg wordt deze Psalm al biddend tot een Psalm van bijna blind vertrouwen. En is dát niet de kracht van het gebed?

Dan wordt de vonk van hóóp aangewakkerd tegen alle hopeloosheid in. Wat een geweld is er ook nú op aarde. Laat ons gebed dan niet verstommen, maar juist aanwakkeren! God als legeraanvoerder van Israël mag zo de betekenis krijgen van: God die uiteindelijk af zal rekenen met alle kwaad. Zo dienen wij de slotwoorden van deze Psalm te lezen. Anders vallen deze woorden niet te begrijpen.

En wij kunnen alleen maar stamelen: dank U wel Heer, dat U Overwinnar bent!

Ds. H. Dekker.

**pVoorbede**

1. Heer Jezus maak ons stenen hart tot bruikbaar brood. Kom in ons hart, zodat er geen plaats is voor haat.
2. Geef ons zinvolle wijkavonden, waarin we beseffen mogen dat een ieder er toe doet.
3. Dank U dat U aanwezig wilt zijn in onze Gemeente. Laat niet varen het werk wat Uw hand begon.
4. Voor de verpleegsters en mantelzorgers, dat ze blijmoedig hun werk mogen doen.
5. Zorg voor de zieken Heer, laten zij niet vergeefs op Uw bijstand wachten.
6. Dat wereldleiders Uw woord mogen herinneren en zij met U tot een betere verdeling van kennis en grondstoffen komen.
7. Dank U wel Heer, dat wat wij weten dat het beste nog moet komen. Wij zien uit naar Uw vernieuwend werk.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten zondag 4 maart**

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 183,20
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 172,90

***Bijbelstudiekring.***

Aanstaande dinsdagmiddag **13 maart** komt de Bijbelstudiekring weer samen. Dit is de laatste bijeenkomst van dit winterseizoen.

Het Evangelie van Markus is dit seizoen onderwerp voor de Bijbelstudies. Geschreven voor niet Joden is dit voor ons bij uitstek geschikt om nader te bestuderen. Met vaart geschreven, wat ons ook de gelegenheid geeft de vaart erin te houden.

Deze keer luisteren wij naar wat Markus ons verteld over de opstanding van Jezus en zijn opdracht tot verspreiding van het koninkrijk van God.

Als voorbereiding hierop is het goed om alvast te lezen: Hoofdstuk 6 vers 7 tot 13, vers 30 en 31 en hoofdstuk 16 helemaal.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 13 maart om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

Kees Kersbergen

**Zondag.** Op deze 4<sup>e</sup> lijdenszondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Patmoskerk. We lezen Job 33: 14-19 en Matteüs 27: 11-26 en zingen de volgende Liederen: 118: 7, 8, 659, 562, 348: 1, 22: 3, 4, 22: 8, 12, 572: 1, 2, 3, 4, 576 B: 4, 7. Ook ds. R. Yakubu en zijn vrouw (die van oorsprong uit Zunderdorp komt) zullen in ons midden zijn vanwege de presentatie van het project Waterlandse Gemeenten. De diaconie zal daar nader over berichten in dit kerkblad. Van harte een fijne zondag gewenst.

**Zieken.** Wij denken aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of langdurig elders verpleegd.

**Gebed.** Wij zijn begaan met de wereld in nood.  
 Duizenden mensen die hebben geen brood.  
 Wij hebben zoveel, zij nauw'lijks rantsoen.  
 Wat kan ik daar in m'n eentje aan doen?  
 Kinderen aan 't werk wat het licht niet verdraagt.  
 Kinderen verlaten, verkracht of verjaagd.  
 Waar vinden zij hulp voor het onrecht van toen?  
 Wat kan ik daar in m'n eentje aan doen?  
 Zwervers, ontheemden, geen dak boven 't hoofd.  
 Miskend of verslaafd, de hoop lijkt gedooft.  
 Hoe komen zij ooit weer in het fatsoen?  
 Wat kan ik daar in m'n eentje aan doen?  
 Leed om ons heen, het verdriet doet zo'n pijn.  
 Velen die zoekend uit evenwicht zijn.  
 Vermoeid of alleen, wie geeft ze een zoen?  
 Wat kan ik daar in m'n eentje aan doen?  
 Help mij, o Heer, een arme te voeden.  
 Help mij, o Heer, een kind te behoeden.  
 Help mij, o Heer, een zwerver te vragen.  
 Help mij, o Heer, een vermoeide te schragen.

*(Pieter van den Broeke).*

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

## Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 19 februari 2018

Aanwezig 19 leden, afwezig 3 leden.

**Opening.** Ds. H. Dekker opent met het lezen van Judas : 17 - 21, en gaat voor in gebed.

**Vorbereiding beroepingswerk.** Ds. H. Dekker legt uit dat de voorbereiding in deze vergadering zal bestaan uit een verkenning van de procedures die moeten worden gevolgd voordat tot beroeping kan worden overgegaan.

Deze verkenning zal bestaan uit het doorlopen van de gids die de PKN heeft samengesteld. Belangrijke punten uit genoemde verkenning zijn in deze notulen kort samengevat.

Beroepen kan niet eerder geschieden dan nadat de vorige predikant afscheid heeft genomen.

Om een nieuwe predikant te kunnen beroepen, moet deze wel beroepbaar zijn.

Na de bevestiging in de eerste gemeente is elke predikant na 4 jaar dienst beroepbaar, mits er tegen zijn vervulling van het ambt geen ernstige bezwaren zijn gerezen.

De voorbereidingen die nu gestart gaan worden, zullen zich uitstrekken tot 2 december 2018.

De tussenliggende tijd geldt voor de kerkenraad als bezinningstijd op het uit te voeren beroepingswerk. Door het college van kerkrentmeesters zal worden nagegaan welk bedrag nu en op termijn beschikbaar zal moeten zijn voor de vervulling van de bij het emeritaat van ds. H. Dekker ontstane vacature. Op basis van deze informatie wordt een verklaring aangevraagd bij de PKN die duidelijk moet maken dat de gemeente voldoende financiële draagkracht heeft om een beroep te kunnen uitbrengen.

Zaken die in detail door de kerkenraad moeten worden uitgewerkt, zullen in aparte vergaderingen worden aangepakt. Dit betreft met name:

- Beschrijving kerkelijke gemeente en beoogde ontwikkeling
- Beschrijving burgerlijke gemeente
- Profiel te beroepen predikant

Vervolgens zal een beroepingscommissie worden samengesteld en geïnstalleerd.

De kerkorde geeft aan dat er naast kerkenraadsleden, waaronder bij voorkeur een wijkouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken, ook andere gemeenteleden zitting hebben in deze commissie. Daarbij moet worden gedacht aan groepen en delen van de gemeente die zeker vertegenwoordigd moeten zijn, zoals b.v. jeugdwerkers.

De beroepingscommissie wordt geacht te werken volgens de bevoegdheden die haar door de kerkenraad zijn toegekend, en in de beoordeling van de gehoorde predikant(en) zich te houden aan de hoofdlijnen van het door de kerkenraad opgestelde beleidsplan en het profiel van de gewenste predikant.

De kerkenraad dient bij het vervullen van de vacature een advies aan te vragen bij het secretariaat van het 'team Mobiliteit'. Het opvolgen van het advies is echter niet verplicht.

Zodra een gemeente vacant is, speelt ook de consulent een belangrijke rol.

De consulent wordt aangewezen door de werkgemeenschap van predikanten.

De consulent begeleidt het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en moderamen een adviserende stem.

Uiteindelijk zal de beroepingscommissie een advies doen aan de kerkenraad, en dit moeten verantwoorden in het licht van de profielschets.

Aanvullend kan de kandidaat een keer als voorganger worden uitgenodigd.

Vervolgens legt de kerkenraad het advies voor aan de gemeente via een bekendmaking.

Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure dienen binnen vijf dagen na de bekendmaking te worden ingediend bij de kerkenraad.

In een gemeentevergadering kan tenslotte worden besloten om een beroep uit te brengen.

Door de scribe wordt hiervan mededeling gemaakt richting:

- Secretariaat van het 'team Mobiliteit'
- Persbureau Scheps

**Sluiting.** Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

## COLLECTE PROJECT WATERLANDSE DIACONIEËN

Zondag 11 maart a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Op 31 december 2017 is het project van de Holland Gambian Foundation (uitbreiding kleinveeboerderij en vergroten land- en tuinbouwvelden) afgerond. Hoeveel het in totaal heeft opgebracht, is nog niet bekend, maar dat laten we u zeker in de komende maanden weten.

Vanaf 1 januari 2018 steunen we samen met een aantal andere diaconieën uit het Waterlandse ons nieuwe project Share. Share is een ontwikkelingsorganisatie, die werkzaam is in het noorden van Ghana. Share's voornaamste aandachtsgebieden zijn gezondheidsvoorlichting, onderwijs en landbouw. De motivatie voor dit werk ligt in het christelijk geloof en de overtuiging dat ieder mens een God-gegeven recht heeft om slechte levensomstandigheden te verbeteren, zowel op geestelijk als lichamelijk vlak. De Waterlandse Diaconieën zullen in 2018 Share hulp bieden bij de ontwikkeling van het onderwijs en wel door hulp aan de Neesim school.

Deze basisschool biedt aan zo'n 400 leerlingen een veilige plek om spelenderwijs te leren. Op veel scholen in Ghana is gebrek aan leermaterialen, aan leerkrachten, aan professionaliteit onder de leerkrachten en er is een slechte kwaliteit aan supervisie vanuit het ministerie van onderwijs.

Daarom leidt Share haar leerkrachten grotendeels zelf op. Ze organiseren ook trainingdagen voor leerkrachten over allerlei onderwerpen (b.v. leesonderwijs, rekenen, klassenmanagement, creatieve vakken, wereldoriëntatie en leerontwikkende spelen). In het kader van de grote nadruk op leesonderwijs, heeft de school een bibliotheek die uniek is voor het district. De Neesim Bibliotheek is heel populair bij de schoolkinderen, ook na schooltijd. Ze hebben altijd al de droom gehad dat de bibliotheek door de hele gemeenschap gebruikt zou kunnen worden. In januari 2017 zijn ze daarom gestart met een promotiecampagne om de leerlingen van andere basisscholen in de omgeving enthousiast te maken voor de bibliotheek. Dit is een ontzettend groot succes geworden.

Op de school wordt lesgegeven in het Dagbani, de plaatselijke taal, omdat jongere kinderen slecht engels spreken. Voor de bibliotheek proberen ze naast engelse boeken ook boeken in het Dagbani aan te schaffen.

Meer info over Share is te vinden op hun website: [www.projectshareghana.org](http://www.projectshareghana.org)

Share wil de bijdragen van de Waterlandse Diaconieën gebruiken voor oa.

lesmateriaal (2000 euro), training van leerkrachten (500 euro), gebruikskosten van water en elektriciteit (1500 euro), onderhoud aan de school (2500 euro), verzekering (500 euro).

Ook heeft de school voor het computerlab een paar nieuwe computers nodig om oude te vervangen.

Met nog eens 1000 euro zou het meeste hiervan gedekt kunnen worden.

Het zou prachtig zijn als wij een bijdrage kunnen leveren om de 400 kinderen in de Neesim school goed, veilig en aantrekkelijk onderwijs te kunnen geven in de komende tijd. De impact daarvan reikt verder dan alleen deze kinderen: hun gezinnen hebben hierdoor ook een betere toekomst.

In de dienst van 11 maart zullen Nelleke Yakubu en haar man ds. Rahman Yakubu te gast zijn en iets vertellen over het project. Zij zijn heel nauw bij het project betrokken en vormen de contactpersonen met Nederland. De contactgemeente is Zunderdorp.

Namens de diaconie,

Eef Visser

## Paasgroetenactie 2018

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging over dit onderwerp in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: "Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld op de paaskaart in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons."

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 11 maart kunt u na de dienst deze kaarten ophalen, van korte tekst voorzien, ondertekenen met alleen uw naam en opsturen..

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om de gedetineerden gedacht wordt, hen heel erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. De buitenlandse kaarten gaan naar mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd. Deze mensen voelen zich altijd gesteund in die inzet voor mensenrechten door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op [www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie](http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie).

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

De kaartentafel staat zondag in de hal van de kerk.

Namens de diaconie,

Eef Visser



## Herinnering, herinnering, herinnering!

### Wijkavonden voorjaar 2018

Afgelopen week zijn de eerste twee wijkavonden gehouden en in de komende week worden de laatste twee wijkavonden georganiseerd. Zoals bekend staan deze wijkavonden in het teken van de toekomst van onze kerk/gemeente.

Wij zijn als Protestantse Gemeente op Marken nu ongeveer zeven jaar onderweg. Er is veel veranderd en dat zal ook nog wel doorgaan. Om een voorbeeld te noemen, wij zullen eind dit jaar op zoek moeten gaan naar een nieuwe predikant en zo zullen er nog wel meer veranderingen op ons pad komen.

Het thema van de wijkavonden is dan ook:

### Hoe willen wij de komende jaren gemeente zijn?

Alle leden van onze gemeente worden per brief uitgenodigd mee te praten over deze vraag. Vanwege dit thema zijn wordt deze uitnodiging bij alle leden thuis bezorgd, ook als u eerder aangaf geen contact of wijkavond te willen.

Deze keuze respecteren wij, maar de toekomst van onze kerk/gemeente is een zaak van ons allen en daarom is de inbreng van alle leden van groot belang.

De wijkavonden worden per wijk georganiseerd en zijn ook allemaal gelijk van opzet en programma. Dit maakt het voor iedereen makkelijk om op een andere avond te komen dan op de geplande avond van uw wijk.

De avonden worden gehouden in de hal van de Patmoskerk. Wij beginnen om 20.00 uur en rond 21.30 uur is de afsluiting. Daarna is er nog alle gelegenheid om onder het genot van een drankje verder te praten over wat u bezighoudt als het gaat om onze gemeente.

Hieronder de data voor de beide nog te houden wijkavonden;

Wijk 2 en 3 donderdag 15 maart. Wijkouderling Anneke Commandeur. (601558)

Wijk 5 maandag 12 maart. Wijkouderling Jannetje Kes. (601253)

Wij zien uit naar mooie en zinvolle ontmoetingen met zoveel mogelijk leden van onze gemeente en wij vragen u gehoor te geven aan de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. Zoals vermeld in de uitnodiging, vragen wij of u zich af wilt melden bij uw wijkouderling, als u niet in de gelegenheid bent om te komen.

De wijkouderlingen: Anneke Commandeur, Jannetje Kes, Pieter Moenis en Walter Maas.