

Protestants Marken



Jaargang 12 nummer : 11

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 maart 2018

Kerkdienst zondag 18 maart 2018

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. W. Gugler, Putten, 5 ^e Lijdenszondag
	Bidstond voor Gewas en Arbeid
Organist	D. Kes
Koster(s)	K. Visser en J.P. van Altena
Schoolied	Lied 547
Schoolied lezen	Sam Visser
Crèche	Neeltje Anita Schipper
Kindernevendienst	Marianne en Gréthe

De eerste collecte is bestemd voor:
Rode Kruis Israël

De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Piet Boes, 601927

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	18 maart	Jozua 8: 30 – 35	Voorleesdag
Maandag	19 maart	Jozua 9: 1-15	Misleid
Dinsdag	20 maart	Jozua 9: 16-27	De eed blijft geldig
Woensdag	21 maart	Jozua 10: 1-15	De zon blijft schijnen
Donderdag	22 maart	Jozua 10: 16-28	Verslagen koningen
Vrijdag	23 maart	Jozua 10: 29-45	Veldslagen
Zaterdag	24 maart	Jozua 11: 1-15	In opdracht van God

Meditatie: OP WEG NAAR PASEN.**"Och, of gij heden naar Zijn stem hoordet! Verhardt uw hart niet".****Psalm 95 : 7B. NBG**

Heden, dat is nu, vandaag. Niet gisteren, niet morgen, niet vroeger, niet straks. Het is nu de geschikte tijd om tot geloof te komen, voor jonge mensen en ouderen even goed. In welk stadium ons leven ook verkeert, Gods stem komt altijd tot ons en worden we voor de beslissing gesteld: horen we of horen we niet?

Wat moet heden? Ons bekeren? Geloven? Christen worden? Als dat zo maar ging, zouden meer mensen tot geloof zijn gekomen, denk ik. Maar er staat ook nog iets anders bij in deze tekst: **verhardt uw hart niet!** Verharden is ongevoelig maken en raken, afstompen, verstokken, God maar laten praten en roepen... en zelf niet luisteren. Verharden is ook toesluiten, dat je niet de mogelijkheden gebruikt die God ons nóg geeft, om Zijn stem te horen en te gehoorzamen. Dat alles is "verharden". Een voorbeeld hiervan zien we in Israël, toen het zich verhardde in de woestijn. Ook rondom Jezus zien we het: bij Judas. Hij begint met Jezus te volgen en weet zich drie jaar zó staande te houden, dat niemand vermoeden zou dat het volgen van Judas niet gemeend zou zijn. Jezus geeft hem ook nog de belangrijke functie van penningmeester. Toch blijkt uit enkele aanduidingen, dat Judas bij Jezus meer zichzelf zocht dan de Meester. Zei Jezus niet juist ook met het oog op hem: "Gij kunt niet God dienen en de mammon"? Judas hoorde het wel, maar verhardde zijn hart. Dan geeft Jezus hem nog een kans om zich op tijd terug te trekken uit de kring. Als velen Hem geërgerd verlaten, zegt Hij tegen de discipelen: "Willen jullie ook maar niet liever weggaan?" Judas hoorde het wel, maar verhardde zijn hart. En een laatste keer waarschuwde Jezus hem bij het Heilig Avondmaal: "Wie met Mij de hand in de schotel doopt..." Judas begreep het heel goed, maar hij verhardde zijn hart. En even later komt hij als hoofd van een roversbende de Olijvenhof binnen om Jezus gevangen te nemen. Onder de schijn van discipel te zijn (hij kust Hem) geeft hij het verraderlijke teken: dat ze "Deze" moesten hebben! Nu zegt Jezus het hem recht in zijn gezicht: "Judas, verraad je de Zoon des mensen met een kus?" Maar het proces van de verharding is al zo ver gevorderd, dat zelfs dit woord hem niet meer tot bezinning kan brengen. Zien we Judas wegzinken? Steeds dieper, tot hij helemaal geen uitweg meer weet.

Zó werkt het proces van verharding!

Wanneer was het voor Judas nu de tijd? Het heden, indien gij Zijn stem hoort? Dat "heden" was er van 't ogenblik af dat Jezus hem riep. En het werd met de dag indringender.

Zou het voor ons anders zijn? Ja, maar, zult u zeggen, wij zijn geen Judas, wij zijn toch gelovige mensen? Ja, dat zijn we, maar dat leek Judas ook te zijn, en dat was hij in het begin ook. Hij was een discipel van de Heer. Net als de anderen had hij de woorden van Jezus gehoord, het Onze Vader gebeden, zieken genezen en duivels uitgedreven en met de anderen twee aan twee het Evangelie verkondigd. En toch ging zijn weg naar beneden. Een proces van verharding! En zegt u nu niet: dat met Judas moest zo zijn, dat had God zo bepaald, Judas moest de rol van verrader vervullen. Dat is te gemakkelijk gedacht. Als je zó denkt, kun je alles in de schoenen van God schuiven en alle verantwoordelijkheid bij de mens wegnemen. Nee, zó is het niet. Judas zelf was verantwoordelijk voor wat hij deed. Hij had terug kunnen keren, als hij maar echt gehoord had met zijn hart. Ook voor hem waren er talloze "hedens" geweest, waarop hij Gods stem had kunnen horen.

De weg van de verharding ligt open voor iedereen. Het is een sluipend proces, ook voor gelovige Christenen. Denk niet dat 't u niet kan gebeuren! Niets is de Christen vreemd. Al de zonden der wereld zijn ook bij hem en haar te vinden. Des te erger, omdat je 't bij hen niet verwachten zou! Hoevele oorlogen zijn er niet gevoerd door die verharding? Hoevele ruzies tussen mensen, die elkaar

3.

eigenlijk na zouden moeten staan? Hoevele families zijn daardoor niet uit elkaar gerukt? Het "heden" is altijd vlak bij, maar we gaan het zo gemakkelijk uit de weg. Want de consequenties van het "indien gij Mijn stem hoort" passen ons niet.

We gaan in deze Lijdenstijd, de Pasen tegemoet. Indringend klinkt Gods Woord: "**Heden, indien gij Mijn stem hoort, verhardt uw hart niet!**" In het lijden van Christus zien we het lijden van de wereld terug. We worden opgeroepen begaan te zijn met al de noodlijdenden in de wereld. Even een pas op de plaats maken, even geen luxe leven, maar leven in eenvoud en denken aan die anderen, die onze hulp gebruiken kunnen. Zó komen we het lijden van Christus nabij en geven we de verharding geen kans. Dan komt echt Pasen in het verschiet: een nieuwe wereld, zonder lijden, zonder dood, de wereld van de opstanding. Laten we met vreugde de weg gaan, die Jezus ons is vóórgegaan.

"Och, of gij heden naar Zijn stem hoordet, verhardt uw hart niet!"

Ingezonden door: P. de Jong.

Voorbede

1. Dank U dat U aanwezig wilt zijn in onze Gemeente. Laat niet varen het werk wat Uw hand begon.
2. Voor de verpleegsters en mantelzorgers, dat ze blijmoedig hun werk mogen doen.
3. Zorg voor de zieken Heer, laten zij niet vergeefs op Uw bijstand wachten.
4. Dat wereldleiders Uw woord mogen herinneren en zij met U tot een betere verdeling van kennis en grondstoffen komen.
5. Dank U wel Heer, dat wat wij weten dat het beste nog moet komen. Wij zien uit naar Uw vernieuwend werk.
6. Leer ons dankbaar te zijn voor gewas en arbeid.
7. Spaar Heer uw volk Israël, Uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 11 maart 2018

De eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse Gemeenten € 323,10
De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 150,85

Koper poetsen in de Grote Kerk op zaterdag 24 maart 2018

Op zaterdag 24 maart gaan we al het koper weer poetsen in de Grote Kerk.
Om 09.00 uur staat de koffie klaar en worden de taken verdeeld door de koster.
Wil jij dit ook een keer meemaken?
Kom gerust, want vele handen ... enzv.
De vorige keer waren we binnen anderhalf uur klaar.

Namens de kerkrentmeesters, Marten van Altena (tel. 601930).

Zondag is het de 5^e lijdenszondag en vieren we bidstond voor gewas en arbeid. We belijden daarin onze afhankelijkheid van God. Want het is bepaald niet vanzelfsprekend dat er voedsel in overvloed is in ons land. Dat niemand honger behoeft te lijden. Nu weet ik wel dat in agrarische gebieden in ons land deze dag veel meer spreekt dan in verstedelijkte gebieden. Maar laten we alstublieft niet gaan denken dat het bij voorbaat zo hóórt dat wij genoeg te eten hebben. God wil erom gebeden zijn, belijden wij. Daarom bidden we ook voor iedere maaltijd. En komen we samen als gemeente van Christus om te bidden of ook in de komende maanden de gewassen mogen groeien op het land. Dat er voldoende regen en droogte zal zijn om te zaaïen en zo ook straks in de zomer en het najaar te oogsten. Uw oud-predikant ds. W. Gugler zal deze kerkdienst leiden. Op zijn verzoek stond ik mijn preekbeurt aan hem af. Graag wens ik u samen met hem een fijne zondag!

Zieken. Op dit moment zijn mij geen nieuwe ziekenhuisopnames bekend. Wij denken aan hen die langdurig elders verpleegd worden. Ook zijn er zieken thuis. Ik trof dankbare zieken in de afgelopen dagen. Dat is ook best bijzonder! Dat je nog dankbaar kunt zijn op je ziekbed. Maar als je beseft dat je nu dan wel ziek bent maar dat er alle tekenen van zijn dat je weer beter mag worden, ja, dan past een loflied voor de Heer!

Vooruitblik. Volgende week hoop ik er nog wel uitgebreider op terug te komen, maar nu wil ik alvast in een korte vooruitblik wijzen op de Stille Week. Van maandag 26 maart tot en met zaterdag 31 maart hopen we iedere avond om 20.00 uur samen te komen in de Grote Kerk. Er is in deze week altijd een trouwe kern van kerkgangers. Maar misschien kwam er nog nooit van om deze week mee te beleven. Wellicht een paar avonden, misschien de hele week. Dat kost u heus geen hele avond! Maar hopelijk worden we zo in deze bijzondere week van overdenken van het lijden en sterven van Christus voor ons, bepaald bij de grote rijkdom daarvan! Wilt u er eens over nadenken? Van harte aanbevolen!

Ter overweging. Geef ons heden open handen, ogen om opnieuw te zien, Uw geboden: alle tien. Vlammen die van liefde branden. Dank U Heer, dat wie zó leeft, dankzij Pasen toekomst heeft: honing, melk in overvloed, Kanaän wordt meer dan goed. *(dr. A. F. Troost)*

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Masterclasses revisie Nieuwe Bijbelvertaling

Dit voorjaar organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in tien plaatsen de masterclass *De Nieuwe Bijbelvertaling in revisie*. Deelnemers aan deze masterclass krijgen inzicht in de revisie en gelegenheid voor inspraak.

De masterclasses zijn bedoeld voor professionele bijbelgebruikers, zoals predikanten, voorgangers en kerkelijk werkers. 'Bij de revisie is hun inbreng heel belangrijk', zegt projectleider dr. Matthijs de Jong, hoofd Vertalen bij het Nederlands Bijbelgenootschap. 'Zij kunnen ons vanuit de praktijk attenderen op gevoeligheden van bepaalde vertaalkeuzes waar we zelf nog niet aan hadden gedacht.'

De masterclass geeft inzicht in het revisieproces aan de hand van voorbeelden. Er is ruimte voor vragen en suggesties. Deelnemers kunnen bovendien van tevoren hun vragen over vertaalkeuzes en –problemen voorleggen.

Data en locaties

De masterclasses vinden plaats op:

Woensdag 11 april – Waalwijk: Ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 10

Vrijdag 13 april – Assen: Het Noorderlicht, Scharmbarg 37

Maandag 16 april – Heemse (gemeente Hardenberg) De Esch – Hessenweg 47

Dinsdag 17 april – Alphen aan den Rijn: 't Kruispunt, Van Nesstraat 2

Maandag 23 april of donderdag 17 mei – Zeeland, plaats nader te bepalen

Maandag 28 mei – Apeldoorn: Hofstad, Hofveld 52

Maandag 4 juni – Rhenen: Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1

Woensdag 6 juni – Zeist: Noorderlichtkerk, Bergweg 92b

Vrijdag 8 juni – Heerenveen: Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1

Donderdag 14 juni – Alkmaar: De Blijde Mare – Immanuelkerk, Kajakstraat 60.

Aanmelding

Belangstellenden dienen zich uiterlijk een week voor de bijeenkomst aan te melden via www.bijbelgenootschap.nl/masterclass.

Deelname is kosteloos en telt mee als studieresultaat voor wie meedoet aan de Permanente Educatie voor predikanten in de PKN.

contactpersoon NBG Anneke Commandeur

Gemeente Groei Groep.

Donderdagavond **22 maart** komt de *Gemeente Groei Groep* voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar. De Psalmen zijn ons onderwerp en het boekje "Leven met de Psalmen" van het Evangelisch Werkverband gebruiken wij hierbij als leidraad.

Omdat het over de Psalmen gaat is het aan te bevelen om naast je Bijbel ook je liedboek mee te nemen.

Deze keer bespreken wij Psalm 63 onder het thema "Verlangen naar God".

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, maar ook diegene die nog nooit zijn geweest, zijn bij deze genodigd. Allemaal van harte welkom op **donderdagavond 22 maart om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.**

Kees Kersbergen

18 maart 2018 - Taborkerk - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 18 maart 2018, aanvang 10.00 uur einde ± 11.30 uur
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorganger:

Ds. Maas Beitler

met medewerking van:

Peter Wagenaar, kerkmusicus

Paul Wiertsema, voorzang

Rita van der Vos, voorlezer

thema:

'Het is nu tijd om te zaaien'
(Biddag voor gewas en Arbeid)



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor vrijdag 9 maart contact op met

Annemarie van Geemen, 06 533 840-02 of annemarie@vangeemen.eu

7

15 maart 1968

15 maart 2018

50 jaar dat is niet even
maar een hele tijd
50 jaar van alles delen
vreugde, verdriet en soms wat spijt
Na 50 jaar nog kunnen zeggen
wat hebben we het goed
Na 50 jaar kunnen vertellen
ik ben waar ik zijn moet.

Op 15 maart zijn onze ouders, opa en oma Pieter en Nelly Zeeman
50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit gouden jubileum,
wij hopen op nog vele jaren met jullie.

Marja en Simon
Yorick en Noa

Fred en Sylvia
Julian

Ilona en Arno
Bjarne en Yara

**Dankbaar en blij ben ik , na een niet geplande , maar toch geslaagde
darmoperatie. Na enkele dagen te zijn opgenomen in het AMC ben ik ontslagen
om thuis verder te revalideren.**

Hartverwarmend dat er zoveel mensen aan je denken.

Hartelijk dank hiervoor, ook namens Frank en Amber

Nicolette Schouten

Buurt III-20



Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik lever bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Geheel onverwacht is overleden onze lieve, zorgzame vader, schoonvader en bap

Cornelis Zeeman Pz

sinds 7 november 2006 weduwnaar van Trijntje Schipper

10 juli 1946

13 maart 2018

Catharina en Cornelis

Cornelis en Lisenka

Pieter

en kleinkinderen

Marken, 13 maart 2018

Correspondentieadres

Fam. Zeeman, Minneweg 16 Marken.

De herdenkingsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 17 maart 2018 om 12.00 uur in Dorpshuis het Trefpunt, Kerkbuurt 90 in Marken. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Er is gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in het Trefpunt.

Geen bezoek aan huis.

9

Wij kunnen het niet begrijpen

Altijd stond je klaar

En was bereid te helpen

Eerlijk en recht door zee

Jouw verlies te dragen

Valt voor ons niet mee

Verdrietig zijn wij door het plotseling overlijden van onze lieve broer en zwager.

Kees Zeeman

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.

Lob

Anneke

Grietje

Klaas en Wil

Klaas

Piet en Geertje

neven en nichten

*'k Zwierf eenzaam en bang op een zee van verdriet. Zo ver van de veilige kust.
Toen hoord' ik een stem, zeggend: "Kom nu tot Hem" en ik kwam in een haven van rust.
Dan vind ik mijn lust, in die haven van rust en vrees voor de stormen niet meer.
De kracht van d'orkaan richt geen onheil meer aan, 'k ben veilig bij Jezus mijn Heer.*

Diep geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van onze vriend en buurman

Kees Zeeman

Wij zullen hem ontzettend gaan missen.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verder familie
heel veel sterkte in de komende tijd.

Aagje en Gerrit
Lutje en Klaas
Neeltje en Cor

Ons bereikte het bericht dat plotseling is overleden ons oud bestuurslid

Cees Zeeman

Cees is bestuurslid geweest van 14 februari 2007 tot 18 maart 2016. 9 jaar een trouw en gewaardeerd bestuurslid, die actief was binnen de vereniging. Moest er iets worden getimmerd of gemaakt, dan konden we een beroep doen op Cees. Ook zorgde Cees ervoor dat het gras werd gemaaid. Daarnaast was Cees iemand op wie we altijd een beroep konden doen, zoals contributie innen bij de leden.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit plotselinge verlies.

//

Uit het Gastenboek van de Grote Kerk op Marken:

Altijd en overal bieden deze kerken rust en tijd voor bezinning. Een must in deze roerige tijden.
Groeten uit Landgraaf, Juul en Poel, 10 juli 2017.

From Spain (Zaragoza), really precious church. The ships in the ceiling, the blue benches, the calm, perfect!!! All the best wishes,!!!
Ana.

Very nice town!
Family Kosir from Ljubljana, Slovenia.

Die Reisegruppe aus Hannover dankt der Gemeinde Marken, dass wir die Kirche besichtigen durften, wir fanden die Region wunderschön!!

15-7-17 Prachtig om te zien hoe alles nog zo mooi wordt onderhouden door vrijwilligers.
"Petje af".
Jan en Jannie, Dalfts.

15.07.17 De kerk is een verstillende beleving. Wijlen mijn vriend en zijn gezin gingen hier destijds ter kerke.
Peter Adema.

15-07-'17 We are from Indonesia: This church, for us, is unique due to ship-model and not one statue of Christ.

17/7/2017 Wat een indrukwekkende geschiedenis en kerkgebou!
Louis duPlessis, Anclien Boeyer, Johannesburg, Zuid-Afrika.

17.7.2017 'n Uitzonderlike kerkgebou. Sielsvullend.
Gina Mantel-Böhn, Durbanville, Suid-Afrika.

Genoten. Bedankt.
Aly – Dick Albers, Alkmaar.

Zeer mooie kerk. Hopelijk komen veel mensen tot Jezus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven.
Judith, Franka, Gusta, Ofra, Suzan.

Mooie kerk. Mis wel wat. Heel subtiel achtergrondmuziek. Koormuziek. Classieke muziek o.i.d. Gods zegen!
Ruurd B.

"Memento Mori"

Ajax kampioen 2018 !!!

28/7 2017: Een mooie kerk voor God's woord!
Sija Boes en Wil van de Pol.

28/7 Gods liefde en zegen voor u die dit leest!

29/7 Een mooie kerk, bid voor mijn kinderen + kleinkinderen. De oudste die naar Amerika gaat.
Joyce Bos.

Mooie tsjerke! Leafs fan Jitske en Janne ut Fryslan (Sibrandahus).

4/8 Mooie kerk. We wensen al onze broers en zussen op Marken Gods Zegen toe.
Henk en Jannie, Berkel en Rodenrijs.



**Vrijdag 16 maart gaan we weer kienen in de
Patmoskerk.
Dit is tevens alweer de laatste van dit seizoen.**

**We beginnen om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur
staat de koffie met wat lekkers klaar.**

Kom gezellig langs.

