

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 17

verschijnt wekelijks

Zaterdag 28 april 2018

Kerkdienst zondag 29 april 2018

GROTE KERK

10.00 uur : Ds. J. de Goei, Amersfoort

Organist : J. Jütte

Kindernevendienst : Marieke en Nathanja

Schoollied : Lied 705

Schoollied lezen : Pieter Cornelis Teerhuis

Kosters : J. Blijleven en H. Zeeman

Kerktaxi : Kees Visser, telefoon 601341

De eerste collecte is bestemd voor :

de Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de beneden zaal van gebouw Hoogh,
verzorgd door de Kerkrentmeesters

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	29 april	Genesis 6:5-22	Scheepsbouw
maandag	30 april	Genesis 7:1-24	Bootvluchtelingen
dinsdag	1 mei	Spreuken 28:1-16	Tegenstellingen
woensdag	2 mei	Spreuken 28:17-28	Van rijkdom word je niet wijzer
donderdag	3 mei	Spreuken 29:1-14	Wijsheid duurt het langst
vrijdag	4 mei	Spreuken 29:15-27	Opvoedkunde
zaterdag	5 mei	Spreuken 30:1-9	Wijs en bescheiden 1

Meditatie

De Heer zei tegen Abram : "Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken." Genesis 12 : 1-2

Israël (en vrienden over de hele wereld) viert dat het in onze tijd 70 jaar als natie bestaat. Natuurlijk is Israël veel ouder, maar sinds de tijd van Abram is zowel het land als het volk vele malen 'weg' geweest. Er is geen land/volk ter wereld met een dergelijke historie. En het lijkt erop dat deze historie zich maar blijft herhalen. Ook in onze tijd blijft het Joodse volk niets bespaard en vecht het dagelijks om het bestaansrecht. Nieuws uit Israël komt met een resumé per decennium, waaruit blijkt dat God's volk telkens weer voor enorme problemen en uitdagingen wordt gesteld. Israël als hoeksteen en steen des aanstoots, als zegen voor de wereld en haatobject voor zijn vijanden.

Het eerste decennium (1948-1957) van de staat Israël stond net als de tijd daarvoor in het teken van de opbouw. Het ontbrak aan infrastructures als wegen, riolering, stromend water, scholen en ziekenhuizen. Destijds zaten honderdduizenden overlevenden van de Shoah in Europa vast, Joden in Arabische landen moesten het vege lijf zien te redden tegen de Israëlvijsandigheid van hun thuislanden. Tussen 1948 en 1951 namen de 806.000 Joden die bij het uitroepen van de soevereiniteit in het land leefden, bijna 240.000 overlevenden van de Shoah alsmede 50.000 Jeminitische en 124.000 Iraakse Joden op. Daarnaast stroomden er tienduizenden Joden uit onder meer Koerdistan en Marokko het land binnen. In de loop van het decennium bereikte de bevolking bijna de mijlpaal van twee miljoen. Israël werd dus naast de worsteling om zijn bestaan in de Onafhankelijkheidsoorlog met enorme uitdagingen geconfronteerd voor wat betreft de uitbreiding van de sociale voorzieningen, de oplossing van de woningnood en het creëren van arbeidsplaatsen en de verzorging van de bevolking.

Ook het tweede decennium (1958-1967) werd gekenmerkt door de toestroom van Joden uit de hele wereld, vooral uit Marokko en Roemenië. Joden lieten zich niet afschrikken door de terreur die na de stichting van de PLO in 1964 verder aanzwol. Integendeel, toen Israël zich in de zomer van 1967 in zijn bestaan bedreigd zag en voor een preventieve slag tegen twee buurlanden uithaalde, meldden zich spontaan duizenden mensen om het land te dienen. Velen bleven en er kwamen er na de Zesdaagse oorlog nog meer. De veelkleurige maatschappij van het jonge Joodse land beleefde in het begin van het tweede decennium van zijn bestaan nog iet bijzonder enerverends : het proces tegen de in Argentinië ontvoerde nazioorlogsmisdadiger Adolf Eichmann, zodat men daarna intensief de gevolgen van dit donkere hoofdstuk van de Joodse geschiedenis kon gaan verwerken. Aan het eind van het tweede decennium van het land veranderde eveneens het leven van de Arabische inwoners. Dezen waren weliswaar al in 1952 staatsburger geworden, maar het militaire bestuur werd pas in 1966 opgeheven.

Het derde decennium (1968-1977) begon met de euforie na de Zesdaagse oorlog. Deze kreeg in 1973 een harde klap door de Jom Kippoer oorlog. De Egyptisch-Syrische verrassingsaanval liet niet alleen pijnlijke sporen op de slagvelden na, maar bezorgde de maatschappij van Israël een blijvend litteken. In politiek opzicht veroorzaakte hij een aardbeving. Na 30 jaar aan de regering geweest te zijn, verloor de Arbeiderspartij in 1977 de verkiezingen van Likud onder Menachem Begin. Het decennium eindigde ook weer met een ontroerende gebeurtenis : het bezoek van de Egyptische president Anwar Sadat aan Jeruzalem. Het leidde ertoe dat Israël aan het begin van zijn vierde decennium een vredesverdrag sloot.

Terwijl de accoorden van Camp David van 1978 de wapens tussen Israël en Egypte tot zwijgen bracht, zou het vierde decennium (1978-1987) gekenmerkt worden door militaire activiteiten met maatschappelijke gevolgen. Enerzijds deelde Israël in 1981 een preventieve klap tegen de Iraakse kernreactor in Osirak uit, anderzijds lanceerde het een jaar later de operatie Vrede voor Galilea. Veel Israëli's noemen dit de eerste Libanon oorlog, omdat Israël ondanks grote verliezen het gestelde doel niet bereikte. Protesten van officieren en burgers leidden in 1984 tot de terugtrekking uit Libanon. Dit decennium eindigde niet alleen met een door oorlog verdeelde Israëlische maatschappij, maar ook met een maar net opgevangen ineenstorting van de economie als gevolg van een bankencrisis en het begin van de intifada, de Palestijnse volksopstand.

In het vijfde decennium (1988-1997) van zijn bestaan moest Israël zich aan maatregelen ter herleving van de economie wijden, ondanks tegenslagen vanwege de intifada. Tegelijkertijd moest het land zich om de integratie van Joden uit Ethiopië bekommeren, die enkele jaren eerder via een reddingsactie naar het land waren gehaald. Bovendien werd men met een enorme immigratie uit de ondergaande USSR geconfronteerd. In 1991 werd het land met Scud-raketten uit Irak beschoten. Omdat men bang was voor het gebruik van onconventionele gevechtsmiddelen leefden Israëli's wekenlang met gasmaskers binnen handbereik. Nauwelijks had Israël dit doorstaan of de maatschappij werd met twee andere gebeurtenissen geconfronteerd die tot vandaag toe hun schaduwen werpen. In 1993 viel de ondertekening van de Akkoorden van Oslo met de Palestijnen, die destijds uitzicht op vrede boden (uiteindelijk bracht alleen het in 1994 met Jordanië gesloten vredesverdrag rust). En in 1995 werd premier Yitzak Rabin door een Joodse Israëli vermoord.

Het zesde decennium (1998-2007) was niet minder turbulent. Voor Israël bracht het jaar 2000 eerst de volledige terugtrekking van alle strijdkrachten uit de veiligheidszone in Zuid-Libanon en later in de herfst het uitbreken van de tweede intifada; deze kostte ruim 1100 Israëli's het leven en bracht 8000 gewonden met zich mee. Deze golf van terreur bracht de Israëlische economie gevoelige verliezen toe, die voor alle inwoners sociaaleconomische gevolgen hadden. Toch vinden de inwoners van Israël als ze terugkijken twee gebeurtenissen ingrijpender: aan de ene kant de Tweede Libanon oorlog die in 2006 werd uitgevochten, en aan de andere kant de een jaar eerder door premier Ariel Sharon uitgevoerde terugtrekking uit de Gazastrook. Het laatste behelsde de ontruiming van de nederzettingen van Gush Katif, van wie de 8000 inwoners hun huis in meerderheid niet vrijwillig opgaven. De Israëlische maatschappij is over dit onderwerp nog altijd verdeeld. En die verdeeldheid is groter geworden door de raketbeschietingen vanuit de Gazastrook, die na de machtsovername door Hamas in de zomer van 2007 fors zijn toegenomen.

Terwijl de wereld aan het begin van het zevende decennium (2008-2017) door de economische crisis door elkaar werd geschud, bewees Israël niet alleen zijn economische belastbaarheid, maar rukte het definitief op tot een hightech macht die ook nieuwe terreinen als cyberveiligheid, bio- en nanotechnologie heeft veroverd. Daarmee geniet Israël aan de vooravond van zijn achtste decennium wereldfaam als ideeën- en innovatiesmederij, als vooraanstaand land op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en als een van de meest geavanceerde landen van de wereld. Israël is een jong, dynamisch en hoogopgeleid land, wat de bevolking echter geen grote uitdagingen bespaart. Daaronder valt de veiligheidssituatie in onder eer het zuiden van het land, die Israël in het zevende decennium van zijn bestaan dwong er drie militaire operaties uit te voeren. Een even grote uitdaging vormt echter in de buitenlandse politiek het wereldwijd toenemende antisemitisme, die systematische demonisering van Israël, de kwestie van de vrede met de Palestijnen, en in de binnenlandse politiek vooral de worsteling om de sociale ongelijkheid te verminderen, want ondanks alle grote successen die Israël boekt, hebben tot nu toe lang niet alle inwoners daarvan kunnen profiteren.

'Zo gaf God hem de naam Israël. En Hij vervolgde: 'Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk; je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen. Ik geef jou het land dat Ik aan Abraham en aan Isaak heb gegeven; ook aan je nakomelingen geef Ik dit land.' Genesis 35 : 10-12.

Onder deze belofte is Israël op weg. Laten we bidden om blijvende vrede voor God's volk, om een bestaan zonder oorlog en ellende, om een land vloeiende van melk en honing, om een volk dat door de vele uitvindingen op o.a. medisch gebied dienstbaar mag zijn aan de wereld. Om een volk waardoor wij allen op deze wereld gezegend mogen zijn. En om een volk dat zich realiseert welke bijzondere plaats hij inneemt in deze wereld, als volk van God.

Voorbede

1. Voor de organisten, verblijdt hen, zodat ze met vreugde de lofzang gaande mogen houden.
2. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
3. Zegen het werk van de familie Bak, werkzaam in Thailand in "De Schuilplaats".
4. Bemoedig allen die zich voorbereiden op hun examen.
5. Voor het kindertehuis Timoteo in Bolivia. Dat de kinderen tot evenwichtige volwassenen mogen groeien.
6. Laat het werk van de kerkzitters vrucht mogen dragen.
7. Wilt U bij het vredesproces zijn tussen de Palestijnen en Israël. Reinig hun harten, zodat er geen plaats is voor haat en wantrouwen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten*Zondag 22 april*

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan

€ 210,30

De tweede collecte en trouwdienst, bestemd voor de Kerk

€ 181,20

80 Jaar

Alle mensen wil ik bedanken die aan mij gedacht hebben,

Voor de bloemen, kaarten en telefoon.

Marie Bootsman

Piet

Wij willen iedereen bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van onze
ta en bab

Jan Zondervan Dzn

'Dit is voor ons tot grote steun geweest.

Kinderen en kleinkinderen



Bijbelverkoop in China aan banden

Begin april kwam uit China het bericht dat de Bijbel vanwege overheidsmaatregelen niet meer te krijgen was in webwinkels. Ook zou de overheid plannen maken voor een eigen bijbelvertaling. De Bijbel is nog steeds te koop in China, maar Daniel Loh van het China Partnership en Joyce van de Veen, hoofd Buitenland van het NBG, maken zich wel zorgen.

De Chinese regering haalt sinds kort de touwtjes strakker aan door oude regels nieuw leven in te blazen. Volgens die regels mogen webshops geen bijbels verkopen, en dat geldt ook voor niet aan een kerk verbonden boekwinkels.

Kerkelijke bijbelverkoop

Daniel Loh van het China partnership – de samenwerkingspartner in UBS-verband in China – vertelt dat het drukken en verspreiden van de Bijbel werd toegestaan door de overheid vanaf eind jaren 1980. Bijbels mochten alleen worden gepubliceerd en verkocht door bij de overheid geregistreerde kerken. Iedereen kan dus sinds die tijd een bijbel kopen bij zo'n kerk; dat gebeurt momenteel in zo'n 600 kerken verspreid over heel China. De toestemming van de overheid gold uitsluitend voor het verspreiden van bijbels in christelijke kring en gedrukt bij Amity Press in Nanjing. Toch zijn ook niet-kerkgebonden boekwinkels en webshops in de loop van de tijd bijbels gaan verkopen. Eerder verbood de regering enkele niet-kerkgebonden boekwinkels al om daarmee door te gaan, maar de webshops werden nog ongemoeid gelaten. Daar is nu dus een eind aan gekomen.

Vertaling

Geruchten dat de Chinese overheid aanstuurt op een nieuwe Chinese bijbelvertaling leiden tot vraagtekens bij Joyce van de Veen. 'De bestaande Chinese vertaling in het Mandarijn dateert uit 1919 en is verouderd. Kerken en theologen vragen de laatste jaren om een nieuwe vertaling. Het kan zijn dat de overheid alleen maar wenst dat de vertaling aansluit bij de Chinese taal en cultuur, zoals dat voor elke bijbelvertaling geldt. Dat is geen probleem. Maar als het zou betekenen dat de inhoud van de Bijbel moet worden aangepast aan wat de Chinese overheid toelaatbaar vindt, kunnen de bijbelgenootschappen daar niet mee instemmen.'

Steun en gebed

Daniel Loh doet een beroep op christenen in andere landen om de Chinese kerken te steunen bij de verkoop en verspreiding van bijbels. 'Er is geld nodig voor papier om bijbels te drukken. Er is nog steeds veel vraag naar betaalbare bijbels, terwijl de buitenlandse steun in de afgelopen jaren is teruggelopen.' Ook roept hij namens de Chinese kerken op tot gebed voor de christenen en de bijbelverspreiding in China.

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur

*door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht*

Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid, voor alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve, zorgzame man, Ta en Bab.

Cornelis de Wit

Echtgenoot van Grietje Peereboom

* 6 september 1938

† 24 april 2018

Marken	Grietje Peereboom
Heerhugowaard	Klaas
Marken	Jan Cornelis en Cynthia
	Jesse
	Liam
	Finn
Marken	Corina en Jaap Cornelis
	Famke
	Bente

Marken, 25 april 2018

Hoogkamplaan 63, 1156 AK Marken

Ta is thuis. Daar is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 26 april en zaterdag 28 april van 19.00 tot 21.00 uur.

De rouwdienst zal plaatsvinden op maandag 30 april 2018 om 14.00 uur in de Grote Kerk van Marken. Na de rouwdienst is de begrafenis op de Algemene Begraafplaats op Marken. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13.15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na de begrafenis ontmoeten wij jullie graag in restaurant Land en Zeezicht op de haven van Marken.

7.

Nu vind ik mijn lust in die haven van rust
en vrees voor de stormen niet meer,
De kracht van d' orkaan richt geen onheil meer aan.
k' ben veilig bij Jezus mijn Heer.

Rustig en kalm is ingeslapen onze zwager en oom.

Kees de Wit

Wij wensen Grietje, Kinderen en Kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

S. Verhage – Peereboom
J. Peereboom
L. Peereboom – Taanman
neven en nichten

"Achter tranen van verdriet schuilt de glimlach van herinnering".

Verdrietig zijn wij om het overlijden van de vader van onze lieve vriendin
Corina.

Wij wensen Corina, Jaap Cornelis, Famke, Bente en de familie heel veel sterkte
toe.

Corina, Daniëlle, Diana, Erica, Karin, Linda, Mariska en Sandra

8.

6 mei 2018

H.H. Nicolaas en Catharinakerk - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE EUCHARISTIEVIERING

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 6 mei 2018, aanvang 10.00 uur einde ± 11.00 uur
H.H. Nicolaas en Catharinakerk, Kaasmarkt 15, 1441 BG Purmerend

voorganger:
Pastor Jan Duin

met medewerking van:
Kleinkoor o.l.v.
Willem Stroman (tevens organist)

thema:
'Liefde maakt blij'



Na de dienst is er een kopje koffie, thee of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?
Neem dan voor woensdag 2 mei contact op met
Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of annemarie@vangeemen.eu