

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 18

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 mei 2018

Kerkdienst *zondag 6 mei 2018*

PATMOSKERK

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur	: Ds. H. Dekker
Organist	: D. Kes
Kindernevendienst	: Daniëlle en Trijntje
Crèche	: Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kosters	: J. Zeeman en K.D. Zondervan
Kerktaxi	: Pieter van Altena, telefoon 601660

De eerste collecte is bestemd voor :

de Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk,
verzorgd door de ouderlingen

Kerkdienst *donderdag 10 mei 2018 - Hemelvaartsdag*

PATMOSKERK

10.00 uur	: Ds. H. Dekker
Organist	: H. Jütte
Kosters	: J. Zeeman en K.D. Zondervan
Kerktaxi	: S. van Altena, telefoon 601663

De eerste collecte is bestemd voor :

Marken helpt Roemenië

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Vers 1: *"Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen".*

Vers 13,14: *"Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf'".*

Deze week vieren wij weer onze nationale Bevrijdingsdag en herdenken wij hen die in de strijd om de vrijheid hun leven lieten.

In veel landen is er een speciale dag waarop de vrijheid gevierd wordt.

Dat gebeurt op een andere dag dan bij ons, want hun geschiedenis is anders, maar in de kern betekent het hetzelfde.

We vieren dat we vrij zijn, zelfstandig en niet onderdrukt door een vreemde macht, geen slaaf van de vijand, maar vrije mensen.

Vrijheid is een groot goed, dat kunnen we niet genoeg benadrukken.

Hier in Nederland leven we in vrijheid en hebben we vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst.

Dat is op een groot aantal plekken in de wereld niet het geval. Denk maar aan China, dat de laatste tijd veel in het nieuws is, omdat de vrijheid van godsdienst daar sterk aan banden wordt gelegd. Bijbels mogen in webwinkels en boekwinkels niet meer verkocht worden en kerken worden gesloten.

In Turkije worden mensen in de gevangenis gestopt zonder vorm van proces, alleen omdat ze een andere politieke mening hebben dan de president.

De hele geschiedenis van de mensheid door hebben mensen gestreden voor hun vrijheid, omdat er altijd weer groepen of individuen naar voren komen, die op macht uit zijn en anderen hun wil op willen leggen.

We kunnen heel dankbaar zijn voor de vrijheid die wij hier genieten.

Het is duidelijk niet vanzelfsprekend om vrij te zijn

Vrijheid betekent echter niet, dat je dus maar kunt doen en laten wat je zelf wilt, ook als het ten koste gaat van anderen.

Of dat je kunt zeggen wat je wilt en daarmee anderen kwetsen.

Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten en zo indirect ook aan ons, dat wij zijn geroepen om vrij te zijn, maar dat we die vrijheid niet moeten misbruiken.

Integendeel, we kunnen die vrijheid gebruiken om elkaar te dienen in liefde.

Dan is er vrijheid voor iedereen.

Soms is het zo dat je fysiek wel vrij bent, maar dat je je toch een slavenjuk laat opleggen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals kost wat het kost mee willen doen met de massa, niet uit de toon willen vallen, niets willen missen (verslaafd aan je mobiele telefoon), hebzucht, concurrentie, prestatiedrang, enz.

In vers 1 van hoofdstuk 5 zegt Paulus: "Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid kunnen leven". Hij is degene die de weg tot God voor ons heeft vrijgemaakt en zelfs het laatste kwaad, de dood, heeft overwonnen.

Omdat Jezus ons bevrijd heeft, kunnen wij leven in vertrouwen en vrijheid.

En dan kun je zelfs als je fysiek niet vrij bent, je toch vrij voelen.

Dietrich Bonhoeffer dichtte in zijn dodencel tijdens de oorlog in een Berlijnse gevangenis het volgende lied:

Door goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag (Liedboek, lied 511 vers 7).

Hij wist zich een vrij mens, al zat hij gevangen en wist hij dat hij de bevrijding waarschijnlijk nooit zou meemaken.

Ook wij zijn geroepen om vrij te zijn.

Laten we die roeping in dankbaarheid en liefde proberen te vervullen!

Jannie Visser- de Groot

Afwezig. Zondag 6 mei a.s. hoop ik mijn werk in de gemeente te hervatten.

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Patmoskerk. Maar nog veel belangrijker: Christus wil ons ontmoeten in de tekenen van brood en wijn. We lezen Psalm 91 en Romeinen 8: 31-39 en zingen de volgende Liederen: 708: 1, 6, 14, 84: 3, 4, 348: 1, 389, 287: 2, 4, 91 A: 1, 3, 340 B, 23 B: 1, 4, 23 C: 2, 5, 136: 12, 13.

Hemelvaartsdag vieren we allereerst in de Patmoskerk! In deze kerkdienst lezen we: Lucas 24: 50-53 en Handelingen 1: 1-11 en we zingen de volgende Liederen: 664, 68: 6, 12, 340 B, 47, Gez. 230: 1, 2 (uit het Liedboek voor de Kerken 1973), 103 C: 1, 2, 150.

Ter overweging. Tot mijn verbijstering las ik vorige week in de krant dat Joden in Berlijn aanbevolen wordt om maar geen keppeltje meer te dragen vanwege de antisemitische reacties die dat oproept in onze tijd. En het deed me denken aan Joachim Roering die eens zei: 'ik ben toevallig geen Jood, maar het merkwaardige is dat ik bij elke antisemitische reactie me Joodser ga voelen. Ik word zo langzamerhand een raszuivere Jood...'

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	6 mei	Genesis 8:1-14	Drooglegging
maandag	7 mei	Genesis 8:15-22	Buitenlucht!
dinsdag	8 mei	Spreuken 30:10-14	Wijs en bescheiden 2
woensdag	9 mei	Spreuken 30:15-33	Dierkundeles
donderdag	10 mei	Psalm 93	Hemelvaart
vrijdag	11 mei	Genesis 9:1-7	Tegen bloedvergieten
zaterdag	12 mei	Genesis 9:8-17	Regenboogcoalitie

Opbrengst collecten*Zondag 29 april*

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 177,00

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 191,20

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,00 en € 10,00.
Hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters

Giften

Ontvangen op zondag 29-04-2018 een gift ad EUR 50 voor de Diaconie.

Hartelijk dank,

College van Diakenen.

Voorbede

1. Zegen het werk van de familie Bak, werkzaam in Thailand in "De Schuilplaats".
2. Bemoedig allen die zich voorbereiden op hun examen.
3. Voor het kindertehuis Timoteo in Bolivia. Dat de kinderen tot evenwichtige volwassenen mogen groeien.
4. Laat het werk van de kerkzitters vrucht mogen dragen.
5. Wilt U bij het vredesproces zijn tussen de Palestijnen en Israël. Reinig hun harten, zodat er geen plaats is voor haat en wantrouwen.
6. Dank U dat wij weten van de opstanding uit de dood, ons ten leven.
7. Wees met de koninklijke familie. Bescherm hen, zodat dat ze op waardige wijze hun moeilijke taak kunnen uitvoeren.

Ria Kaars

In herinnering aan Cornelis de Wit overleden 24 april 2018 in de leeftijd van 79 jaar.

In dankbaarheid aan God hebben Grietje, de kinderen en de kleinkinderen, hun man, Ta en Bap herdacht in de rouwdienst van afgelopen maandag. Dankbaar voor wie- en wat, hij voor hen is geweest in die vele mooie jaren van zijn leven. Een man om trots op te zijn en een man die zelf ook trots was op zijn gezin.

Kees bezat de gave en de wilskracht om zijn leven niet te laten bepalen door de omstandigheden, maar om juist onder alle omstandigheden zelf het beste van zijn leven te maken.

Daarbij had Kees een rotsvast vertrouwen in God. Dat bleek uit het feit dat, als Kees niet kon slapen, hij van bed ging om vervolgens het lied te lezen dat Grietje eens uit het kerkblad had geknipt. Sindsdien had dit lied een vaste plek op de tafel.

*Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden.
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.*

In de overdenking tijdens de rouwdienst gaf dit lied de richting aan.

Het hele gezang, waar dit lied onderdeel van is, zingt van vertrouwen in de verlossing door onze Heer Jezus Christus. Het zingt ook van vertrouwen in Gods liefde voor mensen.

Dit lied gaf Kees houvast, zeker in de laatste jaren van zijn leven. Hij geloofde en vertrouwde op Gods nabijheid juist in die moeilijke periode van zijn leven.

Met name de woorden, "*door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in 't eeuwig licht*", gaven Kees moed en kracht. Hier geloofde hij in en hier vertrouwde hij op.

In dat vertrouwen kan de familie hem loslaten en overgegeven in de handen van zijn Maker.

Kees Kersbergen.

Rustig is van ons heen gegaan onze zorgzame broer **Kees**

Wij zullen hem erg missen, kwam wel een paar keer per week bij ons langs, nooit zo lang.

Aaltje en Luitje de Wit

Slechts weinig woorden
passen in een tijd van droefheid en pijn.
Moge dit gebaar
een teken van medeleven zijn.

Dinsdag 24 april bereikte ons het bericht dat de (schoon)vader van onze vriend en vriendin is overleden

CEES DE WIT

Wij wensen Jan Cornelis, Cynthia, Jesse, Liam, Finn en de rest van de familie veel kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken.

De vrienden en vriendinnen van Jan Cornelis en Cynthia (REBC)

Met verdriet vernomen we dat toch nog onverwachts is overleden onze buurman kees.

Wij wensen onze buurvrouw Grietje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

namens de burens van de hoogkamplaan:

Fam. L. Post
Fam. C. Visser
Ma Roos
Fam. S. Commandeur
Geertje Zeeman
A. Remmers