

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 20

verschijnt wekelijks

Zaterdag 19 mei 2018

Kerkdienst *zondag 20 mei 2018 – 1^e Pinksterdag*

PATMOSKERK

- 10.00 uur : Ds. H. Dekker
Organist : D. Kes
Kindernevendienst : Jannie, Marieke en Nathanja
Crèche : N.J. Moenis en Ria Kaars
Schoollied : Lied 683
Schoollied lezen : Sarah de Groot
Kosters : J. Zeeman en K.D. Zondervan
Kerktaxi : Koos Zwiers, telefoon 601751

De eerste collecte is bestemd voor:

de Zending

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk,
verzorgd door de Zendingscommissie

Kerkdienst *maandag 21 mei 2018 – 2^e Pinksterdag*

GROTE KERK

- 10.00 uur : Ds. H. Dekker
Organist : H. Jütte
Kosters : K. Visser en J.P. van Altena
Kerktaxi : Jan Schipper, telefoon 601675

De eerste collecte is bestemd voor :

De Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Overdenking / Meditatie

Terwijl ik me aan het voorbereiden ben op mijn bijdrage aan "Protestants Marken" realiseer ik mij dat zij in de week voor Pinksteren geplaatst wordt.

Het Pinksterfeest, één van de drie bijzondere hoogtijdagen bij de diverse Christelijke gemeenschappen, Kerstfeest – Paasfeest en dan nu Pinksterfeest.

Voor mij was het Pinksterfeest in het wat verdere verleden toch anders dan de beide andere feestdagen. Het was minder tastbaar, minder zichtbaar. Zo van wat moet ik daar nu van denken, en hoe moet ik daar nu mee omgaan.

Al lezende in mijn Bijbel ben ik daar toch langzaam op terug gekomen, toch anders over gaan denken. Immers voor Hij (Jezus Messias) afscheid neemt van Zijn leerlingen, beloofd Hij hen dat de Heilige Geest over hen zal komen en zij daarbij kracht zullen ontvangen om van de leer van Jezus Messias te getuigen, in Jeruzalem in Judea in Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde, lees ik in het Bijbelboek Handelingen hfst. 1.

En dan lees ik in hoofdstuk 2 hoe op overweldigende wijze die belofte van Jezus Messias in vervulling gaat. Petrus een eenvoudige vissër uit Galilea (de theologen in Jeruzalem verwachten niet veel bijzonders uit Galilea) houdt vervuld met die beloofde Geest zijn eerste grote toespraak. En mensen uit diverse landstreken hoorde in hun eigen taal wat Petrus hen voorhield. De toehoorders stonden versteld over wat zij daar in Jeruzalem zagen en te horen kregen. Jezus Messias heeft de Geest die Hij ons beloofde op ons laten neerdalen, dat is wat u ziet en hoort zegt Petrus. Die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met drieduizend, lees ik verder in dat hoofdstuk.

Zo werkt de Heilige Geest, en wie bid om de Geest ontvangt de Geest woord van Jezus Messias. En in de loop van de geschiedenis zijn velen vervuld met die Geest op pad gegaan, en hebben de boodschap van Jezus Messias uitgedragen en voorgeleefd.

De boodschap van Zijn Koninkrijk dat komende is in de wereld. Een Koninkrijk waarin niet eigenbelang voorop staat, maar ook het belang van die ander, die er toe doet, die misschien wel jou hulp nodig heeft, op jouw pad gestuurd wordt.

Kunnen wij ons voorstellen dat er op deze basis een Koninkrijk ontstaan.

De ander uitnemender achten dan zichzelf zegt Jezus Messias.

Als we ons dat proberen voor te stellen, ons proberen in te leven, zullen we ongetwijfeld tot de ontdekking komen dat er heel veel zal moeten veranderen. Zijn we daartoe bereid?

Een ding is zeker een en ander roept heel veel weerstand op.

Onze Bijbel geeft daar vele voorbeelden van.

De boodschap die Jezus Messias in Zijn omgeving liet horen, en die in de vier Evangelien ook tot ons komt, werd hem door de geestelijke leiders niet in dank afgenomen. Immers het taste hun bevoorrechte positie aan. Zij beschouwen de boodschap als een aanval op hun status.

De leiders hebben hem (Jezus) zoals we weten gevangen genomen en veroordeeld tot de dood aan het Kruis. Er is denk ik nog niet veel verandert sinds die tijd. Nog steeds zie je binnen de verschillende geloofsgemeenschappen machtsstructuren die bezig zijn zichzelf in stand te houden, de kerkgeschiedenis kent op dit terrein vele dieptepunten. Nog niet zo lang geleden in de jaren tachtig van de vorige eeuw toen in Latijns Amerika een bevrijdingstheologie binnen de kerken ontstond.

Bevrijding uit armoede geheel in het verlengde van de Bijbelse opdracht aan kerkelijke en politieke autoriteiten werden de kerkelijke leiders die tot deze afweging waren gekomen door de autoriteiten in het Vaticaan teruggefloten, tot de orde geroepen.

De Bevrijdingstheologie (verheffing uit armoede) werd afgedaan als revolutie. Aantasting van de status van kerkelijke en politieke autoriteiten. De machtsfactor had de overhand. Is zij nog steeds aanwezig??

Hoe zien we het in onze Protestantse Kerk, hoe liggen daar de machtsverhoudingen?

Krijgen de plaatselijke Kerken mogelijkheden om Kerk te zijn zoals ze het zelf zien, of moeten ze zich richten naar regels en dogma's van de landelijke kerkelijke autoriteiten? Immers een religieuze samenleving wordt niet gevormd door regels en voorschriften, ze wordt gevormd door mensen. Als we ons daar niet meer van bewust zijn, moeten we ons inderdaad heroriënteren. Ik las laatst dat er in het hoofdkantoor 340 medewerkers gevestigd zijn.

Allemaal ter ondersteuning van de plaatselijke kerken?

We zijn op Marken momenteel bezig om een visie te ontwikkelen, hoe we in de toekomst als kerkelijke gemeenschap kunnen functioneren.

Het Bijbelse visioen van Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde, Koninkrijk van God, zien we mogelijkheden om dat op Marken gestalte te geven? Kinderen van de Opstanding, kinderen van God, zegt Jezus Messias. Durven we ons daar ook in de prediking op te richten? Ik kan me helaas niet aan de indruk onttrekken dat ook in onze plaatselijke gemeente macht en status nooit ver weg zijn. Bekeer u zegt Petrus, keer u om zou je ook kunnen zeggen.

Verlaat het pad van eigen voorkeur, het pad van eigen belang, en richt je op die ander, die jou hulp nodig heeft. Het zal een moeilijke keuze zijn, ook een persoonlijke keuze.

En het zal ongetwijfeld veel weerstand oproepen.

Maar de boodschap van de Bijbel, de Thora, de Evangelische boodschap van Jezus Messias is duidelijk. "De ander uitnemender achten dan jezelf"

Je eigen status (we leven in een rijk land) opheffen en je richten tot de armen in je eigen omgeving en daarbuiten. Bevrijding uit armoede en Bevrijding van rijkdom zal ons vrede brengen. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Het visioen van Jesaja en al die andere profeten inclusief Jezus Messias. Mijn Koninkrijk, Koninkrijk van God noemt Hij het.

Terug naar Pinksteren.

De Geest die Petrus en vele anderen na hem bezielde om de boodschap van dit Evangelie voor het voetlicht te brengen, is ons toegezegd.

Het moet niet allemaal in eigen kracht, maar de keuze moet wel gemaakt worden.

Hou daarbij dit voor ogen. Ik ben met u (lees ik aan het einde van het Evangelie van Mattheus) tot aan het einde van deze wereld.

Het Koninkrijk van God! Woorden van Jezus Messias.

Gerrit Visser.

Voorbede

1. Wilt U bij het vredesproces zijn tussen de Palestijnen en Israël. Reinig hun harten, zodat er geen plaats is voor haat en wantrouwen.
2. Dank U dat wij weten van de opstanding uit de dood, ons ten leven.
3. Wees met de koninklijke familie. Bescherm hen, zodat dat ze op waardige wijze hun moeilijke taak kunnen uitvoeren.
4. Voor de doopouders bidden wij dat ze elke gelegenheid mogen aangrijpen hun kinderen te vertellen hoe groot en wonderbaar U bent.
5. Kom met Uw Heilige Geest en doorzoek ons waar wij afwijken van Uw wil.
6. Dank U dat Ecaterina Ceban gekozen heeft Jezus te volgen en zich heeft laten dopen. Dank U dat wij als gemeente een klein radertje mogen zijn in deze bijzondere stap.
7. Voor hen die rouw dragen. Dat we ons verdriet voor Uw troon brengen.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	20 mei	Genesis 11:1-9	Babylonische spraakverwarring
maandag	21 mei	Spreuken 31:10-31	Leve de actieve vrouw
dinsdag	22 mei	Jozua 23:1-16	Toespraak van Jozua
woensdag	23 mei	Jozua 24:1-13	Geschiedenisles
donderdag	24 mei	Jozua 24:14-28	Maak een keuze
vrijdag	25 mei	Jozua 24:29-33	Eindelijk begraven
zaterdag	26 mei	Romeinen 12:1-8	Gaaf!

Opbrengst collecten

Donderdag 10 mei

De eerste collecte bestemd voor Marken helpt Roemenië	€ 171,25
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 114,70

Zondag 13 mei

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 172,70
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 169,76

In herinnering aan Aagtje Vlasbloem, overleden op 9 mei in de leeftijd van 86 jaar.

Aagtje Vlasbloem, een eenvoudige vrouw die op geheel eigen wijze haar leven leefde op Marken. 'Doe maar gewoon en maak van je hart geen moordkuil'. Recht door zee en als het kon, niemand tot last zijn. Een hardwerkende en vooral dienende vrouw, die als het ware leefde voor de mensen om haar heen.

Dat 'er zijn voor anderen' was haar van jongs af aan bijgebracht en Aagtje deed dat met liefde. En zoals het 'er zijn voor een ander' haar als het ware met de paplepel was bijgebracht, zo was dat ook met haar geloof in God.

Het geloof was er en het hoorde bij haar leven. Om met dominee Dekker te spreken; 'Paplepel-geloof', dat in haar leven tot groei en bloei was gekomen.

Dat is op te maken uit de woorden en liederen waarvan zij wilde dat die in de rouwdienst zouden klinken. Als begin van de dienst, psalm 139. De overdenking uit Hebreeën 13 vers 5b en als slotzang een danklied.

Alsof zij hiermee wilde zeggen:

'Ik geloof en vertrouw erop dat God mij kent vanaf het moment dat ik in de buik van mijn moeder tot leven ben gekomen.

Ik geloof en vertrouw erop dat Hij altijd bij mij is, want Hij heeft tegen mij gezegd: "Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten".

En als ik dan aan het eind van mijn leven kom dan wil ik Hem daarvoor danken, loven en prijzen'.

In dit geloof en vertrouwen kon zij leven en daarin is zij ook gestorven, om voor eeuwig haar Heer en Heiland te danken, loven en prijzen.

Kees Kersbergen

Pinksteren. In deze week leven we het Pinksterfeest tegemoet. Feest van de bezieling! Voor mij is het de laatste keer dat ik dit feest met u hoop te vieren i.v.m. het a.s. emeritaat. Daarom ben ik blij dat ik zowel op de 1° als op de 2° Pinksterdag mag voorgaan. Zondag lezen we Jesaja 19: 19-25 en Handelingen 2: 1-13 en zingen de volgende Liederen: 87, 683, 301 F, 302, 348: 1, 700, Opwekking 167, 149: 1, 2, 687.

Maandag is het dan 2° Pinksterdag. Dan wil ik met u lezen Psalm 110: 1-4 en Handelingen 2: 22-36. En zingen we de volgende Liederen: 289, 97: 1, 4, 6, 680: 1, 2, 3, 680: 4, 5, 118: 8, 10, 675. Graag wens ik u fijne feestdagen!

Zieken. Wij denken aan de zieken thuis, in het ziekenhuis, of elders langdurig verpleegd.

Ter overweging. Zie het levend water stromen uit de bron die liefde is. Laat wie dorst heeft tot jou komen, want jij schenkt ons lavenis. Wie verflauwt nog als de liefde daar zo overvloedig is? Liefde is als levend water, onuitputtelijk en fris. (Ds. Sytze de Vries).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H.Dekker.

Want God, de Heer, is een zon en een schild.

Psalm 84:12

Op 9 mei jl. is Aagtje Vlasbloem overleden.

We zijn verdrietig dat onze Aagtje er niet meer is.

Zij was gedurende vele jaren onze steun en toeverlaat
en maakte deel uit van ons gezin.

Zij stond altijd klaar, liefdevol en zorgzaam, niet alleen voor ons gezin,
maar ook voor de generaties vóór ons. Wij zullen haar missen.

Jacob en Geertje

Tijs, Catelijne, Jentien en Maarten

Kort verslag van de gecombineerde vergadering werkgroep gemeenteopbouw en kerkenraad op maandag 23 april 2018 om 20:00 uur in de hal van de Patmoskerk

Opening. K. Kersbergen opent de vergadering met het laten zingen en vervolgens lezen van psalm 150, en gaat voor in gebed.

Bespreking document van werkgroep gemeenteopbouw. Via een korte inleiding schetst K. Kersbergen de inhoud van het door de werkgroep geproduceerde document: "Fundament voor het concept profiel van de Protestantse Gemeente Marken".

Het document geeft een inventarisatie van de door de werkgroep verzamelde informatie in een opeenvolgende serie van bijeenkomsten:

- Bezinningsavond met de kerkenraad op 2017-04-20
- Bezinningsavond met de kerkenraad op 2017-06-19
- Bespreking met gemeenteleden na afloop van de jeugddienst op 2017-09-24
- 4 Wijkavonden met gemeenteleden begin maart 2018

Vervolgens wordt het hieruit gedestilleerde toekomstprofiel van onze gemeente besproken in 4 gespreksgroepen. In deze groepen worden de drie dimensies besproken die samen de kern vormen van een christelijke gemeente:

- Omgang met God
- Gemeenschap met elkaar
- Dienst aan de wereld

Tijdens de gesprekken worden de reacties vastgelegd door leden van de werkgroep en de wijkouderlingen die samen de wijkavonden voorbereid en in koppels geleid hebben.

Tot slot deelt K. Kersbergen mee dat op basis van deze reacties het besproken gedeelte van het document zal worden aangepast, waarna het opnieuw kan worden rondgestuurd, en door het moderamen in haar vergadering van 8 mei kan worden behandeld.

Heropening door ds. H. Dekker. Nadat de niet-kerkenraadsleden van de werkgroep de vergadering hebben verlaten, wordt de leiding van de vergadering overgenomen door ds. H. Dekker.

Alvorens het beroepingwerk aan de orde komt, doet ds. H. Dekker nog een mededeling n.a.v. een eerdere vraag van W.F. Maas of de beroepingscommissie haar activiteiten niet eerder zou kunnen beginnen dan december 2018. De beroepingsactiviteiten mogen worden aangevangen zodra de solvabiliteitscontrole is uitgevoerd en het 'team Mobiliteit' onze adviesaanvraag heeft beantwoord. N.a.v. deze mededeling volgt nog de vraag wat het inzetpercentage voor onze predikant zal zijn. Hierop wordt namens het CvK geantwoord dat de solvabiliteitscontrole is gebaseerd op 100% inzet.

Beroepingswerk. Op basis van de in 2010 opgestelde documenten: Profielschets Predikant en Beschrijving Kerkelijke en Burgerlijke Gemeente Marken, wordt plenair bekeken of en waar deze documenten moeten worden geactualiseerd. M.n. het laatste document zal op meerdere punten moeten worden aangepast. De scribe maakt hierbij notities van de door de vergadering gesignaleerde gedeeltes die hiervoor in aanmerking komen.

Om de kerkenraadsleden de gelegenheid te geven verder na te denken over de profielschets van de nieuwe predikant, wordt het PKN formulier voor de adviesaanvraag naar het 'team Mobiliteit' doorlopen en uitgelegd, zodat alle kerkenraadsleden daar individueel hun keuzes op kunnen aangeven.

Ds. H. Dekker doet daarbij het verzoek om de ingevulde formulieren vervolgens naar de scribe te sturen, zodat ook deze door het moderamen kunnen worden behandeld in haar vergadering van 8 mei 2018.

Sluiting. Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

Stichting *Light for Asia*

Chiang Rai (Thailand)

"En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens
zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede".

Rom. 8:28

12 maart, 2018

Zendings & Evangelisatie Commissie Protestante gemeenten Marken
Hoogkampaan 1
1156 AK Marken

Beste Zendings & Evangelisatie Commissie Protestante gemeenten Marken,

Hartelijk dank voor uw bijdrage en ondersteuning aan Stichting Light for Asia in 2017.

Mede door uw hulp waren Tatjana en Peter met hun staf in staat het afgelopen jaar 33 meisjes op te vangen. Ze boden hen een veilig thuis, zorg en onderwijs om ze zo een nieuw perspectief op het leven te bieden. De basis voor die zorg vormt het geloof in Jezus Christus en de hoop en liefde die daaruit volgt. Daarin willen Tatjana en Peter een voorbeeld zijn.

Om dit werk voort te kunnen zetten is ook voor dit jaar uw steun en support hard nodig. Mogen we daarvoor weer op u rekenen?

Namens het bestuur van de Thuisfrontcommissie
Gerda de Vink, voorzitter.

Peter & Tatjana Bak

PO Box 61 Muang
Chiang Rai 57000 Thailand
m. Peter +66 (0) 85 719 9810
m. Tatjana +66 (0) 81 169 6268
e. peterentatjana@gmail.com

Secretariaat

Stichting Light for Asia
Gouwzeestraat 43
1443 KA Purmerend
t. 0299 785 340
e. stichtinglightforasia@gmail.com

Stichting Light for Asia

NL 70 RABO 0126 9283 39
Onder vermelding van "Project Thailand"
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

www.familie-bak.com

Grace!

Grace, de oudste van een zo op het eerste gezicht gewoon gezin, maar als je binnen de muren van het ouderlijk huis zou kunnen kijken zie je een moeder die voor haar kinderen moet zorgen, het huishouden doet, eten koopt en kookt én ook nog moet werken om voor het inkomen te zorgen. Je ziet een vader die niets om zijn gezin geeft, geen zorg voor hen draagt, maar wel het geld van het gezin spendeert aan drank. Elke avond komt hij dronken thuis en slaat hij zijn vrouw en zijn kinderen. Moeders vlucht op die momenten met haar kinderen naar een schoolgebouw of een andere plek waar vader hen niet kan vinden.

Dit ging door totdat Grace 10 jaar oud was en haar jongste broertje nog maar 9 maanden oud. Moeder was op dat moment diepongelukkig en wist zichzelf geen raad meer. Uit pure wanhoop heeft ze voor de ogen van Grace een overdosis aan pillen geslikt om zo aan het leven te kunnen ontsnappen. De vader van Grace sliep nog van de kater van de vorige avond en dus probeerde zij hulp te halen voor haar moeder, maar dat was tevergeefs. Terwijl Grace hulpeloos toe moest kijken stierf haar moeder voor haar ogen aan de overdosis. Vanaf het moment dat moeders er niet meer was heeft Grace voor het gezin gezorgd alsof zij de moeder was en zo heeft ook vader haar als plaatsvervanger van zijn vrouw gebruikt en haar keer op keer misbruikt.

Eindelijk kwam er hulp, mocht zij ontsnappen aan dit gruwelijke leven en in de Schuilplaats gaan wonen. Meteen sprak Grace de zorg uit dat zij heel bang was dat haar vader nu haar jongere zus zou gaan misbruiken nu zij niet meer thuis woonde. Na een poosje is het ook gelukt om haar zus op te nemen in de Schuilplaats. Grace heeft zo'n 5 jaar van haar leven doorgebracht in de Schuilplaats en heeft daar liefde, veiligheid, scholing, kleding en voeding mogen ontvangen.

Daarna heeft ze een man ontmoet, zijn ze getrouwd en hebben twee zoons gekregen. Het leven ging niet van een leien dakje, want het verleden achtervolgde haar en voor een periode had ook haar man flinke problemen met een drugsverslaving. Grace is een fragiele vrouw, maar met een sterke wil en drang om het leven te leven en niet op te geven.

Ze leerde haar vader te vergeven en verder te gaan. Pas een paar jaar geleden is ze voor het eerst bij haar vader op bezoek geweest, wat enorm moeilijk was. En kort geleden is hij overleden. Tijdens de begrafenis nam Grace het woord en heeft zij haar vader bedankt voor alles, want daardoor kon zij in de Schuilplaats wonen en heeft zij warmte en echte liefde leren kennen, heeft zij het leven weer in de ogen durven kijken en heeft zij haar man leren kennen waarmee ze gelukkig getrouwd is met haar twee tienerzoons. Door alles wat er gebeurd is mag zij nu de vrouw zijn die ze anders nooit zou zijn geweest.

Als je zo ver kunt komen dat je je vader vergeeft én hem zelfs kunt bedanken..... Wat een getuigenis van enorme genade!

Dit is onze motivatie voor het werk wat wij mogen doen in de Schuilplaats en wij willen jou/u enorm bedanken voor het feit dat jullie achter ons staan. Wij hopen dat wij ook dit jaar weer op jouw/uw ondersteuning mogen rekenen, zodat we nog meer meisjes mogen helpen naar een betere toekomst!

Hartelijke groot,

Peter & Tatjana Bak