

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 21

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 mei 2018

Kerkdienst zondag 27 mei 2018

Patmoskerk

10.00 uur	Dhr. T.C. Kraan, Utrecht
Organist	D. Kes
Crèche	Astrid van Altena en Geertje Schouten
Kindernevendienst	Daniëlle en Trijntje
Kosters	J. Zeeman en K.D. Zondervan
Kerktaxi	R. Zwiers, tel. 06-52410698

Eerste collecte:

Ronoylion

Collecte:

Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk,
verzorgd door de Kerkrentmeesters.

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	27 mei	Romeinen 12:9-21	Romeinen 12:9-21
maandag	28 mei	Romeinen 12:9-21	Romeinen 12:9-21
dinsdag	29 mei	Romeinen 12:9-21	Romeinen 12:9-21
woensdag	30 mei	Romeinen 12:9-21	Romeinen 12:9-21
donderdag	31 mei	Romeinen 12:9-21	Romeinen 12:9-21
vrijdag	1 juni	Marcus 2:13-22	Eten en vasten
zaterdag	2 juni	Marcus 2:23-3:6	Goed werk op sabbat

Weerklank met verleden en toekomst

Ooit zei Willem Bilderdijk: "In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal".

Dat is als het om de werkelijkheid van deze wereld gaat helemaal waar. Maar het is niet waar in het koninkrijk van God. In het koninkrijk van God zeggen we niet: 'In het verleden ligt het heden'. Maar we zeggen: 'In de toekomst ligt het heden.' Ons heden ligt niet vast in het verleden, in wat er gebeurd is in ons leven. Niet in de successen die we behaald hebben. En niet in de pijn en de mislukking die ons overkwamen. Wij mogen als christenen leren leven vanuit de toekomst. Wij mogen leren om vast te zitten, niet aan wat geweest is, maar wat komen gaat. Wij mogen leren om ons heden te leven, terwijl het licht van de toekomst er al opvalt.

En hoe leren we dat? Door iets te doen wat heel bijbels is, namelijk: gedenken. We gedenken op 4 mei de slachtoffers van de oorlog. We gedenken de vreselijke gebeurtenis van 9-11. Wij gedenken onze geboortedagen en onze huwelijksjubilea, en wij gedenken onze geliefden die gestorven zijn. Maar in de Bijbel gedenken we de grote daden van God. De Psalmen roepen ons op om te gedenken wat God heeft gedaan: "Vraagt naar de HEER en naar zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoekt dagelijks zijn aangezicht, gedenkt al wat Hij heeft verricht". Gedenken is het tegendeel van vergeten. Daarover zegt Psalm 78: "Wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die hij heeft gedaan. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden".

Dit gedenken, dit niet vergeten van de roemrijke en krachtige daden van God is van groot belang voor ons geestelijk leven, en speciaal voor geestelijke vernieuwing van ons leven. Want het gaat niet om het weten ervan op zich, maar om de leven veranderende kracht van deze kennis! Als we echt gaan leven vanuit de volkomen heerlijkheid waarin alles draait om de lof, de liefde, het licht van God, dan zal er iets verrassend gaan gebeuren. Iets wat we misschien nooit verwacht hadden, gezien ons verleden. Veel van onze dagelijkse vreugde richt zich op wat er in relaties aan mooie dingen gebeurt, tussen vaders, moeders en kinderen; of we zijn verheugd omdat we een project succesvol hebben afgerond; of we gaan uit ons dak omdat onze voetbalclub gewonnen heeft, of omdat de pianist tijdens het concert zo buitengewoon mooi heeft gespeeld. Dat is allemaal vreugde. En er is op zich niets mis mee, maar we moeten het niet verwarren met de eeuwige vreugde. De eeuwige vreugde die we nu al in ons hart kunnen voelen, wordt aangewakkerd door de volkomen heerlijkheid waar we naar uit zien, wordt aangewakkerd door beelden van onze toekomst waarin Christus alles in allen zal zijn, wordt aangewakkerd door de glorie van God die alles omvat en alles overstijgt. Concentreer je op Christus, de opgestane, de eeuwige. Want dat eeuwige leven en die eeuwige vreugde zijn in Hem. Als wij ons in Hem verdiepen, Hem leren kennen, Hem gaan aanbidden, Hem onze lust en ons leven laten zijn, dan komt de toekomst naar ons toe. Dan merk je dat het centrum van Gods grote verhaal het centrum wordt van jouw kleine levensverhaal en dat jouw levensverhaal wordt opgenomen in het verhaal van God. Je verlaat de benepenheid van het verleden om in het heden de toekomstige genade te proeven. De genade die op je toe komt vanuit Gods volmaakte rijk.

Voorbede

1. Wees met de Koninklijke familie. Bescherm hen, zodat dat ze op waardige wijze hun moeilijke taak kunnen uitvoeren.
2. Voor de doopouders bidden wij dat ze elke gelegenheid mogen aangrijpen hun kinderen te vertellen hoe groot en wonderbaar U bent.
3. Kom met Uw Heilige Geest en doorzoek ons waar wij afwijken van Uw wil.
4. Dank U dat Ecaterina Ceban gekozen heeft Jezus te volgen en zich heeft laten dopen.
Dank U dat wij als gemeente een klein radertje mogen zijn in deze bijzondere stap.
5. Voor hen die rouw dragen. Dat we ons verdriet voor Uw troon brengen.
6. Zendt Heer iemand uit ons midden naar één van de vele onbereikte volken.
7. Dank U voor het Woord welke U in ons hart heeft gelegd. Dat wij ze als fris water mogen doorgeven.

Ria Kaars

Opbrengst collectenZondag 20 meiEerste Pinksterdag

De eerste collecte bestemd voor de Zending

€ 328,85

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 259,85

Maandag 21 meiTweede Pinksterdag

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 105,90

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 123,90

Abonnementsgeld 2018

De bezorgers komen binnenkort bij u langs om het abonnementsgeld 2018 (8 euro) op de halen.

Bewoners van Swaensborch worden verzocht het abonnementsgeld (8 euro) over te (laten) maken op de bankrekening van de redactie t.w. NL40RBRB0850026997 t.n.v. Protestantse Gemeente Marken.

Het abonnement voor post-abonnees bedraagt 60 euro, ook dit dient overgemaakt te worden op bovenstaand rekeningnummer.

Alvast bedankt voor de medewerking.

De redactie.

COLLECTE DIACONIE zondag 27 mei a.s.

Komende zondag wordt er weer gecollecteerd voor stichting Ronoylion.

De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden om te sparen voor de aanschaf van een rijst- en maismolentje voor boeren in Bukidnon.

Deze rijst- en maismolentjes maken deel uit van een groter project in Bukidnon op het eiland Mindanao. Sinds begin 2018 steunt Ronoylion dit grotere landbouwproject via de Mindanao Interfaith Services Foundation (MISFI), waarbij boeren trainingen krijgen om hun primitieve landbouwmethodes te verbeteren, waardoor ze betere opbrengsten zullen krijgen. Die opbrengsten zijn vaak zo slecht dat veel boerengezinnen maar 1 maaltijd per dag hebben.



Daarnaast leren ze grotere diversiteit aan te brengen in hun groente- en fruitteelt, waardoor er een sterke verbetering van de gezondheid optreedt.

Belangrijk onderdeel van het project is het opzetten van een demonstratieboerderij waar de boeren praktische training krijgen. Tijdens de trainingen worden de benodigde materialen en dieren aangekocht. Geiten en kippen maken daarvan een belangrijk onderdeel uit. Ook diverse groentezaden worden verstrekt en fruitboompjes geplant.

Verder wordt er een drinkwatersysteem aangelegd en worden er samen coöperatieve winkeltjes opgezet. In totaal zullen er 3 rijst- en maismolentjes nodig zijn die € 2000 per stuk kosten.

Namens de diaconie,
Eef Visser (tel. 601582)

Erfenis

Ik heb een mooie erfenis, een kostbaar kapitaal.
Van wat de tijd ons samen gaf, ben ik de schat bewaarder.

Ik tel de jaren van geluk.
Ik reken me zelf voor wat een winst die mij brachten.
Ik vermenigvuldig elke kostbare herinnering
en ik deel zo graag de gouden ogenblikken.

Het blijft een feit dat ik je vreselijk mis,
maar ik heb een mooie erfenis.

koster J. Blijleven

NBG en Huis van Belle maken Bijbel voor tienermeiden

Veel christelijke tienermeiden willen graag elke dag bijbellezen, maar vaak lukt dat niet: ze vinden de Bijbel ingewikkeld en ze hebben het druk. Dat blijkt uit een enquête van Huis van Belle. Op 18 mei verschijnt de 'Belle Bijbel', een gezamenlijke uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en Huis van Belle.

Volgens de enquête vindt 67 procent van de meiden het lastig om in de Bijbel te lezen, terwijl ze het wel zouden willen. Eline Hoogenboom, directeur Stichting Huis van Belle: 'Wij willen meiden bemoedigen en ze helpen bij het vinden van hun identiteit in God. Het liefst doen we dat met de Bijbel zelf. De 'Belle Bijbel' – de eerste echte meidenbijbel in ons land – laat hen ontdekken wat God te zeggen heeft over onderwerpen die zij belangrijk vinden. We zijn heel blij dat we samen met het NBG dit mooie cadeau aan tienermeiden kunnen geven.'

De 'Belle Bijbel' is een speciale Bijbel in Gewone Taal voor meiden die zich herkennen in Huis van Belle. 'Op mijn zestiende verjaardag kreeg ik als exchange student in Amerika een jongerenbijbel cadeau van mijn gastouders. Dat vond ik toen een raar cadeau', zegt NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter. 'Toch ging ik erin lezen en tot mijn verrassing raakte de tekst me en kwam de Bijbel voor het eerst dichtbij. Daarom heb ik met plezier meegewerkt aan deze uitgave. Vrouwen en meiden spelen in veel bijbelverhalen een belangrijke rol. Mirjam bijvoorbeeld zorgde dat het goed kwam met haar broertje Mozes en liet door te dansen en te zingen zien dat ze blij was met God. Zo ontdekken tienermeiden dat de Bijbel ook over hen gaat.'

De 'Belle Bijbel' maakt meiden van 12-17 jaar wegwijs in de Bijbel. Er is veel aandacht voor thema's die hen op die leeftijd bezig houden: Basics, Be, Beauty, Believe, Bible en Body. Ook worden ze op weg geholpen om te leren bijbellezen, via leesroosters, quizjes, quotes, profielen van meisjes van hun leeftijd uit de Bijbel en bezinningsvragen. Bij Body bijvoorbeeld krijgen ze de vraag hoe ze naar zichzelf en anderen kijken en wat de Bijbel daarover zegt.

De 'Belle Bijbel' bevat 100 themapagina's in kleur, kost € 29,50 en is vanaf 18 mei verkrijgbaar in de boekhandel en in onze Bijbelwebshop.

Groen perspectief op de Bijbel

Onlangs verscheen bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) het boek *Maak je bijbel groen*. Samen met een workshop en een bijbelleesplan geeft dit boek zicht op wat de Bijbel te zeggen heeft over duurzaamheid.

Maak je bijbel groen geeft lezers een groen perspectief op de Bijbel. Verdiepende artikelen, inspirerende portretten en praktische opdrachten helpen je om te ontdekken wat de Bijbel te zeggen heeft over duurzaamheid', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. Met de bijgeleverde groene markeerstift kun je onderstrepen welke teksten je opvallen over de zorg voor de aarde. *Maak je bijbel groen* bevat bovendien natuurfoto's, bijbelstudiemateriaal en een lijst van groene bijbelteksten. De inhoud van het boek is ontleend aan de eerder verschenen Groene Bijbel.

Gekoppeld aan het boek verschijnt binnenkort ook de toolkit *Op groene voet*. Daarin zit onder meer een handleiding met twee formats voor een groene wandeling en workshop. Zo kunnen mensen ook in groepsverband aan de slag met de Bijbel, natuur en duurzaamheid, indien gewenst onder leiding van een getrainde gids van het NBG.

Ook is er een digitaal bijbelleesplan beschikbaar met 21 bijbelteksten over duurzaamheid. Wie hierop intekent via debijbel.nl krijgt drie weken lang elke dag een aflevering in z'n mailbox.

Maak je bijbel groen is voor € 16,95 verkrijgbaar in de boekhandel en via de Bijbelwebshop van het NBG. Meer informatie over de toolkit met wandeling en workshop is te vinden via debijbel.nl/opgroenevoet.

6

Wij zijn per 8 mei verhuisd van de botterstraat 1 te Marken naar Vogelzand 12, 1132 MJ Volendam.

Tevens willen wij een ieder die mij het afgelopen jaar gesteund hebben tijdens mijn ziekte bedanken voor de kaarten brieven of andere attenties in wat voor vorm dan ook.

Jan en Roos Moenis

*Gestopt is het lijden, gestaakt is de strijd.
Wat ons rest is haar liefde, die is voor altijd.*

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
het afgelopen jaar, tijdens het ziekbed en
bij het overlijden van onze (schoon)moeder
en oma

Geertje Zeeman - Appel

Uw aanwezigheid bij de begrafenis
en alle andere blijken van deelneming zijn
ons tot steun geweest bij het verwerken
van dit verlies.

Kinderen en
kleinkinderen

7

Het is goed zo.

Als het leven niet meer gaat zoals je had gewild.

Als veel je wordt ontnomen.

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt.

Als het leven niet meer leven is,

dan komt de tijd dat je verlangt naar rust.

Deze tijd is gekomen.

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor de vele mooie jaren samen met hem, delen wij u mede dat, op de leeftijd van 90 jaar, is overleden onze dierbare (schoon)vader en bap

Sijmon Peereboom

*31-5-1927

+16-5-2018

Sijmon

Jan en Jannetje

Ian

De crematie heeft reeds plaatsgevonden op woensdag 23 mei j.l.

Marken, 16 mei 2018

Correspondentieadres,

IJsselmeerweg 7, 1156 CD Marken

Marken, 18 mei 2018

Als er een schip achter de horizon vaart is hij niet verdwenen, we zien het alleen niet meer.....

Op woensdag 16 mei j.l. is in de leeftijd van 90 jaar overleden onze markante zwager en oom

Sijmon Peereboom

De verhalen klinken niet meer, het huis is leeg, Rozewerf is stil geworden.
We zullen hem missen en denken met respect aan hem.

We wensen **Sijmon, Jan, Jannetje** en **Ian** sterkte met dit gemis.

Namens de familie Zondervan:
Piet Zondervan en **Jannetje Zondervan-Schipper**
Alle neven en nichten van de familie Zondervan

Na vele jaren naast elkaar te hebben gewoond
moeten we nu afscheid nemen van onze buurman

Sijmon Peereboom.

Wij wensen de **Sijmon, Jan & Jannetje** en **Ian**
veel sterkte voor nu en de komende tijd.

Geertje Commandeur Peereboom
Patrick Commandeur

Bijzondere mensen sterven niet, zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd.

16 Mei bereikte ons het bericht dat

Sijmon Peereboom

Erelid van de ijsclub Marken

toch nog onverwacht is overleden.

Sijmon was vanaf de oprichting van de ijsclub in 1966 tot 1993 voorzitter van de ijsclub. Bovendien heeft hij, tot ver na zijn voorzitterschap de diavoorstelling over vergane winters na afloop van de jaarlijkse ledenvergadering verzorgd.

Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht om dit verlies te dragen.

Het bestuur van de IJclub Marken

9

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze lieve

Buurman Sijmon

Wij zullen hem missen op de Rozewerf!

Wij wensen Sijmon, Jan & Jannetje en Ian veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies.

René – Vanessa

Sophie en Anne

Adjossie---(vaarwel) **Sijmen Peereboom**

Voor mij was jij de man met de mooie verhalen
Het verleden scherp op je netvlies, we hoefde niets te vertalen

Zo vertelde jij jouw vele avonturen.
Dat kon voor jou niet lang genoeg duren

Gerechten uit de hele wereld liet jij je goed smaken
Echt een genot om voor jou een portie klaar te maken.

Een man met een uitgesproken mening over het leven.
Maar als het erop aankwam ook mans genoeg om je ongelijk toe te geven

De laatste Jaren waren moeilijk voor jou
Het brak je op al die Jaren zonder Aaltje, je vrouw

Dan wordt je wereld minder leuk en klein
Je wilt eigenlijk gewoon weer bij haar zijn.

Ik hoop van harte dat jij daar nu bent mijn vriend.
Want dat is, na al die Jaren, wat jij verdient.

Rust zacht,

Gera

Sterven doe je niet ineens,
 maar af en toe een beetje
 en alle beetjes die je stierf,
 't is vreemd, maar die vergeet je

Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
 je zegt ik ben wat moe,
 maar op een keer dan ben je aan
 je laatste beetje toe

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Sijmon Peereboom.

Wij wensen Sijmon, Jan, Jannetje en Ian veel sterkte toe.

FAM BOES.

*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
 Je hebt het als een moedig man gedaan.
 Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden,
 en wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?*

Na een strijd die hij niet kon winnen is overleden

Giuseppe Della Guardia
José

(schoon)vader van onze vrienden Marco en Erica

Wij wensen Marco, Erica, Julian, Myrthe en familie veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

Arnold en Linda
 Cornelis Pieter en Tiny
 Cornelis en Judith
 Marc en Hilda
 André en Agnita
 Jan Sijmen en Aaltje
en kinderen