

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 22

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 juni 2018

Kerkdienst zondag 3 juni 2018

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	D. Kes
Schoollied	Lied 686
Schoollied lezen	Demi de Graaf
Crèche	Marie Janne Visser en Gerdien Teerhuis
Kindernevendienst	Marianne en Gréhte
Kosters	J. Blijleven en H. Zeëman
Kerktaxi	Kees Visser, tel. 601341

Eerste collecte:

Ned. Bijbel Genootschap

Tweede collecte:

Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in gebouw Hoogh,

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	3 juni	Job 1:1-12	Strijd achter de schermen
maandag	4 juni	Job 1:13-22	Jobstijdingen
dinsdag	5 juni	Job 2:1-13	Jobsgeduld
woensdag	6 juni	Job 3:1-26	Het zwijgen doorbroken
donderdag	7 juni	Psalm 12	Onderdrukten worden bevrijd
vrijdag	8 juni	Marcus 3:7-19	Speciale aanstelling
zaterdag	9 juni	Marcus 3:20-35	Familiebetrekking

Het laatste nieuws.

Openbaring 14 : 6 NBG

En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie.

Is er nog nieuws? Die vraag wordt vele malen per dag gesteld. We willen allemaal graag weten óf er iets gebeurd is en zo ja , wát er gebeurd is. En wat de samenleving en de wereld betreft houden de media ons wel op de hoogte. Elk uur van de dag is er een nieuwsuitzending. En als er aan de andere kant van de aardbol iets gebeurt, dan horen we dat binnen enkele minuten. Johannes ziet een engel vliegen, die ook nieuws brengt. Oud nieuws en toch nieuw, omdat zijn boodschap altijd weer nieuw is. En vooral omdat die oude boodschap "oude mensen" nieuw maakt. Oude levens worden vernieuwd door de kracht van de Geest en het Woord.

Hoe het nieuws gebracht wordt

Johannes ziet weer een engel. En hij hééft al zoveel engelen gezien! Het wemelt ervan in het laatste bijbelboek. Maar deze engel is wel een heel bijzondere. Hij vliegt in het midden van de hemel. Hij stijgt naar het hoogste punt. Hij zegt niets, hij kondigt niets aan. Hij heeft alleen iets bij zich: **het eeuwig Evangelie.**

Dat zal een boekrol zijn die hij bij zich houdt en tegen zich aan drukt.

Waarom doet die engel dat op dit ogenblik? Het is een tijd waarin het beest en de valse profeet op het toppunt van hun macht staan. Een tijd waarin niemand zich nog bekommert om God en Zijn dienst. Een tijd waarin de mens der zonde heer en meester is. En nu kan elk ogenblik het gericht zich voltrekken.

Het oordeel kan zomaar losbarsten over de aarde. Maar voordat dat gebeurt, moet het Evangelie gepredikt worden aan alle volken. De Here laat niemand ongewaarschuwd verloren gaan. Voordat het gericht losbreekt, moeten de volken horen wat tot hun vrede dient. Daarom vliegt die engel in het midden van de hemel.

Hij moet overal te zien zijn. En hij vliegt, want er is haast bij.

Alle inwoners van de wereld moeten zo snel mogelijk worden ingelicht.

Dat is bemoedigend, dat een engel in het midden van de hemel vliegt met het Evangelie. Want - dat heeft Christus al gezegd - voordat Hij terugkomt, moet het Evangelie gepredikt worden aan alle volken. De gemeente moet het brengen tot aan de einden der aarde. Maar hoe zullen we ooit die opdracht volbrengen?

Hoe moet de Here ooit Zijn doel bereiken? We stuiten op zoveel tegenstand en we komen tijd te kort. We mogen getroost zijn. Het is niet onze zaak, het is Gods zaak. Niet dat wij met de armen over elkaar kunnen gaan zitten. Maar de Here Zelf zorgt voor de verbreiding van Zijn Evangelie. Het is engelenwerk! Nee, het Evangelie wordt niet door engelen verkondigd. Daarvoor gebruikt de Here mensen.

Gewone mensen, zondige mensen. Maar als het goed is, hebben ze zelf de kracht van het Evangelie ervaren, zijn ze zelf door het Evangelie overwonnen.

We weten niet hoe ver de wereldgeschiedenis al gevorderd is. Maar we leven nog onder het bereik van het Evangelie.

Hoog in de lucht vliegt de engel die het laatste nieuws brengt.

Voorbode

1. Kom met Uw Heilige Geest en doorzoek ons waar wij afwijken van Uw wil.
2. Dank U dat Ecaterina Ceban gekozen heeft Jezus te volgen en zich heeft laten dopen.
Dank U dat wij als gemeente een klein radertje mogen zijn in deze bijzondere stap.
3. Voor hen die rouw dragen. Dat we ons verdriet voor Uw troon brengen.
4. Zendt Heer iemand uit ons midden naar één van de vele onbereikte volken.
5. Dank U voor het Woord welke U in ons hart heeft gelegd. Dat wij ze als fris water mogen doorgeven.
6. Bescherm de jongeren die in afwachting op de uitslag van hun examen even "helemaal los gaan".
7. Wees ook bij de jongeren die door ziekte of handicap aan de kant staan en daarom de toekomst "dicht" zien.

Ria Kaars

Opbrengh collectenZondag 27 mei

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion

€ 200,65

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 174,40

**Opbrengst collecte Longfonds 2018**

In de derde week van mei gingen meer dan 30.000 collectanten op pad voor het Longfonds. De opbrengst van de collecte in Marken bedroeg € 879,46. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Hiermee kan het Longfonds de strijd tegen longziekten voortzetten.

In Nederland zijn ruim één miljoen mensen met een longziekte. Ademen is voor hen niet vanzelfsprekend. Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Met de opbrengst van de collecte kan het Longfonds investeren in wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar het voorkomen van longziekten bij kinderen en reparatie van kapotte longen.

Met vriendelijke groeten Marie Appel

Collecte organisator

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk en aansluitend aan de kerkdienst in de benedenzaal van Gebouw Hoogh voor een kop koffie. We lezen Jesaja 65: 17-22 en 2 Korintiërs 5: 11-21 en zingen de volgende Lieder: 146: 1, 3, 686, 413: 3, 413: 1, 2, 766, 86: 2, 4, 755, 771. Laten we de zondagse samenkomsten van de gemeente alstublieft niet onnodig verzuimen maar laten we het Koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, zoals we kunnen lezen in Hebréeën 12: 28, om zo God te dienen dat Hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag.

Zondagmiddag hoop ik dan met vele andere genodigden te gast te zijn in de Grote Kerk van Edam. Waar het beroemde en zeer mooie Smit-Verhofstadorgel geheel opgeknapt is en wethouder Albert Koning het paneel zal onthullen met informatie over dit orgel. Graag feliciteer ik de Stichting Kerkelijke Monumenten Edam – eigenaar van de Grote Kerk – heel hartelijk met deze mijlpaal!

Zieken. Ook voor ons als kerkelijke gemeente geldt de nieuwe privacy wet waar u ongetwijfeld over gehoord of gelezen hebt en die 25 mei jl. is ingegaan. Een publicatie daarover zal nog verzorgd worden door de ouderling-kerkrentmeesters. Wat betreft de rubriek zieken in ons kerkblad betekent deze nieuwe wet in ieder geval dat ik alleen nog de namen van zieken kan vermelden die mij toestemming hebben gegeven om hun naam te vermelden. Dat houdt in dat een persoonlijke melding in het vervolg noodzakelijk is. Dat kan uiteraard telefonisch (746169) maar u mag ook altijd mailen: drsh.dekker@ziggo.nl

Gebedskring. Op 7 juni om 20.30 uur in de consistorie van de Patmoskerk wordt de volgende bijeenkomst van de Gebedskring gehouden. Van harte uitgenodigd om mee te bidden voor land en volk, voor de nood in deze wereld, voor de kerk in al haar geledingen.

Ter overweging. Dieper en inniger kunnen mensen niet met elkaar verbonden zijn dan wanneer zij een en hetzelfde heil belijden en leven. (Dr. A. A. van Ruler).

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Langs deze weg wil ik familie, burens en kennissen bedanken voor alle kaarten, bloemen en andere attenties die ik bij mijn verhuizing en verjaardag mocht ontvangen.

Het was overweldigend!

Hartelijk dank.

Neeltje Boes de Waart

Hoogkamplaan 41

Waterland-Kerkenland 2018

23 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7,50 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop
vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

ZUIDROUTE

zaterdag 16 juni

zondag 17 juni

Zunderdorp

Achterlaan 12

Koor aan 't IJ

romantisch
gemengd koor

Het Amsterdams Smartlappenkoor

met zielknievende
levensliederen

Ransdorp

Dorpsweg 55

The Notorious Monks

Monnickendammer bigband
speelt smeug repertoire

Waterlandse Harmonie

samen, eendrachtig
blazers en percussie

Holysloot

Dorpsstraat 30

folkgroep Òran

eigenzinnig
Schots, Iers en Amerikaans

J.J. Dros zingt J.C. Bloem

met support van J. Kühne
poëzie getoonzet

Durgerdam

Durgerdammerdijk 76

Marker Brass Ensemble

warm, glanzend, strak
afwisselend programma

Maalstroom

avontuurlijke folk
uit diverse bronnen

vier muzikale
fietstochten
langs de kerken
van waterland



Waterland-Kerkenland 2018

23 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7,50 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

NOORDROUTE zaterdag 23 juni

zondag 24 juni

Monnickendam

R. K. Kerk, Noordeinde 17

Maarten & Joanne

om te lachen, of om te huilen
muzikaal cabaret

Hojotoho Operastudio

o.l.v. Wiebke Götjes
viert opera

Broek in Waterland

Kerkplein 13

De Nok

een funkloristisch hoogtepunt
funky Balkan jazz

Duo Ot Azoj

opzweepend, swingend, teder
Oost-Europees, Klezmer, Balkan

Zuiderwoude

Dorpsstraat 1

Sweet and Low

smaakvol
kamerkoor

Duodektet

saamborig en welluidend
vocaal ensemble

Uitdam

Dorpsstraat 41

Fred Piek

zingt gevoelige ballades
uit de rijke folktraditie

Flip Noorman

kleinkunstenaar
rauw, poëtisch, anders



Info Noordroute: Annet Nielsen Cornelis Roelstraat 16 1151 CB Broek in Waterland
telefoon: 020-4031388 e-mail: info@waterland-kerkenland.nl

Fietsverhuur: Wim Tweewielers Laan 44 1151AB Broek in Waterland 020-4031462
(graag tijdig reserveren)

Laatste nieuws:

www.waterland-kerkenland.nl