

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 23

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 juni 2018

Kerkdienst zondag 10 juni 2018

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker	Schooldienst
Organist	H. Jütte	
Schoollied	Lied 314	
Schoollied lezen	Lotte Kaars	
Crèche	N.J. Moenis en Ria Kaars	
Kindernevendienst	Jannie	
Kosters	Jj. Commandeur en F. Visser	
Kerktaxi	S. van Altena, tel. 601663	

Eerste collecte:
Kerk in Actie Werelddiaconaat
Tweede collecte:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	10 juni	Marcus 4:1-9	Goed luisteren gaat niet vanzelf
maandag	11 juni	Psalm 84	Thuiskomen
dinsdag	12 juni	Job 8:1-22	Harde reactie op ellende
woensdag	13 juni	Job 9:1-24	Verstand en gevoel
donderdag	14 juni	Job 9:25-10:7	Wie kan rechtspreken?
vrijdag	15 juni	Job 10:8-22	Aanklacht
zaterdag	16 juni	Psalm 55:1-12	Dreiging

Meditatie.**Lezen: Psalm 63.**

Deze Psalm werd geboren in de woestijn. In het woeste en ruige klimaat van de woestijn ziet de dichter blijkbaar zijn leven getekend, of misschien moet ik zeggen: ziet hij hoe zijn leven eraan toe is. Ver van de stad Jeruzalem en van de tempel in Jeruzalem roept David het uit: naar U blijf ik zoeken, naar U verlang ik.

Wie ooit in de woestijn is geweest, weet hoe belangrijk het daar is om water bij je te hebben, of water te vinden. Anders kom je van dorst om. Zó blijft David zoeken naar de Bron van zijn bestaan: God. Het is alsof hij al tastend/zoekend in het schemerduister van het ontwakend morgenlicht zijn weg moet vinden. Nee, het is niet zo donker dat er niets te ontwaren valt. Het is dat mooie en wonderlijke schemerlicht dat je kunt zien en toch niet zien tussen nacht en dag. Vroege "vogels" onder ons zullen dat wel herkennen. Op die smalle grensstrook tussen donker en licht horen we David roepen in deze Psalm: mijn God, ik zoek U.

Misschien heeft hij heel de nacht al wakker gelegen. Wie zal het zeggen? En dan mag het prille ochtendgloren hem vertellen wat de oorzaak is van de doorwaakte nacht. Een hart, vol van zorgen en een onrustig, vleugellam geslagen ziel (Ps. 42), op zoek naar God. En dan denkt David terug aan de tempel. In het heiligdom heb ik U gezien, zegt hij. Wil je dicht bij God zijn? Denk dan aan Zijn heiligdom. Kom naar dat heiligdom waar Zijn Woord voor u open mag gaan. Waar dat Woord uitgelegd en verkondigd wordt.

David kan niet leven zonder God en hopelijk wij ook niet. Want dan wordt het leven wel héél beklemmend. Maar God wil juist Zijn Hand naar ons uitsteken. En onze Helper zijn. Zo ontmoeten we Hem in deze Psalm. En nu ik deze meditatie schrijf ná Pinksteren herinner ik mij hoe de Geest van Pinksteren onze hulp is geworden. Want als we zelfs geen woorden meer kunnen vinden om tot God te roepen komt de Geest ons te hulp en zucht voor ons naar God. Heer, kom mij te hulp. Zelfs een enkele zucht: 'HELP', blijkt dan te zijn opgenomen in het zuchten van de Geest zelf (Romeinen 8: 26).

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Voor hen die rouw dragen. Dat we ons verdriet voor Uw troon brengen.
2. Zendt Heer iemand uit ons midden naar één van de vele onbereikte volker.
3. Dank U voor het Woord welke U in ons hart heeft gelegd. Dat wij ze als fris water mogen doorgeven.
4. Bescherm de jongeren die in afwachting op de uitslag van hun examen even "helemaal los" gaan.
5. Wees ook bij de jongeren die door ziekte of handicap aan de kant staan en daarom de toekomst "dicht" zien.
6. Here Jezus openbaar U aan de moslims die serieus vasten. Ze willen U dienen, maar kennen U niet.
7. Wilt U bij de onderhandelingen zijn over Noord Korea. Dat ze weer één volk mogen zijn met Zuid Korea. Dat de Christenen moed mogen houden, nu ze zo vervolgd worden.

Ria Kaars

Opbrengst collecten**Zondag 3 juni**

De eerste collecte bestemd voor Ned. Bijbel Genootschap	€ 189,85
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 195,45

Collecte "Kerk in actie" op zondag 10 juni

Op zondag 10 juni a.s. wordt er gecollecteerd voor het werk van Kerk in actie.

Kerk in actie steunt zowel binnenlands als buitenlands diverse projecten om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Eén van die binnenlandse projecten zijn de inloophuizen voor mensen die dreigen ten onder te gaan. In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. De inloophuizen zijn een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Kerk in actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat, die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Namens de diaconie,
Eef Visser

Zondag komen we naar de Patmoskerk en daar ontvangen wij de kinderen van onze basisschool. Zij zijn behalve met taal en rekenen en zo, deze week bezig met het thema: kiezen n.a.v. het Bijbelboek Ruth. U weet het waarschijnlijk wel: op zo'n zondag maken de kinderen de preek voor ons. Van harte welkom!

Zieken. Zr. L. Peereboom-Taanman, Minnehof 11 kwam in het afgelopen weekend ongelukkig ten val en moest opgenomen worden in het Boven IJ- ziekenhuis. Waarschijnlijk is ze alweer elders voor revalidatie als dit kerkblad verschijnt. Ook denken we aan de zieken thuis en hen die langdurig elders verpleegd worden.

Afscheid. Afgelopen zondag zongen we ter gedachtenis aan Simon Kes. Bijna een leven lang elders langdurig verpleegd. Kind en volwassene tegelijk. Talloze keren kon u zijn naam lezen in de lijst met namen van gemeenteleden die buiten Marken verblijven. De geestelijk verzorger die verbonden is aan Sherpa in Baarn leidde zijn begrafenis te Baarn. Een bewogen leven werd afgesloten en we leven mee met de familie en met hen die als een naaste naast hem wilden staan.

Woensdag 13 juni hoop ik om 15.00 uur de weekdienst te leiden in Swaensborch. Graag ontmoet ik dan allen die vanaf Marken daar zijn komen wonen, want het is de laatste keer voor mijn emeritaat dat ik deze dienst zal leiden.

Ter overweging. Volledige overgave aan de lofzang en de aanbidding, zoals in sommige kloosters wordt nagestreefd, kan even vruchtbaar zijn voor de medemens als ingespannen maatschappelijke bezigheid. (*Willem Barnard*).

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij als familie ontvingen tijdens zijn ziekbed en bij zijn overlijden.

Woorden schieten te kort, maar weet dat alle reacties ons een grote troost zijn bij de verwerking van het verdriet na het overlijden van onze lieve man, Ta en Bap

Cornelis de Wit

De bescherming van uw privacy bij de Protestantse Gemeente Marken

Eind mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Wat dit betekent voor u en voor onze gemeente wordt in dit artikel beschreven.

Privacy, bescherming van de privésfeer, is een ruim begrip. In dit artikel gaat het vooral over de bescherming van persoonsgegevens. Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 dienen wij - de Protestantse Gemeente Marken - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) na te leven. De AVG vervangt de huidige privacywetgeving in Nederland.

Wij moeten kunnen aantonen dat wij de juiste maatregelen genomen hebben. Een van die maatregelen is het vaststellen van ons privacy beleid. Daarom heeft de Kerkenraad een Privacyverklaring vastgesteld.

De gehele tekst van de Privacyverklaring (12 pagina's) kunt u vinden op de website www.protestantsmarken.nl.

Als u geen toegang heeft tot internet, maar toch graag wilt kennismaken van de Privacyverklaring, kunt u (leden van de gemeente) zich voor een afdruk wenden tot kerkrentmeester Marten van Altena, tel. 601930.

Toekomstige nieuwe ambtsdragers krijgen de Privacyverklaring uitgereikt bij hun aanstelling.

Wilt u meer weten over de AVG, bezoek dan (bijvoorbeeld) de website van de Protestantse Kerk in Nederland: www.pkn.nl Daar vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

Uw recht op inzage en correctie

Wij dienen als Protestantse Gemeente Marken rekening te houden met de extra privacy rechten die personen krijgen door de invoering van de AVG, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering.

Wij moeten inzichtelijk hebben welke persoonsgegevens worden gebruikt, met welk doel, waar ze worden opgeslagen en wie er toegang tot de gegevens hebben.

Als er onverhoopt persoonsgegevens uitlekken moeten wij dat melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Privacyverklaring

De Privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft de verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in de verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. De verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de Protestantse Gemeente Marken ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de Protestantse Gemeente Marken verschillende maatregelen getroffen. Deze staan in de Privacyverklaring.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij de Kerkenraad.

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met secretaris@protestantsmarken.nl.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

1. Het recht op dataportabiliteit.
Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
2. Het recht op vergetelheid.
Het recht om 'vergeten' te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
3. Recht op inzage.
Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
4. Recht op rectificatie en aanvulling.
Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
5. Het recht op beperking van de verwerking.
Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten kunt u contact opnemen met de Protestantse Gemeente Marken via de contactgegevens hierboven vermeld (secretaris@protestantsmarken.nl).

Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de kerkenraad.

De Protestantse Gemeente Marken (PGM) zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het

recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De PGM zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de PGM rekening houden met de privacyrechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.

Heeft u nog vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de andere leden van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Marken,
Marten van Altena, ouderling-kerkrentmeester.

Jaarlijkse bijdrage Zending en Evangelisatie

Binnenkort ontvangt u weer het (groene) inteken biljet voor de bijdrage Zending en Evangelisatie voor het jaar 2018 of misschien heeft u het inteken biljet inmiddels al ontvangen.

Voor het zendingswerk vragen wij van ieder gemeentelid een vrijwillige bijdrage, zodat wij ook dit jaar weer onze steun kunnen geven als Protestantse Gemeente Marken aan het Zending- en Evangelisatiewerk ver weg en dichtbij.

Daarnaast verzorgen wij ook de distributie van het blad Elisabet en Kerk en Israël. De abonnementsprijs voor Elisabet in 2018 is € 20,00 (per jaar), de prijs voor Kerk en Israël is € 5,00. De abonnementsgelden kunt u gelijktijdig met uw bijdrage voor de Zending en Evangelisatie overmaken.

Het inteken biljet wordt weer bij u thuis opgehaald.

U kunt het inteken biljet uiteraard ook retourneren aan de personen genoemd in onderstaande wijkindeling.

Wijk 1: IJsselmeerweg en Flevostraat (Jannetje Boes, Kets 44)

Wijk 2: Zuiderzeeweg, Zeilstraat en Mr. Visserstraat (Trijntje Uithuisje, Kets 37)

Wijk 3: Almerestraat, Gouwzeestraat, Markerwaardstraat, Minnehof, Minneweg en Botterstraat (Lobberig Jonk, IJsselmeerweg 6)

Wijk 4: Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf, Moeniserwerf en Oosterpad (Lobbetje Zwiers, Wittewerf 30)

Wijk 5: Het Rietland, Kets, Buurt I en Buurt II (Grethe van Belzen, Kets 31)

Wijk 6: Buurt III en Buurt IV, Melisvennen en Havenbuurt (Neeltje Anita Roos, Buurt I nr.7)

Wijk 7: Noorderwerfstraat, Akkerstraat en De Pieterlanden (Christina Pereboom, Buurterstraat 46)

Wijk 8: Thamiswerfstraat, Buurterstraat en Westerstraat (Eline Visser, Buurterstraat 9)

Wijk 9: Kerkbuurt 1-89 en 176-201 en De Duikjes (Conny Kamstra, Kerkbuurt 198)

Wijk 10: Kerkbuurt 90-175 en Hoogkamplaan (Anneke Commandeur, Buurterstraat 41)

Wijk 11: Swaensborch (Gari Appel, Hoogkamplaan 36)

Wij hopen ook dit jaar op u te kunnen rekenen! Alvast hartelijk dank!

De Zending- en Evangelisatiecommissie

0
Jezus zegt:
In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.
Joh. 14:2

Plotseling is overleden mijn lieve broer en onze huisgenoot

Simon Kes

* Marken, 27 augustus 1959

† Baarn, 1 juni 2018

Naarden : Neeltje Kes
Baarn : Huisgenoten
en medewerkers
Berkelstraat 17-29

Correspondentieadres:
C. Appel
Evertsenstraat 21
1231 RA Rijsburg

Hoger dan de blauwe luchten
En de sterretjes van goud
Woont de Vader in de hemel,
Die van alle kinderen houdt.

Onverwacht is overleden onze neef

SIMON KES

Volwassen, maar kind gebleven.

Wij wensen Neeltje veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Jan Appel
Kees en Aaltje Appel-Zondervan

Aaltje en Jacob
Kees en Anja
Dirk en Willy Diana
Jan Simon en Astrid

Pieter en Neeltje
Dirk en Charlotte
Simon

Simon en Sjoerdy
Marie en Kees
Frits en Monique