

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer : 24

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 juni 2018

Kerkdienst zondag 17 juni 2018

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. A.S. de Winter, Nigtevecht
Organist	D. Kes
Schoollied	Lied 653
Schoollied lezen	Jorrit Korstman
Crèche	Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst	Danielle Springer en Gretha Korstman
Kosters	J. Blijleven en H. Zeeman
Kerktaxi	H.P. Zondervan, tel. 601910

Eerste collecte:
Project Waterlandse Gemeenten
Tweede collecte:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	17 juni	Psalm 55:13-24	Wie is betrouwbaar?
maandag	18 juni	Job 28:1-28	Wijsheid is moeilijk te vinden
dinsdag	19 juni	Job 29:1-20	Vroeger was alles beter
woensdag	20 juni	Job 29:21-30:19	Verschrikkingen
donderdag	21 juni	Job 30:20-31	Noodkreet
vrijdag	22 juni	Job 31:1-15	Oogverbond
zaterdag	23 juni	Job 31:16-40	Zelfonderzoek

Stop en keer terug

Tegen elke zwoegende, zwaar belaste zondaar zegt Jezus: "Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven" (*Mattheüs 11: 28*)

Wat hebben we het druk! Slaan we daarom de zondagse kerkdiensten over? Wat is het toch dat we onszelf voorbij proberen te rennen. Jonge mensen die al geplaagd worden door een burn-out. Wat een drama.

Jezus zegt: Kom naar mij toe ..en ...rust.

Deze woorden betekenen niet: "Ga en werk door". Maar kom, kom, kom...

Kom, met je verdriet.

Kom, zoek geen uitvluchten meer.

Kom, zoals je bent.

Onze bijbel eindigt er mee:

De Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zeggen: Kom! En wie dorst heeft kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Ik blijf zeggen lees je Bijbel en laat Jezus je gids in je leven zijn. Kom naar de kerk om samen God de lof te brengen. ZING en jubel het uit:

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Psalm 118 : 1

H.C.C. Kaars- van den Bosch

Voorbede

1. Dank U voor het Woord welke U in ons hart heeft gelegd. Dat wij ze als fris water mogen doorgeven.
2. Wees bij de jongeren die door ziekte of handicap aan de kant staan en daarom de toekomst "dicht" zien.
- 3 Here Jezus openbaar U aan de moslims. Bescherm hen als zij U gaan volgen. Vaak doen zij dit in het verborgene vanwege een vloek die wordt uitgesproken.
5. Laat Noord Korea weer één volk mogen zijn met Zuid Korea. Dat de vervolgte Christenen moed mogen houden en antwoord mogen zien op hun gebeden.
6. Help ons met de keuzes die wij maken. Doe ons beseffen dat U ons daarin een helper wilt zijn.
7. Voor de voorbereidingen van de vakantie Bijbel week. Maak ons enthousiast.

Ria Kaars

Opbrengst collecten**Zondag 10 juni**

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie

€ 297,25

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 211,95

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk 2x een bedrag van € 50,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Collecte zondag 17 juni

Zondag 17 juni a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Zoals u weet, steunen we samen met een aantal andere diaconieën uit het Waterlandse ons nieuwe project Share. In maart j.l. waren Nelleke en haar man ds. Rahman Yakubu te gast in onze kerk en hebben toen over het project verteld aan de hand van een fotopresentatie. Zoals u uit hun verhaal weet, zijn Share's voornaamste aandachtsgebieden gezondheidsvoorlichting, onderwijs en landbouw. De motivatie voor het werk ligt in het christelijk geloof en de overtuiging dat ieder mens een Godgegeven recht heeft om slechte levensomstandigheden te verbeteren, zowel op geestelijk als lichamelijk vlak. Wij steunen Share hierbij door dit jaar hulp te bieden bij de ontwikkeling van het onderwijs op de Neesim school.

Deze basisschool biedt aan zo'n 400 leerlingen een veilige plek om spelenderwijs te leren. Op veel scholen in Ghana is gebrek aan leermaterialen, aan leerkrachten, aan professionaliteit onder de leerkrachten en is er een slechte kwaliteit aan supervisie vanuit het ministerie van onderwijs. Daarom leidt Share haar leerkrachten grotendeels zelf op. In het kader van de grote nadruk op leesonderwijs, heeft de school een bibliotheek die uniek is voor het district. De Neesim Bibliotheek is heel populair bij de schoolkinderen, ook na schooltijd. De school heeft altijd al de droom gehad dat de bibliotheek door de hele gemeenschap gebruikt zou kunnen worden. In januari 2017 zijn ze daarom gestart met een promotiecampagne om de leerlingen van de andere basisscholen in de omgeving enthousiast te maken voor de bibliotheek. Dit is een ontzettend groot succes geworden. Op de school wordt lesgegeven in het Dagbani, de regionale taal, omdat jongere kinderen slecht engels spreken. Ook voor de bibliotheek proberen ze naast engelse boeken boeken in het Dagbani aan te schaffen.

Share zal de bijdragen van de Waterlandse Diaconieën en dus van onze collecte gebruiken voor oa. lesmateriaal, training van leerkrachten, gebruikskosten van water en elektriciteit en onderhoud aan de school.

Ook heeft de school voor het computerlab een paar nieuwe computers nodig om oude te vervangen. We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Bijbel Dichtbij aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao

Aan Hare Excellentie Lucille George-Wout, gouverneur van Curaçao is een exemplaar overhandigd van Bijbel Dichtbij. Deze bijbeluitgave werd haar aangeboden door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

Bijbel Dichtbij is een editie van de Bijbel in Gewone Taal met uitleg en toepassingen, die het NBG samen met de Evangelische Omroep heeft ontwikkeld. De overhandiging aan de Gouverneur was het sluitstuk van een bezoek van het NBG en het Antilliaans Bijbelgenootschap aan het eilandbestuur. Het bezoek stond in het teken van het aanhalen van de banden tussen de beide bijbelgenootschappen en van de relatie met de overheid.

De Gouverneur benadrukte in haar reactie op de aanbieding het belang van de Bijbel, ook voor de Curaçaose samenleving. Ook sprak ze haar waardering uit voor de verbindende rol die bijbelgenootschappen spelen tussen de verschillende kerken.

***Bijschrift foto:** De delegatie van het Nederlands en het Antilliaans Bijbelgenootschap biedt Bijbel Dichtbij aan de Gouverneur van Curaçao aan. V.l.n.r.: Paul Doth (NBG), Rieuwerd Buitenwerf (NBG), Gouverneur Lucille George-Wout, Armin Elisa, directeur Antilliaans Bijbelgenootschap, Yvonne Isidora-Gumbs, bestuursvoorzitter Antilliaans Bijbelgenootschap. Foto: NBG*

-0-0-0-0-0-0-0-

De Bijbel in het Kono voor Sierra Leone

Voor christenen in Sierra Leone biedt de Bijbel houvast in moeilijke tijden. Helaas beschikt nog niet iedereen in dit Afrikaanse land over de volledige Bijbel in zijn of haar eigen taal. Dat geldt ook voor de 850.000 sprekers van het Kono.

Sierra Leone

Als Sierra Leone de afgelopen jaren in het nieuws kwam, was dat meestal vanwege oorlog of de ebola-epidemie. Gelukkig zijn nu vrediger tijden aangebroken. Eindelijk kunnen de bewoners hun land weer opbouwen en hun trauma's verwerken. Christenen hebben daarbij houvast aan de Bijbel.

Maar de sprekers van het Kono, een regionale taal in het oostelijke heuvelgebied, kunnen alleen het Nieuwe Testament in hun eigen taal lezen. Een groot gemis! Juist verhalen over bijvoorbeeld Abraham, Mozes en David hebben veel te bieden: met hulp van God hielden zij immers vol, ook in moeilijke tijden.

Steun

Het NBG wil graag helpen een volledige Bijbel in het Kono te realiseren. Een financiële bijdrage is welkom. Voor meer informatie of een donatie voor dit project: kijk op bijbelgenootschap.nl/sierraleone

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur

De kerkeraad is gestart in De Grote Kerk, na de dienst koffie/thee te schenken in Gebouw Hoog. Om dit standaard te kunnen aanbieden zijn er vrijwilligers nodig. Wie vind het leuk om, met anderen, mee te draaien en dit ontmoetingsmoment na de dienst mogelijk te maken?

Er zijn al meerdere die aangegeven hebben mee te willen doen maar we hebben er meer nodig.

Opgeven kan bij;

Hilly Kes

tel 0299601534 of 0637658668

per mail; hillykes49@gmail.com

Orde van dienst – Grote Kerk te Marken - zondagmorgen 17 juni 2018

Voorganger: ds. A.S. de Winter

Intochtlied: Psalm 34:1 en 4

Stil Gebed - Bemoediging & groet

Schoollied: Gezang 653:1 *'U kennen en tot U leven'* (eerst gelezen door kind)

Leefregels: Romeinen 12:9-21

Lied: Gezang 653:5 en 6

Gebed om de Heilige Geest

Lied: Gezang 348:1 *'Heer van uw kerk'* (kinderen gaan naar KND)

Schriftlezing: Matteüs 20:1-16 en Galaten 5:22-23 (door ouderling van dienst)

Lied: Psalm 27:7

Verkondiging

Lied: Gezang 968:1, 2 en 5 *'De ware kerk des Heren'*

Inzameling van de gaven

Dank en voorbede

Slotlied: Gezang 974:1, 2, 4 en 5 *'Maak ons uw liefde, God, tot opmaat'*

Wegzending & Zegen (afgesloten met lied 431C)

