

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer:26

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 juni 2018

Kerkdienst voor : Zondag 1 juli 2018

Tent aan de haven

| | |
|--------------|---|
| 10.00 uur: | Ds. H. Dekker |
| Thema: | Wie weg is, is gezien |
| Medewerking: | Marker Mannenkoor en Marker Gelegenheidsband |
| Collecte: | Stichting Alzheimer Nederland |
| Kerktaxi: | Koos Zwiers (telf. 601751) |

Dagelijkse Schriftlezingen

| | | | | |
|-----------|--------|--------|----------|-----------------------------|
| Zondag | 1 juli | Job | 42: 1-17 | Happy end |
| Maandag | 2 juli | Marcus | 4: 21-34 | Oogsttijd |
| Dinsdag | 3 juli | Marcus | 4: 35-41 | Tegen de storm in |
| Woensdag | 4 juli | Marcus | 5: 1-20 | Bezeten |
| Donderdag | 5 juli | Marcus | 5: 21-34 | Het bloed stroomt niet meer |
| Vrijdag | 6 juli | Marcus | 5: 35-43 | Het bloed stroomt weer! |
| Zaterdag | 7 juli | Psalm | 123 | Oogopslag |

Meditatie

De eerste vijf boeken van de bijbel, de “vijf boeken van Mozes” ook wel de Pentateuch genoemd bevatten de Thora (= onderricht) voor de joden. Het is een oude vraag of dat ook het onderricht voor ons is. Het zijn verhalen en mythen over mensen en gods-ontmoetingen die van geslacht op geslacht werden overgeleverd door mensen die geen theologie gestudeerd hadden (!) en uiteindelijk door Mozes opgeschreven zijn.

Vanaf Exodus 20 (de tien geboden) vinden we behalve verhalen ook wetten. Wetten die in onze cultuur best acceptabel over komen behalve dan in het tiende gebod (gij zult niet begeren) waar doodleuk een rijtje staat van wat je dan niet mag begeren waarbij huis, vrouw, slaaf, slavin, rund en ezel vanzelfsprekend als bezit worden gepresenteerd en qua taalgebruik (emumeratie) gelijkgeschakeld. (sprak GOD al deze woorden? slavernij vanzelfsprekend?). Verderop worden de geboden uitgedetailleerd en verfijnd en hier krijgen we in onze tijd steeds meer moeite. Bijvoorbeeld Exodus 22 begint met:

Betrapt iemand de dief op heterdaad en slaat hij hem dood dan laadt hij daarmee geen bloedschuld op zich. Gebeurt dit echter na zonsopgang dan laadt hij wel bloedschuld op zich. De dief moet alles vergoeden

Afgezien van het feit dat een dode dief niet zoveel meer uitricht, gaat het verder dat als hij niets bezit hij dan maar als slaaf verkocht moet worden (brengt in deze staat weinig op). Alles riekt naar vergelding, niets naar vergeving. Nogmaals, is dat onderricht ook voor ons?

Wij horen Exodus 20 elke zondag in de eredienst (nooit Exodus 22) en nemen het als leefregels, als goede raad. Het zijn hoofdlijnen die ons richting geven en we slaan net als Jezus, al die verdere details over waarin in Jezus' dagen de farizeeën zo verdwaald raakten.

Als we de geest van die compacte set van tien geboden toepassen bij ons handelen in dagelijkse situaties dan zal het leven voor onszelf en onze medemens verbeteren.

Het heeft iets weg van de axioma's uit de wiskunde: bv. de hele vlakke meetkunde volgt uit maar vijf grondwaarheden die iedereen gemakkelijk kan inzien bv. één ervan is: de kortste weg is precies recht door (dat voelt toch iedereen op z'n klompen aan!). Alle bewijzen zijn terug te voeren op een simpele set van vijf!

Eeuwen blijft Israel bij zijn Thora. Totdat zo'n 1800 jaar na formulering van de mozaïsche wetten er een rabbi opstaat die een nog veel compactere set formuleert waarin alles opnieuw wordt samengevat: 1) *Heb God lief boven alles.* 2) *Heb je naaste lief als jezelf.* Geloof je niet in God, dan kan je altijd nog met nummer twee uit de voeten.

De component “liefde” wordt toegevoegd en de tien kunnen naar twee gereduceerd worden: “de ganse wet en de profeten”. Als je deze twee geboden op je in laat werken zou je zo de tien geboden er weer uit kunnen halen (al of niet in eigen woorden of in die van lied 310).

Eén van Jezus' eigen formuleringen: “*wat jij wilt dat de mensen jou doen, doe dat zelf zo aan de mensen*”. Het is de positieve variant van een uitspraak van Socrates (ruim 400 jaar vóór Jezus) die zei: “*wat jij niet wilt dat jou aangedaan wordt doe dat dan ook niet een ander aan*”.

Hetzij in de voetsporen van Socrates, hetzij in die van Jezus voor ons is er op deze wereld en zeker in onze tijd stevig wat werk aan de winkel. Denk jezelf voor een moment eens als vluchteling, alles kwijt en amper het vege lijf gered. Hoe zou jij dan behandeld willen worden? Hoe wilt u dan zijn ontvangen hoe wilt u zijn ontmoet?

Zie Matt. 25:38-40 voor verdere verduidelijking.

Klaas Kes

Voorbede

1. Help ons met de keuzes die wij maken. Doe ons beseffen dat U ons daarin een helper wilt zijn.
2. Voor de voorbereidingen van de vakantie Bijbel week. Maak ons enthousiast.
3. Voor alle rebellen en opstandelingen, dat ze Uw woord mogen horen en Uw vrede mogen vinden.
4. Laat ons het goede doen aan hen die op ons pad komen.
5. Wil bij de jongeren zijn die op zichzelf gaan wonen. Bescherm hen.
6. Geef ons een blij en vrolijk hart.
7. Wees met hen die treuren. Heer wil hen troosten en sterken.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Rectificatie: In het kerkblad van 23 juni is bij de collecte bestemd voor Project Waterlandse Gemeenten een verkeerd bedrag vermeld, het had moeten zijn € 172,30

Zondag 24 juni

| | |
|--|----------|
| De eerste collecte bestemd voor het Project Pakistan | € 206,75 |
| De tweede collecte bestemd voor de Kerk | € 171,25 |

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk 2x een bedrag van € 50,=.
Hartelijk dank.
Collega van kerkrentmeesters

De Papierbox.

Ik denk dat ik niet overdrijf als ik beweer dat veruit de meeste inwoners van ons mooie schiereiland de weg daarheen weten te vinden.

Een niet onbelangrijk deel van het aangeleverde oud papier – karton wordt immers door u persoonlijk gebracht.

Daarnaast wordt er om de twee weken papier opgehaald.

Het gevolg is dat de papierbox elke drie weken tot de nok gevuld is en moet worden leeggehaald.

Daar zijn mensen voor nodig.

U begrijpt het al, de bestaande groep medewerkers wordt steeds kleiner, en de leeftijd hoger.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om ons te komen helpen.

Immers vele handen maken licht werk.

Het is toch doodzonde als straks de papierbox definitief moet sluiten.

Aanmelden bij

K. Teerhuis
G. VisserMinneweg 25
Noorderwerfstraat 11tel. 601397
tel. 601423

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de feesttent aan de haven. Meestal was ik rond deze tijd met zomervakantie in de afgelopen jaren, maar dit jaar niet en dat geeft mij gelegenheid deze dienst zelf te leiden. En daar verheug ik mij op! Muzikale medewerking is er van het Marker Mannenkoor en de samenzang zal begeleid worden door een gelegenheidsband van Marker muzikanten. Laten we niet alleen feestvieren het komend weekend zou ik zeggen, maar ook deze korte kerkdienst op zondagmorgen bezoeken! Hartelijk uitgenodigd! Het thema van deze dienst is: Wie weg is, is gezien n.a.v. Matteüs 9: 35-38. Er is voor iedereen een gestencilde liturgie. Van harte een feestelijke zondag gewenst!

Zieken. Wij denken aan de zieken thuis of elders langdurig verpleegd.

Zomerzangavonden. Het duurt nog even, maar graag wijs ik u alvast op de zomerzangavonden. Deze avonden mogen zich altijd in een brede belangstelling verheugen en daar hopen we uiteraard dit jaar ook weer op. Veel samen zingen, een korte overdenking en tijdens deze avonden is er ook een heerlijke koffiepauze. Wilt u de data vast noteren? Dan rekenen wij graag op uw komst! *Dinsdag 10 juli om 20.00 uur in de Grote Kerk m.m.v. de Voor Anker Band, dinsdag 14 augustus om 20.00 uur in de Grote Kerk m.m.v. Hans Jütte en dinsdag 11 september om 20.00 uur in de Patmoskerk m.m.v. de Gospeltrain.*

Het thema van deze avonden is: Op reis ... waarheen?

Ter overweging. Mijn oudste broer dr. W. Dekker presenteerde in de afgelopen week zijn nieuwste boek in de Bergkerk te Amersfoort. 'Verbonden en vervreemd' heet het en wie het openslaat ontdekt al gauw dat dit boek geheel gewijd is aan Handelingen 17: het verhaal van Paulus op de Areopagus. Opnieuw een boek voor de geoefende lezer rondom het thema: hoe houden we het vol gemeente van Christus te zijn in de context van een krimpende kerk? En hoe voorkomen we dat we moedeloos worden en zelf ook minder gaan geloven? Met dit boek wil hij bijdragen aan de bezinning: waarom is het christelijk geloof zo belangrijk dat we het steeds willen delen met anderen?

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Er is een vrouw, die, als ze brieven naar andere schrijft, altijd eindigt met een heel apart slot. Normaal zetten wij onder een brief: hartelijke groeten, of veel liefs, of als de verhouding wat stijver is: hoogachtend. Deze vrouw zet altijd onder haar brief: bij de beek Besor en dan haar naam. Dat zette de ontvanger aan het denken. Als we het verhaal uit de bijbel niet gelezen hadden zouden we denken: **bij de beek Besor, wat betekent dat nu toch?**

Maar nu weten we het al. Daarmee bracht die vrouw het gevoel tot uitdrukking van: 'ach, eigenlijk ben ik maar een achterblijver, iemand die op de spulletjes past, iemand die uit de verte meeleeft. Maar verder, ik heb de kracht niet om in alle dingen zo actief te zijn en mee op te trekken, misschien hoor ik er wel niet bij'. Ik denk dat de wereld vol is van zulke mensen die denken: 'ach, ik speel helemaal geen belangrijke rol in het leven', of: 'ik? Ze spreken zo vaak over gaven en over de gaven van de Geest, nou ik heb er geen een'. Of: 'ik mis de moed', of: 'ik ben gewoon moe en ik kom niet mee. Ik zie wel al die drukke mensen, in de politiek of vooraan in de kerk en op de voorpagina van de krant, maar ik kan het gewoon niet opbrengen'. Op die mensen valt nu hier in 1 Samuël 30 aan het slot van dit verhaal alle aandacht. Het is bijna het laatste moment voordat David koning wordt. In het volgende hoofdstuk lezen we hoe Saul sneuvelt en in het hoofdstuk daarop, 2 Samuël 1, dat David koning wordt. Het is dus de laatste drempel die David over moet om die hoge rol, die hoge functie te kunnen gaan vervullen om koning te zijn over Israël. God leert hem hier een laatste les en daar zit dus een vraag in: 'Hoe zal David met deze mensen omgaan?'

We hebben al gelezen hoe Amalek met zulke mensen omging. Want op die tocht door de woestijn toen ze achter de bende aanzaten lag daar die ene man op de grond en ze dachten dat hij dood was, zo slecht was hij er aan toe. Uitgedroogd en uitgehongerd. Zo ging Amalek met zijn zwakken om. Hij was een Egyptische slaaf, vertelde hij later, van een Amalekitische heer. Ze hadden hem gedumpt toen hij geen kracht meer had en lieten hem aan de kant van de woestijn dood gaan. Nu komt het er op aan wat David gaat doen. Het wordt spannend in het verhaal als David bij de beek Besor terugkeert. Eerst is er stilte. Normaal vragen de achterblijvende mannen: "Hoe is het gegaan in de strijd?" Ze hadden al gehoord hoe er koeien blaatten en kinderstemmen klonken, ze wisten dus dat het succesvol was, maar normaal verwacht je dat de vragen: "Hoe is het gegaan, hoe is het met jullie?" Maar ze durven het niet te vragen. David kan dat zo goed begrijpen omdat hij ook zo'n achterblijver was. Hij moest op de schapen passen toen Israël uittrok om tegen Goliath te vechten. Toen was hij ook een keer zo brutaal om te vragen: "Hoe gaat het met jullie?" En u weet wel hoe zijn oudste broer Eliab daarop reageerde: "Wat? Waar bemoei jij je mee? Moet jij niet op de schapen passen?" Dat voelde bij David of hij een bak koud water over zijn hoofd kreeg. Ineens proef je hier hoe David wijs is geworden, hoe hij geleerd heeft uit zijn eigen ervaringen, hoe hij ineens beseft: ik kan begrijpen waarom ze dat niet durven vragen. Dus David vraagt het aan hen en daar zit iets in van: "Hoe gaat het met jullie? Het moet ook niet makkelijk geweest zijn om daar maar te zitten en niet mee te mogen doen? Je uitgeschakeld te voelen, er niet bij te horen, moeilijk is dat. Hoe hebben jullie dat gehad met elkaar?" Dat is al genoeg om de botteriken uit Davids achterban te doen denken: Wat gaat hij nu doen? Hij zal toch niet ...?" Want het laatste wat zij willen is delen met die tweehonderd achterblijvers bij de beek. Ze komen er direct tussen met hun vlijmende stemmen: "Nee, nee, niet delen!" Ze kunnen hun vrouwen en kinderen terugkrijgen, die zijn van hen natuurlijk, maar voor de rest: wegwezen. Dat staat er letterlijk: "Jullie? Wegwezen!" Dan zie je David zoals hij daar staat als de Messiaanse koning, want dat is een koning die net anders is dan een gewone koning. Een gewone koning probeert de krachtigen rondom zich heen te verzamelen en geeft een lintje aan de sterken, maar de Messiaanse koning heeft een hart voor de zwakken.

Psalm 72: "God heeft een hart voor armen en een hart voor de zwakken".

Zo zie je hier David in - zou je kunnen zeggen - zijn laatste examen voordat hij koning mag worden. God stelt hem op de laatste proef. "Zou hij het doen?" En ja, David - en dat is ook genade van God, dat zat niet zozeer in David zelf, dat heeft hij ook van God geleerd, - hij doorstaat de proef. Hij zegt: "Nee, zo gaat het in Israël niet toe. Degenen die bij het pakgoed zitten zullen gelijk op delen met degenen die vooraan stonden in de strijd. "Dan maakt hij dat tot een inzetting in Israël en dat is door de eeuwen heen zo

gebleven. Als Israël ten strijde trok deelde heel het volk in de opbrengst en de winst van de strijd als die er was. Degenen die thuis waren en daar een rol vervulden, degenen die een bijrol hadden, degenen die een hoofdrol vervulden en vooraan liepen aan het front, allemaal deelden ze gelijk op. Dat is nu het geheim van David, het geheim van de Messiaanse koning. Het bijzondere ligt nu juist hierin - daarom noem ik hem ook Messiaanse koning - daarin is hij een afspiegeling van Jezus. Een voorafschaduwning, zeggen wij. Want als je kijkt naar de grootste Koning van alle koningen, dat is Jezus Christus. Als Hij verschijnt op aarde dan let Hij op een man als Zacheüs, iemand met een strafblad die in een boom wegkruipt. Juist die man haalt Hij erbij. Jezus let op de kinderen en op de melaatsen, Hij zit mee aan tafel bij hoeren en tollenaars. Dat lezen we van de Here Jezus, zo heeft Hij als de Messiaanse Koning zwak en sterk, jong en oud, energiek en krachteloos, rijk en arm, begaafd en onbegaafd, Hij heeft ze allemaal aangesproken en bij elkaar gebonden in die ene gemeente die wij mogen zijn.

Ik begon met het verhaal van die vrouw die onder haar brieven schreef: "bij de beek Besor".

Het is alsof de Here God onder de brief, de boodschap die Hij ons gegeven heeft, zelf ook gezet heeft: "Let op die beek Besor!" Je moet zelf ook de genade die ik aan jullie gegeven heb en de liefde die ik in jullie investeer, doorgeven en royaal doorgeven. Allen horen erbij en we trekken samen op. Dat is het verhaal van David bij de beek Besor. Ik zei al het is als het ware een laatste 'testcase' een laatste proef. Als David dit goed gedaan heeft doet de Here God de deur open naar het koningschap. Zo belangrijk is het dus dat wij als gemeente in de navolging van Christus, - zoals koning David dat deed voor Jezus uit - die gestalte dragen en altijd weer een hart hebben voor iemand die het gewoon niet kan opbrengen, of die denkt: "ik hoor er niet bij, of ik heb geen gaven". Dan halen wij in de gemeente hen erbij, zoals wij zelf, als we zo denken, door hen erbij gehaald worden.

Zo worden we één gemeente die lijkt op de Here Jezus.

Ingezonden door: Pieter de Jong

.....

"POST VOOR JOU"

Ik heb vandaag de kriebels, want ik ben zo blij als wat.
Wie heeft er ooit zo'n brief in zijn brievenbus gehad?
Een bijbel vol verhalen, soms moeilijk, soms apart.
Maar wat ik snap bewaar ik als een parel in mijn hart.

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken die aan mijn 98ste verjaardag heeft gedacht.
Bedankt voor alle kaarten, bezoekjes, kado's en telefoontjes.
Het was hartverwarmend.

L. Kes-Schouten
Kerkbuurt 170

Na de hersteloperatie die ik eind januari dit jaar heb ondergaan en de lange periode van revalidatie ben ik dankbaar en blij dat ik voldoende ben hersteld om deze vervelende periode af te kunnen sluiten.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die in de afgelopen periode aan mij hebben gedacht. De kaarten, de bezoeken, de telefoontjes, de attenties en bemoedigende woorden die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziekenhuis opnames en de periode van herstel thuis waren hartverwarmend.

Als je zoveel tegenslag hebt gehad is het fijn als mensen aan je denken en je steunen.

Cornelis Teerhuis

*Dit gedicht wat op een scheepsluik
strand kreeg ik van de dirigent
van Herv. Wijkbeem. ICHTALLIS 'Kat wijkt aan zee.
= Blij leven*

B.- SCHEEPSLUIK

In het verleden was het een attractie voor de toeristen en ook de Kattekers was de 68 tellende vloot Bomschuiten die op strand lagen aan de wurf.

Ik zal een stukje krant lezen van toen.

Ik sta gereed, met schuit en vleet, om die in zee te zetten.

Ach Heer, zend thans Uw zegen neer in drie maal twintig netten.

Ik vaar gedurig heen en weer
Met 'oog op God, wat wil ik meer
en blijf daar altijd op vertrouwen
Meer dan op anker, zeil en touwen
God is de steen en anders geen
Daar ik op bouw en vast vertrouw
O, goede God en Hemel Koning,
Bewaar ons in dee's kleine woning
Schenk ons kracht, zegen en gewin,
Gezondheid en vrede naar ons zin

Ik vaar gedurig heen en weer
Met het oog op God, wat wil ik meer
en blijf daar altijd op vertrouwen
Meer dan op anker, zeil en touwen
God is de steen en anders geen
Daar ik op bouw en vast vertrouw
O, goede God en Hemel Koning,
Bewaar ons in dee's kleine woning
Schenk ons kracht, zegen en gewin,
Gezondheid en vrede naar ons zin

De Bijbel mee op vakantie

Dagelijks een stukje bijbellezen tijdens de zomervakantie? Stop dan het gratis NBG-vakantieleesrooster in je reiskoffer. Het boekje geeft twee weken lang dagelijkse inspiratie uit het boek Filippienzen. Voor kinderen is er een zomerpakket van Bijbel Basics.

‘De vakantie is bij uitstek de periode om los te komen van je dagelijkse beslommeringen. Daarom kozen we voor dit rooster Paulus’ brief aan de Filippienzen’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Het kopje boven die brief had kunnen zijn “Vreugde, vreugde, louter vreugde” – net als dat bekende lied op een melodie van Beethoven. En dat terwijl Paulus geen vakantie had, maar gevangen zat. Waar hij dan toch die blijdschap vandaan haalde, onthult hij in deze brief.’

Bijbel Basics zomerpakket

Voor kinderen stelt het NBG een Bijbel Basics zomerpakket beschikbaar. Bijbel Basics is de digitale kindernevendienstmethode die kinderen van 4-12 jaar laat kennismaken met 200 bijbelverhalen. In veel kerken zitten de kinderen in vakantietijd in de ‘gewone’ kerkdienst. Met dit zomerpakket kunnen ze dan toch aan de slag met de Bijbel. Het pakket is gratis te downloaden en bevat een bijbelverhaal, vragen om over na te denken en een doe-opdracht, bijvoorbeeld een in te kleuren memoryspel.

Het leesrooster is verkrijgbaar via: debijbel.nl/vakantieboekje.

Het komt ook digitaal beschikbaar via: debijbel.nl

Het Bijbel Basics zomerpakket is te downloaden door in te loggen op: debijbel.nl/bijbelbasics

Jaarverslag Nederlands Bijbelgenootschap: groeiende steun bijbelwerk

Veel animo voor Bijbel Basics, een toename van digitaal bijbellezen, en groeiende steun voor de missie. Dat zijn de meest opvallende feiten uit het Jaarverslag 2017 van het NBG en het VBG. ‘Als we goed inspelen op wat er onder de mensen leeft, zien we dat de Bijbel nog steeds van grote waarde kan zijn voor wie erin leest’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom hebben we in 2017 onder meer een nieuwe kindernevendienstmethode gepresenteerd: Bijbel Basics. Daarmee brengen we 200 essentiële bijbelverhalen dicht bij kinderen van 4-12 jaar. Binnen enkele maanden na de lancering abonneerden bijna 3.000 kinderdienstleiders zich op deze methode.’

Eigen fondswerving

De steun voor de missie van het Bijbelgenootschap – de Bijbel dichtbij brengen – is onverminderd groot. Voor het tweede jaar op rij groeiden de inkomsten uit eigen fondswerving: van 6,9 miljoen euro in 2016 naar 7,2 miljoen in 2017, op een totaal bedrag aan inkomsten van 7,6 miljoen. ‘We merken dat mensen zich langer aan ons verbinden en bereid zijn meer te geven’, aldus Rieuwerd Buitenwerf. ‘Dat stemt dankbaar.’

Digitaal bijbellezen

Digitaal bijbellezen wordt steeds belangrijker. Het aantal accounts op de (vrijwel identieke) bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be steeg van 120.000 naar 163.000. Het aantal unieke bezoekers nam toe tot 678.000. Ook voor de digitale leesplannen, bedoeld om de Bijbel in het dagelijks leven toe te passen, groeide de belangstelling: van 18.000 naar 43.000 lezers.

Het platform debijbel.nl trekt internationaal de aandacht. Het Fins Bijbelgenootschap nam de techniek ervan over en lanceerde in 2017 een Finse versie van deze site.

Het volledige jaarverslag en een verkorte versie is te vinden op www.bijbelgenootschap.nl

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur