

Protestants Marken



Jaargang 12, nummer:27

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 juli 2018

Kerkdienst voor : Zondag 8 juli 2018

Grote Kerk

10.00 uur:	Ds. H. Dekker, Viering H. Avondmaal
Organist:	H. Jütte
Kosters:	K. Visser en J.P. van Altena
Schoollied:	Lied 704
Schoollied lezen:	Elisa van Veen
Crèche:	Jannie Schipper en Ursula Roos
Kindernevendienst:	Marianne en Gréthe
Tafelcollecte:	Diaconie
Collecte:	Kerk
Kerktaxi:	Rob Zwiers (telf. 06-52410698)

Z O M E R Z A N G A V O N D

Dinsdag 10 juli 2018

Grote Kerk

Aanvang 20.00 uur
met medewerking van de Voor Anker Band

Meditatie.**Lezen: Psalm 64.**

In de Bijbel komen we vele namen voor God tegen: God als toevlucht bijvoorbeeld. Of God als de Rechter. Of God als Burcht in tijden van nood. Maar in de Psalm die we hier overdenken tref ik een naam voor God, die we zelden tot nooit gebruiken. Af te lezen uit vs. 8: God als Boogschutter. Hoe komt de dichter erbij om zó over God te spreken?

Ik zou zeggen: omdat hij een tegenstander in het gezicht kijkt. Ik kan ook zeggen als ik in hetzelfde beeld wil blijven: omdat iemand woorden afschiet als pijlen. En ze zijn raak ook! Woorden die onverhoeds worden afgevuurd vanuit verborgen hoeken (vs.5). En ze treffen doel. Ja, het lijkt er soms op dat iemand met een venijnige veeg uit de pan onderuitgehaald kan worden. Vlijmscherp kan een mensenwoord de ander treffen. In de berijming van deze Psalm vindt u dat ook trefzeker terug.

Maar dan... tot God hen treft, zingt de Psalm. Dat is het keerpunt in deze Psalm. Het is God Zelf, die ingrijpt. En deze interventie van God wordt in dezelfde woorden getekend als de woorden over de boze tong. Over de onverhoedse aanval.

Daarmee mag ons duidelijk worden dat God maar niet alles op zijn beloop laat in deze wereld. Is het werkelijk, denk u wellicht? En die verschrikkelijke oorlog dan in Syrië die al zóveel mensen getroffen heeft? Al die vluchtelingen die een veilig heenkomen zoeken...

Ziet God het wel?

Wie iets verstaan wil van het Goddelijk ingrijpen in deze wereld moet ook op een ander woord letten in deze Psalm. En dat is het woord ontzag uit vs. 10. Wie God niet vreest durft zonder enige schroom zijn medemens met dodende woorden te beschieten. Maar in het ontzag hebben voor de Heer gaan onze ogen open voor de werkelijkheid dat God ingrijpt. Dat het kwaad wel degelijk op de hoofden van de aanstichters zal terugkeren. Want de Bijbel leert zo duidelijk dat het kwade overwónnen zal worden. We kijken ver vooruit: naar het einde. God grijpt in vanwege Zijn keuze tégen het kwaad! Dat wordt ons al in het begin van de Bijbel duidelijk. Daarom zoeken we bij Hem onze toevlucht (vs. 11). Of zoals de berijming zingt: oprechten mogen vroeg en laat schuilen bij Hem en vrolijk wezen!

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Voor alle rebellen en opstandelingen, dat ze Uw woord mogen horen en Uw vrede mogen vinden.
2. Laat ons het goede doen aan hen die op ons pad komen.
3. Wil bij de jongeren zijn die op zichzelf gaan wonen. Bescherm hen.
4. Geef ons een blij en vrolijk hart.
5. Wees met hen die treuren. Heer wil hen troosten en sterken.
6. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
7. Dank U, dat U ons allen nodigt aan Uw tafel. Dat U niemand uitsluit.

Ria Kaars

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	8 juli	Marcus	6: 1-13	Een profeet in zijn vaderstad
Maandag	9 juli	Marcus	6: 14-29	Dodendans
Dinsdag	10 juli	Marcus	6: 30-44	Geen rust gegund
Woensdag	11 juli	Romeinen	14: 1-12	Plicht van de sterkste
Donderdag	12 juli	Romeinen	14: 13-23	Overtuigingskracht
Vrijdag	13 juli	Romeinen	15: 1-13	Bijbelstudie
Zaterdag	14 juli	Efeziërs	1: 1-6	Voorbestemd

Opbrengst Collecten

Zondag 1 juli

Tentdienstcollecte bestemd voor Stichting Alzheimer Nederland € 723,47

Wij willen iedereen bedanken voor de geweldige belangstelling voor en na het overlijden van onze zus, schoonzus en Peet Aagtje. Wij zullen haar in ons hart blijven dragen en bedanken haar voor de gastvrijheid en belangstelling van ons allen.

Maretje en Aris
Neven en nichten

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk rondom Schrift en Tafel. Het is (bijna) vakantietijd en van harte hoop ik dat u uw plaats niet onnodig leeg zult laten. We lezen in deze dienst: 1 Korintiërs 6: 12-20 en zingen de volgende Liederen: 975: 1, 4, 704: 1, 3, 348: 1, 653: 1, 2, 5, 381: 1, 2, 3, 340 B, 381: 5, 381: 6, 136: 12, 13. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Wij denken aan de zieken in het ziekenhuis, thuis, of elders langdurig verpleegd.

Gebedskring. Bij de meesten van ons wordt dit kerkblad al op donderdag 5 juli gebracht. Op die avond komt de Gebedskring om 20.30 uur bijeen in de consistorie van de Patmoskerk. Van harte uitgenodigd om mee te bidden!

Zomerzangavond. Dinsdag 10 juli a.s. hopen we met elkaar de 1^o zomerzangavond te beleven. We beginnen om 20.00 uur in de Grote Kerk. De Voor Anker Band zal ons begeleiden bij de samenzang. En ook zullen ze nog twee stukken solo spelen. U bent van harte uitgenodigd om deze avond mee te beleven. En uiteraard is er ook koffie en thee om 'de keel te smeren'. Het thema van deze avond is: op reis... waarheen?

Huwelijk. Inzegening van het huwelijk is aangevraagd door Sander Corné Teerhuis en Louise Zeeman, Zuiderzeeweg 6, direct ná de burgerlijke ceremonie op 20 juli a.s. om 15.00 uur op Landgoed Robacher's Watermolen in Hauwert. De kerkenraad stemde van harte in met dit verzoek. In de PKN geldt: de huwelijkszegen is niet gebonden aan een kerkgebouw, vandaar dat ik daar ambtelijk voor kan gaan op deze locatie tijdens deze plechtigheid. Graag wens ik het a.s. bruidspaar en onvergetelijke dag en een hoopvolle toekomst!

Ter overweging. God wil niet dat Zijn kinderen alleen zijn. Hij wil ons samen zien voor Zijn aangezicht. Daarom mag je er werkelijk wat van verwachten als we samenkomen in Jezus Naam. Het samenzijn maakt ons vruchtbaar als de dauw. En het helpt je om door dorre dagen heen te komen. (Dr. A. F. Troost).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Bericht van de Beroepingscommissie Protestantse Gemeente Marken 2018.

In 'Protestants Marken' van enkele weken geleden heeft u de namen kunnen lezen van de acht gemeenteleden, die de beroepingscommissie vormen.

De commissie is inmiddels 1 maal bij elkaar gekomen voor kennismaking, formele zaken en om de eerste gedachten te vormen over de procedure die is ontleend aan aanwijzingen van de kerkenraad. En de afspraken, die hiervoor gelden in de PKN.

Wij zullen u op de hoogte brengen van de voorgenomen stappen.

1 Uit haar midden heeft de commissie Marten van Altena aangewezen als secretaris en CeesJan Visser als voorzitter.

2 Op basis van de stukken, die de kerkenraad heeft overhandigd en stukken van de vorige procedure stellen voorzitter en secretaris een concept profielschets gemeente, concept profielschets predikant en een concept advertentietekst op.

3 Op zondagavond 15 juli volgt bespreking en vaststelling in de beroepingscommissie.

4 Stukken worden daarna in de kerkenraad besproken en vastgesteld, eind augustus/begin september.

5 In september volgt er een gemeentevergadering voor inspraak op het profiel.

Gemeenteleden krijgen dan ook gelegenheid om namen van mogelijke kandidaten bij de beroepingscommissie in te dienen.

6 Dan volgt een periode, waarin er geadverteerd wordt en contact gelegd wordt met het Mobiliteitsbureau van de PKN: welke predikanten zijn er beschikbaar en willen misschien wel nadenken over een beroep van onze gemeente.

7 'Horen' van predikanten, gesprekken voeren, overleg in commissie en met kerkenraad.

Tot zover de voorgenomen stappen.

Wij stellen ons voor dat we in de loop van het najaar nog een keer een bericht plaatsen over de voortgang van de procedure.

Namens de Beroepingscommissie 2018

CeesJan Visser, voorzitter

Marten van Altena, secretaris

De Papierbox.

Ik denk dat ik niet overdrijf als ik beweer dat veruit de meeste inwoners van ons mooie schiereiland de weg daarheen weten te vinden.

Een niet onbelangrijk deel van het aangeleverde oud papier – karton wordt immers door u persoonlijk gebracht.

Daarnaast wordt er om de twee weken papier opgehaald.

Het gevolg is dat de papierbox elke drie weken tot de nok gevuld is en moet worden leeggehaald.

Daar zijn mensen voor nodig.

U begrijpt het al, de bestaande groep medewerkers wordt steeds kleiner, en de leeftijd hoger.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om ons te komen helpen.

Immers vele handen maken licht werk.

Het is toch doodzonde als straks de papierbox definitief moet sluiten.

Aanmelden bij

K. Teerhuis
G. Visser

Minneweg 25
Noorderwerfstraat 11

tel. 601397
tel. 601423

Puzzel

Leve de zomer

In deze puzzel moet u op zoek naar namen van Nederlandse steden en dorpen. In elke regel zit er een verborgen.

Van elke plaats die u hebt gevonden moet 1 letter worden ingevuld in kolom B. Dat gaat als volgt: Zoek in kolom A het nummer op van de regel waarin u de plaats gevonden hebt. Het bijbehorende kleine cijfertje in kolom B geeft aan, welke letter u moet invullen van de plaats die u in die regel ontdekte.

Elke plaats wordt maar 1x gebruikt. De ij geldt als 1 letter. Als u alles goed hebt ingevuld leest u van boven naar beneden een toepasselijk spreekwoord.

- 1 Ik heb een fietstocht door Nederland gemaakt,
- 2 samen met mijn beste vriend Mark.
- 3 Wij hebben veertien dagen lang elke dag op onze fietsen gezeten,
- 4 fietstassen voor en achter, en onze slaapzakken op de bagagedrager.
- 5 Het weer was goed, geen regen, geen hagel, een klein buitje uitgezonderd.
- 6 Het waren vooral mooie zomerdagen, veel strakblauwe luchten,
- 7 maar nooit te warm, altijd een verkoelend briesje.
- 8 Hoewel, nee, de eerste dinsdag was het te heet om te fietsen.
- 9 Wij waren die ochtend vroeg gestart, maar om acht uur was het al tropisch.
- 10 Als we nou door de schaduwrijke Veluwe bossen hadden gefietst ...
- 11 of in het waterrijke Friesland, in de buurt van een aantal meren ...
- 12 maar we reden op de hei, geen boom en geen water te bekennen.
- 13 En het leek of er geen einde aan kwam! Mark riep wanhopig:
- 14 'Als die hei nog lang duurt heb ik geen droge draad meer aan mijn lijf.
- 15 Het zweet druipt van mijn hoofd. Maar mijn pet afzetten,
- 16 dat is vandaag helaas geen optie, liever geen zonnesteek hier!
- 17 Ik ben ongeveer een liter vocht verloren! Ik verlang naar verkoeling!
- 18 Plotseling moesten we remmen voor een passerende ijscokar.
- 19 Daar fietste, in deze ongelofelijke hitte, een vrouw met ijsjes voorbij!
- 20 Wat een enorme bof! Mark en ik riepen bijna tegelijkertijd:
- 21 'Mevrouw, hebt u daar ijs? Wij kunnen best wat koude gebruiken.
- 22 Of hebt u misschien flesjes water? Wij sterven van dorst!
- 23 Het klonk wat brutaal, ik schaamde me in ieder geval wel een beetje.
- 24 Maar de ijscoboerin op haar fiets luisterde. De kar stopte,
- 25 en de vrouw rolde meteen de parasol uit, die ze bij zich had.
- 26 We gingen eronder zitten, op een grote steen. Wij konden wel juichen!
- 27 In de schaduw konden we eindelijk onze natte petten van ons hoofd halen.
- 28 Ons hoofd was gloeiend, en straaltjes zweet dropen uit onze haren.
- 29 De vriendelijke dame vroeg: 'Allebei zin in een lekker ijsje?'
- 30 Ze wandelde naar ons toe met in elke hand een reuze-ijsco.
- 31 Het leek wel een sorbet! Nooit smaakte ijs ons zo lekker!

A	B
29	3
6	2
19	2
22	2
8	4
15	1
25	2
7	5
18	5
13	2
31	5
23	1
28	1
21	5
30	6
4	3
9	2
14	1
5	5
27	1
2	4
11	4
17	2
1	5
26	6
10	1
12	3
24	5
16	1
3	2
20	6