

Protestants Marken



Jaargang 12. Nummer 28

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 Juli 2018

Kerkdienst voor : Zondag 15 Juli 2018

PATMOSKERK.

10.00 uur: Ds. Th Wegman, Zeist.

Organist: Pieter Kaars.

Kosters. J.Boes en K. Boes.

Schoollied: Lied 415

Schoollied Lezen: Sofie Kaars.

Creche: Ria Kaars en Anneke Commandeur.

Kindernevendienst: Jannie.

Eerste collecte voor de Diaconie.

Tweede collecte voor de Kerk.

Kerktaxi. Jan Schipper, Tel. 601675

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	15 Juli	Efeziërs	1 : 7 - 14	Gemerkt.
Maandag	16 Juli	Efeziërs	1 : 15 -23	Dankbaarheid.
Dinsdag	17 Juli	Psalm	14	Dwaasheid.
Woensdag	18 Juli	Klaagliederen	1 : 1 - 11	Jeremiade.
Donderdag	19 Juli	Klaagliederen	1 12 - 22	De Heer straft.
Vrijdag	20 Juli	Klaagliederen	2 : 1 - 12	Donkere tijden.
Zaterdag	21 Juli	Klaagliederen	2 : 13 - 22	De straf was niet verwacht.

'Verbonden en vervreemd'

Onze predikant ds. Henk Dekker schreef onlangs in zijn rubriek over het boek met bovenstaande titel, dat zijn broer dr. Wim Dekker heeft geschreven. Een boek dat probeert aan te geven waar de grenzen en mogelijkheden liggen van kerk-zijn in Nederland in dit tijdsgewricht. Er staat veel te veel in dit boek om hier nauwkeurig weer te geven. Ik liet me inspireren door de verwijzing naar Handelingen 17, Paulus in Athene.

'Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in uw stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: "Aan de onbekende God." Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen.' (Handelingen 17:23-24)

Die Grieken waren slim, ze dekten zichzelf in, veel goden en als je er misschien 1 zou missen nog maar een altaar voor de onbekende God.

Er is altijd wel gevoel bij mensen, dat er 'iets moet zijn', want het leven is soms wonderlijk, beangstigend, 'te mooi om waar te zijn', 'te verdrietig voor woorden'.

Dat gevoel krijgt soms vorm bij mensen, als ze geraakt worden door een tekst, een 'Boeddhabeeld' in de tuin zetten, naar een rouwdienst gaan van een dierbaar familielid of buurvrouw, respect betonen als er een gebed wordt uitgesproken, tranen in de ogen krijgen als hun eigen kind een tekst leest in de kerk.

Zomaar wat voorbeelden van mensen, die zich niet of nauwelijks verbonden voelen met de kern van het kerk-zijn en zeker niet wekelijks in de diensten komen. Ze staan er niet afwijzend tegenover, maar het komt er niet van en ze worden af en toe geraakt door een golf (-je) van religiositeit. Dat is heel wat anders dan onze 'stoer-gelovige' bap en bessie, die waren godsdienstig en zongen de psalmen op de zee en in de kerk. (misschien wat te romantisch!?)

Op Marken zijn er veel mensen, die zich hierin zullen herkennen: Wat vervreemd van de kerk, want: je doet eigenlijk niet mee, je bemoeit je er niet mee, je voelt je geen kern-lid, maar wel verbonden met het geloof, maar dan wel op jouw manier.

Die twee woorden: vervreemd en verbonden typeren heel goed het levensgevoel van moderne mensen. Als Paulus vandaag langs zou komen bij ons zou hij zeggen: 'Geweldig mensen, jullie hebben nog een band met het geloof, je bent zelfs gevoelig voor 'meer dan het gewone', beetje tranen, beetje gevoel, maar wat draag je bij aan de toekomst van het leven, wat is de bron van jouw leven. Misschien wat nostalgische herinneringen aan een lied van Johannes de Heer. Je wilt nog wel meezingen: 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.' Maar wat zegt het je. Vereer je ook dingen in je leven, die er eigenlijk niet toe doen?'

Paulus zegt in vers 24: De God, (die onbekende) die het leven heeft gemaakt.....woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.. Dus ook niet alleen in de kerk, de kerk is een middel maar geen doel. 'Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons verweg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. (vs. 27 en 28a) God gaat ons kerk-zijn ver te boven, maar Hij is bij ons al de dagen van ons leven, ook als we er geen erg in hebben. Soms voelen en ervaren we Hem, als Hij ons draagt in moeilijke tijden of blij met ons is als we de vreugde van het leven ervaren. Dat is de God, de Christus, de Opgestane die we verkondigen. Hij is de Eeuwige, met wie we verbonden zijn ook al voelen we ons vervreemd.

Voorbede

1. Wil bij de jongeren zijn die op zichzelf gaan wonen. Bescherm hen.
2. Geef ons een blij en vrolijk hart.
3. Wees met hen die treuren. Heer wil hen troosten en sterken.
4. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
5. Voor allen die langdurig verpleegd worden en hun familie, Heer wees hen nabij.
6. Bescherm het proces van verzoening en vrede tussen Noord- en Zuid Korea. Dat wantrouwen mag omstaan in hartelijk naar elkaar omzien.
7. Wees met de beroepingscommissie. Geef hen oren die verstaan. Zodat zij een dominee vinden die ons samen bindt en leidt op de weg tot ons behoud.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 8 juli

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie € 247,75

De collecte bestemd voor de Kerk € 158,75

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,= en van € 20,=
 Hartelijk dank.
 College van kerkrentmeesters.

Familie, buren, vrienden en kennissen, hartelijk dank voor
 de lieve kaarten, prachtige bloemen, bezoekjes, telefoontjes
 en andere attenties in het ziekenhuis en thuis.

Geweldig.

Hartelijke groeten
 G. Kaars - Visser

Zondag hoop ik voor te gaan in de vacante buurgemeenten Watergang en Ilpendam. Dat betekent dat hier een gastpredikant voorgaat. Ds. Th. Wegman ging hier al een keer eerder voor. Hij is inmiddels emerituspredikant en ging dichtbij zijn kinderen in Zeist wonen. Eerder was hij predikant in St. Anthoniepolder, Wijngaarden, Benschop en Ameide-Tienhoven. Samen met hem wens ik u een fijne zondag!

Zieken. Wij denken aan de zieken in het ziekenhuis, thuis en elders langdurig verpleegd.

Ter overweging. Op een stormachtige herfstdag maakte ik met twee van mijn kleinkinderen een lange wandeling in de omgeving van het riviertje de Regge. Esther van zes en Thijs van acht hadden er, zoals altijd, zin in... Na verloop van tijd klaarde het weer wat op en trok de lucht open. De zon brak tussen de voortjagende wolken door. Toen trok Thijs mij aan de jas, wees omhoog en zei: opa, die wolk daar lijkt net op een auto. Zou die van God zijn? Uit het gesprek dat als vanzelf volgde bleek zonneklaar dat kinderen de werkelijkheid anders zien dan de meeste volwassenen. Het werd een morgen met een gouden randje... Veel jonge kinderen hebben het vermogen onbevangen naar de wereld om hen heen te kijken. Met de kleinkinderen thuisgekomen, liepen we direct door naar de boekenkast. Onderweg hadden we namelijk nog gepraat over wat met wolken in de Bijbel mogelijk is. Je had een wolk waarin God aanwezig was om de mensen de weg te wijzen in de woestijn (Exodus 13: 21). Ook 's nachts was die wolk er. Alsof God wilde laten merken: niet bang zijn, Ik ben er! Esther vond dat heel logisch, want in het donker kunnen er van allerlei griezelige beesten op je afkomen. Ook de wolk van Elia bekeken we. God haalde de profeet Elia erin op. Zo mocht hij direct naar de hemel. Thijs zag dat wel zitten. Sinds hij weet dat zijn vader voor een half jaar naar Afghanistan moet, is de dood namelijk een groot taboe voor hem geworden... Dit "mantelzorgverhaal" maakte duidelijk een opening naar bespreekbaarheid. (Ds. P. Janse).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.



Bedankt voor uw ondersteuning!

lieve broeders en zusters in marken,

We zijn ontzettend dankbaar voor
jullie gebeden en jullie trouwe steun.
Dank jullie wel! Eigenlijk zijn deze
woorden niet genoeg voor wat wij
voelen als wij aan jullie denken.

Gods zegene jullie!
Peter & Tatjana
Chester, Jeremy en Nathan

WAT EEN GAVEN!
KOMT DAT NOU OMDAT MIJN PREEK
OVER GELD ZO GOED WAS?

NEE, OMDAT 'IE
ZO KORT WAS...



Liturgie voor zondag 15 juli 2018 van ds. Th. Wegman

Intochtslied Psalm 100:1,2,3 en 4
(Plaats nemen bij de kerkenraad)

Mededelingen door ouderling
Stil gebed
Votum en Groet

Kind leest het schoollied voor, dat daarna wordt gezongen
Lied 415:1,2 en 3

Apostolisch vermaan: 2 Kor. 6:1 t.m. 13
Lied 836:1,2 en 4

Gebed
Lied 348:1 (Kinderen krijgen gelegenheid om naar de nevendienst te gaan)

Schriftlezing: Lukas 7:1 t.m. 10 (gelezen door ouderling van dienst)
Lied 314:1,2 en 3

Uitleg en verkondiging n.a.v. Lukas 7:7b (hema: 'Het woord is aan Jezus')
Lied 909:1,2 en 3

Kinderen komen terug.

Collecten.

(Eventueel een afkondiging door de ouderling van dienst als er een gemeentelid is overleden en een lied ter gedachtenis door de betreffende familie gekozen).

Dankgebed en voorbede

Slotlied (staande) Gez. 802:1,3,5 en 6

Uitzending en zegen met een gezongen "Amen" door gemeente (Lied 431c)