

Protestants Marken



Jaargang 12. Nummer 29

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 Juli 2018

Kerkdienst voor : Zondag 22 Juli 2018

Grote Kerk.

10.00 uur: Ds. H. Dekker, Doopdienst.

Organist: D. Kes.

Kosters. K. Visser en J.P. van Altena.

Schoollied: Geen.

Schoollied Lezen Geen.

Creche: Gerdien Teerhuis.

Kindernevendienst: Nathanja Moenis.

Eerste collecte Kerk in Actie Diaconie.
Tweede collecte voor de Kerk.

Kerktaxi. H.P.Zondervan. Tel. 601910

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	22 Juli	Klaagliederen 3 : 1 – 39	Wanhoop en hoop.
Maandag	23 Juli	Klaagliederen 3 : 40 – 66	Gebed uit de diepte.
Dinsdag	24 Juli	Klaagliederen 4 : 1 – 22	Leed maar geen leed vermaak
Woensdag	25 Juli	Klaagliederen 5 : 1 – 22	Er komt een einde aan de ellende
Donderdag	26 Juli	Rechters 1 : 1 – 21	Veroveringen
Vrijdag	27 Juli	Rechters 1 : 22 – 36	Strijd.
Zaterdag	28 Juli	Rechters 2 : 1 – 5	Jammerplaats

OVERDENKING

Soms, of eigenlijk heel vaak, ben ik zo blij dat ik bij een kerk mag horen!

Dat is niet zozeer omdat ik nu toevallig ouderling ben maar ik voel zo vaak de gemeenschap, het samenzijn als een gemeente, een gemeente van Christus!

Voor mij is de zondag een rustpunt van de week en ik geniet dan ook van dat uurtje rust in de kerkbanken, om even alles achter me te laten...

Het begint al met het zingen van het intochtlied, dat gelukkig meestal ook bekend is, zodat je het volop mee kunt zingen!

Maar eigenlijk begint het al als je op weg bent naar de kerk en je komt anderen tegen die ook die kant op gaan, je begroet elkaar onderweg en in de kerk en zoekt je plaatsje op, een vertrouwd gevoel!

Bij het luisteren naar de preek heb ik vaak het gevoel dat deze preek voor mij is bedoeld; maar ik voel me daar niet ongemakkelijk bij, integendeel, dan had ik dat blijkbaar nodig!

Van het orgelspel kan ik ook zo genieten, vooral als de organist een lied opleukt met een eigen intro of interpretatie, en er voorzichtig hier en daar wordt geglimlacht maar ook genoten!

Of er wordt tijdens de collecte een lied gespeeld als reactie op de preek, dat kan mij ontroeren!

Als de dienst is afgelopen en de mensen lopen de kerk uit tijdens het orgelspel, achter de kerkenraadsleden aan, die dan bijna allemaal neuriënd de consistorie in lopen...

Wie beweert dat een kerkdienst saai is, heeft waarschijnlijk andere dingen aan zijn hoofd en gunt zich geen rust om het gehoorde tot zich te nemen of heeft nog nooit een kerkdienst echt meegemaakt!

Als ik op m'n werk vertel over iets dat ik in de dienst meemaakte word ik ook soms wat meewarig aangekeken...

Wat is het dan ook jammer en verdrietig, dat er steeds meer mensen zijn, jong en oud, die toch afhaken en steeds minder en tot op een gegeven moment helemaal niet meer naar de kerk gaan.

Als het om gezondheidsredenen gaat is dat te begrijpen, gelukkig is daar de kerkelefoon zodat men toch de dienst kan volgen.

Maar vaak gaat het toch om andere bezigheden, sporten of bijkomen van de week, wat in deze woelige wereld van prestatiedrang en carrière maken wel begrijpelijk is.

Natuurlijk, er moet wel brood op de plank komen ...maar dat is niets nieuws!

Onze (groot)ouders moesten vroeger ook hard werken en ook nog onder veel zwaardere omstandigheden en zaten soms te dommelen onder de preek...maar ze waren er wel!

Het geloof kreeg je ook mee van huis uit, er werd uit de bijbel gelezen, gebeden, je ging naar de catechisatie en later deed je belijdenis! Je trouwde in de kerk, en liet je kinderen dopen... en dan?

Waar gaat het dan mis, dat de (jonge) mensen wegblijven en hooguit hun neus laten zien als hun (klein)kind iets moet lezen of doen bij een schooldienst?

De arbeidsomstandigheden zijn sinds vroeger zeker verbeterd dus daar zal het niet aan liggen.

Neemt de social media, Facebook, Twitter etc. hen dan zo in beslag?

Er zijn zoveel dingen die ons bezig kunnen houden en ons afleiden van God en van zijn werk en Kerk!

Of zijn deze mensen op de een of andere manier teleurgesteld in de Kerk, en waardoor dan?

Wat zou er moeten gebeuren om deze mensen weer in de kerk te krijgen, om te ervaren, wat ik ervaar?

Het gaat hier niet alleen om een gevoel, een beleving, maar ook om de toekomst van de kerk, van de gemeente van Christus hier op Marken, hoe ziet dat er over 20 of 30 jaar uit?

Let wel, we zijn geen heiligen, allemaal mensen met goede of slechte eigenschappen en eigenaardigheden, maar ook met onze eigen problemen en zorgen... en we mogen weten dat we daarmee altijd bij God terecht kunnen.

Het is een zegen als je het geloof mag aannemen en belijden en beleven dat God er voor jou is!

De kerkgang, de gemeenschap, het samen zijn in Zijn Naam, het is zo belangrijk voor de rest van je leven, hier en daar boven! Het is als bijtanken om weer even verder te kunnen gaan.

Soms zou je willen dat je je geloof kunt delen zoals je een pepermuntje deelt onder de preek!

*Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.*

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Wees met hen die treuren. Heer wil hen troosten en sterken.
2. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
3. Voor allen die langdurig verpleegd worden en hun familie, Heer wees hen nabij.
4. Bescherm het proces van verzoening en vrede tussen Noord- en Zuid Korea. Dat wantrouwen mag omslaan in hartelijk naar elkaar omzien.
5. Wees met de beroepingscommissie. Geef hen oren die verstaan. Zodat zij een dominee vinden die ons samen bindt en leidt op de weg tot ons behoud.
6. Voor het jonge huwelijk van Sander Teerhuis & Louise Zeeman, leidt hen op de weg van liefde en trouw.
7. Dank U dat U verbonden wil zijn met ons mensen. Zegen onze kinderen. Dank U dat wij onze kinderen mogen dopen en zo dicht bij U kunnen brengen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten van zondag 15 Juli

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie E 186,30

De tweede collecte bestemd voor de Kerk E 183,60

Abonnementsgelden 2018

Er zijn nog enkele lezers, die hun abonnementsgeld voor 2018 nog niet hebben overgemaakt.

Gaarne dit zo spoedig mogelijk (laten) doen.

Post-abonnees 60 euro

Swaensborch-bewoners 8 euro

Het rekeningnummer is : NL40RBRB0850026997 t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Bedankt voor de moeite.

De redactie leden.

Zondag zal de kerkdienst in de Grote Kerk in het teken staan van de H. Doop van Ilse Mary-Lou Lijsje Visser. Haar ouders wonen en werken in Stockholm, maar onze kerkenraad stemde met vreugde in met hun aanvraag voor de doopbediening hier op Marken. Natuurlijk is het fijn om dat te doen temidden van familie, vrienden en de gemeente hier. Veel dank zijn we verschuldigd aan de Lutherse Kerk in Zweden, die hier welwillend toestemming voor gaf. We lezen in deze kerkdienst Hebreëën 11: 1-20 en zingen de volgende Liederen: 287: 1, 2, 3, 5, 103: 1, 5, 340 B, 781: 1, 3, 87: 3, 348: 1, 9, 801: 1, 2, 5, 415, 416. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Wij denken aan de zieken thuis, in het ziekenhuis, of elders langdurig verpleegd.

Drenthe. In de afgelopen tijd ben ik in gesprek geraakt met de Hervormde Evangelisatie Vereniging Immanuël. Zij zijn op zoek naar een (a.s.) emeritus predikant ten behoeve van de Veenkerk in het dorpje Klazienaveen-Noord. Dat is een piepklein dorp (slechts 200 inwoners) onder de rook van Emmen, helemaal tegen de Duitse grens aan. Iedere zondag is daar nog een kerkdienst om 10.00 uur. Maar de gemeente is dermate klein dat ze nooit een dienstdoend predikant kunnen bekostigen. Daarom zijn ze aangewezen op de welwillendheid van een emeritus predikant. De tegenprestatie die de gemeente levert is: trouw aanwezig zijn op zondag en de predikant laten wonen in de pastorie. De Veenkerk begon als een houten kerkje in 1902, in het eindeloze veenmoeras. In 1922 kwam er een stenen kerkje, dat in 1993 werd gerestaureerd. De naastgelegen pastorie stamt uit 1915. Komende zondag zal er een afvaardiging van het bestuur van deze Evangelisatie Vereniging hier komen luisteren en als dat goed bevalt hoop ik daar op zondag 26 augustus voor te gaan. Daarna moet dan snel duidelijk worden of het toch het seniorenappartement in Doorn wordt, of dat ik opnieuw in een pastorie ga wonen.

Voorzanger. Afgelopen zondag stond ik al om 9.00 uur op de kansel van het pittoreske kerkje in Watergang. Maar wat bleek: de organist was nog niet gearriveerd. Dus behalve voorganger werd ik daar ook direct benoemd tot voorzanger. Die benoeming duurde maar een half uur, want toen was de organist er. Nu was voorzanger zijn vroeger heel gewoon in de kerk. Maar meestal geen succes. Tot aan de komst van een orgel in 1842 was het zingen in Dordrecht bijvoorbeeld verwarrend en weinig tot stichting leidend, zo lees ik in het pas verschenen, alleraardigste boekje van ds. M. van Kooten: 'Leviëten in de kerk'.

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Een eigen willetje heb je al,

Zelf bepalen wanneer je komen zal.

De langste dag vond je een goed moment,

En ben je geboren, onze kleine dappere vent

James Dirk van Altena

21 juni 2018

11.23 uur

1645 gram

Stephany en Jeroen van Altena

Drontermeer 112

1447 JX Purmerend

Lieve James,

Bap en Bessie zien je,
Kind van ons kind,
Zoon van onze zoon
Een lange rij van genen
Die nu zijn bestemming vindt,
Elke blik is buitengewoon

Nu nog zorgen vreemde handen,
Voor die generatie van verbanden
Door zijn naam alleen al heel duidelijk,
Is geen twijfel mogelijk

Vertrouwd is nu al jouw gezicht,
Met een lach die straks krult
En dan heden, verleden en toekomst omhuld
en onze levens met blijdschap en liefde vervult

Onze God heeft van zich laten spreken,
Ondanks die moeilijke eerste weken,
Zonder woorden maar met mooie blauwe ogen,
Zo uit de hemel getogen

Straks naar een huis zo uitverkoren,
Dan een familiedroom herboren,
Hij laat zijn werk niet varen,
Dat hebben wij mogen ervaren

Zo mogen wij de geboorte van onze kleinzoon

James Dirk van Altena

berichten,

Door hem heeft God onze wereld opnieuw doen verlichten.

Dankbaar en blij,

Carla (bessie) en Anton (bap) van Altena

Hierbij wil ik jullie laten weten dat de koffiebus in de Patmoskerk vanaf 1 januari tot en met 30 juli het prachtige bedrag van 172,50 euro heeft opgebracht. Bedankt allemaal !!

Hilly Kes

Oplossing pakket kerkblad 7 juli 2018

1 Doorn	17 Veere
2 Best	18 Emmen
3 Wijhe	19 Steen
4 Assen	20 Marken
5 Geleen	21 Rijswijk
6 Elst	22 Dorst
7 Maarn	23 Chaam
8 Neede	24 Sluis
9 Ochten	25 Rode
10 Oss	26 Steenwijk
11 Almere	27 Petten
12 Ede	28 Harau
13 Leek	29 Edam
14 Heino	30 Delden
15 Zetten	31 Leens
16 Tiel	

Het spreekwoord luidt:

Altijd zonneschijn schept een woestijn.