

Protestants Marken



Jaargang 12. Nummer 30

verschijnt wekelijks

Zaterdag 28 Juli 2018

Kerkdienst voor : Zondag 29 Juli 2018

Patmoskerk.

10.00 uur: Ds. H. Dekker.

Organist: H. Jutte.

Kosters. J. Boes en K. Boes.

Schoollied: Geen.

Schoollied Lezen Geen.

Creche: Geen Creche.

Kindernevendienst: Daniëlle Springer en Gretha Korstman.

Eerste collecte voor de Diaconie.

Tweede collecte voor de Kerk.

Kerktaxi. Gerrit Verkade. Tel. 601247.

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal verzorgd door de zendingscom.

Dagelijkse Schriftlezing.

| | | | | |
|-----------|---------|----------|-------------|-----------------------------|
| Zondag | 29 Juli | Rechters | 2 : 6 – 15 | Jammerplaats. |
| Maandag | 30 Juli | Rechters | 2 : 16 – 23 | Rechtersmacht. |
| Dinsdag | 31 Juli | Rechters | 3 : 1 – 6 | Wie zijn je vijanden. |
| Woensdag | 1 aug | Efeziers | 2 : 1 – 10 | Opstanding. |
| Donderdag | 2 aug | Efeziers | 2 : 11 – 22 | Medeburgers en gezinsleden. |
| Vrijdag | 3 aug | Rechters | 3 : 7 – 11 | Oorzaak een gevolg. |
| Zaterdag | 4 aug | Rechters | 3 : 12 – 31 | Verlos – kunst. |

Overdenking / Meditatie

Opstaan uit de dood

Als je weer geconfronteerd wordt met de datum waarop je een meditatie moet inleveren (en dat is momenteel zo ongeveer elk kwartaal, het lijkt wel of steeds minder mensen bereid zijn zich daarvoor in te zetten) probeer je je in te leven in een onderwerp waarvan je denkt dat er een boodschap van uit kan gaan. De ene keer lukt dat soms beter dan de andere keer.

Je bent je immers bewust van je beperkingen.

Deze keer probeer ik me bezig te houden met (zoals wij het zijn gaan noemen) het vluchtelingen probleem. Immers zo wordt er in het algemeen over deze mensen gedacht en gesproken. Vooral in de politiek, ik zou haast zeggen van links naar rechts.

Ook christelijke partijen zijn vluchtelingen als een probleem gaan zien.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Toen in het einde van de vorige eeuw het neoliberalisme, het eigenbelang steeds meer op de voorgrond ging treden en met het verstrijken van de jaren steeds meer de norm is geworden. Is er heel veel veranderd in onze samenleving. De werking van de vrije markt (het kapitalisme) wordt langzaam maar zeker doorgevoerd in alle facetten van ons dagelijks leven. De macht van het kapitaal krijgt de vrije hand. Een groot deel van onze publieke diensten wordt overgeleverd aan de willekeur van de vrije markt, winst maken wordt norm en liefst zoveel mogelijk. Dat dit ten koste gaat van een grote groep mensen in eigen land en daarbuiten, wordt op de koop toe genomen. Het zij zo. Juist de zwakke in onze maatschappij zijn daar vooral de dupe van geworden. De armoede in ons eigen land is toegenomen.

Velen leven onder de armoedegrens. Op zich al vreemd om hier van een grens te spreken.

Toegenomen armoede in een rijk land, toch eigenlijk ontoelaatbaar.

Om nog maar niet te spreken over de situatie in wat wij de derde wereld zijn gaan noemen.

De ellende is daar voor velen nog veel groter geworden. Ze leven in corrupte landen, die voor een groot deel gemanipuleerd worden door het kapitalistisch systeem van het groot kapitaal.

Velen van hen zien geen toekomst voor henzelf en hun kinderen in hun eigen omgeving.

Via allerlei duistere routes proberen ze in het in hun ogen rijke westen te komen.

Afijn u kent de situatie, we worden er dagelijks mee geconfronteerd.

De Middellandse Zee is één grote dodenakker geworden.

Het aantal mensen dat hier tegenop komt en een tegengeluid laat horen, wordt als naïef weggezet. Ook binnen de kerken is er te weinig kritiek geweest terwijl juist daar verwacht mag worden dat er tegengeluid wordt geproduceerd.

Zijn we ook binnen de kerk het eigenbelang gaan aanhangen?

Heeft het neoliberalisme de plaats van onze Godsdienst ingenomen?

Zijn we de norm van het Evangelie voor de praktijk van ons leven onbruikbaar gaan vinden?

Veel mensen, vooral ook jongeren, verlaten onze geloofsgemeenschap.

Het doet me pijn dat zovelen ons de rug toekeren.

Heeft het ermee te maken dat we niet meer geloofwaardig overkomen?

We zijn ons als Kerkelijke gemeente aan het heroriënteren op onze toekomst.

Laten we ons niet bezighouden met enkele Kosmetische Ingrepen.

Maar de inhoud van het evangelie als uitgangspunt nemen bij onze heroriëntatie.

Laten we proberen af te leren om onszelf op de voorgrond te plaatsen, maar ook de belangen van die ander, die vluchteling, die medemens mee te wegen. Het evangelie spreekt immers van "de ander uitnemender achten dan jezelf"! De hang naar rijkdom, macht en status worden in de Bijbel afgodendienst genoemd, dienst aan de Baäl.

Jezus Messias spreekt via de evangelisten van dienst aan de mammon, de geldgod. Ik wil op deze plaats nog maar eens herhalen wat ik al meerdere malen en op meerdere plaatsen naar voren heb gebracht.

Mammon heeft zoveel invloed op ons gekregen dat we onze huizen voor een zo hoog mogelijke prijs willen verkopen. Anders vinden we ons een dief van onze eigen portemonnee. Onze eigen kinderen vallen buiten de boot, ze kunnen daar niet tegenop.

Dat moeten we toch niet willen! Immers het gaat ten koste van die ander, die medemens.

Ik noem dit voorbeeld omdat het ons persoonlijk raakt, het is niet ver weg, het is in ons.

De Bijbel spreekt van een doodlopende weg, een weg naar je eigen ondergang.

Slaaf van het Kapitaal "de geldgod".

Terwijl de wereld in brand staat en er dagelijks vele kinderen sterven van de honger, zijn wij in hoge mate met ons zelf bezig. Moeten we daar mee doorgaan?

In het verkeer wordt een doodlopende weg aangegeven met een speciaal bord, deze weg brengt je niet verder, neem een andere route.

Het evangelie waarschuwt ons, deze weg loopt dood.

Sta op en verlaat deze doodlopende route!

De Bijbel noemt dat opstaan uit de dood. Laten we die boodschap ter harte nemen.

De weg gaan die Jezus Messias ons zelf heeft gewezen en voorgeleefd.

Gerrit Visser.

Voorbede

1. Voor allen die langdurig verpleegd worden en hun familie, Heer wees hen nabij.
2. Bescherm het proces van verzoening en vrede tussen Noord- en Zuid Korea. Dat wantrouwen mag omslaan in hartelijk naar elkaar omzien.
3. Wees met de beroepingscommissie. Geef hen oren die verstaan. Zodat zij een dominee vinden die ons samen bindt en leidt op de weg tot ons behoud.
4. Voor het jonge huwelijk van Sander Teerhuis & Louise Zeeman, leidt hen op de weg van liefde en trouw.
5. Dank U dat U verbonden wil zijn met ons mensen. Zegen onze kinderen. Dank U dat wij onze kinderen mogen dopen en zo dicht bij U kunnen brengen.
6. Voor onze gemeente, dat de Heer die we dienen zichtbaar mag worden in onze levens.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten van zondag 22 Juli

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie en Diaconie

E 187,93.

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

E 182,75.

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Patmoskerk. We lezen op deze zondag Psalm 13 en Matteüs 13: 24-30 en 36-43. En zingen de volgende Liederen: 748: 1, 4, 5, 92: 1, 4, 5, 320, 348: 1, 756: 1, 2, 4, 5, 765: 1, 3, 5, 6, 75: 1, 2, 4, 7. Een fijne zondag gewenst!

Volksverhaal: Er was eens een dominee in een klein dorpje in de polder. De polder, dat betekent dat het een laag stuk land is. Je weet: dat water stroomt van hoog naar laag. Dus toen het dat jaar in een maand heel erg regende, kwam er een overstroming in de polder. Het dorp van de dominee liep langzaam onder water. Toen het water tot aan de drempel van het huis van de dominee kwam, belde de koster bij hem aan. Mijn trekker en kar staan voor de deur, ik kom u meenemen naar een hogere en drogere plek. Want de dijk die ons tegen de rivier beschermt, begint te lekken." Maar de dominee schudde nee, en zei: "Ik ga niet mee! Ik blijf, en als het nodig is, dan zal God me wel redden."

Het werd avond en het water stond inmiddels tot aan de eerste verdieping, toen er pruttelend een bootje stopte en iemand op het raampje klopte.

De dominee deed open en zag de dorpsagent in een regenjas in het bootje zitten.

"Weleerwaarde dominee, stapt u in de boot. De dijk laat zoveel water door nu, dat de pastorie vannacht zeker onder water zal staan." Maar de dominee schudde nee, en zei: "Ik ga niet mee! Ik blijf, en als het nodig is, dan zal God me wel redden."

Het werd nacht en het water stond zo hoog, dat de dominee door het dakraam bovenop het dak van het huis geklommen was. Hij zat op de nok en hield zich vast aan de schoorsteen, toen er met veel lawaai een helikopter kwam aanvliegen. Het zoeklicht onder de helikopter scheen op hem, en aan een touw werd een redder naar beneden getakeld.

Maar de dominee schudde nee, sloeg zijn armen over elkaar en riep dwars door het geluid van de brommende wiken: "Ik ga niet mee! Ik blijf, en als het nodig is, dan zal God me wel redden."

Hij keek er zo streng bij, dat de redder zich weer naar boven liet takelen. Op dat moment brak de schoorsteen en plonsde de dominee in het water. Hij ging kopje onder en verdronk.

De dominee kwam in de hemel, en liep meteen door naar God.

"God", zei hij boos, "ik was zo vol vertrouwen dat U me zou komen redden. Dus ik maar wachten terwijl het water hoger en hoger kwam. Waarom kwam U niet? U hebt helemaal niets gedaan! Waarom hebt U me laten verdrinken?"

Toen trok God zijn wenkbrauwen op en zei: "Maar beste man, hoezo niets gedaan? Ik heb je een trekker gestuurd, en toen een bootje, en zelfs een helikopter!"

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Ik mis je
als ik naar de hemel kijk
en de wolken zo zie jagen.
Ik denk met liefde terug aan jou
al heb ik vele vragen.
Ik mis je hier op aarde.
Ik mis je, het doet pijn.
Ik zou zo graag nog heel even
bij jou willen zijn.

Neeltje Bronstijn - Roos

1940 - 2018



Na een moeilijke strijd is zacht en kalm overleden mijn lieve vrouw,
onze vrolijke moeder, schoonmoeder en oma

Neeltje Bronstijn - Roos

Marken, 22 oktober 1940

Hoorn, 22 juli 2018

Emiel Bronstijn

Peter
Elnora

Fred

Frits en Trudy
Rogier en Esmee

Astronette en Edwin
Robert
Mariska

Correspondentieadres:

E.A. Bronstijn
Kerkbuurt 117
1156 BN Marken

Neeltje is thuis, Kerkbuurt 117, alwaar gelegenheid is om afscheid
van haar te nemen.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 27 juli om 11.00
uur in het Uitvaarthuis Purmerend Beemster, J.M. Der Uyllaan 14 - 16
(ingang Toortspad)

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de roufkamer.

29-07-2008

29-07-2018

Lijsje Springer – de Jong

In liefde volle herinnering

Pieter en Lydia
Sijtje Aagje en Cees
Klaas Arie en Marion
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Uit het gastenboek in de Grote Kerk:

Altijd en overal bieden deze kerken rust en tijd voor bezinning. Een must in deze roerige tijden. Groeten uit Landgraaf, Juul en Peet, 11 juli 2017.

From Spain (Zaragoza), Really precious church. The ships in the ceiling, the blue benches, the calm, perfect!! All the best wishes!! Ana.

We zijn hier op 15 jaar huwelijk komen kijken. 15 Jaar geleden stonden we in Melle (Belgie) in de kerk. Dave & Margie, 12/7/2017

Die Reisegruppe aus Hannover dank der Gemeinde Marken, dass wir die Kirche besichtigten durften. Wir fanden die Region wunderschön!!

July 13, 2017. We are visiting from Hanover, Ontario, Canada. Love your unique little town. Brian + Bonnie Weber

15-7-17 Prachtig om te zien hoe alles nog zo mooi wordt onderhouden door vrijwilligers. "Petje af". Jan en Jannie, Dalfsen.

15.07.17 De kerk is een verstillende beleving. Wijlen mijn vriend en zijn gezin gingen hier destijds ter kerke. Peter Adema

We are from Indonesia: This church, for us, is unique due to ship-model and not one statue of Christ.

17/7/2017 Watter indrukwekkende geskiedenis en kerkgebou! Louis du Plessis, Johannesburg, Suid-Afrika

Zeer mooie kerk. Hopelijk komen veel mensen tot Jezus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Judith, Franka, Gusta, Ofra, Suzan.